

Ras Kraabzel

VOOR NEDERLANDSTALIGEN IN OMAN



INTERVIEW

met ambassadeur Barbara Joziasse

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN

Laserzeilen in Mussanah

DHOFAR VOOR KINDEREN

Reisverslag

NIEUWJAARSDUIK

Januari 2014

FEBRUARI 2014
JAARGANG 29/ NUMMER 2



Save time
check in
online at
klm.com



With klm.com you can
reserve your favourite seat
without leaving
your favourite seat.



Journeys of Inspiration

Een nieuw jaar, een nieuwe Raskrabbel en een nieuwe redactie!

Allereerst wensen wij iedereen een fantastisch nieuw jaar, dat iedereen maar weer veel mag genieten van wat Oman te bieden heeft! Het Raskrabbel-team heeft een nieuwe enthousiaste hoofdredacteur gevonden in Wendy Ligier-Troost, met Roos Lankhaar als redactieassistent. Wendy heeft in het verleden ook magazines gemaakt en heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Renate Buijsman-Derks heeft twee jaar met veel plezier en enthousiasme de Raskrabbel mede tot stand gebracht en we willen haar hier hartelijk voor bedanken. Zie hiervoor ook de foto verderop in deze Raskrabbel. Deze Raskrabbel staat weer vol met aankondigingen van het Holland Comité, er is genoeg leuks te doen de komende maanden! Ook kijken we terug op een aantal evenementen. Let op de mooie foto's van "onze" Agnes, misschien staat u er ook wel op?

Kent u Oman vanaf het water al? Zo niet dan zal er wel een enorme run op boten op gang komen, het verhaal is te mooi om het niet zelf te willen meemaken. En wist u dat Zanzibar veel meer te bieden heeft dan mooie stranden? Dan zijn er nog de boeken die u gelezen moet hebben, bijvoorbeeld op het mooie witte strand van Bar al Hikman, met de blauwe zee als achtergrond.

Inspiratie genoeg dus om tot de zomer lekker bezig te blijven ook als het straks weer wat warmer begint te worden...

Veel leesplezier!

Hartelijke groet van de redactie

De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt drie maal per jaar.

Kostenloos aan te vragen in Oman via Helga Tjiben of via het emailadres: raskrabbel@hotmail.com

Heb je ook iets leuks om in te sturen? Super! Lever dan je tekst aan in een Word-document. We houden circa 450 woorden per pagina aan, dan is er nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren in hoge resolutie (300 dpi) als jpg, tiff of eps bestand. De redactie van de Raskrabbel neemt in principe de aangeleverde stukken integraal over. Echter behoudt zij zich het recht voor om teksten aan te passen. Teksten worden gescreend op grammatica en spelling.

COVERFOTO: 'Vuurtoren in Al Ayjah' door Agnes van der Gaag

HOOFDREDACTIE
Wendy Ligier-Troost

REDACTIE ASSISTENT
Roos Lankhaar

VASTE SCHRIJVERS
Wendy Ligier-Troost
Roos Lankhaar
Evert Moes

CORRECTIES
Wendy Ligier-Troost
Roos Lankhaar

VASTE FOTOGRAAF
Agnes van der Gaag

LAY OUT
Hinke Catsburg
Alexandra Jansen

DISTRIBUTIE
Helga Tjiben

**FINANCIËEL BEHEER
EN ADVERTENTIES**
Jorn van Doren

WEBSITE
www.deraskrabbel.nl



ADVERTEERDERS
KLM, Al Qurum dierenarts, BB&L, Qurum Medical Centre, Planning Masters, Millennium Resorts

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door het Holland Comité.



V.L.N.R.: Wendy Ligier-Troost, Roos Lankhaar, Evert Moes, Alexandra Jansen, Helga Tjiben



6 ON THE MOVE



8 INTERVIEW MET BARBARA JOZIASSE



16 OMAN VANAF HET WATER



21 MIJN SPORT EN IK



24 MIJN BAAN IN OMAN



28 KINDERFEEST

VASTE RUBRIEKEN

- 3 Voorwoord
- 4 Inhoudsopgave
- 5 Holland Comité
- 6 On the Move
- 18 Boekrecensie
- 21 Mijn sport en ik
- 24 Mijn baan in Oman
- 25 Restaurant Review
- 26 Kinderpagina
- 30 Ambassade Nieuws
- 35 Schrijverspen
- 36 Financiële Perikelen

REPORTAGES EN FOTO'S

- 8 Interview met ambassadeur
- 10 Dhofar voor kinderen
- 12 Sinterklaas
- 14 NL Zeiler in oman
- 16 Oman vanaf het water
- 20 Zanzibar
- 22 Nieuwjaarsduik
- 28 Kinderfeest
- 32 Bar Al Hikman

AANKONDIGINGEN

- 9 Vrijmarkt
- 19 Wandelvierdaagse
- 31 Prikbord
- 40 Dutch Night

DEADLINE KOPIJ VOLGENDE UITGAVE: 8 MEI 2014



Dank je wel Renate!

Twee jaar lang heeft Renate Buijsman-Derks de functie van hoofdredacteur van de Raskrabbel vervuld. In november besloot ze dat het tijd was om iets anders te gaan doen en het stokje door te geven. Sinds december versterkt ze het Holland Comité. Vlak voor kerst heeft de redactie haar getrakteerd op een lekker toetje bij Fauchon (zie restaurantrecensie verderop in deze Raskrabbel) en een mooie bos bloemen. Dank je wel, Renate!

De redactie van de Raskrabbel



Beste Raskrabbel lezers,

Voor U ligt de eerste Raskrabbel van 2014! Met het kinderfeest achter de rug maken we ons klaar voor nog meer leuke activiteiten dit jaar, daarover straks meer.



Er zijn een aantal veranderingen in de samenstelling van het Holland Comité geweest. Deborah en Karen hebben na jarenlange inzet het Holland comité verlaten. Ik wil hen hierbij ontzettend bedanken voor alle tijd en energie die zij aan de organisatie van de verschillende activiteiten hebben besteed, thanks!! Gelukkig hebben we een aantal enthousiaste mensen gevonden om de taken over te nemen, Renate en José, welkom in het Holland comité! Verder heb ik per 1 februari de taken van Karen als voorzitter overgenomen. Om het overzicht compleet te maken, Jorn is onze penningmeester, Sjoerd de technische man, Kariénke de secretaris en Ans en Yvonne vormen samen met Renate en José het impresariaat. We hebben met deze groep mensen een ontzettend enthousiast team en we hebben er heel veel zin in. Watch this space!

Dan een korte vooruitblik: op 28 februari zal er weer een Oranjebal zijn, dit jaar omgedoopt tot Dutch Night. Het thema is SensatioNL Jubilee, met als dress code Smart Glitter! Informatie over de kaartverkoop zal via de email verstrekt worden. Van 2 tot 6 maart is er weer een avondvierdaagse waar alle deelnemers kunnen laten zien hoe sportief ze zijn. Na het succes van de troonwisselingsborrel van vorig jaar zal er dit jaar eind april een Koningsborrel zijn, waar we kunnen drinken op het eerste jaar van onze nieuwe koning. Op 2 mei zal er een vrijmarkt zijn waar alle Nederlandstalige kinderen de kans zullen krijgen om hun waar aan te prijzen en om met nog meer koopjes naar huis terug te keren! En dan last but not least, we proberen een cabaretvoorstelling in mei/juni te organiseren maar de datum hiervan is op dit moment nog onzeker. Als dit doorgaat zal dat de laatste activiteit zijn voordat de zomer begint. Over al deze activiteiten zult U informatie ontvangen via de email. U kunt ook op www.nederlandersinoman.com kijken voor meer details.

Verder zijn we inmiddels begonnen met de planning van de activiteiten die na de zomer zullen starten en we zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de verschillende commissies. Als het U leuk lijkt om hier bij betrokken te zijn, stuur dan een email naar secretary@nederlandersinoman.com. Mocht U trouwens suggesties hebben over bestaande activiteiten, of ideeën over nieuwe activiteiten, we horen ze graag. Gaarne ook een email naar het zelfde emailadres.

We kijken uit naar een leuk 2014 en hopen U vaak te zien op de verschillende borrels/ activiteiten!

Vriendelijke groeten en veel leesplezier,

Eelco Veen

Voorzitter Holland Comité

Voorzitter	Eelco Veen
Secretariaat	Kariénke Boeyinga-Querner
Penningmeester	Jorn van Doren
Techniek & Opbouw	Sjoerd Wijstma
Impressariaat	Yvonne van den Wildenberg, Ans Goossens, José Bugarin en Renate Buijsman-Derks
Ambassade liaison	Angelique Eijpe
Ras Krabbel liaison	Wendy Ligier-Troost Roos Lankhaar
Oranjebal	Jaap-Jan de Bokx
Kinderfeest	Paul te Riele
Zwem ABC Muscat	Renate Buijsman-Derks, Mariska Schrage, Pamela Holst en Ingeborg Kanters
Avondvierdaagse	Monique Oink
Sinterklaas	Erika Hoefman
Vrijmarkt	Eva van der Poel-Sluis

het Holland Comité wordt gesponsord door





On the move van Oman naar Houston

Door Suzanne Banning

Van kamelen tot Segways en van kuma's tot ten-gallon-hats

De kamelenrit in de Wahiba's heeft plaats gemaakt voor een Segway tour door de betonnen woestijn die Downtown Houston heet. En twee-en-een-halve maand nadat ze hier zijn neergestreken heeft ze al haar eerste expositie. Suzanne Banning is terug verhuisd naar Houston en: it's good to be back!!!

Tijdens de Ramadan vertrokken wij uit Muscat na een verblijf van drie jaar. Het was lang onze keer wanneer we precies zouden vertrekken, dus van een echt afscheid was helaas geen sprake. Vertrekken tijdens de heilige maand kan blijkbaar gewoon. Gelukkig maar, want er zijn toch altijd onvoorziene omstandigheden. Denk bijvoorbeeld niet dat je "zomaar" je afwasmachine los kan koppelen op het moment dat degene die 'm van je overkoopt 'm ophaalt...daar heb

je een loodgieter voor nodig, want het kraantje om 't water uit te zetten is nergens te bekennen...

Met veel stress de PDO-checklist vol zien te krijgen met handtekeningen, sommige met weinig moeite; andere vrijwel onmogelijk. Bankrekeningen sluiten; tegenstrijdige info van bankemployees. Auto's verkopen... Business doen met mensen die hun afspraken niet nakomen (tip: laat een aanbetaling doen als je spullen tweedehands verkoopt!). Begin augustus verlieten we met gemengde gevoelens Oman om vervolgens een heerlijke maand door te brengen in Nederland, waarin we een mooi vakantiehuis kochten op Terschelling (voor boekingen: www.tzeepaardje.op-terschelling.nl).

Begin september stapten we op het vliegtuig naar Houston. Als snel namen we intrek in ons tijdelijke appartement in de Galleria area. "The Phoenician" was wel ietsje luxer dan de Karim flats! De dag daarna gingen we meteen op stap met de makelaar om huizen te bekijken en het was meteen bingo! We vonden een mooi huis in "Lakes on Eldridge North", de buurt die we graag wilden, vlakbij goede vrienden die ook net vanuit Oman hier naar toe waren gekomen, en die ons net als dertien jaar geleden nét even voor waren met hun aankomst in Houston. Het is een feest der herkenning, een hernieuwd samenkomen met vrienden en kennissen van andere postings, en natuurlijk kennis maken met de vele nieuwe mensen - vooral op de school, maar ook via "Dutch in Houston".

De eerste feestjes zijn al weer geweest en de Goedheiligman kwam ook hier op bezoek. Niet op een kameel, maar in een ouderwetse

witte Chevrolet. Verder ontdekken we de stad deze keer mét kinderen, en merken we dat het verkeer hier in de afgelopen vijf jaar minstens twee keer zo druk is geworden. In tegenstelling tot het verkeer zijn sommige andere dingen niet veranderd: het uitschrijven van cheques om te betalen is hier nog steeds gebruikelijk - en we vonden het dertien jaar geleden al zo achterlijk.... Verder hoor ik hier dezelfde muziek op de radio zoals bijvoorbeeld "Locked out of heaven" van Bruno Mars, maar ik kwam er achter dat ze in Oman blijkbaar op vakkundige wijze twee verboden woorden vervangen hebben door één ander, waardoor ik het steeds verkeerd meezing.

Natuurlijk denk ik met heimwee terug aan de gezellige PDO-school die zo dichtbij was, maar carpoolen met een vriendin is een redelijk alternatief. De PDO-club hebben we verruild voor een Community Recreation Center, en het PDO-kamp voor een grote luxe gated community waar de jongens naar hartelust kunnen fietsen en ik heerlijk hardloop. Net als in Oman loop ik langs palmbomen, waaronder ook dadelpalmen, die ik voordat ik in Oman woonde nooit herkend zou hebben.

Toen ik de email ontving met het verzoek een stukje te schrijven over onze verhuizing naar Houston, ging ik toevallig shoppen in een voor mij onbekende supermarkt. Daar zag ik vrouwen met hoofddoeken, halal eten, waterpijpen, Arabisch brood en hummus. Ik realiseerde me dat de wereld eigenlijk klein is. Ook waan ik mij weer in Oman als ik het wat oudere Indisch uitzijnde echtpaar iedere ochtend hier in de buurt zie wandelen. Of als ik op een welkomstochtend aan de manier van kleden zie dat de moeder van Omar, die bij onze Alexander in de klas zit, waarschijnlijk uit Egypte komt en haar begroet



met "A'salam aleikum". Ze is blij verrast! Oman was een verrijking en ik zou het niet hebben willen missen.

En als je dan ergens rijdt en ingehaald wordt door een enorme, kleurrijke Hummer met een permanente barbecue achterop, dan is er geen twijfel mogelijk: this is Texas! Heel even overweeg ik de bumpersticker te kopen met het opschrift "I wasn't born in Texas, but I got here as fast as I could!"...



"Een klein beetje bijdragen aan een betere wereld, dat geeft me een kick"



Interview met Barbara Joziase, de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Oman, door Wendy Ligier - Troost

Ze heeft Frans, Arabisch en financiële economie gestudeerd. Oman is haar tweede post als ambassadeur, ze is dol op piano spelen en gepassioneerd over haar vak. We verwelkomen Barbara Joziase als de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Oman. Raskrabbel spreekt haar als ze enkele maanden aan de slag is in Muscat.

Water pompen

Barbara is in Zeeland geboren en opgegroeid. In Amsterdam begon ze met een studie Frans maar haar hart lag bij Arabisch, dus ze switchte naar Leiden voor Middle Eastern Studies die ze vervolgde in Damascus en Oxford. Ook rondde ze naast haar werk een studie financiële economie af in Tilburg. Na haar studie ging ze bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werken. "Ik wilde de wereld veranderen, bruggen bouwen." Enkele jaren geleden was Zimbabwe haar eerste ambassadeurspost. De omstandigheden waren daar wel anders dan in Oman. "We moesten zelf water oppompen in de tuin en de generator stond ook bijna altijd aan om elektriciteit te hebben."

Klanten eerst

Eind augustus 2013 kwam ze in Muscat aan. "Ik heb zelf duidelijk aangegeven dat ik hier graag heen wilde. Het Midden-Oosten is geografisch en politiek zo'n belangrijk invloedsgebied. En Oman heeft al heel oude banden met Nederland, sinds de tijd van de VOC." De relatie tussen de twee landen is uitstekend. "Mijn streven is om de relatie tussen de landen dezelfde intensiteit te laten behouden," aldus Barbara. Wat zijn haar doelen als ambassadeur? "Allereerst zijn onze klanten de burgers. Paspoorten en visa moeten goed georganiseerd zijn. De wachttijden aan de balie zijn al gehalveerd, ik wil die terugbrengen naar een kwart van toen ik hier aankwam." Ook het bedrijfsleven is een belangrijke klant. Het aantal visumaanvragen daar is verdubbeld, dit jaar gaat dat richting de 5.000. Daarnaast is het aantal aanvragen van Nederlandse bedrijven die op handelsbezoek willen komen in Oman verdrievoudigd. Met een afname van personeel en budget bij Buitenlandse Zaken is dat een uitdaging. "Daarnaast zijn we er natuurlijk ook om geschillen te helpen oplossen, vragen vanuit Nederland over Oman te beantwoorden en de belangen van Nederlandse bedrijven hier te behartigen."

Internationale onderhandelingen

Joziase vindt dat een van haar belangrijke taken ook is om de Nederlandse regering te voeden met geluiden uit de regio. "Dit is een post met een economische taakopdracht, maar er is zoveel belangstelling voor deze regio, het is een politiek schakelpunt, dus daar wil ik ook iets mee doen." Ze heeft hier bijvoorbeeld goed contact met collega's uit de directe omgeving en dat is goed voor de informatiepositie. "Op die manier kan ik informatie doorgeven aan Nederland, wat kan helpen om de Nederlandse positie te bepalen in internationale onderhandelingen."

Leuke club mensen

De middelgrote Nederlandse gemeenschap hier maakt het werken in Oman extra leuk. Ze vindt het bijzonder dat Nederlanders hier zo actief zijn. "Ik heb de kalender van het Holland Comité doorgelezen en het is fantastisch. Er is zoveel, ze organiseren bijna elke maand wel iets! De Nederlanders hier zijn heel zelfstandig, ze hebben allemaal hun eigen werk en hun eigen bezigheden. Het is een leuke club mensen!" In december

deed Barbara mee aan het rolling dinner. "Ik heb veel mensen leren kennen en ook weer wat leuke wijken gezien die ik nog niet kende."

Mist ze iets uit Nederland? "Echt koud, fris weer. En het strand in Wassenaar, met strandtent De Zeester, daar hebben ze hele lekkere koffie met grote geel-met-roze spekken erbij." En wat mist ze niet? "De naar binnen gekeerdheid in Nederland. Naar mijn mening zouden Nederlanders zich meer moeten richten op grote lijnen en hoe het buitenland hun leven grondig beïnvloedt." En wat doet de ambassadeur graag in haar spaarzame vrije tijd? "Ik houd van piano spelen, zingen en tekenen. Ook lees ik graag een goed boek, maar ja met de vele uren die ik werk, komt er niet altijd van. En ik heb het zwemmen in de zee hier herontdekt. Heerlijk!"

Bergen en minaretten

Wat vindt ze leuk aan ambassadeur zijn? "Dat je een beetje de wereld kan veranderen. Dat klinkt

heel hoogdravend maar dat doe je als ambassadeur op millimeterschaal. We kunnen vanuit hier in Nederland meer begrip kweken voor de regio. Elk gesprek dat daaraan bijdraagt, geeft me een kick. Verder word ik blij van tevreden klanten: een Nederlander die geholpen is door tip van ons, een bedrijf dat een bedankmailtje stuurt. Dan ben ik een blij mens!"

Er is ook een andere kant aan die medaille: "Het publieke van mijn functie vind ik soms minder leuk. Ik zie mezelf nog steeds als Barbara en ik heb een baan als ambassadeur. Als ik zeg dat ik ambassadeur ben, verandert soms de toon van een gesprek, dat is jammer."

Stel dat ze hier ooit weggaat. Welke vijf dingen zou ze dan meenemen uit Oman? "De bergen en de kleurschakeringen. De moskeeën en de minaretten. En natuurlijk de lieve mensen. Maar dat past allemaal niet mijn koffer!"

Zet hem vast in je agenda!

De eerste Koningsdag-vrijmarkt in Muscat
Vrijdag 2 mei 2014 van 16.00-18.00 uur

Ruim je kamer op en verkoop al je tweedehands speelgoed, knutsels en boeken! Zelfgemaakte lekkere hapjes en drankjes en zelfverzonnen spelletjes zijn ook welkom. Of misschien wil je muziek maken en daarmee wat geld verdienen.

Vergeet niet je oranje kleren.
En... begin vast met je fiets versieren!!

Als je wilt verkopen, is inschrijven bij Merel Degener verplicht.
Voor meer info en inschrijvingen, mail: vrijmarktmscat@gmail.com

Naamens het organiserend comité:
Eva, Tina, Marloen, Merel, Floortje, Wendy, Hetty



Dhofar voor kinderen

Door Hedwig Rovers

Een Duitse dame benaderde mij via Tripadvisor en vroeg me wat ze kon doen met haar kinderen in Salalah. Zij had maar een dagje en wilde er alles uithalen. De meeste tours richten zich op volwassenen en dus besloot ik een lijstje voor haar samen te stellen. Aangezien de Paasvakantie voor de deur staat en sommigen met kinderen misschien deze kant op komen, dacht ik dat het leuk was om dit lijstje met jullie te delen. Alle locaties zijn op de kaart van Dhofar te vinden. Zo niet, dan heb ik er een weblink of een korte routebeschrijving bijgezet.

Paardrijden

Een superleuke activiteit voor kinderen is paardrijden op het strand. Onder begeleiding van Jo-Ann, die een manege met vier paarden heeft, kunnen kinderen vanaf zes jaar een ritje maken op het strand. Op de manege, die gelegen is tussen de plantages, staan ook twee jonge kameeltjes en twee ezeltjes die graag geaaid worden. (<http://sagroupofcompanies.weebly.com/horse-riding.html>)



Bowlen

Zowel bij de Lulu Hypermarket als bij de Oasis club kun je de balletjes laten rollen. De Lulu heeft de meeste banen maar is relatief duur. De Oasis club heeft slechts vier banen maar heeft als voordeel dat je als ouder lekker kunt genieten van een drankje op het terras van de club terwijl de kinderen zich vermaken.

Parken en speeltuinen

Salalah heeft een paar leuke parken waar kinderen lekker kunnen ravotten. Het leukste park is dat in Sa'ada. Er is veel schaduw en een speeltuintje. Dit is ook het park waar veel expats met hun kinderen heen gaan tijdens het weekend. Binnenspeeltuinen vind je in de Lulu Hypermarket en in de nieuwe Salalah Gardens Mall. De Lulu heeft trouwens ook een kleine ijsbaan voor als het echt te warm wordt buiten.

Bios

Mocht het slecht weer zijn, dan kun je naar de gloednieuwe bioscoop in de Salalah Gardens Mall gaan. In dezelfde mall vind je ook een 7D en een 4D cinema.

Musea

Dhofar heeft twee musea die mijn jongens echt leuk vinden: museum of the Frankincense Land (MFL) in Al Baleed (Salalah) en het Fort van Taqa.

In het MFL maken kinderen (vanaf zes jaar) kennis met de rijke historie van deze regio. Wat mijn kinderen het leukst vinden aan Al Baleed is het boottochtje door de Khor die hier om de site heen loopt.

In het fort van Taqa krijgen kinderen een interactieve rondleiding van een gids die ze uitleg geeft over hoe de mensen vroeger in dit deel van Oman leefden. Ze mogen oude werktuigen vasthouden en "schieten" met een oud geweer.

Stranden

In Dhofar hebben we prachtige schone stranden die zich kunnen meten met de mooiste stranden in Azië. Vooral de stranden bij Mirbat en Fasaiah zijn tussen oktober en mei goed geschikt voor kinderen. Buiten die periode is het door de sterke stroming niet aan te raden om te zwemmen.

Fasaiah is het meest geschikt voor wat grotere kinderen. Je kunt er fantastisch bodyboarden. De weg erheen gaat langs wadis met kamelen,



via de blow holes van Mugsail (vooral leuk tijdens de Khareef) en over spectaculaire kliffen. Na de weg met de haarspeldbochten ("the furious road") zie je het bordje voor "Fasaiah" naar links. Via een steile onverharde weg daal je dan af richting de drie blauwe baaitjes van Fasaiah.

De beschutte baaitjes van Mirbat zijn een aanrader voor kinderen van alle leeftijden. Wij gaan meestal naar "English Beach", een sikkelvormig baaitje met wit zand en kleine poeltjes. Het relatief ondiepe water is prima voor de beginnende zwemmer en bodyboarder. Ook kun je er tijdens het snorkelen rogjes, schildpadden, zeeanemonen en allerlei soorten vissen zien. Om er te komen sla je net voor het Marriott in Mirbat linksaf het dorpje in. Rij zo'n zeven kilometer over de onverharde weg en sla daarna rechtsaf naar English Beach.

Duiken

Sub Aqua bij het Hilton geeft PADI-cursussen en begeleidt duiktrips in de buurt van Mirbat. Kinderen vanaf acht jaar kunnen in het zwembad van het Hilton terecht voor een "bubble maker course" waarbij ze kennis maken met duiken.

Boottrips

"Around the Ocean" verzorgt boottrips langs de kust, die variëren van twee uur tot een hele



dag. Je gaat op zoek naar dolfinen en schildpadden en als je geluk hebt zie je orka's en walvissen.

"Around the Ocean" organiseert ook sportvisstips en je kunt er fietsbootjes huren. Opstapplaats is bij het Salalah Beach Resort, tussen Salalah en Taqah. (www.aroundtheocean.net)

Zeeleven spotten

Mocht je niet met een boot willen gaan of zijn de kinderen te jong om te gaan duiken, dan raad ik je aan om met de auto naar de klif bij Taqa rijden. Daar heb je een prachtig uitzicht over zee en als je goed kijkt, kun je in het heldere water schilpadden, roggen, dolfinen en ander zeeleven zien.

Op alle stranden vind je trouwens regelmatig schildpadeierschalen. Als je gelukt hebt, en bij zonsopkomst op het strand van Fasaiah bent (bijvoorbeeld als je er kampeert), kun je de kleintjes uit zien komen. Een fantastische ervaring!

Natuurlijk is er in Dhofar veel meer te beleven voor kinderen. Zo rijd je in een paar uurtjes naar een Desert Camp, kun je met quads op het strand rijden of gewoon lekker aan het zwembad liggen bij een luxe resort.

Tot ziens in Sunny Salalah!



Welkom SINT & PIET



39^e Wereldkampioenschappen Laser-zeilen in Mussanah

De Nederlandse Benjamin Wempe uit Wormer zeilt al sinds zijn achtste jaar. Sinds zijn tiende neemt hij deel aan nationale en internationale zeilwedstrijden. Hij is gestart in de Optimist (eenmansboot) en zeilt sinds 2011 in de Laser. In de Laser Radial Youth categorie, nam hij van 27 december tot en met 3 januari deel aan de wereldkampioenschappen die dit jaar in Mussanah plaatsvonden.



Lekker warm

De warme wateren van Oman verwelkomen maar liefst 450 zeilers uit alle delen van de wereld. Meer dan 50 landen zijn vertegenwoordigd waaronder uiteraard ook een delegatie zeilers uit Nederland. Oman Sail en het Ministerie van Sport organiseerden de wereldkampioenschappen.

Om kennis te maken met de omgeving en het Omaanse wedstrijdwater startte Benjamin zijn training op 21 december in Mussanah.

"'s Middags zijn we het water op gegaan om te trainen. Er stond een lekker windje van 7-12 knopen. Wat is dat water lekker warm zeg, 21 graden, dat verschilt wel wat van het water in Nederland!" vertelt Benjamin op zijn blog.

Paradijs

Het zeilen neemt een groot deel van zijn tijd in beslag. Hij traint en zeilt wedstrijden in het weekend. Daarnaast is hij minimaal twee keer per week in de sportschool te vinden. Naast zijn school (6 VWO) doet hij alles voor zijn sport.

Over de locatie van de wereldkampioenschappen is Benjamin heel enthousiast: "Vandaag nog een magisch momentje meegemaakt! Toen ik de haven uit voer voor de training, dook er naast mij een zeeschildpad op, van zo'n meter lang! Ik keek hem even recht in zijn ogen aan en toen dook hij weer onder! Paradijs!"

Benjamin is geïndigd als zevende in zijn categorie en is zeer tevreden met zijn resultaat: "Ik ben supertevreden! Dat ik hier naartoe kon is al fantastisch en dat ik met dit resultaat naar huis ga is nóg mooier!"

Hotel

Het Millennium Resort, dé host voor de zeilers tijdens het WK waar ook Benjamin verbleef, biedt veel faciliteiten zoals verschillende zwembaden, een hypermoderne gym, tennisbanen en een midgetgolfbaan. Het bood de zeilers dus volop mogelijkheden om hun conditie op peil te houden. De spieren van de topsporters komen tot rust in de nieuwe Zayna Spa. Een stoombad, sauna, whirlpool en een uitgebreid aanbod aan massages zijn enkele voorbeelden van de voorzieningen om de sporters volledig te kunnen pampieren. De verschillende restaurants van het Millennium Resort prikkelen de zintuigen met zowel lokale specialiteiten als internationale gerechten.

Van zijn reis en verblijf in Oman deed Benjamin verslag via zijn website: www.benjaminwempe.nl.

Meer informatie over het WK Laserzeilen en het Millennium Resort vind je op www.omanlaserworlds2013.com en www.millenniumhotels.com



- Seafront Beach Resort
- Fully Serviced Apartments
- Tantalizing Food and Beverage outlets
- SPA and Fitness Centre
- Beach Club with Pool Bars
- Swimming Pools including exclusive private ladies pool
- Kids Park and Turtle Splash
- Tennis Courts
- 18 Holes Mini Golf Course
- Oman Sail Water Sport and Dive Centre
- 54 Berth Marina

THE PERFECT GETAWAY

MILLENNIUM RESORT IN MUSSANAH



MILLENNIUM
RESORT
MUSSANAH, OMAN

You are the Centre of Our World



Weekends Away
with MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS

Wudam Al Sahil, Mussanah. PO Box 82, PC 300, Sultanate of Oman.
T (968) 26871555 (Ext) 7518 ■ M (968) 95752508 ■ F (968) 26871556
reservations@mill-mussanah.com ■ www.millenniumhotels.com

www.facebook.com/MRMMUSSANAH www.twitter.com/mrmmussanah

A Member of Millennium Hotels and Resorts





Oman vanaf het water

Door Sander Nijman

De meeste Raskrabbel lezers zijn waarschijnlijk in het bezit van een 4x4 waarmee ze erop uitgaan om Oman te verkennen. Mooie wadi's, de bergen, de woestijn en natuurlijk de uitgestrekte kustlijn met tussen de rotsen zo nu en dan een zandstrand. Nu is het natuurlijk heerlijk om met je auto naar een afgelegen strandje te rijden om daar te gaan picknicken of te kamperen, maar dit betekent al gauw dat je lang in de auto moet zitten en vaak ook dat je het strand moet delen met anderen die op hetzelfde idee zijn gekomen.

Aangezien we een sterke band hebben met water, getuige een vakantiehuis aan het Sneekermeer met een zeilboot aan de steiger, waren we natuurlijk gelijk geïnteresseerd in de watersportmogelijkheden van Oman. Sinds we in Oman zijn komen wonen zo'n tweeëneenhalf jaar geleden besloten we dan ook om een boot te kopen. Aangezien er over het algemeen weinig wind is en de afstanden best behoorlijk zijn was een zeilboot niet echt een optie en daarom hebben we uiteindelijk een kwart aandeel in een motorboot overgenomen van Stan en Anneke van Gisbergen die naar China gingen verhuizen. We delen onze boot, The Vera genaamd, met drie andere families en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de bijkomende kosten zoals havengeld en registratie. Voor een paar honderd Rial per jaar kunnen we er altijd op uit met de boot. Het eerste jaar hebben we vrij weinig gevaren, wat mede te maken had met het feit dat we druk waren met het ontdekken van Oman per 4x4, twee verhuizingen en de geboorte van ons vierde kindje Emmelijne. Wel hebben we mee kunnen helpen als support boot tijdens de Fahal Island Swim.

Tegenwoordig zijn we echter gemiddeld zo ongeveer een keer in de drie weken een dagje op het water te vinden. Tot nu toe is het nog niet voorgekomen, dat er problemen zijn met het reserveren van de boot. En dat terwijl we meestal pas een dag van tevoren besluiten om de dag erna te gaan varen.

Onze boot ligt in Marina Bandar Al-Rowdha gelegen vlakbij het Al-Bustan Palace Hotel en staat geparkeerd op een trailer aan de wal. Met behulp van een trailerhelling en een trekker wordt de boot in het water gelegd en meestal zijn we binnen een kwartiertje op het water. The Vera is geen luxe boot maar heeft alles wat je nodig hebt. We noemen de boot gekscherend een varende badkuip, maar dan wel met een 200 pk buitenboordmotor. De reling is hoog genoeg, zodat de kinderen veilig in de kuip zijn tijdens het varen en verder is er een klein vooronder waar je de nodige spullen kunt opbergen.

Het fijne van een boot is dat je het hele jaar door kunt varen. Ook in de zomer, als het eigenlijk alleen lekker is in de bergen, is het

ook goed uit te houden op het water zeker als je met wat snelheid vaart en de wind in je gezicht hebt. Als je stil ligt is het natuurlijk heerlijk om te gaan zwemmen. De meeste tochtjes gaan naar het oosten, omdat daar de minste mensen wonen en de mooiste standjes zijn. De meeste van jullie kennen waarschijnlijk de stranden van Yiti en As-Sifah, omdat die goed per auto te bereiken zijn. Zo zijn er nog enkele tientallen andere strandjes die alleen toegankelijk zijn vanaf het water. Waar voornoemde strandjes in het weekend al snel een op een volle camping kunnen lijken, zijn de andere strandjes voornamelijk privé. Op nog geen half uurtje varen ligt Bandar Khiran (BK voor intimi), een grote natuurlijke inham dat met zijn vele strandjes en beschutting van de open zee een favoriete plek onder de watersporters. Aangekomen bij een strandje, leggen we de boot voor anker om vervolgens heerlijk te snorkelen, zwemmen, achter krabbetjes aan te lopen, te picknicken of een tentje op te zetten om te kamperen. Op het water kom je zo nu en dan ook nog wat leven tegen zoals schildpadden, dolfinnen, zeeslangen en vliegende vissen.

Eens hebben we zo veel dolfinnen gezien, dat de kinderen verveeld raakten en vroegen of we alsjeblieft konden doorvaren. Regelmatig komen we ook lokale vissersmannen tegen die in kleine houten bootjes op weg zijn naar hun netten. Soms is de lokale jeugd aan het duiken met harpoenen om vissen te vangen of zijn ze hun zwemkunsten aan het vertonen (zie onderstaande foto).

Op ons lijstje staat in ieder geval nog een meerdaagse tocht naar de Daymanyat eilanden en verder zou het ook geweldig zijn om een keer walvissen te zien, wat ook mogelijk schijnt te zijn. Met tweeduizend kilometer kustlijn valt er nog genoeg te ontdekken en zijn er wellicht voldoende afgelegen strandjes te vinden voor een ieder die nu ook enthousiast is geworden om een boot aan te schaffen! Je mag ook best een keertje met ons meevaren ;-)



Boekrecensie

En uit de bergen kwam de echo – Khaled Hosseini

Het boek begint met een verhaal, een sprookje zo je wilt, dat veelzeggend is voor de manier waarop je als lezer de rest van het boek ervaart. De rode draad van het boek is loslaten voor een groter doel of vasthouden voor eigen gewin; het gaat over keuzes maken die groter zijn dan jijzelf.

Het boek vertelt één verhaal vanuit meerdere perspectieven. De gebeurtenis waarop de personages hun perspectief geven, betreft de verkoop van een geliefde dochter van een arm gezin aan een gegoede, kinderloze familie. Binnen het eigen gezin is dit een hartverscheurende gebeurtenis, die met name de broer van het meisje niet kan verwerken.

Het eerste verhaal is het verhaal van Abdullah, de broer van Pari. Hij vertelt het verhaal van de jonge Pari tot op het moment dat ze weg is. De beleving en gevolgen van het weggeven van de kleuter worden gezien door de ogen van onder andere Parwana, de stiefmoeder van het meisje, Nabi, de oom, die het idee had geopperd, Idris, de vroegere overbuurjongen van de pleegouders van Pari en Nila, de vrouw die het meisje 'gegrepen' heeft.

Herkenbare worstelingen

Het knappe is, dat ieder verhaal zijn eigen vertelstijl kent met zeer fraaie beschrijvingen van het landschap, de emoties en de gedachten. Niets menselijks is ons vreemd: eigen gewin, het hoger doel, een ieder maakt de keuzes waarvan hij of zij denkt dat ze op dat moment de beste zijn. Door de verschillende perspectieven en tijden, komen de verhalen deels bij elkaar en deels ook juist niet. En bij ieder verhaal zie je de herkenbare worstelingen en kun je je inleven in de keuzes die het personage maakt. Ook zie je hoe gebeurtenissen uit het verleden hun invloed hebben op het heden. Een boodschap lijkt te zijn: je leven en wie je bent, worden mede bepaald door de relatie met anderen.

Echo

De verhalen komen steeds dichterbij elkaar, terwijl ze elkaar eigenlijk steeds net niet raken. In ieder verhaal lees je de echo van eerdere gebeurtenissen. Het boek is door de boekenclub goed ontvangen. Soms was er enige verwarring over wie wie is en waarom een bepaald stuk toegevoegde waarde had voor het verhaal. Eenduidigheid was er echter over de prachtige, verhalende beschrijvende manier van schrijven: zo mooi en vol en zo herkenbaar. De cijfers varieerden van een 7,5 tot een 8,5.



die grote stad terecht: het been is niet meer te redden. De oudste zoon komt in een wereld vol foute vrienden in diezelfde grote stad. En in korte tijd is hun leven 180 graden gedraaid. De verhalen van vader lijken verdampt...

Familiegrond

Na verloop van tijd zet vader zijn zin door: het gezin gaan terug naar zijn geboortegrond, flink ver weg in een naargeestige, onvruchtbare streek waar ze absoluut niet welkom zijn maar waar vader wél nog een stuk familiegrond heeft. Bij aankomst is er een tegenvaller: de grond is intussen door dorpsbewoners in gebruik genomen. Had je maar niet weg moeten gaan. Vader gaat er van uit dat met praten en overleg de grond wel weer, desnoods deels, naar hem terug komt. De gebeurtenissen, in een Middeleeuwse setting, volgen elkaar snel op. De situatie loopt volledig uit de hand en wat moet het gezin dan doen?

Vervreemdend

Het zontje van het gezin, ongeveer tien jaar oud, vertelt het verhaal. Hij heeft een oudere broer en een jongere zusje. Het knappe is dat je al lezend deel wordt van het gezin en door hun ogen een ongehooflijk wrede, harde wereld beziet en beleeft. En als een stad als Izmir, in hun eigen land, al zo vervreemdend werkt, hoe bizar moet de wereld dan op mensen overkomen die in West-Europa terechtkomen? Verloren grond is een warm, liefdevol boek vol kracht, een verhaal van nooit opgeven, van verwondering en bewondering; wat een geweldig boek!



Verloren grond – Murat Isik

Verloren grond is een boek van een Nederlandse schrijver van Turkse komaf. De kaft spreekt al aan en de inhoud gelukkig ook...

Een klein Turks gezin op het platteland van Turkije leeft in archaische rust in een dorpje van 'ons kent ons'. Hard werken, spelen, liefde en respect voor elkaar. Vader is een geweldig verteller tot plezier en bewondering van iedereen. Dat gaat allemaal goed totdat de vader zijn been breekt. De slager van het dorp zet het been want artsen zijn iets van de grote stad, ver weg. Die slager heeft geld en wil, zoals wel vaker het geval is, meer – het liefst via het vee van vader.

Niet meer te redden

Hun wereld verandert vanaf dat moment totaal, armoede en pijn nemen de plaats in van wat was. Vader komt uiteindelijk toch in het ziekenhuis in

Avondvierdaagse 2014

Wie? Alle kinderen, tot en met P2 onder begeleiding van één van de ouders

Wat? 4x lopen voor een medaille

Waar? PDO Camp

Wanneer? 2 - 6 Maart 4.30PM

Hoeveel? RO 3,5 p.p.

◆ Henriëtte de Vries
◆ Henny Schilling
◆ Barbara de Goederen
◆ Monique Oink

Proud to be associated with Kinderfeest 2014

Lifting Inspections • Dropped Objects Surveys • Derrick Inspections
UT Gauging • NDT • Crane Inspections • Rope Access • Vibration Analysis
Lux Surveys • IRT Surveys • EX Surveys • Special Surveys • Audits
Commissioning • Gap Analysis • Project Management • Technical Experts

www.oesgroup.com

Zanzibar, waarom zou je dáár heen gaan?



Door Ineke Ebbers

Het meest wordt Zanzibar bezocht als uitblaasplek: eindeloze stranden die je opwachten als je een vermoeiende reis vol indrukken door Tanzania achter de rug hebt. Leuker wordt het als je dan niet naar een groot resort gaat maar naar één van de vele mini-resortjes op minder voor de hand liggende locaties. Dat wordt wat minder eenvoudig als je een all-in reis hebt geboekt maar het is het proberen waard.

Waarom gingen wij naar Zanzibar? Aangestoken door de mystiek die om het woord hangt? Omdat het een eiland is met prachtige door palmbomen omlijste stranden? Omdat het een vanuit Oman relatief dichtbij is? Ook, ook en ook. Maar vooral omdat het eiland dat nu bij Tanzania hoort zoveel historische banden heeft met Oman.

Geschiedenisboeken

Veel boeken hadden we gelezen over Zanzibar: een kinderboek uit de jaren dertig over een jongen uit Oman ('met fluwelen ogen en dromerige wimpers') die met zijn vader mee mocht, slaven halen in Afrika en dat een fantastisch vooruitzicht vond; boeken over de Omani Tipu Tip – de grootste slavenhandelaar uit Oost-Afrika die we tegenkwamen in een boek dat we in de Family Bookshop in Muscat kochten, en daarna weer in het meesterwerk 'Congo' van David Van Reybrouck. Ook lasen we geschiedenisboeken over Oman en Zanzibar die sultans deelden als bestuurders van de toen nog samengevoegde gebieden, het dagboek van prinses Sayyida, die het waagde met een langskomende Duitser te trouwen en in Duitsland ging wonen. Gevolg: onterving door haar broer die haar nooit meer wilde zien. Daarnaast waren er de foto's en verhalen over de paleizen van de sultans en het rijke leven aan het hof.

Paleizen en apen

We waren nieuwsgierig geworden en wilden ook dat deel van Oman beter begrijpen. Daarom gingen wij naar Zanzibar, we wilden het allemaal wel eens met eigen ogen zien. Een ticket was snel geboekt via Oman Air, een koloniaal hotel in Stone Town ook en daarna een mini-resort in Bwejuu van een jong Nederlands echtpaar dat overal Zanzibari bij betreft eveneens. We genoten, van de ruïnes van de paleizen in Mtoni, Mbweni en Dunga, in Stone Town en Nugwi. Eeuwen geschiedenis kwamen tot leven. Ook genoten we van het Jozani park met de 'blue colobus' apen, de vlindertuin ernaast, de kruidentuinen, het lekkere eten overal.

Hilarische acties

We zagen ook het contrast tussen de verschrikkingen van de slavenkelders en de wonderschone rotskust er naast. De dorpjes met visdrogerijen, het zeewier dat vrouwen langs de lange stranden met ondiep water verzamelen voor de handel, de markt en de badhuizen in Stone Town, de hilarische acties om meer nummerplaatloze auto's op een boot naar Tanzania te krijgen dan er normaal gesproken op passen. Daarom gingen we dus, het was een fantastische reis!



Mijn sport en ik

Mijn naam is Mandy Moes,

ik ben vijftien jaar en wij zijn zo'n twee-en-eenhalf jaar geleden in Oman komen wonen. Hiervoor hebben we acht jaar op het eiland Borneo gewoond en daar is een van mijn hobby's, het duiken, begonnen.

Borneo ligt in een uniek gebied in de wereld. Tussen de Filipijnen en de Oostelijke eilanden van Indonesië bevindt zich een tropische zee die ze de koraaldriehoek noemen en waar de meest verschillende soorten koralen te vinden zijn. Na het zien van de film Finding Nemo, wilde ik heel graag op zoek naar dit leuke visje en zijn vriendjes en heb ik gevraagd of ik duiklessen mocht nemen. Daar de rest van de familie ook al duikers waren, was dat natuurlijk geen probleem.

Water in mijn mond

De eerste duiklessen in het zwembad waren erg makkelijk. Je leert hoe je onderwater moet ademen door een mondstuk en hoe je het masker onderwater weer leeg kunt maken als er water ingekomen is. Wat vooral moeilijk is, is om met mijn beugel met elastiekjes het mondstuk goed in te houden. Daarom heb ik voorlopig een speciale versie gekregen zodat ik

onderwater geen water in mijn mond krijg. In het begin is het toch wel eng als al die vissen ineens naar je toe komen zwemmen. De kleine visjes die zich schuilhouden in een tafelkoraal zijn heel schattig, maar de enorme gespikkelde mureneaal van een meter, laat je toch wel schrikken als je dichtbij komt. Gelukkig doen ze niets als je ze met rust laat, en dat is voor de meeste zeedieren zo.

Nemo zoek

Ik ga meestal duiken met mijn vader bij het Fahal Eiland. Daar zijn niet alleen verschillende riffen omheen, maar ook een grot waardoor je in het donker naar de uitgang moet zwemmen. Het is prachtig om te zien hoe de bellen die je uitblaast tegen de bovenkant aan blijven kleven.

Als Ocean Diver mag ik nu tot een maximale diepte van twintig meter. Mogelijk als ik meer tijd heb in het weekend dan wil ik de vervolgcursus doen want dan kan ik ook andere plekken zoals wrakken en diepere riffen zien. In iedere geval heb ik inmiddels meerdere malen clownvissen en Dory gezien. Maar de kleine Nemo is voor mij nog steeds zoek.





Mijn baan in Oman

Bart Wubben bij Landscape Designs



Op de deadline

Het is een paar minuten voor de deadline. Heerlijk, het is net werk. En daar moet dit artikel nu net over gaan, over mijn werk. Ik ben ruim een jaar werkzaam in Oman als director design bij Landscape Designs. Eind augustus 2012 vertrok ik uit Nederland, uit de veilige omgeving van de Gemeente Rotterdam, omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Ik wilde ondernemerschap en commercialiteit. Hier in Oman was de kans om dat in de praktijk te brengen.

Ik leid hier een ontwerpbureau met een team van tussen de zes en tien mensen. We ontwerpen veel van de omgeving die wij allemaal dagelijks gebruiken. Afgelopen jaar waren dat bijvoorbeeld het JW-Marriott hotel in Muscat (Convention Centre), een residential development in Salalah voor de port, een mix-use project in Azaiba, een dakterras voor een restaurant in Gubra, de Franse school in Muscat en een stuk of wat villa's en farms.

Razend druk

Hoewel het bedrijf tropenjaren had gehad met ontwerpen voor de Wave, Al Bustan, Barr Al Jisrah en de vliegvelden, was er de afgelopen drie jaar weinig gebeurd. Daar is gelukkig verandering in gekomen, waardoor we het nu razend druk hebben. Binnen het bedrijf ben ik verantwoordelijk voor zowel het management als de acquisitie en ben ik ook de hoofdontwerper. Ik heb het bedrijf ontwikkeld van een onderdeel van een constructiebedrijf naar een zelfstandig ontwerpbureau met een eigen inkomen en structuur.

Veel geleerd

Voor mezelf heeft de verandering zich vooral op het vlak van acquisitie en het ondernemerschap

voorgedaan. Ik heb daarbij heel veel geleerd het afgelopen jaar. Met welke klant (Omaans en internationaal) wil je wel werken, met welke niet? Welke leverancier wil iets voor je doen, welke aannemer is een absolute ramp en wie heeft er een goede relatie met wie?

Deadlines

Gelukkig is er afgelopen jaar een aantal zekerheden geweest waar ik op heb kunnen bouwen. De belangrijkste voor het bedrijf is daarbij dat ook hier ontwerpen ontwerpen is. Het draait uiteindelijk om een goed verhaal, goed kunnen tekenen, goed kunnen detailleren en zorgen voor een goede uitvoering. En net als altijd is mijn productiviteit gericht op deadlines. Met dit stukje tekst moet er vanavond nog een offerte de deur uit gevolgd door nog twee deze week. Morgenochtend twee presentaties en twee afspraken met klanten. Tussendoor nog even slapen, met mijn kinderen spelen en mijn gasten uit Nederland vermaken. Dit had ik jaren eerder moeten doen.



Restaurant Review

Door Renate Buijsman

Fauchon

Tijdens de vorige redactievergadering kwamen we op het idee om een toetje te gaan eten bij "the new place to be": Fauchon. Gelegen aan de Opera Galleria en niet te missen vanwege de kenmerkende kleur "pink". En zo stapten we met bijna het voltallige team binnen in de roze wereld van éclairs, macarons, megèves en millefeuilles. Naast hun beroemdste thee, melange Fauchon, hebben ze een keur aan ontbijt-, lunch- en dinergerechten.

Geschiedenis

De uit Calvados afkomstige Auguste Fauchon begon in 1880 met het verkopen van het beste van het beste groente en fruit uit Frankrijk op het Place de la Madeleine waar hij in 1886 zijn eerste Fauchon-winkel opende.

In 1898 opende hij een restaurant-tearoom dat de hotspot van Parijs werd en waar de rich and famous van over de hele wereld kwamen. In de jaren '50 van de vorige eeuw was Fauchon vooral beroemd omdat ze bijvoorbeeld aardbeien hadden in december. In de jaren '60 werd thee met een fruitsmaak ontwikkeld en tien jaar later thee van bloemblaadjes.

Daarna begon de internationale groei en werd de eerste winkel geopend in Japan. De eerste in het Midden Oosten was in Qatar in 1994. Hierna volgden nieuwe vestigingen in Azië en het Midden-Oosten met in december 2013 de opening in Muscat door niemand minder dan de president van Fauchon zelf: Michel Ducros.

Goudpoeder

We bestellen allemaal een dessert en een warme drank, want ondanks de warme kleur roze is het er erg koud vanwege de airco die vol staat te blazen. Na herhaaldelijk vragen aan de ober of deze wat lager mag, wordt het er niet warmer op en als de thee en koffie geserveerd worden, drinken we die dan ook snel op om een beetje op te warmen. De desserts komen op tafel en het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes, erg mooi en met goudpoeder afgewerkt. Ze smaken heerlijk al zijn de chocoladedesserts aan de machtige kant. Alles wordt in eigen keuken (200 vierkante meter!) en patisserie gemaakt en is dus supervers.

Ik ben bang dat we nog een keer terug moeten voor een ontbijtje, maar zeker ook nog een keer lunchen en wie weet nog een keer iets eten na een voorstelling in de Opera... Maar dan neem ik wel een lekkere warme omslagdoek mee.

www.facebook.com/FauchonOman

Openingstijden: maandag - zondag: 09:00 - 23:00

Telefoonnummer: +968 22 346999



SCHAATSENRIJDEN WIE DOET MEE

door kinderen uit groep 1 & 2 van de NTC-PO klassen op de PDO International School



Schaatsenrijden, wie doet mee
Schaatsenrijden, ene twee
Links en rechts en in de maat
Kijk nou toch eens hoe fijn dat gaat



Kris kras, krisser-de-kras
'k Wou dat het altijd winter was





KINDERFEEST 2014



Nieuws van de Nederlandse Ambassade in Oman

Nieuw afsprakensysteem

Om consulaire diensten te verbeteren en onnodige wachttijden te voorkomen voor consulaire klanten introduceert de Nederlandse Ambassade Muscat een nieuw online afsprakensysteem voor consulaire zaken voor Nederlanders welke ingaat per **1 februari 2014**.

Voor Nederlanders die onze Ambassade willen bezoeken in verband met het aanvragen van een paspoort, verklaring, legalisatie e.d. is het verplicht een afspraak te maken via ons online afsprakensysteem.

Hiervoor dient u naar onze website te gaan: <http://oman.nlembassy.org/> en klik op "Dutch passports and ID cards". Dan aan de rechterkant, klik op "Dutch Consular Services Appointment System". Nadat u de gekozen service heeft geselecteerd dient u uw persoonlijke gegevens in te voeren en een username en paswoord aan te maken. U zult vervolgens een bevestiging van uw afspraak ontvangen via uw email.

De website om afspraken te reserveren voor alle Consulaire Zaken voor Nederlanders is: <https://booknow.appointment-plus.com/6hpr2y98/>

Ter informatie kunt u Ambassadenieuws, updates en waarschuwingen volgen via onze Facebook-pagina <https://www.facebook.com/DutchEmbassyOman>

Nieuwe openingstijden

Per 1 februari 2014 is de afdeling Consulaire Zaken geopend van zondag tot en met woensdag van 13.00 – 14.00 voor het aanvragen van een paspoort, verklaring, legalisatie ed. Hiervoor dient u een afspraak te maken (zie bovengenoemde informatie). Van 14.00 – 15.00 kunt u uw aangevraagde documenten ophalen.

Kompas

Het Ministerie van Buitenlandse zaken is sinds kort overgestapt naar een online registratiesysteem voor Nederlanders in het buitenland. Een van de redenen hiervoor is dat het via digitale

kanalen relatief gemakkelijker is in geval van nood, zoals bij een natuurramp of (dreigende) onrust alle Nederlanders in het betreffende gebied te bereiken. Met de introductie van dit systeem wordt het ook gemakkelijker voor individuele Nederlanders om de informatie over hun verblijfplaats actueel te houden. Dit online contactstelsel, genaamd Kompas, is nu klaar en wanneer u zich hierin heeft aangemeld kan de ambassade niet alleen u benaderen maar kan tevens het thuisfront worden geïnformeerd indien van toepassing.

Uiteraard realiseren wij ons dat mogelijk een deel van uw gegevens reeds bij ons bekend is. Vanwege de privacywetgeving kunnen en mogen wij niet zomaar uw huidige gegevens overzetten naar Kompas. Bovendien zult u een persoonlijke login krijgen waarbij u alleen met een, door u gecreëerd, wachtwoord in kan komen.

Hierbij verzoeken wij u en uw eventuele gezinsleden, zich eenmalig te registreren zodat we u indien nodig zo snel en efficiënt mogelijk kunnen bereiken. Als u zich geregistreerd heeft, kunt u met uw persoonlijke login zelf gegevens wijzigen en bijvoorbeeld aangeven wanneer u naar een ander land vertrekt. Hierdoor is het dus niet meer noodzakelijk om u opnieuw op de ambassade uit te schrijven en elders weer te registreren wanneer u verhuist.

Op de hoofdpagina van onze website <http://oman.nlembassy.org/> vindt u een directe link naar het online Kompas contactstelsel. Tevens kunt u zich via volgende link direct registreren <https://www.kompas.buzaservices.nl/registration>.

Wanneer u vragen heeft, kunt u ons altijd mailen of telefonisch contact opnemen.



Driekbord

Beste mensen,

Ik ben Rob van Helvoort, sinds kort een nieuw bedrijf gestart samen met Ralph Ewals voor reizen richting het Midden-Oosten. Nu gaan wij vanaf januari starten met iets nieuws. We starten een blog website over het leven in het Midden-Oosten. We willen vooral de positieve kanten eens belichten. Ik ben hiervoor op zoek naar mensen woonachtig in Oman die het leuk vinden om af en toe hun ervaringen te delen over het leven in Oman! Mocht er iemand geïnteresseerd zijn hierin dan hoor ik dit graag.

Stuur me dan een e-mail op rob@middenoostenreizen.com

Vriendelijke groet, Rob van Helvoort



DE KARAVAN

Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Michelle Joseph.
Voor meer informatie:
Tel: 24675429 / GSM 97632014

GEBOREN 10c+5

Benjamin

7 januari 2014

zoon van
Ard Louis en Deborah Contini,
broertje van Zoë, Gioia en Nick

GEBOREN 10c+5

Stijn en Fee

14 november 2013

Zoon en dochter van
Marloon & Joris van Nistelrooij,
broertje en zusje van Coco

HOLLANDE NIEUWE

NIEUWE NEDERLANDERS EN NEDERLANDSTALIGEN IN OMAN

Barbara van Alphen
Taco & Marjolijn Elzinga

Nicole en Joppe van den Bergh met Mauk en Flynn
Sippie & Jan Hilberink-Zandstra

Albert & Lumieke Kobus
Evry en Hetty Schuiling met Jeroen & Roland



KOM SJOEL EN POFFERTJES ETEN BIJ DE DUTCH STAND TIJDENS INTERNATIONAL DAY OP TAISM, 15 MAART VAN 15.00 - 19.00 UUR GRATIS TOEGANG VELE INTERNATIONALE KRAAMPJES EN LEUKE ACTIVITEITEN



Muscat - Bar al Hikman

Door Agnes van der Gaag



Bar al Hikman, "daar moet je ook eens heen" was ons al vele malen verteld. Bar Al Hikman is een groot sabkha gebied, op het vaste land nabij Masirah eiland, met prachtige verlaten stranden en een aantal goede snorkellocaties. Ook zijn er verschillende lagunes met vogels zoals de grote flamingo, zandplevieren, Western Reef-reigers, Euraziatische scholeksters en nog veel meer. In de vroege ochtend, met prachtig licht, kan je de vogel activiteit rond het meer observeren. Aanrader om de verreijkker mee te nemen.

De eerste dag is het op tijd vertrekken, daar die dag de meeste kilometers gereden moeten worden.

De weg naar Bar Al Hikman loopt via Izki, weg 33 door Sanaw (Neem de rondweg bij Sanaw zodat je niet vast komt te zitten in de file: Bij rotonde Sanaw rechtdoor, dan 1e grote weg rechts, zogenaamde truckroad, supermarkt links is dan net gepasseerd). Vervolgens weg 32 tot aan de rotonde om de linker afslag naar Muhut (en Masirah) te nemen. Langzaam zie je het landschap veranderen van de hoge Al Hajar Ash Sharqi Bergen in de lage heuvels en eindeloze stukken zand met nu en dan wat lage groene vegetatie. Sommige mensen vinden het saai; wij zijn nog steeds onder de indruk dat je door een paar uur te rijden in Oman volledig verschillende landschappen tegen komt. In Muhut is de laatste kans om brandstof en water aan te vullen. Van beiden kan je niet genoeg bij je hebben.

Na instabiel weer wordt geadviseerd om even na te vragen in Muhut hoe de weg is op de sabkha. (de weg kan moeilijk begaanbaar worden met en na slecht weer).

Slechts een paar kilometer na Muhut krijg je rechts "de weg" richting Bar al Hikman. Herkenbaar aan 3 bomen aan de linkerkant (coördinaten: N20o 43.885, E58o 21.885). Volg



- Wahiba's - Muscat

de track en je bent op weg naar het strand. Voordat het strand bereikt wordt moet er eerst nog over een enorme Sabkha vlakte gereden worden. Een Sabkha is een vlak gebied tussen een woestijn en een oceaan, gekenmerkt door een krokant oppervlak bestaande uit zout/gips afzettingen. Bij slecht weer kan het heel zacht worden met een zeer hoog risico dat je er vast in komt te zitten. Zorg altijd voor genoeg afstand met de auto die voor je rijdt.

Het sabkha lijkt eindeloos met tracks die in allerlei verschillende richtingen lopen, de lokalen en de vissers hebben hier duidelijk de gps niet nodig. De afstand over het sabkha tot het strand is ca. 40 km.

Er zijn vele mogelijkheden om langs de kust te kamperen. Het kan flink waaien, dit begint vaak 's avonds en neemt later weer af, en dan is een plek net achter de duinen wel heel plezierig. Neem een doek mee om een schaduw plek op te zetten overdag, je hebt 'm echt nodig. Denk aan het hoog-en laagtij als je dicht bij het meer kampeert. Aan de vervuilde stranden ontsnap je ook hier niet; er spoelt de nodige zoi aan.

Bar al Hikman is een geweldige plek om te ontspannen. Gedurende de dag verlieten wij onze kampeerplek op zoek naar een goede snorkelplek. Daar moet je wel even voor rijden. Eerst een stuk oostwaarts langs de kust en dan de hoek om en vervolgens ongeveer een aantal kilometers doorrijden over het strand. Voor de snorkelplek bij de rotsen is het handig om bijvoorbeeld neoprene duik schoenen bij je te hebben.

Wij kwamen aardig wat Omaanse families tegen die ook van Bar al Hikman genoten. En ook weer zo typisch Omaans, met je personenauto de sabkha's in rijden en dan kijken hoe ver je kunt komen. Het werd echt lachwekkend toen



Schrijverspen



we een personenauto voorbij reden, volgepropt met bijna de hele stamboom, die net zijn uitlaat had verloren en gewoon door bleef rijden alsof er niets gebeurd was. Na een paar dagen lekker genieten weer ingepakt om via de Wahiba's terug naar Muscat te rijden.

Vanaf de sabkha reden we naar het noorden langs de kust richting Qihayd. Daar reden we de Wahiba's in als je net in het dorp Qiyhayd bent. Vlak vóór de hoge duinen gestopt om de lucht uit de banden te laten lopen.

Het mooie van deze tocht door de Wahiba's is dat zo lang je maar naar het noorden blijft rijden je ergens tussen Al Kamil en Al Qabil de Wahiba's weer uitkomt. We begonnen op de "main track" maar kozen onderweg nog wat andere tracks, richting het noorden. We hebben ongeveer 4 uur gereden voordat wij een kampeerplek ergens in de duinen maakten.

Helaas hadden we een zeer sterke wind en werden wij volledig gezandstraald. Nassi sandy goreng met zandsaus werd het

tegen de tijd dat je een hap nam. Iemand had hout meegenomen om een kampvuur te maken. Na enkele uren nam de wind af en de volgende ochtend was deze volledig verdwenen.

Advies om in de Wahiba's een beetje uit de buurt van de Bedu kampen te blijven is wel iets waar wij ons aan houden. Echter deze keer kampeerden we op de dagelijkse kamelenroute bleek 's morgens vroeg. We werden wakker van een passerende kameel en zijn verzorger, ze liepen echt dwars door ons kamp. Wie negeert wie?

En de dag begint goed in de Wahiba's als je dan ook nog de prachtige mist vanuit je tentje in de vallei ziet hangen.

Na het opstoken van het kampvuur, wat toen erg aangenaam was omdat het 's morgens vrij koel was, lekker ontbijten, en dan is het weer dik genieten in Oman. Nadat we ingepakt waren doorgereden op onze track van zuid naar noord. We kwamen de Wahiba's uit bij Al Qabil. De bandenspanning teruggebracht naar normaal en weer richting Muscat gereden na vijf zeer relaxte dagen in Oman.



Omdat Mary Ploeg de schrijverspen aan mij door heeft gegeven, wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Anja van de Zande en ik woon sinds september 2013 in Muscat. Mijn man, Ronald van de Zande, is werkzaam bij Oman Oil. Ik had de nodige terughoudendheid om in Oman te gaan wonen, omdat ik altijd in de veronderstelling verkeerde dat ik niet zo goed tegen warm weer kon. Erg grappig om te ontdekken dat ik, na een paar maanden Oman, een vest aantrek terwijl de temperatuur 22 graden Celsius aan geeft. Wat wonderlijk hoe je lichaam zich aanpast aan een nieuwe situatie.

Ronald en ik zijn zojuist teruggekomen van de Sharqira Sands Jeep Jamboree. Wij hadden een uitnodiging hiervoor ontvangen van het bedrijf waar we onze Jeep Wrangler Sahara gekocht hebben. Ik heb nooit iets gehad met auto's. Zelfs toen mijn man mij een Mini Cooper cadeau deed, was ik maar matig enthousiast omdat er naar mijn idee niet genoeg honden in mee konden. In Oman was het niet moeilijk om een keuze te maken, wat voor auto ik dan graag zou willen hebben. Ben helemaal verliefd op mijn Jeep en ik wist ook meteen wat ik er mee wilde, behalve hondjes meenemen naar het strand.

Het leek me geweldig om met een fourwheeldrive de woestijn in te gaan. Na een keer een weekend met Guide Oman op pad geweest te zijn, waren we beiden helemaal verkocht. De woestijn heeft zo'n bijzondere schoonheid en ik vind het geweldig om er juist op deze manier mee kennis te maken. Tijdens de Jeep Jamboree hebben we leuke contacten gelegd met andere deelnemers. Verrassend ook dat heel jonge deelnemers, die ons vast stokoud vinden, er zoveel plezier in hadden om ons onder hun hoede te nemen. Deze jongens gaan praktisch elk weekend op pad met de Jeep en zijn ongelooflijk handig. Ze kiezen allerlei alternatieve

routes met nog meer uitdaging en vinden het geweldig als Ronald zonder vast komen te zitten naar boven crosst. Supergastvrij zoals Omani's vaak zijn, worden we meteen bij hen thuis uitgenodigd.

Een andere reden waarom ik niet meteen stond te springen om naar Oman te gaan, was dat ik mijn zorgvuldig opgebouwde "honden-netwerk" op moest geven. Ik doe sinds een paar jaar mee in een vorm van hondensport die Heelwork to Music en Freestyle Dog Dance heet. Je leert je hond allerlei grappige trucs en maakt daar een soort routine van. Een beetje zoals de kùr op muziek in de paardenwereld. Omdat ik een aantal keren het Nederlandse kampioenschap in mijn categorie heb gewonnen, werd ik vaak gevraagd voor allerlei leuke trainingen in het buitenland of voor demonstraties ergens in het land.

Wat honden betreft ligt er hier in Oman nogal een uitdaging. Maar ondanks alle negatieve verhalen die ik had gehoord, begin ik ook hierin mijn draai te vinden. Ik heb inmiddels drie keer een workshop Trick Dog georganiseerd en alle workshops waren volgeboekt. Ik wandel iedere ochtend met een groepje dames een uur op het strand in de buurt van de Wave. Het blijkt dat ik niet het enige ochtendtype ben, want inmiddels lopen wij met ongeveer vijf dames. Heel vaak komen Omani's kijken als ik train met mijn Border Collie, komen een hand geven of vragen of ze de hond aan kunnen halen. Wie weet wat er in de komende tijd nog mogelijk is. Voorlopig hebben wij het prima naar onze zin hier en genieten van het heerlijke weer. Ik vind het geweldig dat we met zoveel verschillende nationaliteiten en culturen kennis kunnen maken. Oman heeft veel te bieden op allerlei gebied.

Begin januari ben ik uitgenodigd om het jaarlijkse Royal Horse Race Festival bij te wonen. Wat geweldig om te zien hoe trots de Omani's zijn op hun land, hun gebruiken, hun prachtige paarden, tradities en gebruiken. Hoe leuk is het om naast je op de tribune een jongetje van een jaar of acht uit volle borst het volkslied mee te zien zingen. Hoe bijzonder is het om na afloop in de stallen rond te mogen kijken en uitgenodigd te worden om trainingen bij te wonen. Ik heb in deze vier maanden zoveel gezien en meegemaakt dat ik met vol vertrouwen de toekomst hier tegemoet zie.

Groet Anja van de Zande



Financiële perikelen

Pensioenakkoord

Door Henk Vriesman



Geachte expat,

Eindelijk was er dan half december een nieuw pensioenakkoord. Dit nieuwe akkoord betekent nogal wat, als u straks in Nederland weer verder pensioen

op gaat bouwen. Voor ik u de relevante punten uitleg, eerst nog even wat uitleg wat pensioen eigenlijk is. Ik besluit met wat u in uw expatjaren kunt doen.

Wat is pensioen eigenlijk?

U heeft uw hele leven geld nodig. De eerste 20 tot 25 jaar komen voor rekening van uw ouders. Daarna bent u 40 tot 45 jaar zelf aan de beurt. In deze 40 tot 45 jaar moet u de kost verdienen en ook nog wat wegzetten voor de laatste 20 tot 25 jaar, uw oude dag. Dat weggezette potje geldt is uw pensioen. Het doet er niet toe hoe dat potje eruit ziet of wie het voor u beheert. Bij dat "potje" hoort uw spaargeld uitdrukkelijk ook. U betaalt zelf dat pensienopotje, anders is het er niet als u 67 wordt. Als kort na uw pensioendatum de eerste cheque in de bus valt en deze blijkt een stuk lager dan u dacht, dan heeft u pech. Er is geen herkansing. Alleen als u in loondienst bent, betaalt uw werkgever flink mee. Dat is voor veel expats anders, die moeten, net als een ondernemer of ZZP'er in Nederland, alles zelf doen.

Uitgestelde consumptie

Pensioen is dus eigenlijk niets anders dan uitgestelde consumptie plus rendement. Dat we in Nederland een moeilijk te begrijpen fiscaal jasje over ons pensienopotje heen hangen, doet daar niets aan af. We hebben in Nederland ongeveer 1100 miljard aan pensioenvermogen. Weet u hoeveel procent daarvan inleg is en hoeveel procent rendement?

Wat is een goed pensioen

De norm in de wetgeving is 70% maar bijna niemand haalt dat. 70% is een mooie richtlijn, maar uiteindelijk heeft u pas een goed pensioen als u er zelf goed van rond komt. Dat betekent dat u geld genoeg heeft om uw levensstijl voort te kunnen zetten en dat u de dingen kunt doen waar u nooit aan toegekomen bent toen u nog

werkte. Een goed pensioen is dus individueel bepaald, want waar de een genoeg aan heeft, daar kan een ander nauwelijks genoeg benzine voor kopen. De meesten van u gaan op een moment in de toekomst weer in Nederland pensioen opbouwen en daarom is het belangrijk te weten hoe dat werkt. Alle veranderingen staan in het kader van de bezuinigingen. Het komt erop neer dat u later veel minder kunt opbouwen dan in het verleden.

Pensioenopbouw in Nederland

Pensioenopbouw in Nederland wordt onderverdeeld in verschillende zogenaamde pijlers. Ik zal per pijler de veranderingen aangeven maar eerst een paar algemene zaken. De pensioenleeftijd gaat per 1-1-2014 naar 67 jaar en wordt gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Als u nu 30 bent wordt uw pensioenleeftijd ongeveer 71 jaar. Bent u 40 dan wordt het ongeveer 70 jaar en als u nu 50 bent, ongeveer 68 jaar. Er wordt per 1-1-2014 een knip aangebracht. Alles wat u op die datum al heeft opgebouwd blijft ingaan op 65-jarige leeftijd of wordt actuariael herrekend naar 67 jaar. Alles wat u daarna opbouwt gaat in op 67-jarige leeftijd en deze leeftijd schuift dus op in de tijd.

Eerste pijler

De eerste pijler is de AOW, die u opbouwt als u in Nederland woont of werkt, of vrijwillig betaalt als expat. Per 1 januari 2014 wordt de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden. In stapjes gaat de AOW leeftijd naar 67 in 2023. (Mogelijk wordt dit 2021) De AOW wordt (door u) betaald uit de belasting opbrengsten.

Tweede pijler

De tweede pijler is uw pensioen opgebouwd bij een werkgever. De ABP's en Shell PF dus. In deze tweede pijler zijn er twee varianten, de uitkeringsovereenkomst en de beschikbare premieregelingen. Een uitkeringsovereenkomst is een pensioen zoals het ABP, Shell en Zorg en Welzijn etc. dat aanbieden. De laatste tien jaar zien we ook in toenemende mate veel zogenaamde premieregelingen. Deze laatste zijn meer een soort polissen waarin u zelf beleggingsrisico loopt en verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Premieregelingen zijn veel goedkoper voor de

werkgever en dus sterk in opkomst.

Uitkeringsovereenkomsten waren vroeger meestal eindloonregelingen maar tegenwoordig bijna altijd middelloon regelingen. Het is in een middelloonregeling de bedoeling dat u 70% van het gemiddeld, tijdens uw werkzame leven, door u verdiende salaris opbouwt. Bij een eindloonregeling is dit 70% van het laatste salaris. Tot nu toe was het zo dat u maximaal 2% pensioen per jaar kon opbouwen in een eindloonregeling en 2,25% in een middelloonregeling. Dan had u in 35 jaar die 70% norm te pakken. Dat is nu 2% respectievelijk 2,15% geworden en volgend jaar wordt het 1,66% en 1,875%. Veel minder opbouw dus. Dat betekent dat u er veel langer over doet om een gelijkwaardig pensioen op te bouwen. Deze nieuwe percentages zijn gebaseerd op 42 jaar werken. Wat echter het meeste zeer gaat doen voor mensen die veel verdienen is dat de pensioenopbouw wordt beperkt tot € 100.000 per jaar. Voorbeeld: van deze € 100.000 moet u eerst ongeveer € 13.500 aftrekken (franchise) en over de rest mag u dan in een middelloonregeling 1,875% per jaar opbouwen. Dat betekent dat het maximaal op te bouwen pensioen ruim € 60.000 per jaar is. Als u meer wilt zult u daar zelf voor moeten zorgen en er is maar een manier om dat te doen: de vierde pijler oftewel box 3, de prebox.

Derde pijler

De derde pijler bestaat uit lijfrentes en tegenwoordig ook bankspaarrekeningen en bankbeleggingsrekeningen. Ook hier wordt de opbouw beperkt. Alle pensioenopbouw in de tweede en derde pijler gaat volgens de zogenaamde om-

keerregeling. Dat wil zeggen dat u niet nu, maar later bij de uitkering belasting betaalt.

Dan is er nog een vierde pijler en dat zijn uw eigen spaargeld en beleggingen (box 3). Deze vierde pijler is voor expats heel belangrijk omdat de meesten daar volledig op zijn aangewezen. Dat geldt nu dus ook voor grootverdieners in Nederland (inkomen boven de € 100.000) die in het ABP of Shell PF zitten. Wat hierbij wel gaat helpen is dat u als u voor uw pensioen spaart of belegt, u geen vermogensrendementsheffing betaalt, net als expats. Als expat bent u vrijgesteld in box 3 maar straks terug in Nederland betaald u weer die beroemde 1,2%. Dat is 30% belasting over een fictief rendement van 4%. Als u 6% rendement per jaar behaalt, betekent dit een belastingdruk van 20%. Op de huidige spaarrente bij de grootbanken van 1,2% betaald u dus 100% belasting. Tot slot het antwoord op de vraag: 80% van de 1100 miljard aan pensioenvermogen bestaat uit rendement uit beleggingen 20% is inleg. Als u alleen maar spaart moet u nog maar eens nadenken want anders wordt het een klein pensioentje.

Ik ben meerdere keren per jaar in Muscat (in 2014 op 17-19 februari, eind april en november).

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of willen reageren, dan kunt u mailen naar uw Raskrabbelaar:

Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur
Henk@PlanningMasters.nl

Autohuur tarieven  vanaf € 24,- per dag

• Laagste eigen risico • Geen extra verzekeringen bij aankomst • No nonsense voorwaarden

www.bbcarrental.com 
Car rental made personal

*28+ DAGEN TARIEF CATEGORIE A, EXCL. SCHIPHOLFFEE

Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur

www.planningmasters.nl
Henk@planningmasters.nl
Skype: henk.vriesman
Tel: 0031-72-5816015

FINANCIËEL ADVIES VOOR EXPATS
PENSIOENOPBOUW - HYPOTHEKEN - FISCALE ZAKEN

*Ik ben regelmatig in Oman en de Emiraten. U kunt mailen voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.
E-Advies via skype of telefoon, vraag de tarieven*

عيادة القرم البيطرية
Al Qurum Veterinary Clinic

DR. ELKE HEITZ MRCVS - DR. NATALI KRANJEC DVM - DR. PETAR BOGUNOVIC DVM - DR. HETTY PENNINKHOF DRs.

- * Adopt a cat or dog - Sponsor a cat or dog Project
- * Consultations - Vaccinations - Operation
- * Fully Equiped Hospital
- * Horse Treatment and Medications
- * House Calls by Appointment
- * **24 HR Emergency Service - 92703273 out of hours only**
- * Full Import and Export Service
- * IATA Approved Travel Kennels
- * Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- * Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- * Beaphar - XtraVital



Saturday - Thursday Opening Hours 08.30 - 19.00 Consultation Hours 09.00 - 13.00 & 16.00-19.00 Friday - Emergencies Only
Location: Way 1822, Building 1467, Qurum, Sultanate of Oman - Postal Address: PO Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman
Tel: +968 24562263 - Fax: +96824562804 - Email: info@muscatvets.com - Website: www.muscatvets.com



TANDARTS PEYE (PETER) VLOT

ORTHODONTIST MICHAEL DE WORSOP



Qurum Medical Centre, 61 Al Ilam Street, Medinat Al Ilam

Voor afspraken bel: 24692898 / 24692856

www.qurummedicalcentre.com

A large, stylized '30' in a metallic, reflective font. The number '3' has a star in its upper loop, and the number '0' has a star in its center. There are also stars on the left side of the '3' and on the right side of the '0'.

30

Sensatio**NL** Jubilee

28 February 2014
7.30 PM

NIEUWE LOCATIE:
PDO RAS-AL-HAMRA
RECREATION CENTRE

Ticket Sales (adults only):

- MacKenzies MSQ Open 7AM-8PM
- PDO Jaap Jan de Bokx 96572504
- PDO School Ingeborg 95061803
- ABA School Martine 97213949

Dresscode ★
Smart Glitter



1984-2014

A large graphic on the right side of the poster showing silhouettes of people dancing in a club setting. The background is orange and black, with stars and geometric shapes. The silhouettes are black and white, showing people in various dance poses.