

Ras Kraabel

VOOR NEDERLANDSTALIGEN IN OMAN

BAROK ROCKS

Interview met dirigent Ton Koopman

SNAKE GORGE

Reisverslag

ORANJEBAL

Maart 2013

ROLLING DINNER

verslag van een culinaire avond

JUNI 2013
JAARGANG 28 / NUMMER 3





DUTCH CABARET
4 oktober, Cinema Hall, RAHRC

VAN DER LAAN & WOE

Van de redactie

Hoe Nederlands is het om te beginnen met het weer. Overall waar ik kom, heb ik het over hoe warm het wel niet is en wat ik nu nog wel en niet meer kan doen. Als ik nu buiten stap ben ik even blind van de zon en mijn zonnebril beslaat. Heb ik mijn auto toch gevonden, word ik er bijna weer uitgeblazen door de airco. Die is er dan ook meteen schuldig aan dat de hele familie geveld is door een griepje... Zelfs met de contacten in Nederland is het weer nu iets waarover ik in gesprek in een soort strijd beland. Ik roep hoe heet en vochtig het hier is en zij roepen hoe koud en nat het in Nederland is en dat dat ook niet alles is...

Als de grote vakantie is aangebroken begint hier de grote uitloop naar Nederland en andere bestemmingen. Na al dat slechte weer in Nederland zullen we wel een fantastische zomer krijgen!

Gelukkig hebben we tot de zomervakantie nog genoeg leuke dingen die we kunnen doen. Wat heb ik al veel leuke dingen gedaan en gezien na de uitgave van de vorige Raskrabbel. Dit kunt u allemaal lezen en bekijken in het nummer dat nu voor u ligt. We hebben bijvoorbeeld weer een review, ditmaal van restaurant "Love at first bite", altijd fijn om te weten wat "the place to be" is. Vooral met een eventuele "Entertainer" in de kast..

Neem een kopje koffie of thee, installeer u lekker op de bank en geniet! Wij wensen u een hele fijne vakantie en zien u graag terug in september!

Hartelijke groeten van Renate en Roos

De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt drie maal per jaar.

Kostenloos aan te vragen in Oman via Helga Tjiben of via het emailadres: raskrabbel@hotmail.com

Heb je ook iets leuks om in te sturen? Super! Lever dan je tekst aan in een Word-document. We houden circa 450 woorden per pagina aan, dan is er nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren in hoge resolutie (300 dpi) als jpg, tiff of eps bestand. De redactie van de Raskrabbel neemt in principe de aangeleverde stukken integraal over. Echter behoudt zij zich het recht voor om teksten aan te passen. Teksten worden gescreend op grammatica en spelling.

COVERFOTO: 'Dadels opbinden' door Agnes van der Gaag

HOOFDREDACTIE
Renate Buijsman-Derks
Roos Lankhaar

VASTE SCHRIJVERS
Renate Buijsman-Derks
Roos Lankhaar
Ilse van der Horst
Evert Moes

CORRECTIES
Renate Buijsman-Derks
Roos Lankhaar

VASTE FOTOGRAFEN
Agnes van der Gaag
Suzanne Banning

LAY OUT
Hinke Catsburg
Alexandra Jansen

DISTRIBUTIE
Helga Tjiben

FINANCIËEL BEHEER EN ADVERTENTIES
Goos Bakker

WEBSITE
www.deraskrabbel.nl



ADVERTEERDERS
KLM, Al Qurum dierenarts, BB&L, Qurum Medical Centre, Planning Masters, Millennium Resorts

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door het Holland Comité.



V.L.N.R.: Renate Buijsman-Derks, Roos Lankhaar, Ilse van der Horst, Evert Moes, Suzanne Banning, Alexandra Jansen, Helga Tjiben



VASTE RUBRIEKEN

- 3 Voorwoord
- 4 Inhoudsopgave
- 5 Holland Comité
- 17 Restaurant Review
- 18 Mijn baan in Oman
- 24 Kinderpagina
- 30 Ambassade
- 32 Toys for boys
- 36 Financiële Perikelen

REPORTAGES EN FOTO'S

- 8 Snake Gorge
- 10 Stefan van Wersch
- 12 Uit de oude doos
- 14 Avondvierdaagse
- 16 Barok rocks
- 20 Oranjebal
- 22 Red de neushoorn
- 23 Rolling dinner
- 26 Vrijmarkt
- 28 Batterij inzameling Sohar
- 29 Kroningsdag Sohar
- 34 Kroningsborrel Muscat

AANKONDIGINGEN

- 2 Kick-off party
- 2 Cabaret
- 33 Prikbord



Beste Nederlanders en Nederlandstaligen,

We zijn alweer halverwege 2013 en er zijn weer een aantal fantastische events neergezet, waaronder de Avond-4-Daagse, het Oranjebal, de Vrijmarkt, het Rolling Dinner en het Cabaret. De Avond-4-Daagse werd dit jaar gelopen in de tweede week van maart, en ondanks dat het al behoorlijk warm was hebben ±100 kinderen het event succesvol afgesloten met een ijsje en, het belangrijkste, een medaille!



Op 14 maart was het zover, het Oranjebal met als thema "SensationNL white". Het werd een geweldig feest met goede band, mooie aankleding, Nederlandse snacks en (op een enkeling na) alle mogelijke witte outfits die er in Muscat te koop waren. Mede door de verzoeknummertelefoon op de brug, waar bijna om gevochten werd, was het scala aan aangevraagde nummers zodanig dat de dansvloer werkelijk de hele avond vol was; kortom een topfeest!

De Vrijmarkt werd dit jaar gehouden op een nieuwe locatie, het speelterrein van de PDO school. Na een prachtige fietsparade hadden kinderen de kans om hun oude spullen te verkopen, en nieuwe te kopen, wat met veel enthousiasme en koopmansgeest gedaan werd. Ook het progressive dinner, onder de nieuwe naam "Rolling Dinner", is terug van even weggeweest, en werd een zeer geslaagd culinair event.

Voor het jaarlijkse Cabaret hebben we Kasper van Kooten overgevlogen uit Nederland. Zijn reputatie als top cabaretier heeft hij helemaal waargemaakt en het werd een zeer geslaagde en goed bezochte avond, natuurlijk gevolgd door een gezellige borrel. Het volgende cabaret, van der Laan en Woe, is reeds opgelijnd voor begin oktober.

En last but not least... omdat 30 april dit jaar een zeer speciale datum was, hebben we als Holland Comité een Troonswisselborrel aangeboden aan de Nederlandse gemeenschap. Gratis, dus kwamen ook echt alle Nederlanders erop af! Met veel meer mensen dan verwacht, en geheel oranjegekleurd, werd het een ontzettend leuke avond om deze historische gebeurtenis te vieren.

Graag wil ik nog alle honderden (!) vrijwilligers bedanken die mee hebben gewerkt aan de events van dit afgelopen seizoen 2012-2013. We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, dus als je graag wat wilt bijdragen in een commissie of anderszins, laat het even weten, alle inzet wordt zeer op prijs gesteld. Wat betreft het Holland Comité zelf, stopt Goos Bakker als penningmeester. Goos, hartelijk dank voor al je inspanningen! Goos wordt vervangen door Jorn van Doren, en Dennis Mulder gaat ons impressariaat versterken.

Een fijne zomervakantie toegewenst en tot ziens op de Kick-off Party op 13 September!

Karen Thijs
Voorzitter Holland Comité

Voorzitter	Karen Thijs
Secretariaat	Kariénke Boeyinga-Querner
Penningmeester	Goos Bakker
Techniek & Opbouw	Sjoerd Wijstma
Impressariaat	Yvonne van den Wildenberg, Arjan Vos, Ans Goossens en Deborah Contini
Ambassade liaison	Angélique Eijpe
Ras Krabbel liaison	Renate Buijsman-Derks, Roos Lankhaar
Oranjebal	Dennis Mulder
Kinderfeest	Sander Nijman
Zwemvierdaagse	Renate Buijsman-Derks
Zwem ABC Muscat	Mariska Schrage, Pamela Holst en Ingeborg Kanters
Avondvierdaagse	Monique Oink
Sinterklaas	Mariska Schrage
Vrijmarkt	Juliette Veen-Weytingh

DEADLINE KOPIJ VOLGENDE UITGAVE: 6 OKTOBER 2013

het Holland Comité wordt gesponsord door





Gerard zal erg gemist worden in Muscat!

Gerard
2013

*Niet teruggekeerd van de duik
waar hij al jaren naar uitkeek...*



Echtgenoot, Vader en Opa

Gepassioneerd · *Licht & Geluid* · **Vriend**

Sint Intocht · *Levensgenieter* · **Pantomime** · Betrouwbaar

Diving Officer · **Feestvierder** · RAHSAC · *Relaxed*

Corrosie · 27 Jaar Draaimolen · *Duik Instructeur* · **Shell**

Beer can Chicken · *Kinderfeest* · **Familie Website**

Voorzitter RAHSAC · *Oman Kenner* · **Erelid RAHRC**

Spijkerbroek · **Duiker** · *Gepensioneerd* · *Vrijmarkt*

PDO · RAHADS · *Zwemdiploma* · **Cabaret**



Snake Gorge

Door Ilse van der Horst

Een indrukwekkende canyoning, een topcombinatie voor als je avontuurlijk bent en mooie dingen wilt zien

In de twee jaar dat ik hier woon, heb ik toch al een behoorlijk aantal trips gedaan. Van al die trips was Snake Gorge, ook wel Snake Canyon genoemd, toch verreweg de meest indrukwekkende, om twee redenen. Allereerst is de canyon waanzinnig mooi om te zien. Overal is water en zijn rotsen. Zoals de naam al doet vermoeden, is de canyon kronkelig en zo zie je keer op keer nieuwe idyllische plaatjes. Ten tweede is het lopen door Snake Gorge een heus avontuur waarbij je grote delen zwemt, glijdt en springt.

Het water begint met een noodgang te stromen zodra het regent

Snake Gorge is te vinden in de bekende Wadi Bani Awf. Het is zo'n 2,5 uur rijden vanaf Muscat en alleen de rit er naar toe is al een bezienswaardigheid. Maar een trip naar Snake Gorge vraagt wel om voorbereiding. Allereerst is het belangrijk vooraf het weer te checken. Zoals bekend begint het water met een noodgang te stromen zodra het regent of heeft geregend, wat uiteraard zeer gevaarlijk kan zijn bij deze trip door een kloof. Daarnaast is het aan te raden om vooraf bij een van de reisorganisaties na te gaan of

het water wel hoog genoeg staat, aangezien je van meters hoog in de pools moet kunnen springen.

Nu ben ik zelf een enorme koukleum, maar ik zou toch zeggen dat het vooral een ideale tocht is om in de zomer te doen. De tocht duurt namelijk zo'n 3 uur en de pools zijn behoorlijk koud doordat ze van de zon afgeschermd worden door de hoge wanden van de canyon. Van de 3 uur ben je zeker 2,5 uur in het water of kom je er net uit. Een zwemvest zou daar ook nog bij kunnen helpen, maar ik creëerde vooral mijn eigen 'knuffelmuren' in de vorm van door-de-zon-opgewarmde rotsen.

De pools zijn behoorlijk koud, doordat ze van de zon afgeschermd worden

Voor de trip heb je ten minste twee 4x4s nodig. Omdat Snake Gorge een begin- en een eindpunt kent die een paar kilometer uit elkaar liggen, parkeren we één van de auto's bij het eindpunt en rijden we met de andere auto's naar het begin. De sleutels worden in een waterdichte tas gedaan en zo kunnen we onze tocht beginnen. In een rugzak worden de belangrijkste dingen meegenomen zoals water, zonnebrandcrème en onderwatercamera's. Ik heb een keer iemand enthousiast zijn lunchpakket zien meenemen, maar die



werd er na de eerste sprong al als kleffe hap uitgevist. Alles wordt nat. De tocht begint en al na 5 minuten komen we bij de eerste pool aan. Hoewel het toch zeker 35 graden moet zijn, is het water heel koud.

De eerste echte uitdaging: een sprong van 6 meter

Hoofden blijven nog boven water maar met rugzak en al is het eerste stukje zwemmen een feit. Nadat we allemaal weer uit het water zijn, komt al snel de eerste echte uitdaging: een sprong van 6 meter. Gelukkig hebben we iemand bij ons die de trip vaker heeft gedaan en het voortouw neemt door eerst te springen. Ik moet bekennen dat ik totaal niet van hoogtes hou, maar na wat aanmoedigingen spring ik toch maar naar beneden. Tijd om na te denken over het spannende moment heb je echter niet lang, want zodra je in het water belandt, is het wederom even schrikken van de temperatuur.

Gevormd door kalksteen en zelfs stalactieten, zwemmen we door de donkere grot totdat het weer lichter wordt

De hele tocht ga je vooral in en uit het water. Er zijn zeker een stuk of 10 natuurlijke glijbanen die langer of korter zijn. De uitda-

gendste is een slurf waarbij je het hoekje om glijdt. De instructie is om armen binnenboord te houden, benen tegen elkaar en kin op de borst en daar gaan we dan. En wederom beland je met een plons in het water. Verder moet je over rotsen klimmen, je door rotsen in het water laten zakken en is een van de hoogtepunten ook zeker de grot waar je door heen moet zwemmen. Gevormd door kalksteen en zelfs stalactieten, zwemmen we door de donkere grot totdat het weer lichter wordt.

We zijn met z'n elven en dat maakt de tocht een stuk makkelijker. Iedereen helpt elkaar met het klimmen en afdalen en geeft elkaar instructies hoe elke hindernis zo makkelijk mogelijk genomen kan worden. Hoewel ik hoofdzakelijk bezig ben met het avontuur zelf en vol adrenaline zit, kom ik ook tot de conclusie, dat de omgeving echt prachtig is. Het is een topcombinatie voor als je avontuurlijk bent en mooie dingen wilt zien. Hoe vaak kun je nu zo lekker actief bezig zijn en tegelijkertijd rotsen, pools en grotten zien?

'We zijn hier groter dan we zijn'

Interview met Stefan van Wersch
door Renate Buijsman

'We zijn hier groter dan we zijn.' Met deze woorden omschrijft Stefan van Wersch - onze ambassadeur - de prestaties van de Nederlandse inbreng in Oman. Het is duidelijk dat ons kleine land Nederland op verschillende vlakken meer voor elkaar krijgt in Oman dan menig land groter dan ons kikkerlandje. Daarmee hebben we meteen een goed onderwerp van gesprek want dhr. van Wersch gaat ons verlaten en dat is de reden voor de redactie van de Raskrabbel om een gesprek met hem te hebben over zijn ervaringen van de afgelopen 5 jaar.

Stefan kijkt met volle tevredenheid terug op zijn ambtsperiode in Oman. De meest bijzondere momenten waren onder andere de talrijke bezoeken van onze Koninklijke familie, officieel en onofficieel. Een van de hoogtepunten van voor de troonwisseling was het concert van het Radio Philharmonisch orkest in de muziekzaal van het 'al Alam Palace', tijdens het staatsbezoek van Koningin Beatrix en toen nog Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima. Een ander bijzonder moment vormde de ontmoeting met dirigent Ton Koopman van Amsterdam Barok Orkest, een langgekoesterde wens van de ambassadeur.

Trots is de ambassadeur ook op de documentaire 'Expedition Oman' van filmmaker Gilles Frenken (in de vorige editie van de Raskrabbel heb je kunnen uitgebreid lezen hoe de opnamen zijn verlopen). Vier jaar van voorbereiding, de nodige tegenslagen tijdens de opnamen en een fundraising van ruim 600.000 euro, was het verschil tussen dromen over de documentaire en de realisatie ervan. De film ging in première onder toezicht van onze minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.



Met hulp van de ambassade op het gebied van fundraising, lukte het om de film te financieren en kreeg de samenwerking tussen het internationale bedrijfsleven en het gemeenschappelijk cultureel erfgoed een enorme impuls. In augustus gaat de film in Nederland in première. Hopelijk gaat de zoektocht verder naar het wrak van de Amstelveen. De minister was ook hier voor een conferentie 'GCC Supply Chain and Logistics'. Nog een momentje van trots voor onze ambassadeur; de conferentie was namelijk in 3 maanden tijd tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Ambassade, de drie CEO's van de grote havens, Jan Meijer (voormalig CEO van de Port Sohar) en de Omaanse overheid. De minister haalde tijdens de bijeenkomst nog even aan dat Cornelis Eijks niet had kunnen bevroeden dat zijn naam in deze dagen nog zou worden herinnerd en dat de handel, zelfs na 250 jaar, tussen Oman en Nederland nog zo bloeiend zou zijn. De opnames van de film brachten ook een angstig moment voor de ambassadeur. Tijdens het verblijf in Ras Madrakkah, ging hij een stukje zwemmen en dreef hij door de stroming te ver af. 'Op zo'n moment besef je toch even hoe machteloos je bent en onderschat je de krachten van de zee', zegt Stefan. Gelukkig bracht deze stroming hem ook weer terug naar de kust maar hij beseft dat het ook anders had kunnen aflopen.

Tijdens het gesprek met de ambassadeur stapten we even over naar een ander onderwerp: de Nederlanders in Oman. Het is een actieve gemeenschap, na de Britten de grootste Europese en we mogen zeker trots zijn op onze veelzijdige inzet. Maar de ambassadeur vraagt zich wel af of de Nederlanders echt gezien willen worden. Activiteiten van andere gemeenschappen staan volop in de kranten; echter de Nederlanders organiseren de beste feesten maar lijken publiciteit niet belangrijk te vinden. Wellicht ligt daar nog een uitdaging om meer bekendheid te geven aan de fantastische events die er georganiseerd worden zoals het Kinderfeest en het Oranjebal. De ambassadeur uitte tenslotte ook nog grote waardering voor de sociale, charitatieve en kunstzinnige inzet van veel Nederlanders, en met name Nederlanders, in Oman.

De volgende baan is reeds begonnen, Dhr. van Wersch verlaat de Nederlandse diplomatieke dienst tijdelijk en gaat leiding geven aan het internationale secretariaat van de 'Friends of the Syrian People', met als grootste opdracht de wederopbouw in de gebieden die niet meer onder de controle van het Syrische regime vallen. Samen met zijn gezin zal hij naar Duitsland vertrekken om zich te vestigen in Berlijn. De

Friends of the Syrian People bestaat uit zo'n 120 landen met Duitsland en de VAE als de 'co-chairs'. Zolang er binnen de veiligheidsraad van de Verenigde Naties geen consensus is bereikt, kan er nog geen initiatief starten van dergelijke aard onder leiding van de VN en daarom doen de Friends het nu. Onbegonnen werk? Misschien, als je bedenkt dat deze gebieden weer in handen kunnen vallen van het Assad regime, maar niets doen is ook geen optie. Het fundraise ging dhr. van Wersch hier al goed af en deze skill zal hij in zijn nieuwe baan goed kunnen gebruiken!

Tevreden kijkt hij terug op zijn tijd in Oman, er is veel bereikt de afgelopen jaren in de samenwerking tussen Oman en het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is in steeds meer sectoren actief. De 'Port of Sohar' natuurlijk en PDO/Shell, maar ook onderwijs, small en medium enterprises, onderwijs (steeds meer Omani's gaan naar Nederland voor een studie), sport (denk aan de Oman - Feyenoord samenwerking, de Nederlandse jeugdvoetbalcoach), visserij en landbouw niet te vergeten. Ook loopt samenwerking op het gebied van gezondheidszorg steeds beter, en natuurlijk niet te vergeten het oernederlandse

thema water, waaronder hydroponics en de waterboxx van Pieter Hoff. Diens tamelijke eenvoudige uitvinding zou wel eens de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan Oman kunnen worden en kunnen zorgen voor bossen die niet besproeid hoeven te worden, aldus de ambassadeur.

'We zijn zichtbaar en actief', zegt de ambassadeur, die ook een flinke stijging ziet in de visumaanvragen op de ambassade. De vraag is nauwelijks bij te benen en momenteel is er een wachttijd van bijna 6 weken, waar dit normaal 1 tot 2 weken is: 'we staan opeens voor een grote consulaire uitdaging'. In opvolger Barbara Joziase voorziet hij een andere stijl, verfrissend, en ze zal genoeg werk hebben!

Op de vraag wat zijn favoriete restaurant is in Muscat kan hij geen eenduidig antwoord geven, het zijn er meerdere! Voor wat sjeiks de Chedi, wat lossers More Café of Trader Vic's en Perzisch eten doe je lekker bij Crown Plaza!

We wensen de ambassadeur en zijn gezin het allerbeste toe en bedanken hem voor alles wat hij voor Oman en de Nederlanders in Oman heeft betekend!



عيادة القرم البيطرية Al Qurum Veterinary Clinic

DR. ELKE HEITZ MRCVS - DR. NATALI KRANJEC DVM - DR. PETAR BOGUNOVIC DVM - DR. HETTY PENNINKHOF DRs.

- * Adopt a cat or dog - Sponsor a cat or dog Project
- * Consultations - Vaccinations - Operation
- * Fully Equipped Hospital
- * Horse Treatment and Medications
- * House Calls by Appointment
- * **24 HR Emergency Service - 92703273 out of hours only**
- * Full Import and Export Service
- * IATA Approved Travel Kennels
- * Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- * Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- * Beaphar - XtraVital



Opening hours: Sat-Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00 Thursdays 09.00 -13.00. Consulting Hours: Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00
Location: Way 1822, Building 1467, Qurum, Sultanate of Oman - Postal Address: PO Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman
Tel.: +968 24562263 - Fax: +96824562804 - Email: info@muscatvets.com - Website: www.muscatvets.com





Uit de oude doos

Door Thera Thijs

“We gaan in Oman werken, weten jullie waar dat ligt? “Ja hoor, we zijn er wel eens geweest, voordat jullie geboren waren...”

Soms kom je onverwacht ergens op een plaats in de wereld, waarvan je denkt: ‘hier komen we vast niet meer terug’, en dan jaren later gaat je dochter er met man en kinderen wonen en werken, wat wel even verrassend is!

Want laten we eerst even teruggaan naar 1970. Mijn man voer op de olietanker “Gulf Hansa” en ik mocht een reis meevaren. Het schip had geladen in Mina al Ahmadi – Kuwait, maar in de Golf van Oman liep het averij op, er was een blad van de schroef. We kregen opdracht om naar Singapore te varen om daar te dokken, maar dit kon niet met een volle tanker, dus moest de olie ergens overgeladen worden. Dit gebeurde op de rede van Muscat, daar werd de olie overgepompt in de Shelltanker ‘Trinity’. Oman was een volkomen onbekend land voor ons. Er was weinig bekend over het toenmalige Sultanaat. We wisten wel dat Shell er al aanwezig was en via Shell kregen we een uitnodiging om de wal op te komen en eens wat rond te kijken.

Ik was destijds de enige vrouw aan boord en gelukkig werd ik ook uitgenodigd. Dolgraag wilde ik natuurlijk mee, maar het was de tijd van de minirokjes en hotpants, en zo kon en mocht ik niet mee de wal op. Van de nood een deugd gemaakt, maakte ik van een lap stof aan

boord met de hand een wikkeltrok en volgens onze gastheer kon het zo wel door de beugel. We werden opgehaald met het loodsbootje en afgezet vlak bij de Soukh. Onze eerste indruk was dat we terecht kwamen in een min of meer middeleeuwse samenleving. We zagen een klein stadje langs een waterfront, met daarboven een oude burcht en voor de poort van het paleis van de Sultan zat een honderden meters lange rij mannen, gekleed in vol ornaat met khanjars en geweren te wachten op een audiëntie bij de Sultan. De vismarkt bestond al en verder stonden er enkele niet erg indrukwekkende gebouwen. De huizenrij langs de haven zag er best wel pittoresk uit maar toch ook wat armoedig. De paar vrouwen die er liepen waren gesluiert en gekleed in abaya. Verder was er niet veel te zien, behalve dan bij het paleis van de Sultan en waren er heel weinig mensen op straat en bijna geen verkeer. Dit was feitelijk Muscat zoals wij het zagen in 1970; een klein oud plaatsje aan een haven omgeven door een enorme woestijn. Er was de Soukh, verder weinig winkeltjes of restaurantjes en eigenlijk geen enkel vertier voor een westerling.

We leefden nog niet in het digitale tijdperk, dus met een gewone ouderwetse fotocamera wilden we foto’s maken, maar het rolletje was vol en dus gingen we op zoek naar een nieuw fotorolletje. In eerste instantie was dit niet te krijgen, maar uiteindelijk na lang zoeken konden we een zwart/wit rolletje kopen. Het plan was een klein plaatsje te bezoeken en dan door te gaan naar de PDO club voor een verfris-

sing en een versnapering. Met een Jeep reden we Muscat uit, en zaten direct midden in de woestijn. Mooie verkeerswegen waren ver te zoeken, bestonden nog niet, en onze weg door de woestijn ging over zandwegen vol kuilen en gaten. Het was warm en stoffig, maar de natuur en het avontuur maakten veel goed. Midden in de woestijn kregen we pech met de Jeep. Onze chauffeur wist ook niet wat er loos was en nam via zijn radiotelefoon contact op met het thuis-front. De hulp kwam pas na een klein uurtje. We waren niet helemaal ‘woestijn-proof’ uitgerust en zaten in de schaduw van de jeep te wachten. En we hadden het warm! Achteraf bleek er weinig aan de hand te zijn, er moest alleen een hendel omgezet worden van vier- naar achterwieldrive, wisten wij veel...

We kwamen aan in een dorpje, meer een soort nederzetting, jammer genoeg ben ik de naam ervan vergeten. Het leek op een soort Soukh, het vee - vooral geiten - en mensen liepen kris-kras door elkaar door smalle gangetjes. Overal lag afval en uitwerpselen van dieren op de grond en daar liep iedereen dwars door heen. Het rook er niet erg fris. De vrouwen waren hier heel kleurrijk gekleed, ze hadden prachtige gekleurde doeken om. Toen ze mij zagen, bleven ze staan om naar me te wijzen, en bleven alsmat giechelen. Ze waren duidelijk nog geen westerse vrouwen gewend. Hierna zijn we doorgereden naar de PDO club, wat op ons overkwam als een oase in de woestijn. We zaten heerlijk op het terras met een verfrissing en keken over de prachtige baai. We voelden ons in Luilekkerland, heerlijk relaxed,

maar al gauw moesten we terug aan boord, de Hansa lag klaar om te vertrekken.

De kust van het ‘middeleeuwse’ Oman verdween uit ons gezichtsveld, maar niet voorgoed weten we nu, want als we nu in Oman aankomen op Muscat airport, zien we onder ons de mooie kuststrook met daarbij de stad in een zee van licht liggen, en... zijn we 42 jaar en een aantal bezoeken aan onze kinderen en kleinkinderen verder. Met verwondering kijken we naar wat er hier is veranderd. Het Oman van onze herinnering heeft een complete metamorfose ondergaan, van het middeleeuwse naar het moderne. We hebben de Moskee en het operagebouw bezocht, door wadi’s gelopen enz. Het dorp van toen is uitgegroeid tot het Muscat van nu, waar houdt het op...? Wat daarentegen weinig veranderd is, is de PDO club. Wat er nu staat, stond er toen ook grotendeels. Het was een centrum van samenkomen voor expats, en dit is ook zo gebleven. De kleintjes hebben een fijne school om naar toe te gaan en de kinderen hebben het naar hun zin.

En wij als ouders... wij vinden het heerlijk om hier met vakantie te komen om onze kinderen en kleinkinderen te bezoeken. Oman 1970 was anders, mooi, avontuurlijk en gastvrij. Oman 2013 is veranderd, nog steeds mooi en erg gastvrij. Oman, het was en is er gewoon goed toeven!



Avond
4
daagse
2013



Barok Rocks !

Door Renate Buijsman



Ton Koopman (1944) bespeelt orgel en klavecimbel. Zijn carrière als dirigent startte hij met het leiden van repertoire voor zeventiende en achttiende-eeuwse muziek voor ensembles. In 1979 richtte hij het Amsterdam Baroque Orchestra op, waar het Amsterdam Baroque Choir in 1992 aan toegevoegd werd.

Vanwege zijn bijzondere virtuositeit met orgel en klavecimbel ontving hij tweemaal de prestigieuze Prix d'Excellence. Ook werd Koopman gelauwerd voor zijn opnames van alle overgeleverde cantates van Bach. Koopman is artistiek leider van het jaarlijkse Franse festival 'Itinéraire Baroque'.

Op uitnodiging van het Royal Opera House zijn Ton Koopman en het door hem geleide gezelschap – het "Amsterdam Baroque Orchestra and Choir"- in Oman, om de nieuwe dubbele klavecimbel in te wijden. Dit nieuwe instrument werd door het Royal Opera House aangekocht van de fameuze uit Sydney afkomstige klavecimbel maker Carey Beebe. Klavecimbels worden zelden vervoerd omdat het te veel tijd zou kosten om het instrument na vervoer te laten acclimatiseren en stemmen. Dit kan wel met de andere klassieke instrumenten die het Barok Orkest in gebruik heeft. Deze instrumenten worden al enkele dagen voor gebruik ingevlogen. Om ervoor te zorgen dat het orkest altijd kan vertrouwen op gestemde en geacclimatiseerde instrumenten beschikt het gezelschap over twee volledige sets.

De samenstelling van het orkest en het koor zijn in de basis constant maar verschilt tijdens specifieke optredens door het repertoire dat ten gehore wordt gebracht. In het koor voeren Nederlanders de boventoon maar in het orkest zijn het de overige nationaliteiten die sterk vertegenwoordigd zijn. Het is een bliksembezoek want het gezelschap komt zaterdagavond laat aan op Seeb airport, om de volgende dag 's middags een bezoek te brengen aan de ambassadeur, te repeteren om 14.30 uur zodat 's avonds om 19.30 uur een schitterende voorstelling ten gehore kan worden gebracht.

Diezelfde avond na de voorstelling vertrekken Ton Koopman en zijn gezelschap alweer richting het vliegveld voor de terugreis naar Europa.

Het gekozen repertoire voor de voorstelling in Oman is aangepast aan de cultuur hier ter plaatse. Passages die religieus getint zijn worden vermeden uit respect voor de lokale waarden en normen. De voorstelling werd samengesteld uit het werk van de componist Telemann. Telemann was een tijdgenoot van Johan Sebastian Bach die inmiddels beschouwd wordt als de 'grottere' componist, terwijl Telemann tijdens zijn leven als belangrijker werd beschouwd.

Het concert 's avonds in het operagebouw is prachtig. Niet in de minste plaats valt het op dat er naar een dergelijke voorstelling ook veel Omani's komen en dat wij enigzins trots mogen zijn op het feit dat er een "Nederlands" orkest en koor in het "ROHM" staat! Het eerste gedeelte was de klavecimbel niet helemaal goed te horen daar de microfoons erboven niet helemaal juist geplaatst leken. Dit werd echter snel verholpen door enkele medewerkers van het Operahuis die gezamenlijk de klavecimbel oppakten en een stukje naar voren verplaatsen wat, bleek even later, een wereld van verschil was qua geluid. Dat dhr. Koopman gelijktijdig kan spelen en dirigeren zien wij nu in de praktijk en het is bijzonder om te zien hoe er met kleine knikjes en bewegingen aanwijzingen worden gegeven aan het orkest!

Alles lijkt samen te komen vanavond, de virtuositeit van dhr. Koopman, zijn orkest en niet te vergeten het koor, de nieuwe klavecimbel en de gespeelde composities van Telemann in de prachtige setting van het sprookjesachtige operagebouw. Barok rocks!



Restaurant Review

Door Ilse van der Horst

Een nieuw jaar betekent een nieuwe Entertainer. En een opvallende nieuwe speler in de Gold sectie is Love at First Bite. Na even zoeken, blijkt het aan de rotonde te zitten die voor Shatti al Plaza ligt. De naam valt niet echt op, maar de romantische lichtjes aan de voorgevel des te meer, waaronder schattige tafels en bankjes staan.

Het restaurant is opvallend aangekleed en heeft drie verschillende sferen. Bij binnenkomst stap je in het barokgedeelte met als klap op de vuurpijl een bed met een tafel in het midden waar aan gegeten kan worden. Naast de gouden lijsten en de tronen, is er een bijpassend behang, waardoor je je echt in een slaapkamer waant.

Het tweede gedeelte is Grieks klassiek ingericht met zelfs grasballen in de lucht ter decoratie. Uiteraard zijn hier de beelden niet te missen en is hier voor de Arabieren meer licht. Het derde gedeelte is Arabisch met veel kleur en je kunt plaats nemen op de kussens op de grond aan lage tafels.

De menukaart ziet er stijlvol uit en heeft een gouden lijst als omranding. Ook de gerechten zijn indrukwekkend doordat ze zeer bijzondere namen hebben. En het zo lijkt het ideale restaurant voor stellen die elkaar nog niet kennen. Er valt zoveel te lezen op de kaart, dat je je niet druk hoeft te maken om het gesprek. Als voorgerecht kiezen we uiteindelijk de 'Nachos with benefits', waarbij de benefits ruimschoots aanwezig zijn in de vorm van allerlei smakelijke dips. Het er bijgeserveerde drankje is 'Wild'.

De ober is ook gecharmeerd van de grappige namen op de menukaart en kan het niet laten om er vooral leuke woordspelingen bij te maken. De 'One night stand-wiches' slaan we over, maar ook de namen van de hoofdgerechten zijn bijzonder. Uiteindelijk besluiten we voor de 'Over you' te gaan (een groene curry die volgens de ober spicy, maar naar mijn smaak helemaal niet spicy, zoet en smaakvol is) en 'Betrayal', een rib eye steak, te gaan. Het zijn geen culinaire hoogstandjes, maar de steak is wel lekker mals.

Gezien het enthousiasme van de bediening, besluiten we ook voor een toetje te gaan. 'Affair' is een cheesecake in een jampotje en is smakelijk met de ruime hoeveelheid koekkrumels onderin. 'Take me to the next level' wordt aangeraden en deze doet zijn naam eer aan: de bovenste helft van het glas is gevuld met Nutella, waardoor we halverwege stampvol zitten. Misschien was dat toch een beetje 'too much'...

Conclusie: De Gold sectie is misschien wat overgewaardeerd met de papieren servetten om het bestek heen gewikkeld, maar het is een leuke belevenis.

Love at first bite, Shatti Al Qurum
Tel.: +968 24601737
Email: contact@bitelounge.com
Website: www.bitelounge.com
Open from 12pm - 12am every day



Mijn baan in Oman



Mijn naam is Maurice de Rooij.

Sinds 1984 afgestudeerd in Maastricht aan de Hogere Hotelschool. Na die turbulente studietijd heb ik nog een tweetal jaren doorgestudeerd in Parijs voor een MBA in hotel management. Ik nam deel aan een joint programma van de Amerikaanse Universiteit Cornell en de Franse Business School Essec, gesitueerd in Cergy Pontoise, een van de vele "villes nouvelles" in de buurt van Parijs. Sinds de studietijd in Frankrijk, heeft mijn internationale hotel carrière een vlucht genomen via het 'Hilton International' in Parijs, naast de Eiffel toren en het 'Hilton International' in Straatsburg, een leuke en interessante tijd vanwege de vele politici die altijd in het Hilton verbleven voor het Europese parlement. Na 6 jaar Frankrijk heb ik mijn spullen gepakt en ben ik doorgereisd naar Lissabon, Portugal, het zuidelijkste puntje van Europa en hier heb ik een vijftal jaren gewerkt als senior consultant voor een hotel/real estate business. Inmiddels getrouwd met de charmante Portugeese Ana Clara had ik weer de kriebels gekregen om de internationale hotellerie in te gaan.

De nieuwe stop:

Bukittinggi in Indonesian High hill, West Sumatra, Indonesië. Het pikant gekruide Padang eten (Nasi Padang en Rendang) staat nog steeds hoog op de lijst van onze favoriete Indonesische gerechten. Met de regeringswissel van ex-President Suharto, zijn we er weer vertrokken en dit keer naar Maleisië, Johor Bahru, dat net beneden Singapore ligt, op de meest zuidelijke tip van Maleisië. Johor was een cowboystad waar nogal het een en ander gebeurde met veel bezoekers vanuit Singapore voor 'rest en relax'. Kleine flesjes slangenbloed en veel andere dubieuze middelen om een waar macho gevoel te krijgen, waren hier te verkrijgen op straat in Jalan Wong Ah Fook, het centrum van Johor Bahru. Maar ze hadden ook de beste fish head

Een Wereldreis naar Oman

curry van het land. De economische crisis begon in Maleisië toen Thailand in 1997 met de loskoppeling van de exchange band van de Baht tegen de US dollar akkoord ging. Vijf enorme shopping centra waren zo goed als leeg. Er was niets interessants meer te koop dan goedkope illegale DVD copieën. De crisis trof ook veel hotel collega's in Indonesië die veel geld verloren. Geld dat vast bleef staan op de lokale banken terwijl de Indonesische Rupiah omhoog schoot van 2,400 tot 20,000 in verhouding tot de US dollar.

Vanuit Azië naar het Midden Oosten.

Eerst naar het 'Holiday Inn' in Safaga aan de Rode Zee, Egypte. Toen naar het 'Holiday Inn' in Amman, Jordanië. Veel historie en traditie hier. De invasie van Irak brak uit op 19 maart 2003 en de meeste expats verlieten Amman. De stad bereidde zich voor op een uittocht van vluchtelingen vanuit Irak die echter nooit helemaal op gang kwam in de getallen waarvoor de vluchtelingenkampen ingericht waren. Amerikaanse helikopterpiloten waren gehuisvest in het hotel, journalisten verbleven dagelijks op het dak van het Intercontinental hotel om verslag te doen. Dagelijks checkten de piloten uit om 's avonds weer terug te keren naar het hotel. De dag dat ze niet terug kwamen, was het teken dat het begonnen was. Je hoefde daar geen CNN or BBC voor te volgen. Het toerisme droogde op en in de verloren hoofdstad van de Nabataëniërs in Petra liepen maar een handjevol toeristen rond.

Nederland – weer heel even.

Na een korte tussenstop in de Amsterdamse hotellerie, toch weer de drang naar het buitenlandse avontuur. Deze keer werd het Bali, Indonesië. Daar gewerkt voor een Balinese familie, Wayan Karyan, (een koffiehandelaar van huis uit) die stukken strand opkocht waar nu enkele gerenommeerde internationale hotels staan zoals het Sofitel en het Oberoi Bali. Waka heeft een zestal leuke luxueuze lifestyle boutique resorts compleet met landrovers voor excursies over het eiland. De Waka Sailing Catamaran was een juweeltje die dagelijks van Bali naar Nusa Lembongan zeilde voor een toeristische ervaring op een afgezonderd eiland met de lokale bewoners. Ik werd dus een van die lokale gastheren, met sarong en al. In oktober 2005 heb ik de tweede Bali bom meegemaakt op een paar honderd meter afstand. Later werden er nog vier kleinere explosieven opgegraven door Australische specialisten op het Jimbaran strand waar we regelmatig voor lunch in de restaurantjes op het strand vertoefden.

Volgende stop: UAE – here we come

Na Bali, Indonesië, ben ik gevraagd om 'The Cove Rotana' in Ras al Khaimah opnieuw op te zetten. Een heropening van het vijfsterren hotel en het bijbehorende villa-complex in the UAE. Er was toen nog niet veel te doen daar en na vele tikka sandwiches in het lokale tankstation, was het een hele opluchting om het beste restaurant van RAK te lanceren: Basilico. Het bestaat nog steeds met haar reputatie intact. Na dit succesverhaal, werd ik gevraagd om twee 'Rotana beach resorts' in Sharm el Sheik, Egypte operationeel op de kaart te zetten met internationale standaard en een leuke renovatie in het vooruitzicht. Daar zaten we dan ineens in het midden van de revolutie met alle investeringsplannen het raam uit.

Allons Enfants de la Tahrir...

De laatste twee jaar heb ik die twee hotels gerund gedurende een turbulente tijd, een negatief reisadvies voor Egypte met net daarvoor al de ongelukkige en dodelijke incidenten met haaien. Het begon met geruchten en voorts waren de stranden voor een drietal dagen gesloten om een beter overzicht te krijgen van de situatie. Met Sharm el Sheik volgeboekt en niet veel anders te doen dan snorkelen en duiken, was de druk dus hoog om gasten het water in te laten. Niet iedereen kon natuurlijk wachten en als je het hotel vol hebt zitten met internationale gasten, dan is het moeilijk om ze bezig te houden met alleen pool animatie en pool party's. Mensen wilden gewoon het water in. Net toen het groene licht werd gegeven om de stranden te heropenen, gebeurde een triest ongeluk naast de jetty van het 'Hyatt' hotel. Toen de internationale pers het ongeluk uitgebreid vertoonde, was het gedaan met het snorkelen en zwemmen. De stranden gingen een drietal maanden dicht. En toen kwam de revolutie. Dat was een interessante periode in mijn hotelloopbaan, alle expats zo snel mogelijk het land uit, paniek op het vliegveld, een avondklok terwijl je in de niet bestaande rij staat om dat laatste ticket te be-

machtigen, daarna stiekem via de binnenwegen op weg naar je huis in Caïro. Tanks op straat, geen beveiliging of politie meer in zicht. Caïro was en is nog steeds een broeinest van onrust.

In Sharm en Hurghada, bleef het relatief rustig. De ongeveer 600 medewerkers in beide hotels in Sharm el Sheik waren echter de weg kwijt. Het was enorm wennen aan die nieuwe "vrijheden van meningsuiting" en "perceived privileges" die daarvoor nauwelijks bestonden. Veel hotels hadden regelmatig protesten en sit-ins. General managers werden gewisseld. Hotels gingen tijdelijk dicht. Het reisverbod voor de Russische touroperators doofde het laatste sprankje hoop voor de rebound van internationale toeristen voor de bestemming. Zelf ben ik ook geconfronteerd met een 60-tal hotel medewerkers voor het kantoor, schreeuwend om hun rechten, winstdeling en betere salarissen. Goed dan dat je Hotelschool hebt gedaan, daar werd vroeger ook wat afgeschreeuwd en gezongen.

Rustig vaarwater:

In totaal heb ik op een 16-tal verschillende internationale lokaties gewerkt, een 20-tal containers ingepakt en uitgepakt en weer ingepakt. Jaren containers opgeslagen op lokaties waar de maandelijkse rente niet meer opwoog tegen de waarde van de spullen in de container. Nu is het huis te klein om alles uit te stallen. Sinds januari van dit jaar eindelijk in iets rustiger vaarwater terecht gekomen om het Millennium Resort in Mussanah weer op de rit te zetten. Een geweldig hotel dat geopend is voor de 'Asian beach games' in augustus 2010. Zoveel positieve veranderingen geïntroduceerd en het is echt een heel leuke en interessante lokatie met een eigen duikcentrum, Oman sail sailing courses, 18 hole mini-golf, vijf zwembaden en een goede keuken. Bel maar eens als je in de buurt bent voor een kop koffie of een biertje.







Red de neushoorn

Door Els Hartsema

WNF-Rangeractie Stop de stropers, red de neushoorn

Fenna, Nienke en ik hebben tijdens de Vrijmarkt actie gevoerd voor de WNF-rangeractie 'Stop de stropers, red de neushoorn'.

Het Wereld Natuur Fonds heeft plannen om de neushoorn te beschermen. Zo zorgen ze voor beschermde gebieden en strengere wetten om stroperij tegen te gaan. Ook zorgt het WNF voor goede materialen voor parkwachters, zodat zij hun werk beter kunnen doen. En ze verhuizen neushoorns naar andere gebieden.

Dit doet het Wereld Natuur Fonds met de bijdrage:

1. Met € 4,- kan men batterijen voor een radio aanschaffen. Zo kunnen parkwachters onderling contact houden.
2. Met € 7,- kan men insectenspray kopen voor een patrouilleteam.
3. Met € 12,- kan men een windjack voor een parkwachter aanschaffen. In sommige gebieden is dit nodig voor de nachtelijke patrouilles.
4. Met € 700,- kan men een kogelwerend vest aanschaffen voor een parkwachter.
5. Met € 300,- kan men alles kopen wat een veldwerker nodig heeft om zijn werk te doen. Een tent, slaapzak, verrekijker en nog meer.
6. Met € 5000,- kan men één neushoorn verhuizen naar een veiliger gebied.

Wij hebben geld voor het WNF verdiend door op onze kraam schilderijen, boeken, speelgoed, frisdrankjes, worstenbroodjes en ijsjes te verkopen, en we hadden een grabbelton.

Daarmee hebben we OMR 150.700 (= ongeveer € 300) verdiend!

We willen iedereen die iets bij ons iets gekocht heeft heel hartelijk bedanken!!

Fenna, Nienke Ten Haaf
Els Hartsema



Rolling, rolling, rolling!

Door Renate Buijsman

Oftewel, we zijn er weer heel druk mee geweest! Vrijdag 17 mei was het rolling dinner. Rolling dinner? Ja, je rolt van het ene huis naar het andere, in je autootje, of in de meeste gevallen dikke 4x4 en zo heb je dus een borrel en een hapje hier, een voorgerecht daar, een hoofdgerecht bij jezelf en een toetje en/of koffie of nog een drankje bij Ans en Peter op het terras, waarvoor weer heel veel dank want wat was het weer geWeldig! Met de W van.....

Maar hoe begin je in hemelsnaam aan een gang van dit dinner? Wij dus pas 's morgens, want eerder was er echt geen tijd!

9.00 uur, na het ontbijt, kookboeken erbij, laptop standby, pen en papier in de aanslag. We besluiten na enige studie van die kookboeken dat het tapa's moeten worden.... of in ieder geval iets van verschillende 'dingetjes', want wij moeten een 'main' doen. Je weet nooit of er iemand bij zit die geen vis lust, of geen kip, of rund..... dus wij gaan voor grote garnalen met roomkaas en peper, gerold in bacon met een sweet chilli saus, gehakballetjes met satehsaus, kipspiesjes met een currysaus en rundvlees spiesjes met uuuhhhhhh, nog een ander sausje en daarnaast nog heel veel sausjes want mijn man 'zit in de sausjes'. Daarnaast moesten er ook wat groentes bij, toch? Dat werden een komkommersalade, een ijsbergsalade met walnoten en mandarijntjes en ei, komkommer, tomaat, ui en druif en in de oven voorverwarmde paprika die je daarna laat afkoelen in een pan en dan ontvelt en dan in een balsamicodressing doet.

Nu zul je denken, wat veel! Dat dachten wij later ook, nadat we ongeveer 2 uur door de Carrefour gelopen hadden, met 3 kinderen, want op vrijdag is onze hulp er niet. Ook moeten we na 20 minuten bij de kassa van de Carrefour gewacht te hebben, wat je tegenwoordig als standaard kunt aannemen, nog 'even' naar de Al Fair voor de 'dingen die ze bij de Carrefour niet hebben' en eenmaal weer thuis aan de slag gingen en er geen einde leek te komen aan de 'voorbereidingen'. (Dit is wel een hele lange zin geworden maar lees hem rustig nog eens.)

We sneden vlees, pelden mandarijntjes, ei en garnalen, wasten tomaat, paprika en sla en prakten de avocado, oh ja dat was er ook nog, Guacamole! Alles wat we konden voorbereiden hadden we klaar om 18.00 uur en toen moest er nog iets gemaakt worden voor de kinderen want die moesten ten slotte ook nog iets te eten. 'Ik wil alleen hello kitty pasta' riep er een, dus dat kregen ze.... Alleen de pasta? Euh ja, gewoon hele leuke Hello kitty pasta! Morgen koken we weer gezond en compleet. Het zat er gewoon ff niet meer in om nog meer dan dat klaar te maken na de hele dag kokkerellen. Kids blij, ik blij en toen snel onder de douche, omkleden en 'rollend' naar de borrel!

Een goed begin van de avond! Lekker Hollands met haringhapjes! Daarna als een speer naar de 'starter' want het is al snel veel te gezellig en dan let je niet meer op de tijd! Bij S. en M. kregen we een heerlijke Gazpacho, wat staat voor koude soep, met heerlijke parmaham en chorizoworst en een stukje Spaanse kaas! Toen snel naar huis want onze 'main' kwam eraan. Terwijl we zover waren, 'rolden' onze gasten binnen en hebben we naar verluid, en vond ik zelf ook, heerlijk gegeten! Wederom werd ons bevestigd dat het echt veel te veel was, we hebben nog geprobeerd onder dwang bordjes leeg te laten eten maar ja, vol is vol hè?

Vervolgens naar het heerlijke uitzicht en vooruitzicht op de desserts bij A. en P. Wat een goede afsluiting was dit! Fruit met drank, hangop, boterkoek, koekjes en nog veel meer, een heerlijk kopje koffie en lekker kletsen. Om 01.30 uur vond ik het welletjes en rolden we langzaam de berg af naar ons bed..... waar de volgende ochtend om 05.30 uur alweer het eerste kind aan bed stond met de vraag of we 'nu' naar de 'Adventure zone' gingen.....



OP REIS

Met de kinderen uit de onderbouw van de NTC-PO klassen op de PDO International School





VRIJMARKT
DONDERDAG 25 APRIL 2013



Sohar Battery Collection

The story continues...

Door Daniella Thuysman

Sinds november 2012 heeft Sohar Battery Collection (SBC) al meer dan 246 kilo gebruikte batterijen ingezameld. Grotendeels te danken aan de Indian School Sohar. Zij hebben gezorgd dat er 143 kilo batterijen werd ingezameld door hun 1400 leerlingen!

Voorafgaand aan de inzameling, hebben we 14 voorlichtingssessies gehouden op deze school om de kinderen te wijzen op de mogelijke gevaren bij "misbruik" van batterijen. Daarnaast hebben we afgelopen maanden ook voorlichtingssessies gegeven op 5 overheidsscholen in het Arabisch.

Eind van de maand is het feest: "Battery Collection Day" zal in Fun City-Safeer Mall Sohar gehouden worden. Hierbij mogen alle klassen,



die de meeste batterijen ingezameld hebben per deelnemende school over de afgelopen maanden, zich een ochtend uitleven.

Ook Sultan School uit Muscat heeft aangegeven dat ze de door hun verzamelde batterijen tijdens hun "Recycling week" afgelopen maand, naar Sohar komt brengen. Zodoende kunnen we de door hun ingezamelde oude batterijen een tijdelijk veilige opbergplek geven.

Maar het SBC project gaat door: 2013/2014 zal het jaar worden voor SBC om een goed recycling adres te vinden over de grens. Daarnaast zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden om het project verder uit te breiden, niet alleen geologisch. Het Ministerie van Onderwijs in Sohar heeft aangegeven dat ze heel graag voor al hun scholen in deze regio een dergelijke voorlichtingssessie wilt hebben als bij de 5 overheidsscholen. Maar ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een eventuele verplichting op te leggen aan telefoonshops en horloge winkels. Ze mogen dan hun oude batterijen niet meer met het vuil weggooien maar bewaren totdat ze opgehaald worden door SBC.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen in dit project of eventueel financieel tegemoet willen komen, dan kunt u ons altijd bereiken op het email adres:
SoharBatteryCollection@gmail.com.

Kroningsdag in Sohar

Door Daniella Thuysman

Doelstelling van Kroningsdag 2013 Sohar: duidelijk maken aan Nederlandse expat kinderen dat Koningin Beatrix met pensioen gaat en dat ze een nieuwe Koning in Nederland krijgen: Koning Willem-Alexander!

Voor de 80 Nederlanders in Sohar begon de ochtend op 30 april met een lekkere oranje tom-pouce en het gebruikelijke bakje koffie. Daarna was er stilte in de tent; letterlijk en figuurlijk, de abdicatie van Koningin Beatrix begon...

Na een goede kom verse tomatensoep en de nodige broodjes met Hollandse salades, worst en kaas, konden de activiteiten voor de kinderen beginnen. Eerst een warming-up met Zumba. Het was immers frisjes voor de tijd van het jaar met al die regen de laatste dagen. Daarna konden de kinderen heerlijk schilderen. De kleintjes op doek en de groteren een mok en een bordje. Mooi aandenken voor later! Om de sportiviteit van de nieuwe Koning te benadrukken was er nog een Konings-loop voor de kinderen. Er werd fanatiek gelopen door jong en oud. De tuinmannen in de compound vonden het de moeite waard om hun werk stil te leggen en om die oranje gekleedde, juichende massa nog eens goed te bekijken. Wat hebben die Hollanders toch, dat ze allemaal gekleed zijn in datzelfde oranje?...

Nadien de inhuldiging van de nieuwe Koning en Koningin...spannend, zou een van de leden van de Staten-Generaal "Dat beloof ik NIET" durven zeggen? Of hebben jullie ook mee ge-oefend rechtstaand, jasje tijdig dichtgeknoopt; "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".. Jee, wat duurde dat lang totdat het tijd was om een Oranje Bitter achterover te mogen slaan.. Daarna was het tijd voor het Dutch Dinner: echte Hollandse kroketten en frikandellen, wow, wat was dat weer lang geleden en nog steeds zo heerlijk!

Maar helaas... de weergoden waren ons niet gunstig gestemd en het regende dat het goot in Sohar. De electriciteit moest uit vanwege lekkages hier en daar in de tent en ook de satelliet verbinding begaf het.. Echt Hollands weer dus, overgewaaid uit Nederland. Maar de stemming werd er niet minder om en het avondfeest kon beginnen! Wie had nu ooit gedacht dat we een tent nodig hadden in Sohar, eind april, vanwege de regen in plaats van de zon?



Autohuur **all-in** tarieven vanaf € 23,- per dag

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

www.bbcarrental.nl

BB&L
CAR RENTAL

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

Nieuws van de Nederlandse Ambassade in Oman

Vernieuwde aanvraag procedure voor een Nederlands paspoort

Van de Consulaire afdeling:
Sinds 23 februari 2013 wordt de verwerking van aanvragen van Nederlandse reisdocumenten centraal uitgevoerd door het Regional Support Office Midden-Oosten (RSO-MIO) te Amman. Hiermee zijn een aantal veranderingen gemoeid die wij graag onder uw aandacht willen brengen.

Voor het vernieuwen van een Nederlands paspoort van een meerderjarige (18 jaar en ouder) dient de aanvrager in persoon te verschijnen en de volgende documenten te overleggen:

- Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 - Uw huidige Nederlandse paspoort;
- Bij het niet kunnen overleggen van het oude paspoort moet bij de aanvraag een verklaring van vermissing reisdocument op de ambassade worden ingevuld en ondertekend.
- Kunt u een oud paspoort niet overleggen vanwege diefstal of beroving, dan moet aangifte worden gedaan bij de Omaanse politie (ROP) en moet u het aldaar opgemaakte proces-verbaal tonen;
- Één (1) goedgelijkende pasfoto wanneer u in Muscat woont;
 - Twee (2) goedgelijkende pasfoto's wanneer u buiten Muscat woont
- Zulks i.v.m. zekerheidshalve dubbele invoer van de persoonsgegevens in het paspoortaanvraagstelsel ter voorkoming van het opnieuw door de ouder(s) van ver naar de ambassade te moeten komen voor een nieuwe aanvraag, in het geval dat de aanvraag mogelijk niet goed in het paspoortaanvraagstelsel zou zijn gegenereerd.

- Voor het toevoegen/wijzigen van uw burgerlijke staat en toevoegen van de naam van uw echtgeno(o)te of geregistreerd partner in uw paspoort:
een (gelegaliseerde) kopie huwelijks akte of (gelegaliseerde) kopie certificaat gerigistreerd partnerschap of (gelegaliseerde) kopie echtscheidingsakte of (gelegaliseerde) kopie overlijdensakte;
- Indien de naam van uw echtgeno(o)te of geregistreerd partner echter al in uw huidige paspoort is vermeld dan behoeven hogergenoemde documenten niet te worden overgelegd;
- Indien van toepassing: het huidige buitenlandse paspoort/identiteitskaart van de meerderjarige;
 - Bewijs van legaal verblijf in Oman: kopie verblijfsvergunning (visum) of werkvergunning;

Voor de eerste aanvraag van een Nederlands paspoort voor een meerderjarige (18 jaar en ouder) dient de aanvrager in persoon te verschijnen en de volgende documenten te overleggen:

- Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 - Één (1) goedgelijkende pasfoto wanneer u in Muscat woont;
 - Twee (2) goedgelijkende pasfoto's wanneer u buiten Muscat woont
- Zulks i.v.m. zekerheidshalve dubbele invoer van de persoonsgegevens in het paspoortaanvraagstelsel ter voorkoming dat de aanvrager opnieuw van ver naar de ambassade moet komen voor een nieuwe aanvraag, in het geval dat de aanvraag mogelijk niet goed in het paspoortaanvraagstelsel is gegenereerd.
- Voor het toevoegen van uw burgerlijke staat en de naam van uw echtgeno(o)te of geregistreerd partner in uw paspoort:
- een (gelegaliseerde) kopie huwelijks akte of (gelegaliseerde) kopie certificaat gerigistreerd partnerschap of (gelegaliseerde) kopie echtscheidingsakte of (gelegaliseerde) kopie overlijdensakte;
- Indien van toepassing alle buitenlandse paspoorten of identiteitskaarten van de meerderjarige;
 - Bewijs van legaal verblijf in Oman: kopie verblijfsvergunning (visum) of werkvergunning;
 - Bewijs van de Nederlandse nationaliteit:
recent uitgegeven (gelegaliseerde) kopie geboortakte (niet ouder dan 6 maanden) met vermelding van de namen van de ouders;
recent uitgegeven gelegaliseerde kopie huwelijksakte van de ouders (niet ouder dan 1 jaar);
bewijs van Nederlandse nationaliteit ouders;
bewijs dat de Nederlandse ouder zijn/haar Nederlandse nationaliteit niet heeft verloren ten tijde dat de aanvrager minderjarig was.
 - Of verklaring van naturalisatie.

Voor de eerste aanvraag van een Nederlands paspoort voor een minderjarige (onder 18 jaar) dient tenminste één van de ouders samen met de minderjarige in persoon te verschijnen en de volgende documenten te overleggen:

- Een volledig ingevuld en door beide ouders ondertekend aanvraagformulier;
 - Een kopie van het paspoort van beide ouders;
- Als beide ouders het gezag over de minderjarige hebben hoeven ze niet beiden in persoon bij de aanvraag aanwezig te zijn. Beide ouders moeten ofwel het aanvraagformulier ondertekenen dan wel

een ondertekende toestemmingsverklaring (formulier verkrijgbaar bij de ambassade) overleggen van de ouder die niet bij de aanvraag aanwezig zal zijn. Echter de minderjarige moet altijd bij de aanvraag van het paspoort aanwezig zijn. Dit geldt ook voor baby's.

- Één (1) goedgelijkende pasfoto wanneer de minderjarige in Muscat woont;
 - Twee (2) goedgelijkende pasfoto's wanneer de minderjarige buiten Muscat woont.
- Zulks i.v.m. zekerheidshalve dubbele invoer van de persoonsgegevens in het paspoortaanvraagstelsel ter voorkoming van het opnieuw door de ouder(s) van ver naar de ambassade te moeten komen voor een nieuwe aanvraag, in het geval dat de aanvraag mogelijk niet goed in het paspoortaanvraagstelsel is gegenereerd.
- Indien van toepassing: het huidige buitenlandse paspoort/identiteitskaart van de minderjarige;
 - Bewijs van legaal verblijf in Oman: kopie verblijfsvergunning (visum) of werkvergunning ouder(s)
 - Bewijs van de Nederlandse nationaliteit en ouderlijke verantwoordelijkheid:
Gelegaliseerde originele geboortakte (niet ouder dan 6 maanden) van de minderjarige met vermelding van de namen van de ouders en één van de volgende documenten: (gelegaliseerde) kopie

huwelijksakte (niet ouder dan 1 jaar); (gelegaliseerde) kopie echtscheidingsakte & bewijs van (enige)voogdij; (gelegaliseerde) overlijdensakte; (gelegaliseerde) akte van erkenning; Origineel Nederlands adoptie certificaat; Indien sprake is van ouderlijke macht van één ouder: (gelegaliseerd) bewijs van enige voogdij.

- Nederlandse vader en buitenlandse moeder – niet getrouwd? Een (gelegaliseerde) verklaring omtrent de burgerlijke staat van beide ouders (niet ouder dan 6 maanden). Waar van toepassing: een verklaring van 'Bureau Vestigingsregister' dat de vader of de moeder de Nederlandse nationaliteit bezat ten tijde van emigratie buiten Nederland (alleen van toepassing als de emigratie voor 1994 plaats heeft gevonden)

Waar van toepassing: een verklaring van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland van de vader of de moeder dat hij/zij de Nederlandse nationaliteit bezat ten tijde van de emigratie buiten Nederland (alleen van toepassing als de emigratie voor 1994 plaats heeft gevonden).

Voor informatie over de eisen van een pasfoto zie: <http://www.paspoortinformatie.nl/nederlands/Reisdocumenten/Pasfoto>

Planning Masters
masters in financial planning



Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur

www.planningmasters.nl
Henk@planningmasters.nl
Skype: henk.vriesman
Tel: 0031-72-5816015

FINANCIËEL ADVIES VOOR EXPATS
PENSIOENOPBOUW - HYPOTHEKEN - FISCALE ZAKEN

Ik ben regelmatig in Oman en de Emiraten. U kunt mailen voor een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Toys for boys

Flight Simulator

Door Evert Moes

“KL442, cleared takeoff Runway 01”, hoor ik door de koptelefoon en maak aanstalten om de motoren vol open te zetten voor een korte vlucht vanaf Seeb Airport over ons huis in MQ.

Mogelijk maak ik vanavond een iets grotere ronde en doe daarbij ook nog even het lokale vliegveldje van Fahud aan met een Boeing 747. Geen probleem allemaal als je thuis achter de PC met de Flight Simulator zit te gamen. Moet het wat sneller, dan omschakelen naar een F-16 of een Concorde, keuzes genoeg. Voor een echt goede beleving kun je tegenwoordig meerdere beeldschermen aansluiten waardoor je met drie schermen een realistische cockpit-view kunt krijgen. De navigatie instrumenten en motor informatie zijn makkelijker af te lezen als je er recht voor kunt zitten, dus een vierde scherm is een aanrader.



Was het hier maar bij gebleven. Echter door een bezoek aan de Avation MegaStore bij Schiphol, waar een volledige 737NG cockpit simulator gebouwd is, sloegen de remmen los. Overigens leuk om eens te gaan kijken! Alles, maar dan ook alles wat je kunt bedenken op het gebied van vluchtsimulatie is beschikbaar. Met name een aantal Nederlandse bedrijven en hobbyclubs zijn internationaal erg actief en leveren de meest fantastische spullen. Denk aan look-a-like stuurkolommen, autopilot units, navigatie computers en de volledige overhead van de meest gangbare vliegtuigmodellen. Wel even een dikke portemonnee meebrengen. Mijn Cockpit versie 1.0 is reeds operationeel draaiende op Microsoft Flight Simulator X met PMDG 747-400 en 737NGX als simulatoren. Deze speciale versies zijn zo gedetailleerd ontworpen dat ze niet van echt te onderscheiden zijn. Alle besturing en controls zijn gekoppeld aan de panelen, zodat de bediening als “echt” aanvoelt. En de NL2000 scenery van Nederland is zo geweldig scherp dat een ieder die wel eens op Schiphol is geland het landschap precies zal herkennen. Het is overigens ook mogelijk om de simulator aan Google Earth te koppelen zodat het helemaal realiteit wordt.

Gelukkig hebben we tegenwoordig (redelijk) snel internet. Dat is leuk om contact te leggen met de dun bezaaide andere flying-fielen. De Dutch Flying Club heeft een centrale server waarop je met jouw geregistreerde “toestel” (PH-EMO) kunt inloggen en gezamenlijk een traject kunt vliegen. Dat betekent wel dat je een vluchtplan moet inleveren waar de “luchtverkeersleiding” je aan gaat houden. Er komt dus heel wat meer bij kijken dan simpelweg aan een stuurknuppeltje draaien.

De toekomstplannen voor versie 2.0 zijn reeds in de maak en bestaat uit een upgrade van de computer met een hele dikke processor en meerdere hi-end grafische kaarten. Daarna zal een speciaal gebouwd frame de hele cockpit-unit tot op de “echte” hoogte verlagen en de monitoren onder een betere hoek gemonteerd worden. De voorspelling is dat het daar niet bij zal blijven. Ik hoop alleen nog eens een landing in de jumpseat te mogen meemaken in de toekomst.

Groeten van Captain Flyby

Driekbord

GEBOREN 10c+5
Tom Gerard Henri Hulshof
12 februari 2013
zoon van Noortje en Martijn
broertje van Rosa
NEDERLAND

GEBOREN 10c+5
Sep Jaime Weytingh Veen
19 mei 2013
zoon van Juliette en Eelco
broertje van Emma
NEDERLAND



DE KARAVAN

Peuterspeelzaal voor
peuters van twee tot drie
jaar, onder leiding van
Michelle Joseph.
Voor meer informatie:
Tel: 24675429 / GSM
97632014

LOOKING FOR A NEW FAMILY

We are leaving Oman and are looking for a new family for our housemaid Shanti. Shanti is from India, has been in Oman for 17 years and is 48 years old. She loves to look after young children and is an excellent cook. She speaks english fluently and even knows some Dutch. Her main hobby is sewing, which may come in handy from time to time...



We will definitely miss her as will our two children (2 and 5 years old). For more information, please contact Erik Schrama at tel. 9586 5826

Deze keer geen nieuwe Nederlanders maar vertrekkende:

Roos en Joost van Helden met Julia, Nienke en Ilse, zij gaan naar Londen, Engeland
Lianne en Wessel Keuper met Diederik, Maxim en Annabel, zij gaan naar Nederland
Annemarie en Raoul Quadvlieg/van Gelder met Lieve, Veerle en Nele, zij gaan naar Nederland
Claudia en Carl Blom met Eva en Tim, zij gaan naar New Orleans in de Verenigde Staten van Amerika
Sanne en Jean Christophe Peret/Dekker met Tui, Olse en Lars, zij gaan naar Nederland
Esther en Marco van Soest/Vercammen met Anna, zij gaan naar Beijing, China
Miriam Mulder met Noah, Levy, Zinzy, Indy en Zyon, zij gaan naar Nederland, Dennis blijft nog even hier
Helga en Klaas Hartsema met Bart en Els, zij gaan naar Nederland
Iris van Egdome en Martin Stoll met Niels, Maike en Thijs, zij gaan naar Aberdeen

Wij wensen jullie allemaal heel veel geluk op jullie nieuwe stek!

BEATRIX
WILLEM
ALEXANDER





Geachte expat,

In Nederland is per 1 januari een provisieverbod van kracht geworden voor financiële producten met uitzondering van schadeverzekeringen. Dat betekent dat advies wordt losgekoppeld van het afnemen

van een product. Dat is een goede zaak omdat productverkoop en advies niets met elkaar te maken hebben. "Advies" gericht op verkoop van een product is geen advies maar een verkoopverhaal.

Dit provisieverbod betekent ook dat u, ook bij uw bank of verzekeraar, moet gaan betalen voor advies. De andere mogelijkheid is, dat u het product zelf afsluit zonder advies en dat heet execution only. Expats die al wat langer weg zijn uit Nederland kijken hier vaak wat vreemd tegenaan omdat ze niet gewend zijn te betalen. (dat deden ze indirect via veel te hoge kosten binnen het product) Dan lijkt execution only een juiste keuze omdat het goedkoop is, net als vroeger. Als je dan ziet hoe ingewikkeld financiële zaken zijn geworden de laatste jaren, dan wens ik deze mensen veel succes want ze vallen weer rechtstreeks in handen van bank of verzekeraar.

Direct betalen voor advies lijkt uw kosten te verhogen maar het omgekeerde is het geval. U weet nu waarvoor u betaalt en de verborgen kosten uit het verleden waren, bijna zonder uitzondering, veel hoger. Belangrijker nog, u krijgt veel beter advies en als u ze nodig heeft, ook veel betere producten.

Motto

Mijn motto is al meer dan 10 jaar "gratis advies bestaat niet en is bovendien erg duur" en nu is het ook nog definitief om zeep geholpen. Toch ga ik u nu een keer gratis advies geven. Bij (beginnende) expats gaan er namelijk bijna altijd een aantal dingen fout. Ik verontschuldig mij bij voorbaat voor de leesbaarheid. Deze zaken zijn nu eenmaal niet eenvoudig maar kunnen u wel letterlijk duizenden Euro's besparen. Ik laat de volgende punten de revue passeren:

1. Vrijwillige AOW en ANW
2. Spaar- en ander geld in Nederland; wat wordt er belast bij expats
3. Uw (2e) huis in Nederland
4. Uw hypotheek in Nederland
5. (Lijfrente) polissen in Nederland
6. Levensloopregeling

7. Pensioenopbouw
8. Beleggingspolissen in Oman
9. Testamenten

1. Vrijwillige AOW en ANW

U kunt uw AOW-opbouw gedurende 10 jaar vrijwillig voortzetten en u moet dit bij het SVB aanvragen binnen 1 jaar na vertrek. Meestal betaalt u hiervoor de maximum premie van ongeveer € 5.000 en die geldt als u meer dan ongeveer € 34.000 per jaar verdient. De AOW wordt in 50 jaar opgebouwd met 2% per jaar, dus u koopt 2% AOW voor € 5.000. Wat krijgt u terug: jaarlijks 2% van bijna € 9.800 (AOW-uitkering per jaar) dus € 196. Dat krijgt u levenslang na uw 67ste, dus voor de gemiddelde Nederlander ongeveer 16 jaar lang. Totaal afgerond € 3.100. Dat is dus niet zo'n erg goede deal, zelfs niet als u de inflatie meerekent.

Heeft u echter geen inkomen, dan is de minimumpremie per jaar, inclusief de ANW, € 516 per jaar. Ook daarvoor krijgt u die € 3.100 terug. Dan is het dus ineens een geweldige investering. Conclusie: een niet werkende partner altijd vrijwillig laten verzekeren.

2. Spaar- en ander geld

Expats worden in Nederland alleen belast in box 3. Echter alleen voor onroerend goed en rechten die hierop betrekking hebben (en daarnaast rechten op aandelen in de winst van een onderneming). Wat dus niet wordt belast, zijn saldi op bank-, spaar- en beleggingsrekeningen. Tel daarbij op dat het deposito garantiestelsel wel geldt, dan betekent dit, dat u er verstandig aan doet uw overtollige middelen in Nederland te parkeren. Ook voor beleggingen is dit verstandig, want hier geldt weliswaar het deposito garantiestelsel niet, maar ook beleggers zijn in Nederland goed beschermd omdat het juridisch eigendom van uw beleggingen altijd bij een bewaarbedrijf zit. Dus niet bij uw bank of vermogensbeheerder.

3. Uw (2e) huis in Nederland

Onroerend goed in Nederland wordt dus wel belast als u expat bent en daar hoort ook uw eigen huis bij als u het verhuurd heeft (of ooit verhuurd hebt). U betaalt jaarlijks 1,2% over het verschil tussen de WOZ-waarde en uw (eventuele) hypotheek. U bent verplicht aangifte te doen, ook als u niets van de fiscus hoort. (En u hoort bijna nooit iets na het beroemde M-biljet in het jaar van emigreren). De fiscus kijkt bij expats 12 jaar terug als het om buitenlands inkomen, spaargeld of onroerend goed gaat. Bij onroerend goed in Nederland is dit echter

maar 5 jaar. U kunt over de laatste 3 jaren alsnog aangifte doen zonder een boete te krijgen. Over de 2 jaren daarvoor wordt bij vrijwillige aangiftes meestal geen boete in rekening gebracht, maar u moet voor deze jaren wel een verzoekschrift aan de inspecteur schrijven. Er wordt wel belastingrente in rekening gebracht over alle 5 jaren. Is de fiscus u eenmaal op het spoor, dan kunt u geen vrijwillige aangifte meer doen en wordt u beboet met typisch 25 of 30% van de achterstallige belasting.

4. Uw hypotheek in Nederland

Heeft u uw eigen huis niet verhuurd en dit ook nog nooit gedaan, dan kunt u onder voorwaarden de hypotheekrente aftrekken, ook als expat. Er geldt wel een speciaal eigen woning forfait van 0,9%. U krijgt hierdoor een negatief inkomen (box 1) en dit negatieve inkomen is via de zogenaamde carry-back (3 jaar terug) en carry-forward (9 jaar vooruit) regeling te verzilveren. Houdt er wel rekening mee dat u tijdens uw expatjaren geen fiscale partners bent. Dat betekent in dit verband dat u alleen hypotheekrente kunt aftrekken voor dat deel van de woning waarvan u ook eigenaar bent. Als u samen een woning hebt bent u meestal ieder 50% eigenaar en u mag dan ook alleen uw eigen rente aftrekken. Een niet verdienende partner heeft dus wel aftrek, maar kan die niet geldend maken. De regelingen en voorwaarden zijn vrij complex, maar als u ervoor in aanmerking komt en een flinke hypotheek heeft, kan het (10) duizenden euro's schelen.

5. (Lijfrente)polissen in Nederland

De meeste mensen hebben nog (woeker)polissen in Nederland. Vaak zijn de expatjaren een mooie gelegenheid om hier vanaf te komen. Er is wederom een onderscheid tussen box 1 (lijfrentes) en box 3 (belegging en spaar)polissen. In box 3 betaalt je geen belasting over de afkoopwaarde als deze waarde lager is dan wat je hebt ingelegd (saldomethode). Dat is meestal het geval. Bij (een beetje) winst wordt deze winst belast in box 1, maar dat doet niet zeer (zie hieronder).

Bij lijfrentes doet afkoop wél zeer, als u in Nederland woont. U betaalt belasting (42% of 52%) plus 20% zogenaamde revisierente als de afkoopwaarde hoger is dan € 4.242. U houdt dus weinig over en dat is ook de bedoeling, omdat u de premie destijds van de belasting hebt afgetrokken. Als expat heeft u echter meestal geen inkomen in Nederland. U betaalt bovendien geen premies volksverzekeringen (AOW en dergelijke) en dan is het belastingtarief in de 1e schijf, die tot € 19.645 loopt, maar 5,85%.

In de 2e schijf is dit 10,85% en die loopt tot € 33.555. In de eerste schijf kunt u dus afkopen tegen een tarief van 25,85% (5,85% +20% revisierente) en in de tweede schijf wordt dit 30,85%. Als u later in Nederland laat uitkeren, wordt het bijna altijd 42% of 52%, tenzij u helemaal geen pensioen heeft, dan kan het 24% zijn en is afkopen dus niet gunstig. Denk er wel om dat deze lijfrentes een pensioenvoorziening zijn en dat u dus in uw pensioenopbouw hiervoor moet compenseren.

6. Levensloopregeling

De levensloopregeling is afgeschaft per 1-1-2013. Als u per 31-12-2011 minder dan € 3.000 op de rekening had, is hij dit jaar al uitgekeerd. 80% van de waarde per 31-12-2011 is dan belast (20% korting daar houden Nederlanders wel van). Daarbij wordt de opgebouwde levensloopverlofkorting verrekend. Had u meer saldo dan geldt hetzelfde, maar u krijgt die 20% korting alleen in 2013 en u moet alles in 1 keer opnemen. De levenslooprekening mag echter ook doorlopen tot uiterlijk 2021. Als uw rekening dan nog bestaat, keert hij verplicht alles in 1 keer uit en wordt alles belast. In de Nederlandse situatie hangt het van heel veel factoren af of u moet uitstappen of niet. Voor expats is dit veel simpeler, wegwezen is bijna altijd het beste.

7. Pensioenopbouw

Voor de meeste expats geldt dat zij gedurende hun expat jaren geen pensioen opbouwen en ook geen AOW. Velen zoeken hun heil dan in locale polissen van – meestal – Engelse verzekeraars. De woekerpolis plus. Ik leg onder punt 8 uit waarom u dit beter niet kunt doen. Pensioenen (inclusief lijfrentes) in Nederland zijn altijd fiscaal gefaciliteerd. U trekt wat u en uw werkgever betalen van uw loon af en de uitkering wordt later belast (Omkeerregeling). In de UAE en Oman is er geen inkomstenbelasting en dus zijn de ingewikkelde fiscale bouwwerken daaromheen er ook niet. De meeste expats missen de belastingen en de files niet. U loopt in deze situatie echter wel een pensioenbreuk op. Die kunt u alleen zelf repareren door niet alles uit te geven (Heel moeilijk als u in de expat flow zit). Zelf vermogen opbouwen is de enige oplossing en om u een idee te geven van hoeveel dat moet zijn: deelnemers aan het ABP en het pensioenfonds Zorg en Welzijn, dragen per jaar ongeveer 20% van hun salaris af aan pensioenpremie. Omdat de werkgever hier ongeveer 2/3 van betaalt merken we dat niet zo. Als u uw pensioen tijdens de expat jaren intact wilt houden, zult u dus een soortgelijk percentage weg moeten zetten. Ik ontmoet zelden mensen die dat ook doen. Rijke expats worden dan later arme bejaarden.

Financiële perikelen

8. Beleggingspolissen in de UAE en Oman

Ik schreef hierboven al dat er geen fiscale reden is om een polis te kopen. Locale polissen hebben maar één voordeel: u gaat voor vele jaren een betalingsverplichting aan, dus u kunt het geld niet ergens anders aan uitgeven. Er zijn echter ook een paar nadelen:

- Waarheidsgehalte
- Kosten
- flexibiliteit

Ik heb veel van deze locale polissen gezien de afgelopen jaren en een paar heb ik geanalyseerd. De meeste polissen gaan uit van onrealistisch hoge rendementen van 10 of 12%, zelfs als er (veel) obligaties in zitten. Als u uitsluitend in aandelen belegt (nooit doen als u rustig wilt slapen) mag u gemiddeld 8 of 9% per jaar verwachten, maar in extreme jaren komen -40% en +50% ook voor. Door deze fluctuaties zakt uw echt verdiende rendement (effectief rendement). Stel dat u twee van die extreme jaren achter elkaar meemaakt. U heeft dan $-40+50=10\%$ rendement in 2 jaar, dus 5% per jaarniet slecht toch?

Nu hetzelfde sommetje met € 1.000 van uw echte geld. Na 1 jaar heeft u € 600 over en daar komt 50%, dus € 300 bij. U heeft na 2 jaar € 900, dus een verlies van 10% oftewel 5% per jaar. In werkelijkheid is dit -5,13% effectief per jaar. Bij de "beloofde" eindwaarde van polissen wordt hiermee geen rekening gehouden.

Over de in rekening gebrachte kosten kunnen we kort zijn. Ik geef een voorbeeld van een door mij geanalyseerde polis. Kosten in de eerste 3 jaar van de looptijd 7,8% bij een verwacht rendement van 10%. Daarna nemen de kosten langzaam af van 5,9% in jaar 5, via 4% in jaar 10 tot 2,9% in jaar 15. In Nederland bent u tegenwoordig klaar met 1 tot 2% per jaar aan kosten.

Dan de flexibiliteit. U moet vaak de eerste jaren (typisch 3) verplicht inleggen. Anders zou namelijk de provisie van uw gratis adviseur niet terugverdiend worden. Wilt u stoppen voor het einde van de looptijd, bijvoorbeeld omdat u naar huis gaat, dan krijgt u de zogenaamde surrender value uitgekeerd. Bij dezelfde polis hierboven was de afkoopboete na 3 jaar 34% van de waarde. Die waarde was ongeveer hetzelfde als de inleg, terwijl het toch goede beleggingsjaren waren geweest. De afkoopboete na 5 jaar was 18,5%, na 10 jaar 6,3% en na 15 jaar 1,3%.

De naam woekerpolis plus is dus dik verdiend. Nooit doen.

9. Testamenten

Laat altijd een Nederlands testament maken. Nederlandse testamenten worden in Dubai en Oman erkend en bij overlijden wordt volgens het Nederlandse recht gehandeld. Heeft u geen testament dan geldt het locale (Shariah) recht. Als u over enige tijd weer in Nederland woont zult u ontdekken dat het gratis adviestijdperk ten einde is. Als expat mag u nog even nagenieten, maar wat mij betreft houdt dat hierbij ook op.

Suggesties over onderwerpen voor een volgende column zijn van harte welkom.

Mocht u willen reageren, dan kunt u mailen naar Uw Raskrabbelaar:

Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur
Henk@PlanningMasters.nl



FUN FOR ALL!
SPECIAL FAMILY OFFER AT MUSSANAH
RO 49 Net*

- Get a connecting room for 50%
- Bed & breakfast for family of two adults and two children

*Special Conditions apply.

MILLENNIUM RESORT
MUSANAH, OMAN

Millennium Al Sahel, Musanah, PO Box 61, PC 300, Salalah of Oman
T (+968) 24671331 (Ext) 7114 - M (+968) 98712108 - F (+968) 24671336
www.millenniumresort.com - www.millenniumhotels.com
www.facebook.com/MRMS/504545 www.twitter.com/millenniumresort

We are the Centre of Our World

A Member of Millennium Hotels and Resorts

TANDARTS PEYE (PETER) VLOT

ORTHODONTIST MICHAEL DE WORSOP

Qurum Medical Centre, 61 Al Ilam Street, Medinat Al Ilam

Voor afspraken bel: 24692898 / 24692856

www.qurummedicalcentre.com

Save time
check in
online at
klm.com



With klm.com you can
reserve your favourite seat
without leaving
your favourite seat.

