

Ras Kraabzel

VOOR NEDERLANDSTALIGEN IN OMAN

UIT DE OUDE DOOS

Oman 35 jaar geleden

ZWEMVIERDAAGSE

Oktober 2012

KICK OFF PARTY

September 2012

EXPAT INTERNATIONAL

Werken in een mannencultuur

NOVEMBER 2012
JAARGANG 28/NUMMER 1

Sinterklaas komt weer naar Oman!



**Aankomst: vrijdag 23 november op het PDO strand om 10 uur
De huisbezoeken zijn op donderdag 29 november**

Voor meer informatie neem contact op met:

- Mariska Schrage 94065331
- Annet Janssen 92642613

Van de redactie

De eerste regen zit er alweer op in Muscat! En de Zwemvierdaagse inmiddels ook! Zie verderop in dit nummer een fotoreportage van dit geslaagde evenement waar dit jaar weer 80 kinderen tussen de 4 en de 12 jaar aan hebben deelgenomen. De jongste waren net 4 en de beste had 14!! km gezwommen!

Na een heerlijke zomer in Nederland zijn we nu alweer een aantal weken terug. Weer lekker in ons ritme hier en Nederland lijkt alweer zo lang geleden! We genieten weer volop van alles wat Oman te bieden heeft. En dat blijft voor mij elke keer nog een prettige verrassing! Er is weer veel georganiseerd en er gaat nog veel georganiseerd worden zo kunnen we lezen in deze Raskrabbel.

Ook is ons lay-out team weer hard aan het werk gegaan om deze Raskrabbel een nieuwe frisse vormgeving te geven. En dat is goed gelukt! We hebben in dit nummer weer veel enthousiaste verhalen van onze schrijvers, foto's en verhalen van evenementen en veel informatie die altijd van pas komt!

Mocht u ook een verhaal hebben over iets wat u heeft meegemaakt, of wat u graag wil delen met ons stuur uw stukje met begeleidende foto's dan op naar raskrabbel@hotmail.com. Wij zien alle stukjes met plezier tegemoet.

Voor nu veel plezier met dit nummer!

Hartelijke groeten,

Renate en Roos

De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt drie maal per jaar.

Kostenloos aan te vragen in Oman via: Helga Tijben of via het emailadres: raskrabbel@hotmail.com

Heb je ook iets leuks om in te sturen? Super! Lever dan je tekst aan in een Word document. We houden ongeveer 450 woorden per pagina aan, dan heb je nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren in hoge resolutie (300 dpi) als jpg, tiff of eps bestand. De redactie van de Raskrabbel neemt in principe de aangeleverde stukken integraal over. Indien nodig behoudt zij zich in uitzonderingsgevallen het recht voor om teksten aan te passen. Teksten worden gescreend op grammatica en spelling.

COVERFOTO: Agnes van der Gaag

HOOFDREDACTIE
Renate Buijsman-Derks
Roos Lankhaar

VASTE SCHRIJVERS
Renate Buijsman-Derks
Roos Lankhaar
Ilse van der Horst
Evert Moes

CORRECTIES
Renate Buijsman-Derks
Roos Lankhaar

VASTE FOTOGRAFEN
Agnes van der Gaag
Suzanne Banning

LAY OUT
Hinke Catsburg
Alexandra Jansen

DISTRIBUTIE
Helga Tijben

**FINANCIËEL BEHEER
EN ADVERTENTIES**
Goos Bakker

WEBSITE
www.deraskrabbel.nl



ADVERTEERDERS
KLM
BB&L
Al Qurum dierenarts
Qurum Medical Centre
Planning Masters

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door het Holland Comité.

اللجنة الهولندية - عمان
Holland Comité Oman



VASTE RUBRIEKEN

- 3 Voorwoord
- 4 Inhoudsopgave
- 5 Holland Comité
- 9 Mijn baan in Oman
- 16 Schrijverspen
- 20 Restaurant Review
- 24 Ik en mijn sport
- 26 Kritische Noot
- 29 Toys for Boys
- 30 Kinderpagina
- 32 Financiële Perikelen
- 36 Ambassade

REPORTAGES EN FOTO'S

- 6 Uit de oude doos
- 8 Laatste inwoners Sayyala Terrace
- 10 Wadi Bani Khalid
- 12 Flashback
- 13 Sohar Music Festival
- 15 Visserslatijn
- 17 Operabeleving
- 18 Expat International
- 22 Kick-off Party
- 28 Wadi Adventure Park
- 34 Zwemvierdaagse

AANKONDIGINGEN

- 2 Sinterklaas
- 14 Zwem ABC
- 21 Kinderfeest 2013
- 27 Prikbord
- 38 Jaarkalender Holland Comité

Beste Nederlanders en Nederlandstaligen,



'Everybody Happie!?'

Na een lange zomer vakantie was het op 20 September weer tijd om een nieuw seizoen van Holland Comité activiteiten te starten met de Kick-off Party. Mede door het informele thema werd het een ontzettend geslaagd feest, waar leuke gesprekken werden afgewisseld met Hollandse snacks en een spetterend optreden van de Noisy Neighbours. Wat mij vooral opviel; er waren mensen die al 20+ jaar in Oman wonen, maar ook iemand die pas 2 dagen geleden naar Oman was verhuisd!

Het Holland Comité jaar is dus begonnen, en met gepaste trots kan ik melden dat we er een geweldige activiteit en commissie bij hebben: het ABC-zwemmen. Een enthousiast en professioneel team onder leiding van Claudia Blom is al begonnen met de eerste zwemlessen, waarvoor zich inmiddels meer dan 40 kinderen hebben ingeschreven. Hopelijk hebben ook alle kinderen weer meegedaan aan de Zwem-4-Daagse, welke dit jaar in de week van 13 tot en met 17 oktober werd gehouden. Wie minimaal 4 avonden 10 baantjes heeft gezwommen werd beloond met een medaille.

Op 23 november is het weer zover, Sinterklaas heeft al geconfirmeerd dat hij dan met de boot op het strand van de PDO RAH Club zal aankomen! Inclusief stoet van Pieten en heel veel pepernoten natuurlijk. De huisbezoeken zijn gepland op op 29 november, iedereen is van harte welkom.

Omdat er veel nieuwe mensen zijn aangekomen wil ik graag nog even wijzen op onze website www.nederlandersinoman.com, en onze mailing lijst. Als je niks wilt missen van onze activiteiten, geef je dan op via secretary@nederlandersinoman.com. Ook als je graag wat wilt bijdragen, in een commissie of anderszins, laat het even weten.

Heel veel plezier bij de komende activiteiten en tot ziens!

Karen Thijs
Voorzitter Holland Comité

Voorzitter	Karen Thijs
Secretariaat	Kariénke Boeyinga-Querner
Penningmeester	Goos Bakker
Techniek & Opbouw	Sjoerd Wijstma
Impressariaat	Yvonne van den Wildenberg, Fokje Koster-van der Sluis, Arjan Vos, Ans Goossens en Deborah Contini
Ras Krabbel liaison	Renate Buijsman-Derks, Roos Lankhaar
Oranjebal	Dennis Mulder
Kinderfeest	Sander Nijman
Zwemvierdaagse	Renate Buijsman-Derks
Zwem ABC Muscat	Claudia Blom, Pamela Holst en Miriam Mulder
Avondvierdaagse	Marieke Bethlehem
Sinterklaas	Mariska Schrage
Vrijmarkt	Juliette Veen-Weytingh

DEADLINE KOPIJ VOLGENDE UITGAVE: 12 JANUARI 2013

het Holland Comité wordt gesponsord door





Uit de oude doos

Oman—35 jaar geleden

Het was een hele overgang, van het groene Suriname naar het droge, dorre Oman. Ik werd te werk gesteld bij PDO- de olie maatschappij van Oman- bij het construction department- van bauxiet naar olie. Ik had een heel ander idee van een Christmas tree (olie afsluiter). Maar al doende leert men. In eerste instantie bleef mijn gezin achter in Nederland en ik was dus een "grass-widower".

Eerst vond ik onderdak- een kamer in een oud kampement met de naam Chicago Bridge- (Bij de PDO kantoor gebouwen stonden deze barakken met als hoogte punt een uitstekend werkende douche), daarna kreeg ik een kamer bij de Ras al Hamra Club. Toen mijn vrouw en zoon ook kwamen bewoonden wij een huisje bij de club met uitzicht op zee. (waar zich nu de sporthal bevindt).

Na 7 uur mocht je niet meer in werkkleding aan de bar zitten.

De meeste tijd werkte ik in het binnenland. Zaterdagmorgen vroeg met de Skyvan naar Fahud en woensdagmiddag weer naar de kust, soms een weekenddienst en dan bleef je in Fahud. In Fahud had ik een kamer in een blok vlak bij de Oryx bar, waar je na je werk een biertje kon drinken, snooker spelen of een film kijken. De regels waren zeer strikt. Na 7 uur mocht je niet meer in werkkleding aan de bar zitten. Was dat wel het geval, dan werd je niet bediend door

"Sjaakie" en moest je eerst naar je kamer om je om te kleden. De tochten naar de buitenstations waren iets bijzonders. Ik herinner mij de weg (track) van Fahud naar Saih Rawl. Als je halverwege was, en je stopte even, zag je rondom helemaal niets en hoorde je slechts het getik van de uitlaat van de jeep. Reed je verder, dan zag je opeens een vlammetje, dan een pijp en even later de rest van het station. Een goed bewijs dat de aarde een bol is.

Het sociale leven vond ik als "vrijgezel" heel goed. We werden vaak uitgenodigd voor een etentje of een barbecue en zelfs als babysitter. Als collega's onderling konden we het goed met elkaar vinden. Aan de kust was de Ras al Hamra Club, waar Jason de scepter zwaaide en de boatclub (met Abdullah, de winch man), waar je kon zeilen en vissen. Een collega had een kleine houten dinghy met een 5 pk buitenboord motor en langs de kust al dobberend hebben we menige red snapper of baracuda weten te vangen.

Een tocht naar Sur was niet zo eenvoudig als vandaag, je moest mijlen omrijden, via Ibra, langs de Wahiba Sands, deze tochten maakten wij met een kleine R5 (zonder airco) en met een zeer snelle Datsun 270. Sur was bekend vanwege het bouwen van zeilschepen, de dhows, waarmee al eeuwen lang werd gevaren tussen Oman en Oost Afrika. Men gebruikte grillige boomstammen die uitgezocht werden om de vorm van de boot te krijgen. Deze stammen werden ingevoerd vanuit India.

De eerste nacht kamperen aan de kust bij Sur was geen succes, een zandstorm vernielde de tent en de rest van de nacht werd in de auto's doorgebracht of onder het grondzeil. De volgende dag verhuisden we naar een beter plekje, waar we 's avonds een barbecue maakten. Helaas ook geen succes. De meegebrachte steak bleek een diepgevroren koeientong te zijn en werd niet door mijn collega's op prijs gesteld. Een dagje Rustaq was ook de moeite waard, een prachtig ommuurd dorpje aan de voet van de Jebel Akhdar en op een marktdag was het een gezellige drukte, waar iedereen zijn wekelijkse boodschappen deed. Er was zelfs vis verkrijgbaar. Of de vis nog goed was, testte men door er met de vinger in te drukken. Bleef de indrukking zichtbaar dan werd er niet gekocht. Het geleerde Swahili in Tanzania kwam mij overal van pas in Oman.

de meegebrachte steak bleek een diepgevroren koeientong te zijn

Een ander mooi dorp was Bahla, waar o.a. de stenen kruiken werden gebakken. Op een bijzondere manier werden deze op een vrachtwagen opgestapeld en zo via zeer slechte wegen naar de stad vervoerd zonder te breken. Deze kruiken zijn enigszins poreus en door verdamping blijft het water heerlijk koel. Vaak stond er een grote kruik aan het begin van een dorp, waaraan de bezoeker zich na een zware tocht kon laven. Of er hingen kruiken in de bomen waar de wind zorgde voor verkoeling van het drinkwater.

Door de dorpen zagen we vaak het eeuwen oude Falaj systeem stromen. Een stroompje water uit de bergen werd via een kanaal door de wadi (rivier bedding) of langs de hellingen geleid en voorzag de gemeenschap van water. Voor het dorp werd het drinkwater afgetapt en liep dan verder door de tuinen. De schaduw van een stok bepaalde wie en wanneer zijn tuintje mocht bevoelien. Wanneer de schaduw je steen raakte, werden de oude lappen met stenen weggehaald die het water tegen hielden. Het water stroomde vervolgens via een kanaaltje naar je tuin en als de schaduw de steen verliet, moest je het kanaaltje weer sluiten en kon een ander het water aftappen. Het systeem komt uit Perzie en is meer dan 2000 jaren oud.

Op al onze tochten door dit mooie land, valt zeer zeker op, dat de Omani's zeer gastvrij waren en ik bewaar aan deze tijd veel mooie herinneringen. In de afgelopen jaren zal er wel veel veranderd zijn. Want hier staat de tijd ook niet stil.. Evenals bij ons, zijn kleine dorpjes nu ook grote plaatsen geworden en zandpaadjes geplaveid met tonnen asfalt en hebben de auto's het kamelen transport verdrongen. Maar naar wat ik begrijp van recente verhalen is de onvoorwaardelijke gastvrijheid nog steeds bijzonder van de Omani's. Een mooi gegeven dat, dat niet verandert is.

*Klaas Bakker
Wieringerwerf*

Fotos: Kees Knollema & Klaas Bakker



Onze duo-baan in Oman Kariénke en Fokje bij Tebodin & Partner LLC

Kariénke Boeyinga (32) en Fokje Koster (35) wonen allebei 2,5 jaar in Oman en werken nu ruim een jaar bij Tebodin. Ze werken beiden parttime en delen één functie. Twee ochtenden per week werken ze samen voor overdracht.

Wat houdt jullie baan in?

Wij hebben 'de eerste duobaan van Oman!' Tenminste, dat denken wij zelf. We werken bij Tebodin als Project Department Support. We assisteren de project engineers en onze leidinggevende Hittjo Buitenkamp met administratieve en financiële taken en we werken mee aan tenders. Daarnaast trainen we Omaanse dames zodat ze ons werk in de toekomst over kunnen nemen. De twee ochtenden dat we samen op kantoor werken is het erg gezellig, maar er wordt natuurlijk ook hard gewerkt. Wij hadden allebei geen werkervaring bij een technisch bedrijf. We leren veel van de processen, verschillende contractors en PDO plants. Nu begrijpen we waar onze mannen het over hebben 's avonds bij het avondeten!

Tebodin, dat is toch een Nederlands bedrijf?

Tebodin, een advies- en ingenieursbureau, is van oorsprong een Nederlands bedrijf en heeft wereldwijd vestigingen in 23 landen. Het kantoor in Oman bestaat dit jaar 10 jaar en is met meer dan 800 werknemers een van de grootste kantoren van Tebodin. Zelfs groter dan het hoofdkantoor in Den Haag. Bijzonder is dat er bij een Nederlands bedrijf in Oman met 800 werknemers, maar 14 Nederlandse werknemers zijn!

Wat is zo bijzonder aan werken in Oman?

Onze Omaanse experience wordt hiermee echt vergroot. Werken in een internationale omgeving met Omani's, Indiërs, Britten, een Amerikaanse, een Koreaan, een Braziliaan etc. Daar leren we enorm veel van. Leuke verschillen: onze collega's tracteren niet wanneer ze jarig zijn, maar wel als ze een nieuwe auto hebben gekocht of terugkomen van vakantie in hun thuisland. We verbazen ons op kantoor regelmatig als we een blik mogen werpen op fantastische henna tattoos, er even snel tussen de archiefkasten



wordt gebeden of onze Omaanse collega's op de ijsbaan zien "schaatsen" tijdens ons afdelingsuitje. Ook zijn we bij het bruiloftsfeest van onze Omaanse collega Asila geweest. Een unieke ervaring en totaal anders dan een Nederlandse bruiloft.

Work-life balance

Het combineren van werk en kinderen thuis gaat goed met de geweldige hulp van Diana en Zeny (onze maids). Natuurlijk is het soms een uitdaging om de kinderen op tijd naar school te brengen en van school op te halen, maar dat doen we samen met onze mannen. Daarnaast hebben we helaas minder tijd over voor onze "wekelijkse manicure".

Wil je meer informatie over Tebodin? Kijk dan op www.tebodin.com.



Laatste Bewoners Sayyala Terrace

Maart 2011

Door Mariska Schrage

We komen aan in Muscat en verblijven in één van de Karim flats. Na twee weken krijgen we de eerste huizenlijst. Omdat er veel huizen op het kamp vrij zijn, zijn we aangewezen op een kamphuis. Hoewel we ons van te voren ook buiten het kamp georiënteerd hebben, beperkt dit de keuze aanzienlijk en geeft het ons rust. We krijgen meteen het huis van onze voorkeur toegewezen: Sayyala 18b en dat terwijl we nummer vijftien op de lijst staan. Nog in onze Karim flat proosten we erop dat we het zo goed voor elkaar hebben: binnen twee weken twee auto's, huishoudelijke hulp, een plek op school en een huis met een riante tuin.

Het huis moet eerst nog volledig renoveerd worden en uiteindelijk verblijven we tot begin juni in de Karim flat. Regelmatig gaan we langs om de vorderingen te bekijken: nieuwe vloeren, nieuwe keuken, nieuw marmer op de trap, nieuwe car port en nieuwe zonnenschermen aan de achterkant. Meteen als het huis opgeleverd wordt, gaan we aan de slag met de tuin. We laten gras zaaien en hebben van twee families alle planten overgenomen. Het lijkt een enorme hoeveelheid planten, maar in onze nieuwe tuin komt alles goed tot zijn recht. De container arriveert en we maken er een lekkere plek van.

Terwijl we nog aan het inrichten en uitpakken zijn, krijgen we een brief: juni 2012 zullen we het huis weer gedag moeten zeggen, aangezien de huizen op Sayyala plaats zullen maken voor de nieuwe pdo-school. Uiteraard hebben we eerst even last van een kater. Desondanks laten we ons hoofd niet hangen: de winter komt eraan en de tuin is klaar. De hele winter genieten

we erg van het terras en het gras. De kinderen spelen op het klimrek en de schommel en hebben alle ruimte om voor het huis te fietsen. Ook fietsen we een aantal malen naar school en wandelen we regelmatig naar de club. Sander fietst naar kantoor en komt regelmatig thuis om te lunchen. Wat een luxe en wat een heerlijke plek.

In de straat wonen veel Nederlanders met wie we snel een leuk contact hebben. In de tuin van de burens staat een groot klimrek met schommels, waar de jongens graag op spelen. Even verderop zitten er visjes in een vijver en weer iets verderop staat een grote trampoline. In de straat worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals de jaarlijkse vrijmarkt en een groot straatfeest met oud & nieuw. De overlast van de werkzaamheden valt erg mee. Wij zitten hier prima! Toch besluiten we niet te wachten tot eind juni 2012 om te verhuizen, dit mede doordat Mariska zwanger blijkt te zijn van een vierde kindje en dat we voor de bevalling gezetteld willen zijn.

We staan al enige tijd weer op de wachtlijst en bekijken enkele huizen buiten het kamp. Halverwege februari pakken we heel ons hebben en houden weer bij elkaar om in Qurum heights weer neer te strijken. Het nieuwe huis is veel groter en lichter, maar met veel minder ruimte om het huis heen. We nemen afscheid van een groot aantal planten. Met enige weemoed kijken we terug op ons plekje op Sayyala; we zouden er zo weer gaan wonen. Ach vier kinderen, die nu allemaal een eigen kamer hebben, is ook niet slecht.



Wadi Bani Khalid

Door Roos van Helden



De meeste mensen kennen Wadi Bani Khalid alleen van "the pools" die vaak bezocht worden voor of na een bezoek aan de Wahiba's. Wat nog hoog op ons Oman verlanglijstje stond was een trek door Wadi Bani Khalid. Dit kan je het beste in de zomer doen aangezien je naast het lopen ook veel moet zwemmen in diepe pools. De trip werd gepland met 4 families als afscheid. Mensen die hoorden van onze plannen wilden graag al dan niet met hun kinderen aanhaken, iedereen had zin een sportieve activiteit na het vele binnen zitten door de hete zomer. Uiteindelijk gingen we op 7 juni met 23 volwassenen en 25 enthousiaste sportieve kids op pad.

Om 9.30 stond iedereen op de parkeerplaats voor het guesthouse op de afslag naar Wadi Bani Khalid. Op dit punt zijn we gesplitst in twee groepen en hebben we de auto's omgewisseld. Het grote voordeel van een grote groep is dat we in tegen gestelde richting naar elkaar toe konden lopen, halverwege worden dan de autosleutels gewisseld. Dit scheelt na afloop zeker een uur de auto's om rijden. De eerste groep met de wat jongere kinderen is stroomafwaarts gaan lopen en de groep met oudere kinderen stroomopwaarts. Het is aan te raden dat er in elke groep 1 persoon zit die de track al een keer gelopen heeft.

We begonnen de track vanuit een klein dorpje

over de falaj de wadi in. (een falaj is een systeem voor distributie van water, red.) De lokale bevolking leek niet echt onder de indruk van de invasie druk, kletsende en joelende kids die als berggeiten overal op en overheen klommen. Tijdens de eerste pooltjes proberen nog wat mensen droog de overkant te bereiken maar voor de eerste grote pool waar zwemmen geen vraag was, moesten een aantal mensen toch wel even erg slikken. Eenmaal in het water ontspande iedereen want wat was het uitzicht indrukwekkend mooi! Bij de diepe pools met hoge rotsen waagden de tieners en sommige mannen letterlijk de sprong in het diepe. Rond een uur of 3 begon het toch wel een beetje fris te worden en hebben we het laatste stuk naar het dorpje Sayq flink doorgelopen. De trek neemt ongeveer 4 tot 5 uur in beslag afhankelijk van hoe vaak er gestopt wordt. Wij hebben allemaal erg van deze gezellige, actieve dag genoten. 's Avonds op het afscheidsfeest raakten we er niet over uitgepraat hoe leuk, gaaf en hoe mooi het was geweest. Volgende zomer gaan we weer!!

Coördinaten UTM Oman:
Verzamel(kruis)punt: ± 40Q 699001 2488613
Beginpunt auto's parkeren (opwaarts lopen):
40Q 717496 2490710
Beginpunt auto's parkeren (afwaarts lopen):
40Q 717490 2495129





Flashback

Door Joris van Nistelrooij

Ruim een jaar geleden stond ik op de kick-off party. Een feestje van het Nederlandse clubje in Oman. "Lekker borrelen, elkaar na een lange Nederlandse zomer weer zien, gewoon lekker even pilsen, moet je bij zijn". Nieuwsgierig naar het fenomeen 'Nederlands clubje' en tevens gedreven door de kansen op tips om zelf ook in een gespreid Shell-bedje te komen, lees: Prado, PDO club, Karavaan, villa, maid en niet geheel onbelangrijk, een baan, waren we van de partij.

Het bleek een rustige avond voor ons te worden. De dames van de ambassade voelden zich gelukkig geroepen om nog een praatje te komen maken en mijn promopraatje als werkeloze tennisleraar leverde hier en daar ook nog wat vrouwelijk enthousiasme op. Na wat opbeurende woorden van feestgangers dat ik me toch echt geen illusie moest maken om een baan in Oman te vinden, gaven we de pijp aan Maarten. Echt leuk die Nederlanders in Oman dachten we.

Een paar maanden later reed ik helemaal tevreden in mijn nieuwe Landcruiser, vanuit onze mooie villa, met een door de maid versmeerd lunchpakketje, via de nursery naar mijn werk. Muscat heeft namelijk een nieuw vliegveld nodig, dat voldoet aan de hoogste internationale standaarden, met een capaciteit zo groot als Schiphol en een robuustheid waar zelfs Gonu (cycloon die over Oman raasde in 2007, red.) bang van wordt. Ik zorg er met mijn Deense collega consultants voor dat dit gereali-

seerd wordt en houd me bezig met het ontwerp en de bouw van alle ondersteunende gebouwen op het vliegveld (kantoren, werkplaatsen, catering gebouwen etc.). Ik kwam er echter al snel achter dat mijn gebrek aan 'Gulf region experience' me parten speelde. De aannemer onderhanden nemen om er voor te zorgen dat hij snel bouwt? Niet helemaal de bedoeling, vertraging betekent namelijk verlenging van je eigen contract. De klant behoeden voor zijn onverantwoorde wijzigingen gedurende het proces? Ook niet, de klant is hier koning in het kwadraat. Het beoordelen van aanbestedingen? Nee, niet doen de gunningfactoren zijn ongrijpbaar. Dan maar rapporteren dat dit alles tot enorme vertraging en budgetoverschrijding gaat leiden? Ben je gek geworden, dat kost ons allemaal de kop! Al met al dus een politieke operatie, waar het Nederlandse kabinet jaloers op zou kunnen zijn. Een beetje althans. Helaas is mijn Deense kabinet ook gevallen en worden er op dit moment weer verkiezingen uitgeschreven.

Oh ja, hoe mijn kick-off party dit jaar is afgelopen? Super gezellig bijgepraat met het Nederlandse clubje dat ik normaal ook vrijwel dagelijks zie, niet verder gekomen dan van de entree naar de andere zijde van de bar, geen lijntjes uitgegoid naar nieuwe baanopties en nauwelijks met nieuwe mensen gesproken. Ik zeg nauwelijks, want je weet maar nooit wat de nieuwe dame van de ambassade nog in de hoge hoed heeft zitten..... Op naar het volgende feestje! Toch.....?

SOHAR MUSIC FESTIVAL 2012



ZWEM ABC MUSCAT

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?
DE NIEUWE SUBCOMMISSIE VAN HET
HOLLAND COMITE VOOR HET ABC ZWEMMEN
EN DE ZWEMVIERDAAGSE IN MUSCAT!

DE COMMISSIE BESTAAT UIT:
CLAUDIA BLOM- VOORZITTER
PAMELA HOLST-PENNINGMEESTER
MIRIAM MULDER
GRIET PROOT
WENDY DE PLAA
MARISKA SCHRAGE
MONIQUE OINK
INGEBORG KANTERS
RENATE BUIJSMAN-DERKS

WIJ GAAN ER SAMEN VOOR ZORGEN DAT HET
ABC ZWEMMEN NIET ALLEEN KOEMELEGEZELLIG IS
MAAR OOK DAT DE NEDERLANDSE KINDEREN IN MUSCAT
DE GELEGENHEID HEBBEN OM OP EEN VEILIGE
MANIER HUN DIPLOMA'S TE KUNNEN HALEN!



VRAGEN OF MEER INFO?
MAIL NAAR:
ZWEMABCMUSCAT@GMAIL.COM



Visserslatijn

Door Andrea Wenke

Elke vierde zaterdag van twaalf tot half twee is de RAHSAC-bootclub vol van vissersgeschreeuw, sirenes, lawaai van de lier en gemiauw van katten, die zich verheugen op een maaltje vis. Het is dan, dat de deelnemers van de RAHSAC-viswedstrijd hun boten aan land brengen en de gevangen vis kan worden bewonderd (en natuurlijk gewogen). Dan worden de verhalen over niet gevangen en daarna uit het oog verloren reusachtige vissen uitgewisseld... Na al dat zweten (dankzij de adrenaline en inspanning) van de afgelopen zes uur op zee wordt er eerst gedoucht. Vissers, familieleden en gasten genieten van het gesponsorde voedsel en wachten op het hoogtepunt: de aankondiging van de winnaars en de prijsuitreiking.

Ik voel me een beetje beschaamd om te melden dat ik al voor de tweede keer een prijs voor (niet echt grote) vissen gewonnen heb: door puur geluk natuurlijk.... Ik vind de prijzen prachtig, maar als ik terugdenk aan de gigantische vangsten van de afgelopen jaren voelt het niet zo goed. Hoe is het mogelijk dat een "clueless" landrot als ik prijzen wint? De reden is eenvoudig: in plaats van het vroegere gemiddelde van vijftien boten nemen nu slechts vijf tot zeven boten deel. Waar zijn alle succesvolle Nederlandse vissers, die eerder deze trofeeën naar huis droegen, gebleven?



Misschien dat sommigen (misschien wel echt goede?) vissers (man of vrouw !!) dit lezen en enthousiast worden om deel te nemen aan deze viscompetitie. Dan kan men zich richten tot: de Hengelsport Sectie

Captain Suleiman
Suleiman.Hajri@pdo.co.om of
(in het Nederlands) Frans Kohler
via frans@omanbicycle.com.

Hopelijk tot ziens op het water!

Hengelsport vrouw Andrea

Schrijverspen

Hallo allemaal en bedankt Ra'ed voor de pen!

Wij zijn de familie Stapel en zijn de afgelopen maanden beetje bij beetje gestart in Muscat. Op de foto zie je Monique, Gerco en onze drie jongens Kay, Timo, en Pepijn. Sinds de zomervakantie zijn we compleet en we zijn allemaal inmiddels lekker bezig met werk, school, en andere dingen. Dat we een beetje een langzame start gemaakt hebben hier heeft alles te maken met het einde van onze vorige posting in Syrie.

Voor iedereen in Syrie werd het tijdens 2011 duidelijk dat de Arabische lente toch wel een behoorlijke impact zou gaan hebben op het land. Zelfs als je het nieuws niet actief volgde, zoals onze kinderen bijvoorbeeld, waren er toch wel signalen dat er dingen onherroepelijk aan het veranderen waren in het land: in plaats van tochtjes naar de bergen of kamperen moesten we in Damascus blijven tijdens de weekenden, en op school waren er steeds minder vriendjes om mee te spelen omdat expat-gezinnen besloten om het land te verlaten. Op een gegeven moment waren er te weinig kinderen over om nog voetbal te kunnen spelen in de pauzes en het was duidelijk dat de Shell-school niet lang meer open zou blijven.

Oktober 2011 was de verplichte evacuatie van de gezinsleden gevolgd door de evacuatie van zo goed als alle expats in december. De kinderen zaten dus opeens op een Nederlandse school in Zwolle, en dat was voor ons allemaal toch wel een bijzondere ervaring: Fietsen naar school, 30+ leerlingen in de klas in plaats van ongeveer vijf, dikke jassen, mutsen, sjalen.. Kay, Timo, en Pepijn weten nu dat Nederland meer is dan alleen maar een leuk vakantie-land en de opa's en oma waren eigenlijk ook best wel blij met onze niet geplande verandering van locatie...

Toen Gerco in April in Oman kon beginnen leek het ons beter dat de kinderen het schooljaar zouden afmaken in Nederland.

Nu, oktober 2012 zijn we blij dat alles voor ons achter de rug is en dat we ons rustig stap voor stap door de evacuatie en verhuizing hebben kunnen heenwerken. We hebben het alle vijf erg naar ons zin in Oman en zijn van plan veel te gaan kamperen in de weekenden, en kennis te maken met de verschillende watersporten die hier natuurlijk heel toegankelijk zijn.



Het is ook een weerzien met veel oude bekenden hier in Muscat, wat onze start eigenlijk wel makkelijk gemaakt heeft.

Monique & Gerco

Een beleving in het Opera House

Door Roos Lankhaar

Toen wij in november 2011 hier aankwamen was het operagebouw net een maand geopend. Vanuit Nederland kreeg ik reacties als "wist je wel dat in Muscat een van de mooiste operagebouwen ter wereld staat?" Dat wist ik eerlijk gezegd niet, maar vanuit de verte was het wel al een indrukwekkend gebouw. Ook had ik in de Raskrabbel van november 2011 "mijn baan in Oman", een stuk gelezen over de ontstaans-geschiedenis van het gebouw.

Ik wilde wel eens genieten van een van de optredens die dit gebouw te bieden heeft. Maar dat was niet zomaar geregeld. Je moest de precieze datum weten waarop de kaartjes in de verkoop gingen en dan snel je bestelling wagen. Helaas was ik telkens te laat... tot nu. We mochten naar het Royal Philharmonic Orchestra o.l.v. Enrique Bátiz, een Mexicaanse dirigent die sinds 1984 regelmatig als gast-dirigent met het Philharmonic Orchestra op mag treden.

Enmaals in het operagebouw moesten we door detectiepoortjes en werd mijn tasje gescreend. In de ontvangstzaal stonden veel gastvrouwen en -heren. De vrouwen zagen er prachtig uit met veel kleurige kleding, omslagdoeken en sieraden. Allen deden ze hun best om ons zo vriendelijk mogelijk in de richting van de deur te geleiden van waaruit wij de concertzaal konden betreden.

Voor elke stoel was een beeldscherm geplaatst welke nu niet actief was maar die wel veel mogelijkheden biedt voor bijvoorbeeld opera's. "elke gebruiker kan kiezen tussen verschillende

videokanalen, en selecteert een simultane vertaling audio en tekst in eigen taal. Bovendien kan elke gebruiker specifieke aangepaste inhoud of informatie over het evenement verkrijgen en ook rechtstreeks over aankopen beslissen door middel van een geïntegreerde credit card reader".

Altijd goed om te weten wat de mogelijkheden zijn! We hebben enorm van het optreden genoten. De akoestiek was geweldig, de sfeer in het concertzaal was heel intiem alsof we er maar met een paar mensen zaten terwijl er 1000 mensen kunnen zitten. Wel waren er nog wel wat stoelen leeg (het "nieuw-tje" zal er nu wel vanaf zijn).

Er zaten ook redelijk wat Omani's in de zaal die mee genoten van het concert. Naast ons zaten drie Omani's op een rij. Opname's zijn verboden dus moesten ze stiekem hun mobieltjes gebruiken, niet gebruiken is geen optie. Ook zijn er wat westerse gebruiken die ze naast ons wat vreemd vonden: de dirigent ging af na een applaus en kwam weer terug, om vervolgens weer af te gaan en weer terug te komen! Toen werd er nog een toegift gedaan en was het concert na weer een staande ovatie pas echt voorbij! Ze giechelden volop naast ons.

Ik vond het een heerlijk avondje uit en kijk uit naar het volgende optreden, een balletuitvoering van Stravinsky in november.



Expats International

Werken in een mannencultuur



Kimberly Ekkers, 22 jaar en getrouwd met Jordi. Samen wonen zij in Saudi-Arabië en heeft zij inmiddels een bijzondere baan..... En dat als vrouw!

Je kent het vast wel, de vooroordelen die je hoort of hebt over een land als Saudi-Arabië. Men somt vaak op wat vooral de vrouwen niet mogen; niet autorijden, niet werken, geen vrouwelijke rondingen tonen en vooral geen bloot en ook haren zijn uit den boze! Ook ik had deze vooroordelen toen Jordi in november 2010 met het nieuws kwam dat hij was gevraagd om in Saudi-Arabië te komen werken. De banen lagen in Nederland niet voor het oprapen en na wat wikken en wegen, positieve punten en negatieve punten naast elkaar te hebben gelegd, hebben wij samen de keuze gemaakt om te verhuizen naar Saudi-Arabië. Mensen vonden mij naïef of verklaarden me voor gek maar in januari 2011 hebben wij het startsein gekregen om de papiermolen te beginnen!

Omdat wij samen wilde gaan, moest er eerst getrouwd worden (14 februari 2011, red.) en na 2 maanden wittebroodsweken werden onze wegen tijdelijk gescheiden want het was zover. In april 2011 is Jordi vertrokken. Ik moest nog even wachten, want mijn visum kon pas geregeld worden als Jordi's visum rond was. Maar na 1,5 maand kon ook ik het vliegtuig in en op naar ons huisje in Saudi-Arabië. Dit huisje staat op een compound, beveiligd met militairen, road-blocks en hoge muren maar is wel van alle faciliteiten voorzien.

Zwembad, fitnesszaal, voetbalveld, bowlingbaan, golfbaan, bioscoop en verschillende restaurantjes. De eerste maanden heb ik me dus ook totaal niet verveeld! Toch miste ik het bezig zijn... en dus ging ik op zoek naar een baan, wat nou niet bepaald een makkelijke opgave is. Ik kwam in contact met de compound-manager die mij vervolgens op een dag belde, en vertelde dat hij een baan voor me had, 'Private Horse Trainer'! Het was de bedoeling dat ik aan de slag ging voor een Sheikh uit de Eastern Province op zijn privé terrein. Als klein meisje was ik altijd op de manege te vinden dus dit moest wel goed komen!

Nu, inmiddels 1 jaar later ben ik twee keer gepromoveerd en mag ik mezelf "Equestrian & Wildlife Manager" noemen van "Shahla Beach Palace". Ik heb nu de zorg over 15 paarden, 2 leeuwen, 2 cheetah's, 9 giraffen en tot slot 2 dolfinen. Mijn werk kun je omschrijven als bijzonder en erg leuk! Om als jonge vrouw in deze mannencultuur te werken moet je behoorlijk stevig in je schoenen staan. De mannen proberen regelmatig hun politiek uitgedachte spelletjes uit of ze besluiten mij te negeren wat consequenties voor henzelf tot gevolg heeft. Mijn ideeën worden direct uitgevoerd en klaar met innoveren van de stallen en andere verblijven ben ik nog lang niet.

Het is een bijzondere wereld waarin luxe centraal staat en Jordi en ik daarvan mogen mee profiteren. We willen de aandacht meer gaan focussen op de paarden en daarom heeft de sheikh mij de opdracht gegeven om enkele van de wilde dieren te verkopen. Je zult jezelf misschien afvragen, hoe en waar begin je daar dan mee? Zoals je zult begrijpen; Ik had het ook nog nooit gedaan! Maar enige tijd later ben ik nu in contact met een Zoo in België en Abu



Dhabi en zijn we in de onderhandelingsfase belandt. Naar verwachting gaan we hier samen spoedig uitkomen en dan kan ik me gaan opmaken voor een bijzondere reis met 2 cheetah's en ze persoonlijk overdragen aan het management van de Zoo. Wie kan dat nou vertellen?

Kortom, mijn baan als Equestrian & Wildlife manager op het landgoed van de Sheikh heeft mijn leven in Saudi-Arabië aangenaam gemaakt en als ik weer zou moeten kiezen; ik zou het zo weer opnieuw doen!

Oh, en wat betreft de vooroordelen: werken in Saudi-Arabië dat kan tegenwoordig als vrouw zeker, in supermarkten, parfumstores en lingerie winkels komen steeds meer vrouwelijke werknemers. Rijden in Saudi-Arabië, geloof me, ik mis het niet! Ze rijden hier echt als gekken dus al zou het mogen, ik zou het niet eens willen! En die abaya is zo gek nog niet, In je pyjama naar de mall zonder dat iemand het ziet en die 'bad hairday' kun je zo ook mooi verdoezelen!





عيادة القرم البيطرية

AI Qurum Veterinary Clinic

DR. ELKE HEITZ MRCVS - DR. NATALI KRANJEC DVM - DR. PETAR BOGUNOVIC DVM - DR. HETTY PENNINKHOF DRs.

- * Adopt a cat or dog - Sponsor a cat or dog Project
- * Consultations - Vaccinations - Operation
- * Fully Equipped Hospital
- * Horse Treatment and Medications
- * House Calls by Appointment
- * **24 HR Emergency Service - 92703273 out of hours only**
- * Full Import and Export Service
- * IATA Approved Travel Kennels
- * Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- * Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- * Beaphar - XtraVital





Opening hours: Sat-Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00 Thursdays 09.00 -13.00. Consulting Hours: Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00
 Location: Way 1822, Building 1467, Qurum, Sultanate of Oman - Postal Address: PO Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman
 Tel: +968 24562263 - Fax: +96824562804 - Email: info@muscatvets.com - Website: www.muscatvets.com



ROYAL CANIN
KNOWLEDGE AND RESPECT



Eukanuba
FEED THE BREED



R Restaurant Review

Door Roos Lankhaar

Op dinsdagmorgen "vlieg" ik naar de Al Fair om de nieuwe Time Out te kopen. Ik wil namelijk wel weer eens uit eten. Liefst niet in een hotelketen, ergens waar ik nog niet geweest ben en waar je natuurlijk lekker kan eten! Met de Time Out op de bank ga ik zoeken, na mijn eisen van hierboven toe te passen kom ik bij "Kargeen" uit.

Het zit (volgens ons) verstopt in het grote winkelcentrum in MSQ, via de parkeerplaats volgen we de lichtjes naar een smal paadje en dan ben je bij Kargeen. Je kan dan zowel naar links als naar rechts door een deur met "Kargeen" erop... Wij besluiten naar links te gaan omdat we daar zeker weten dat we buiten kunnen zitten. We komen in een sfeervolle tuin vol "kerstlampjes" en gezellige houten banken, een watertje klatert zachtjes langs onze tafel. We hebben een grote airco op ons gericht en na een paar minuten zit ik toch niet zo lekker op de houten bank in de volle wind. We gaan verzitten in rieten stoeltjes aan de andere kant van het watertje, zonder airco. We wachten even op de bediening en dan gaan we bestellen.

Het is een grote kaart waar op elke bladzijde een thema geplaatst is zoals de Kebabs, pizza's, ontbijt en typisch Omaanse gerechten. We vragen uitleg aan de serveerster, die trouwens een bijzondere "harem outfit" aan heeft. Ze geeft ons een prima uitleg en we bestellen. Dan gaat de telefoon, of we naar huis komen! Onze Noor heeft een ongelukje met een glas gehad. Alles geannuleerd en naar huis! Na een bezoekje aan het ziekenhuis gaat alles weer goed en twee dagen later doen we nog een poging om samen eens lekker uit eten te gaan! Gelukkig zat de kaart nog vers in ons geheugen en we pakken dezelfde bestelling op en wachten af. Om ons heen zitten mensen van alle culturen, en veel kinderen, die liggen lekker op de bank met een telefoon (of zoiets) te spelen en ondertussen kletsen en eten ze wat mee.

We hoeven dit keer niet lang te wachten, er komt een heerlijke "mocktail" en ons voorgerecht. Achteraf de knaller van de avond; een Omaans brood met vijf verschillende bakjes om je brood in te dippen, heerlijk! Hierna gaan we aan de kebab en een rijstgerecht met kip, niet heel uitgesproken van smaak maar lekker. Samen met een lekkere verse "Kargeen" salade. Alles wordt opgediend op grote schalen en het ziet er feestelijk uit. Ik besluit de avond met een toetje van Chocoladekoekjes en ijs. Ik ben uiteindelijk rollend weer naar de auto gegaan.

Ik ben ook even nog naar rechts gegaan om te kijken hoe het er daar uit zag. Het sfeertje was daar hetzelfde. Je kan er in de keuken kijken (door ramen), wel was het daar iets netter, waarschijnlijk nieuwer. Ook daar kon je buiten zitten in de tuin. De toiletten zagen er netjes uit, brandschoon durf ik het niet te noemen maar niets om te mopperen. De prijs/kwaliteit verhouding is prima, wij hebben gegeten en gedronken voor 26 rial, hierbij is de service van 2 rial inbegrepen.

Kortom ik ga zeker terug naar "Kargeen", vooral de toetjes hebben wat mij betreft nader onderzoek nodig.

Tel.: 24 692269
www.kargeencaffe.com

KINDERFEEST 2013
 31st of January 1^{pm} - 5^{pm}
 Ras al Hamra Recreational Club
 Email: kinderfeest2013@gmail.com



Kick-off Party
20 september 2012





Ik en mijn Sport

Taekwondoka Iris Michels (13) perfectioneerde haar techniek in Assen. Het natuurtaent woont nu in Oman en traint in taekwondo mekka Seoel

De 13-jarige Iris Michels begon al met taekwondo toen ze nog maar 4 jaar oud was. Niet dat ze toen al wist dat het de perfecte sport voor haar zou zijn. "Nee, natuurlijk niet, ik was 4." Ze ging gewoon met haar oudere broer mee. Nu, negen jaar later, heeft ze de zwarte band. Tenminste, de band om haar middel is nu nog half zwart en half rood. "Ik heb het examen al gehaald, maar je mag pas een zwarte band om als je 15 jaar bent", vertelt Iris.

Ik wilde graag nog veel beter worden

Die eerste taekwondolesen kregen Iris en haar broer in Nieuw-Zeeland, waar het gezin Michels destijds woonde. "Mijn vader werkt bij Shell", zegt Iris. "Ik ben geboren in New Orleans en heb al in best veel landen gewoond." Tijdens de volgende stop, in Nigeria, haakte haar broer af. "Hij vond het niet meer zo leuk." Iris zelf begon het juist steeds

leuker te vinden. "Ik heb daar m'n rode band gehaald en wilde graag nog veel beter worden." Toen er op de Nigeriaanse compound van de familie Michels een autobom ontplofte, vertrok het gezin halsoverkop naar Nederland. Eerst woonde Iris een jaar in Oss, daarna volgde vier jaar Assen. Iris werd lid van taekwondovereniging Moo-Gun. "In Assen werd het pas echt serieus. Ik ging hard trainen en heb hier heel veel geleerd. Toen ik 10 jaar was, haalde ik mijn eerste dan." Deze dan-graden geven aan hoe goed iemand is. Er zijn er in totaal negen, Iris bezit er inmiddels twee. "Ik wil ze allemaal halen, maar dat gaat nog wel even duren. Je moet tussen de examens namelijk steeds een paar jaar ervaring opdoen. Als ik alles in één keer haal, ben ik ongeveer 45 jaar voor ik ze allemaal heb."

Het was een klein meisje maar al heel gedreven

Iris kreeg in Assen onder meer les van taekwondoleraar John Uktolseja (63). "Iris kwam bij ons in 2008", vertelt hij. "Ze was toen 8 jaar oud en had de rode band. Het was maar een klein meisje, maar ze was toen al heel gedreven. En ze was heel goed." Al gauw

traine Iris als 10-jarig meisje mee met de jongens van 14 jaar en ouder. "Van leeftijdsgenootjes won ze alles", zegt Uktolseja. "Ik dacht eerst: wat moet ik nu? Nou, dan moet ze maar bij de oudere groep meedoen."

Haar broer bleek verbonden met het nationale taekwondo team van Oman

Een jaar geleden verhuisde Iris van Assen naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Bij toeval vond ze ook hier een goede taekwondoclub. "We begonnen gewoon met Google. We vonden wel een club, maar niet zo'n heel goede. Mijn vader maakte toevallig een grapje tegen mijn schoolmentor. Hij zei dat ze maar geen ruzie met mij moest maken, omdat ik flink hard kan trappen. Toen bleek dat haar broer verbonden was aan het nationale taekwondoteam in Oman! Via hem hebben we toen een fijne club gevonden." Een van de leraren van deze club reisde onlangs voor negen dagen naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, de bakermat van taekwondo. Zijn beste spelers mochten mee.



Uiteraard was ook Iris van de partij. "Het was heel gaaf. Bijna elke school in Korea heeft een taekwondozaal en -leraar. De kinderen daar trainen drie uur per dag! Elke dag weer! Tegen leeftijdsgenootjes kon ik nog wel meekomen, maar tegen de 16- tot 18-jarigen kon ik echt niet op. De dag erna stond ik stijf van de spierpijn. Ze zijn er ook veel harder dan hier. Ik kreeg daar tijdens een training ineens een klap tegen m'n hoofd. En bam, weer één. Toen bleek dat ze dat daar gewoon altijd doet. In Nederland mag je pas op het hoofd mikken als je ouder bent. Nou, daar dus niet. Daar krijg je er gewoon drie punten voor, dus dan doe je het wel." Wat is er nu helemaal zo leuk aan taekwondo?

Iris: "De schijngevechten vind ik het leukst. Je krijgt er een goede conditie van, wordt lenig en je hebt veel controle over jezelf. En je hebt steeds een nieuw doel. Eerst die groene, enzovoort. Je leert om door te zetten."

Autohuur **all-in** tarieven  vanaf € 23,- per dag

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

www.bbcarrental.nl

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

BB&L
CAR RENTAL

kritische noot...

Shapewear.....

Weet nu iedereen meteen waar ik het over heb of tasten de meesten van u nog in het duister? Zelf ook pas sinds een paar jaar bewust van dit fenomeen in de mode, sloeg ik laatst een catalogus open van een bekend modemerken uit Zweden. Mijn aandacht werd getrokken door een knap modelletje (de dame op de pagina) die de zogenoemde kledij had aangetrokken om het vervolgens voor het oog van de wereld te tonen in deze catalogus. Maar waarom in hemelsnaam nemen ze een dame met maatje 34 om dit te doen??? Die heeft het toch niet nodig? Neem dan iemand uit het "echte" leven, die, als ze kleding gaat passen in een pashokje, soms een gevecht moet leveren met deze kleding als het dan weer "uit" moet. Wat dan vaak ook nog wel eens gepaard gaat met een "kkkrrrrzzzztttt" geluidje.... En dan maar weer hopen dat de schade beperkt is gebleven!

Of je krijgt iets wel "omhoog" maar niet "omlaag", of de rits wel dicht maar niet meer open.... Niet dat daarbij die shapewear zou kunnen helpen maar toch..... Of plaats een foto van het model met kleding zonder shapewear en eentje met, dan kunnen we het verschil zien, maar dat moet er dan wel zijn! Enfin, jammer dat de meeste modemerken de plank in dit geval mis slaan met hun catalogus, billboards of andere vormen van reclame en marketing om dit product aan te prijzen. Al denk ik wel dat het een gat in de markt is! Gelukkig maar, anders dan had ik, en heel veel dames met mij, het zonder deze "corrigerende onderkleding" moeten doen, want dat noem ik het maar.

Verder "winkelend" in de catalogus vindt ik toch niet wat ik zoek en ik ga erop uit, naar een echte winkel. Waar ik aan den lijve kan ondervinden hoe iets "past"..... of niet. En ik vindt een nieuw badpak die ik nodig had en raad eens? Deze heeft "tummy control", heel fijn....

Wist u trouwens dat shapewear er ook is voor mannen? Ooit gehoord van de "Butt booster boxer"? Of het "Core sculpt compression shirt"? Nooit geweten? Nou, het taboe is er niet meer want als je dit googled, vindt je een scala aan websites en modemerken die dit aanbieden aan de moderne man, maar deze moet dan wel een bierbuikje hebben om te verhullen, anders is er ook geen lol aan.



Drinkbord

Even voorstellen:

Wij zijn: Jaap-Jan de Bokx, Elin Evenhuis en onze kinderen Jort, Ocker en Liv. Jort is 14 jaar, zit in year 10 op de BSM, Ocker 11 jaar zit in IP7 bij miss Helen en Liv 8 jaar, zij zit in IP5 bij miss Tracy. Dit is onze eerste buitenlandse ervaring. Wij komen uit Ouderkerk aan den IJssel, Nederland.



DE KARAVAAN

Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Amanda Reijmers. Voor meer informatie: 962 715 13

MOTHER EN BABY SUPPORT GROUP



Voor advies en informatie met betrekking tot zwangerschap en kraamtijd voor moeder en baby. Inger Boom: 99144210



Oproep huizenruil Muscat - Woerden

Welke familie in Oman wil er de aankomende zomer van 2013 een huizenruil doen?

Waarom? Van 1975 - 1981 heb ik het voorrecht gehad om Oman te leren kennen. Mijn vader was toen manager van de tekenkamer bij PDO. Ik ben nu 43 jaar oud en ik zou graag Oman aan mijn vrouw en kinderen willen laten zien.

Wie? Fam. Burggraaff

Wat? Wij hebben in de aanbieding een gemoderniseerde woning met 4 slaapkamers en een ruime zonnige achtertuin.

Waar? Woerden

Wanneer? periode week 30 - 34

Indien gewenst mag er gebruik worden gemaakt van onze auto en fietsen.

Geïnteresseerd? Mail dan naar marco_burggraaff@hotmail.com



Net over de grens met Oman in Al Ain, Abu Dhabi vindt je Wadi Adventure! Het is het eerste kunstmatig aangelegde wild waterpark van het Midden Oosten met een rivier voor raften en kayakken met een totale lengte van meer dan 1,1 kilometer en een meer om te surfen met kunstmatige golven van meer dan 3,3 meter hoog!

Met verschillende activiteiten en faciliteiten van wereldklasse en excellente service is het absoluut de plek waar je moet zijn voor een spannende en/of een leuke dag, avond of weekendje weg! Ook vindt je er een klimpark en een klimmuur en kun je er abseilen met een zogenaamde "zip line".

Natuurlijk ontbreekt een "splash pad" en een familie zwembad niet, dus voor iedereen, zowel jong als oud, is er wat te doen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wadi Adventure via onderstaand telefoonnummer of kijk even op het vermelde webadres! Het wordt aangeraden om van te voren te reserveren om zo teleurstellingen te voorkomen.

Ps. Ben je geweest? Dan wil de redactie graag jouw verhaal horen hoe het was en natuurlijk een mooie foto erbij voor een artikel in een van de volgende Raskrabbels! (kun je sturen naar raskrabbel@hotmail.com)

Adres : Jebel Hafeet, Al Ain
(370 km van Muscat)

Website www.wadiadventure.ae

Telefoon : +971 3 781 8422



Toys for boys iRace



iRace; indoor racen met op afstand bestuurbare race wagentjes in Muscat Grand Mall. 's Werelds 1e indoor racebaan voor radiografisch bestuurbare race wagentjes is sinds deze zomer gevestigd in de nieuwe Mall van Muscat: Muscat Grand Mall.

Een revolutionair nieuw concept – iRace - een echte baan waar men kan racen met miniatuur racewagens.

De baan is gevestigd boven de foodcourt in de nieuwe Muscat Grand Mall en is zo ontwikkeld dat de deelnemers er plezier, spanning en sensatie aan kunnen beleven!

Als je mee wilt doen kun je een racewagen, die een schaalmodel is van zijn grote broer huren, of je kunt er een aanschaffen in de Trace winkel, welke is gevestigd in de Mall, niet ver van de baan.

De iRace baan heeft niet alleen plaats voor particuliere racewagens (on-road, off-road en drift wagens) om vrij te racen maar er zullen ook regelmatig kampioenschappen georganiseerd gaan worden voor alle bestaande en wellicht alle nieuwe enthousiastelingen die verslaafd zullen raken aan deze highspeed hobby!

De op afstand bestuurbare auto's zijn exacte schaalmodellen van de grotere versies. Alles kan aangepast worden, remmen, schakelbak,



aerodynamica, alles wat nodig is om net dat beetje extra eruit te krijgen voor de beste prestaties en voordeel op de baan.

Dit betekent dus niet alleen plezier er aan hebben maar het is ook leerzaam in de zin van het verkrijgen van technisch en mechanisch inzicht. Racen kan dus nu bij iRace en niet meer op de wegen in en rond Muscat!



Ook zijn er grote LCD TV's aanwezig die promo video's draaien van races maar die ook live beelden laten zien, uiteraard kun je deze beelden bekijken vanuit fijne stoeltjes die erbij staan opgesteld. Het circuit is echt professioneel door het "ronde-tijd systeem", deze is namelijk exact dezelfde als die in de Formule 1 racerij wordt gebruikt.

Er worden snelheden bereikt van 120 km per uur...

Dus... wie is er klaar om een rondje te racen?

HALLO WERELD

'De beste vakantie ooit'

door kinderen uit groep 7 & 8 van de NTC-PO klassen op de PDO International School

Op de PDO School zijn dit schooljaar rond de 80 kinderen gestart met Nederlandse Taal- en Cultuurlessen (NTC) voor de basisschool. De lessen NTC biedt kinderen de gelegenheid hun Nederlands bij te houden zodat een eventuele aansluiting bij het Nederlands onderwijs in de toekomst, zonder problemen kan verlopen.

Tijdens de Cultuurles hebben we onlangs aandacht besteed aan de jaarlijkse Nederlandse Kinderboekenweek. Het thema was: Hallo Wereld. Het ging deze week over vakantie landen en de ontmoeting met andere culturen. De kinderen van groep 7 en 8 stellen zich voor en vertellen waarom een bepaald land veel indruk op hun gemaakt heeft.



Ik ben Natalia Meijssen. Ik zit in P7 op de Internationale afdeling van de PDO School en in groep 7 van de NTC. Ik ben naar Frankrijk op vakantie geweest toen ik klein was. Ik lag dan vaak met mijn zus Jade achterin de auto te slapen. Ik bakte koekjes in de keuken en ik heb een foto waar ik op sta met heel veel witte meel in mijn gezicht.

Op deze foto is mijn gezicht voor de helft blauw, want het was Blue Day op de PDO School. De opbrengst was voor het goede doel.



Hallo iedereen, ik ben Kiki Michels, ben 11 jaar oud, zit op de ABA en ik zit in groep 8 van de NTC. In 2009 ben ik met mijn familie op vakantie naar Amerika geweest. We zijn daar vier weken geweest en we hebben te gekke dingen gezien. Zoals: Grizzly Bears, hele mooie bergen en heel veel meren. We hebben wandeltrips in de bergen gemaakt, de meeste van een dag, en meestal liepen we naar een meer. Het was heel indrukwekkend, want sommige meren waren koud en sommige meren

waren warm! Ik wil zeker nog een keer naar Amerika. Mijn lievelingsrecept uit Amerika: pancakes.



Ik ben Ocker de Bokx en ik kom net uit Nederland. Ik zit op de PDO school. Ik ben elf jaar oud en ik ben op vakantie naar Canada geweest. Het is een mooi land met natuur. Je moet er beren, zalm en fjorden gezien hebben. Het was een leuke vakantie en ik heb er veel gedaan. We gingen van camping naar camping. De leukste camping was Canam Lake. Mijn lievelingsgerecht uit Canada is pancakes. Het gekste is dat beren uitvuilnisbakken eten.



Ik ben Lars Boersma. Ik zit op de PDO School en ben 10 jaar oud. Ik ben op vakantie geweest in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika hebben we welpjes geaaid. Het was best leuk, die welpjes maken een heel grappig geluid, maar ook een beetje eng omdat je niet weet wat hun reactie erop is. De taal in Zuid-Afrika is Zuid-Afrikaans.



Ik ben Nienke van Helden. Ik zit in P7 op de Internationale afdeling van de PDO School en in groep 7 van de NTC. Ik heb een fantastische vakantie gehad in Sri Lanka. Het is een heel mooi land, heel groen. Toen ben ik met mijn familie in een olifantenweeshuis geweest. We mochten ook olifanten van 5 maanden de fles geven. De flesjes waren binnen vijf seconden al op. Later gingen ze een bad nemen. Toen heb ik een olifant ontmoet: Slurfie, hij is mijn beste vriend. Dit was echt de beste vakantie ooit. Hij staat op nummer 1 en ik ga echt nog een keer terug.



Hallo, ik ben Iris Hartman. Ik ben op vakantie naar Australië geweest. Het is mijn favoriete land omdat het een mooi land is met veel interessante dieren. Dat vind ik leuk. Er zijn veel leuke stranden en het is lekker weer. De dieren die je daar ziet, zie je niet zo vaak. Er zijn kangaroes, koala's, mooie vogeltjes en quoka's. Een quoka is een soort grote rat. In Australië spreken ze Engels.

Financiële perikelen

De rol van de financiële adviseur

Door Henk Vriesman



Geachte expat,

Financieel adviseur is een beetje een verdacht beroep dat in de ranglijst met respectabele beroepen net onder dat van 2ehands autoverkoop staat. Dat komt omdat veel productverkopers zich zo noemen. Het grootste verschil tussen een echte adviseur en een verkoper is dat de eerste rechtstreeks door u wordt betaald en de laatste door iemand anders. Deze iemand anders heeft niet uw belang als prioriteit maar optimalisatie van zijn eigen winstdoelstellingen of die van het bedrijf waar hij voor werkt.

Dat is legitiem maar niet altijd in uw belang. Productverkopers beschikken over grote reclame budgetten om hun producten te slijten en u betaald altijd de rekening, ook al is het advies altijd "Gratis". "Gratis" advies is duur, kijk maar naar de woekerpolissen die vroeger in Nederland en nu nog in Dubai worden verkocht. Ik herhaal het nog maar eens: Koop nooit maar dan ook nooit een beleggingspolis. U wordt geknipt en geschoren.

Provisieverbod

In Nederland komt er per 1 januari een einde aan de onduidelijkheid over wie wat betaald. U gaat betalen. Er komt namelijk een provisieverbod op de meeste financiële producten zoals hypotheek en verzekeringen (uitzondering zijn schadeverzekeringen) Deze maatregel is het slotstuk van een traject dat in 2006 door de wetgever is ingezet. De financiële sector heeft zich in deze jaren voornamelijk onderscheiden door de hakken in het zand te zetten. Gevolg is dat omzetten kelderen en een deel failliet gaat. De rest zal zich moet omscholen om te leren hoe ze het klantbelang het beste kunnen behartigen. Verzekeraars en banken zijn druk bezig om zich te herpositioneren en buitelen over elkaar heen om u te laten weten dat ze toch echt het beste met u voor hebben (Sic)

Uw belang werd tot nu toe dus meestal ingevuld met een product dat ontworpen was om winst te genereren, terwijl velen van u behoefte hebben aan een vorm van dienstverlening, die er dus in Nederland nauwelijks was en er in Dubai niet is: Onafhankelijk en eerlijk advies over uw financiën en echte hulp bij pensioen, verzekeringen, hypotheek, fiscale zaken en vermogensopbouw.

Gelukkig heeft de "nieuwe" adviseur een aantal tools ter beschikking waarmee hij u op weg kan helpen om uw doelstellingen te bereiken

Scenarioanalyse

Een daarvan is scenarioanalyse. Scenarioanalyse is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in rendement en risico bij pensioenadvies en in de financiële planning (inclusief beleggen). Scenarioanalyse geeft u inzicht in rendement en risico en een realistische kijk op de haalbaarheid van uw doelstellingen. Het ondersteunt een planmatige aanpak van uw vermogensopbouw. Het helpt bij het dichten van het pensioengat dat de meest expats oplopen tijdens hun verblijf in het buitenland. Het laat u zien wat u moet doen voor uw pensioen.

Beleggingsplatforms

Daarnaast is er de opkomst van goedkope beleggingsplatforms met daaraan gekoppeld een beleggersgiro. Deze giro maakt periodieke inleg mogelijk tegen zeer lage transactiekosten. Meestal krijgt u een standaardportefeuille die past bij uw risicoprofiel maar er zijn ook platformen die maatwerk aanbieden dat normaal gesproken, voorbehouden is aan grote vermogens. De combinatie van zo'n platform met financiële planning was er tot nu toe niet.

Uw totale kosten op jaarbasis op zo'n platform zitten meestal tussen 1 en 1,5% en als u dat vergelijkt met een woekerpolis die in Nederland per definitie meer dan 3,5% per jaar kost, dan is dat een doorbraak. (Polissen in Dubai zijn nog duurder en alleen afkoopbaar tegen extreem hoge boetes) U betaald ook geen bewaarloon en meestal wordt de samenstelling van uw portefeuille bewaakt. Uw geld is safe omdat het juridisch eigendom van uw beleggingen niet bij de beheerder van het platform of bij uw adviseur ligt maar bij een speciaal bewaarbedrijf dat onder streng toezicht staat van DNB en AFM. Bij een eventueel faillissement van uw adviseur of het platform blijft uw geld dus buiten schot. Bij beleggen in een polis is dit niet zo, dan bent u uw geld kwijt als de verzekeraar omvalt.

In de beleggingswereld worden de retourprovisies afgeschaft per 1-1-2014 en ook hier zien we enorme veranderingen in het business model van banken en vermogensbeheerders.

De grootbanken ontplooiën nu ineens ook nieuwe initiatieven. U bent bij de banken echter duurder uit en u krijgt dan uitsluitend een standaard pro-

fielportefeuille (take it or leave it portefeuilles) en zeker geen maatwerk. Tenzij u een groot vermogen heeft. Als u dat wel heeft krijgt u ook een uitnodiging voor een golftoernooi met een sigaar toe.

ETF's of Trackers

Dan is er nog de opkomst van de zogenaamde Trackers of ETF's (Exchange traded funds) Deze trackers volgen passief een bepaalde index en hebben daardoor veel lagere kosten dan conventionele beleggingsfondsen, het scheelt gemiddeld bijna 1,5% per jaar. (Meer in Dubai) Een tracker op de AEX doet niets anders dan alle 25 AEX aandelen kopen in precies dezelfde verhouding waarin de AEX is samengesteld. AEX 1% omhoog, Tracker 1% omhoog en omgekeerd. Een enorm voordeel van Trackers is verder dat ze het mogelijk maken om op plekken te beleggen die tot voor kort waren voorbehouden aan professionele beleggers en pensioenfondsen. Recent onderzoek van Rick Ferri (Amerikaanse Tracker expert) laat zien dat een breed samengestelde portefeuille van Trackers het, over een periode

van 5 jaar, in 82% van de gevallen beter deed dan actief beheerde beleggingsportefeuilles. Slechts 18% van de actieve beleggingsportefeuilles deed het beter, maar met zeer kleine percentages. De achterblijvers deden het gemiddeld 1 % slechter dan de Trackers en daar kunt u dus de beleggingskosten van uw platform van betalen. Ferri concludeert verder dat hoe beter de spreiding en hoe langer de looptijd, hoe groter uw kans is dat u actieve beleggers verslaat. Als u met 10 trackers in uw portefeuille, 20 jaar lang belegt heeft u maar liefst 99% kans dat u het beter doet. Nu nog een "echte" adviseur vinden.

In het volgende nummer een update over de huizenmarkt en hypotheek. Suggesties over onderwerpen voor een volgende column zijn van harte welkom. Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of willen reageren, dan kunt u mailen naar Uw Raskrabbelaar:

Henk Vriesman MFP CFP®
DSI Beleggingsadviseur
Henk@PlanningMasters.nl



Financieel advies voor Expats

Pensioenopbouw
Hypotheek
Fiscale zaken

*Wilt u een vrijblijvend gesprek bij u thuis in Oman?
Ik ben eind november enige dagen in Muscat.
U kunt mailen of bellen voor een afspraak.*

Henk Vriesman MFP CFP
DSI Beleggingsadviseur
www.planningmasters.nl
Henk@planningmasters.nl

Skype: henk.vriesman
Tel: 0031-72-5816015



Nieuws van de Nederlandse Ambassade in Oman

Even voorstellen

Angelique Eijpe,
opvolgster van Marc Mazairac,
Plv. Chef de Poste

Sinds eind augustus ben ik werkzaam op onze ambassade in Muscat. Tot deze zomer was ik werkzaam op de Nederlandse ambassade in Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. Hoewel ik eerder in de Arabische wereld heb gewoond en gewerkt is de Golfregio en dus ook Oman nieuw voor mij. Ik zie er naar uit de komende tijd nader kennis te maken met dit land en zijn inwoners en natuurlijk ook met de Nederlandse gemeenschap alhier.

Mira Shenouda Gad,
opvolgster van Pien Kampman,
medewerkster consulaire zaken

Ik was al werkzaam op de ambassade als medewerkster Administratieve Zaken/telefoniste maar ik werk daarnaast sinds 1 juni jl. ook gedurende 3 dagen op de consulaire afdeling.

Jolie Mikhaïl Gerges,
sinds 1 juni jl. werkzaam als
part-time medewerkster
administratieve zaken/ telefoniste

Ik vervang Anja van Neck of Mira Shenouda bij hun afwezigheid op de consulaire afdeling.

Registratie bij verblijf in Oman

Moet u zich laten registreren bij de Nederlandse ambassade?

Nee. Voor Nederlanders in het buitenland geldt geen registratieplicht. Registratie geschiedt uitsluitend op vrijwillige basis.

De ambassade zal dan ook niet uw gegevens registreren als u bijvoorbeeld een paspoort komt vernieuwen.

Als u bent uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister (GBA), wordt u geacht zich in te schrijven bij de buitenlandse gemeente waar u woont. In het huidige reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (<http://www.minbuza.nl/reizen-en-landen/overview/o/oman.html>) m.b.t. Oman wordt echter wel geadviseerd om u bij de ambassade te laten registreren. De ambassade kan u dan in noodgevallen bereiken.

De ambassade houdt soms ook gegevens bij met het oog op handelsbevordering of bijvoorbeeld de viering van Koninginnedag. Mocht u

niet geregistreerd willen worden, dan zal registratie niet plaatsvinden.

Registratie dient plaats te vinden d.m.v. een registratieformulier dat u kunt downloaden via de website van de ambassade: <http://oman.nlembassy.org/services/consular-services/registration-form.html>

Invoering biometrie bij visumaanvragen

In het kader van EUVIS wordt m.i.v. 2 oktober 2012 gestart met biometrie-afname in het Schengenvizumproces in Afghanistan, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Vanaf deze datum worden van visumaanvragers biometrische gegevens verzameld in de vorm van een digitale 10-vingerafdruk en een digitale foto. Dit betekent dat visumaanvragers vanaf genoemde datum bij hun aanvraag in persoon op de ambassade dienen te verschijnen. De digitale 10-vingerafdruk is niet vereist van kinderen tot 12 jaar en van personen die fysiek geen vingerafdrücken kunnen afstaan. Reizigers die veelvuldig naar het Schengengebied reizen behoeven niet bij iedere vervolgisumaanvraag hun 10-vingerafdruk af te staan. Wanneer eenmaal vingerafdrücken in de VIS-database zijn opgeslagen, kunnen deze worden hergebruikt bij vervolgisumaanvragen gedurende een periode van 5 jaar.

De 10-vingerafdruk van de visumhouder mag worden vergeleken met die van in de VIS-database verzamelde vingerafdrücken bij de buitengrenzen van het Schengengebied. Bij een geconstateerde afwijking betekent dit niet dat de toegang automatisch wordt geweigerd – het zal slechts leiden tot verdere controle van de identiteit van de reiziger.

Misleidende website

de Nederlandse ambassades en consulaten De website <http://www.nederlandse-ambassade.nl/> is geen onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl) en/of de website van de ambassade. Gebleken is dat de verstrekte informatie op deze website niet up-to-date is en daarom onbetrouwbaar. U wordt daarom geadviseerd om geen gegevens van deze website te raadplegen. De eigenaar van deze website is door de juridische afdeling

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken benaderd voor misbruik van namen en logo's doch dit heeft tot dusver helaas nog niet geresulteerd in wijziging van onjuiste gegevens m.b.t. de openingstijden van deze ambassade.

Websites met nuttige informatie

www.rdw.nl / www.rijbewijs.nl

voor alle vragen over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van een Nederlands rijbewijs

www.denhaag.nl

voor informatie over het registreren van buitenlandse akten (w.o. geboorte/huwelijk)



www.paspoorten.nl

voor informatie over het aanvragen of vernieuwen van paspoorten

www.mfa.nl/mus/consulairezaken

voor algemene informatie over wat de consulaire afdeling van de ambassade te Muscat voor u kan betekenen.



Kennismaken met Angélique Eijpe

door Ilse van der Horst

Zoals overal in Muscat is het fris zodra je ergens binnen stapt. Zo ook op de Nederlandse ambassade. Angélique Eijpe is het nieuwe gezicht op de economische afdeling hier en geeft mij een reden voor een bezoek.

Angélique is eind augustus naar Muscat gekomen met haar man en 3 kinderen. Ze heeft 3 jongens van 15 maanden, 4 jaar en bijna 6. Hiervoor heeft ze in Congo gezeten, waar ze zich bezig hield met de politieke ontwikkelingen. Ter overbrugging heeft ze even in Nederland vertoefd en nu ze hier weer in deze totaal andere omgeving is gestapt, begrijpt ze dat dit een verstandige zet was. De overstap van Congo naar Muscat is enorm. Congo is een van de armste landen in de wereld.

De voornaamste reden om naar Muscat te verhuizen was de aard van het werk. In Congo was het soms lastig om concrete resultaten van het politieke werk te zien. Nu heeft ze een veel praktischere functie, de onderwerpen zijn aanzienlijk concreter en is het makkelijker om naar specifieke en tastbare resultaten toe te werken.

De officiële titel van haar functie is "plaatsvervangend chef de poste en Hoofd van de Economische afdeling". Aangezien ook de ambassade Muscat niet ontkomt aan reorganisaties in het kader van bezuinigingen, zal haar functie in de toekomst enigszins veranderen doordat haar

collega die nu verantwoordelijk is voor de administratieve en consulaire taken op de ambassade na zijn vertrek niet zal worden vervangen. Hoe dan ook, Angélique's belangrijkste taak en doelstelling is een bijdrage te leveren op het vlak van handelsbevordering. Nederland verdient het merendeel van zijn inkomsten immers in het buitenland via de export. Hierbij zal ze Nederlandse bedrijven assisteren en faciliteren die in Oman zaken willen doen. Ook in het beroepsonderwijs zijn hier bijvoorbeeld stappen in te maken.

Angélique heeft al eerder in het Midden-Oosten gewerkt en dat was een andere reden om voor Oman te kiezen. Destijds deed ze juridisch werk met name rondom de Middellandse Zee. Ze bevond zich vooral in de Palestijnse gebieden en werkte onder andere als juridisch adviseur in Hebron. Dit was een heftige tijd, maar ze is er wel door geïnspireerd geraakt.

Als ik vraag wat haar eerste indruk van Oman is, is het antwoord zonder twijfel: "warm!". Sinds haar aankomst, is het alleen nog maar heel heet geweest en dat is lastig als je je eerste weken in een hotel verblijft. Gelukkig neemt haar man de taak op zich om de kinderen te verzorgen en kan Angélique zich hierdoor op het werk richten. Maar ze vindt het ook een mooi land met een hoog welvaartsniveau, en vriendelijke en open mensen. Ook belangrijk: de zeer actieve rol van de Nederlandse gemeenschap is haar niet ontgaan!



Jaarkalender 2012-2013

		AUGUSTUS '12						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
						1	2	3
		4	5	6	7	8	9	10
		11	12	13	14	15	16	17
19	Eid Al Fitr	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31

		SEPTEMBER '12						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
		1	2	3	4	5	6	7
		8	9	10	11	12	13	14
		15	16	17	18	19	20	21
20	Kick-off party	22	23	24	25	26	27	28
		29	30					

		OKTOBER '12						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
				1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19
13-17	Zwem 4 Daagse	20	21	22	23	24	25	26
26	Eid al Adha	27	28	29	30	31		

		NOVEMBER '12						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
							1	2
8	-Progressive-Dinner**	3	4	5	6	7	8	9
14-15	Wahiba Challenge*	10	11	12	13	14	15	16
18	National Day	17	18	19	20	21	22	23
23	Aankomst S'klaas	24	25	26	27	28	29	30
29	Huisbezoek S'klaas							

		DECEMBER '12						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
		1	2	3	4	5	6	7
		8	9	10	11	12	13	14
		15	16	17	18	19	20	21
25-26	Kerst	22	23	24	25	26	27	28
		29	30	31				

		JANUARI '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
					1	2	3	4
		5	6	7	8	9	10	11
		12	13	14	15	16	17	18
24	Prophet's Birthday	19	20	21	22	23	24	25
31	Kinderfeest	26	27	28	29	30	31	

		FEBRUARI '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
								1
		2	3	4	5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22
		23	24	25	26	27	28	

		MAART '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
								1
7	Canadian Stampede*	2	3	4	5	6	7	8
2-6	Avond 4 Daagse	9	10	11	12	13	14	15
14	Oranjebal	16	17	18	19	20	21	22
21-22	Annual Regatta*	23	24	25	26	27	28	29
		30	31					

		APRIL '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
				1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19
25	Vrijmarkt	20	21	22	23	24	25	26
		27	28	29	30			

		MEI '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
						1	2	3
		4	5	6	7	8	9	10
12	Moederdag	11	12	13	14	15	16	17
23	Fahal Island Swim*	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31

		JUNI '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
		1	2	3	4	5	6	7
		8	9	10	11	12	13	14
6	Ascension day	15	16	17	18	19	20	21
16	Vaderdag	22	23	24	25	26	27	28
		29	30					

		JULI '13						
		Sa	Su	Mo	Tu	We	Thu	Fri
				1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18	19
23	Renaissance Day	20	21	22	23	24	25	26
		27	28	29	30	31		

* Niet georganiseerd door het Holland Comité
** Uitgesteld tot nader te bepalen datum

Contact
Website : www.nederlandersinoman.com
E-mail : secretary@nederlandersinoman.com



TANDARTS PEYE (PETER) VLOT

ORTHODONTIST MICHAEL DE WORSOP



Qurum Medical Centre, 61 Al Ilam Street, Medinat Al Ilam

Voor afspraken bel: **24692898 / 24692856**

www.qurummedicalcentre.com

Save time
check in
online at
klm.com



With klm.com you can
reserve your favourite seat
without leaving
your favourite seat.