

Ras Kwa Libel

NOVEMBER 2011



Salalah voor expats



Suus de band



Het Royal Opera House



On the move: Libië



Voor Nederlandstaligen in Oman



Angela Mazairac



Anneke van Gisbergen



Corine Selders



Steph Bloemarts



Renate Buijsman



Helga Hartman

Voorwoord

De zomer is achter de rug, veel Nederlanders hebben Oman verlaten, maar er zijn ook nieuwe Nederlanders en nederlandstaligen die (opnieuw) dit land in hun armen sluiten. Tijd voor een nieuw seizoen van de Raskrabbel. Langzaam dalen de temperaturen naar een niveau waarbij de activiteiten van de Nederlandse gemeenschap weer van start gaan. Nog vele activiteiten zullen volgen en een aantal aankondigingen daarvan zijn in dit nummer gepubliceerd. Maar ook zal menig een het land weer gaan verkennen, bekapt en bezakt met 4-wheel drive en tent. Zorg is om ten alle tijden de weersomstandigheden en het gevolg daarvan te blijven observeren en dan een weloverwogen beslissing te nemen. Hou in gedachte: De natuur is de mens altijd de baas.

In deze Raskrabbel zult u geheel nieuwe verhalen kunnen lezen, maar ook de vaste rubrieken als 'On the move', 'Restaurant Review', en de Kinderpagina van kinderen van groep 7/8 van de PDO School zijn weer vertegenwoordigd. Tevens zijn er weer bijdragen van onze vaste schrijvers uit Sohar, Salalah, Muscat en Nederland. Verder fotoreportages en een interview met SUUS De Band.

In het colofon is te zien dat ons redactieteam van samenstelling behoorlijk is veranderd.

We hebben afscheid genomen van vier redactieleden.

Gesine Kampman en Anneke van Gisbergen die drie jaar lang samen de hoofdredactie hebben gevormd en daarnaast ook verschillende andere taken voor de Raskrabbel hebben gedaan. Negen jaar lang hebben de lezers kunnen genieten van de verhalen van Sandra Kapoh over een diversiteit aan onderwerpen. Ten slotte heeft Heleen Elzenga vier seizoenen lang de distributie van de Raskrabbel uitstekend verzorgd.

Dames, heel hartelijk bedankt voor jullie belangeloze inzet en bijdrage, al die jaren.

Vanaf de zomer heb ik de rol van hoofdredactie overgenomen. Daarnaast is Renate Buijsman het team komen versterken. Zij heeft als vaste schrijver naast Corine een plekje in de redactie gekregen. De distributie wordt overgenomen door Helga Hartman. De fotografie wordt vanaf nu verzorgd door Agnes Bakker en Suzanne Banning. Steph Bloemarts blijft verantwoordelijk voor de lay-out.

We hebben nog een vacature voor een vaste schrijver/schrijfster en opnieuw zijn we op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur (of twee hoofdredacteurs als team), aangezien ikzelf Oman komende zomer ga verlaten. Wie heeft er zin? Meld je aan bij ondergetekende via raskrabbel@hotmail.com of bij een van de andere redactieleden.

Dan rest mij niets anders meer dan te zeggen "Veel leesplezier!"

Angela Mazairac, hoofdredacteur

Colofon

De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt 3 maal per jaar. Het redactieteam wordt gevormd door:

HOOFDREDACTIE
Angela Mazairac

VASTE SCHRIJVERS
Angela Mazairac
Corine Selders
Renate Buijsman - Derks

CORRECTIES
Gesine Kampman
Angela Mazairac

VASTE FOTOGRAFEN
Agnes van der Gaag
Suzanne Banning

LAY OUT
Anneke van Gisbergen
Steph Bloemarts

DISTRIBUTIE
Helga Hartman

Financieel Beheer/Advertenties
Hendrik Moorrees

Druk
Modern Colour Printers L.L.C.

Website
www.raskrabbel.nl

Abonnementen
Kostenloos aan te vragen in Oman via:
Helga Hartman
p/a PDO GGPN12
P.O. Box 81
Muscat, 100
e-mail: raskrabbel@hotmail.com
website: deraskrabbel.nl

Adverteerders
KLM
BB&L
Al Qurum dierenarts
Qurum Medical Centre
Planning Masters

Uitgave mede mogelijk gemaakt door
Jaargang 27, nummer



اللجنة الهولندية - عمان
Holland Comité Oman

Inhoudsopgave



VASTE RUBRIEKEN

- 3. Voorwoord
- 4. Inhoudsopgave en vaste info
- 5. Voorzitter Holland Comité
- 14. Restaurant Review
- 18. Kinderpagina DP7/8
- 20. Mijn baan in Oman
- 31. Column Renate
- 32. Prikbord
- 33. Ceciels boekenpagna
- 34. Nieuws van de ambassade
- 36. Financiële perikelen

REPORTAGES EN FOTO'S

- 6. Salalah voor expats
- 10. Suus de band
- 12. Een tochtje naar Sri Lanka
- 16. Progressive Dinner
- 22. Kick-off party
- 24. Een heuse jungletocht
- 29. Sohar Music Festival
- 30. Zwemvierdaagse
- 38. Inspector Gadget
- 40. On the move

AANKONDIGINGEN

- 11. Nieuwjaarsduik
- 15. Kinderfeest 2012
- 27. Oproep Kinderfeest 2012
- 39. Nieuwe Nederlanders
- 43. Jaarkalender Holland Comité
- 44. Sinterklaasaankondiging

Deadline kopij volgende uitgave: 15 januari 2012

Geboren in Oman

Finn Bartlema, geboren op 3 september 2011, zoon van Herre Bartlema en Camilla Bartlema-Øverland, broertje van Willem.

Heb je ook iets leuks om in te sturen???

Super! Lever dan je tekst aan in een Word document. Het lettertype dat we gebruiken is Verdana, 11 pt. We houden ongeveer 450 woorden per pagina aan, dan heb je nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren (hoge resolutie jpg svp). Als je het anders wilt aanleveren (bijv. PDF of Photoshop), overleg dan eerst even met de redactie (geen Powerpoint!). De redactie van de Raskrabbel neemt in principe de aangeleverde stukken integraal over. Indien nodig behoudt zij zich in uitzonderings gevallen het recht voor om teksten aan te passen. Teksten worden gescreend op grammatica en spelling.

De Karavaan

De Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Helen Knowles. Voor meer informatie neem contact met haar op. GSM: 99828788.

MOTHER EN BABY SUPPORT GROUP

Voor advies en informatie met betrekking tot zwangerschap en kraamtijd voor moeder en baby. Inger Boom: 99144210



ULTERRA





Beste Nederlanders
en Nederlandstaligen,

Als deze Raskrabbel op de spreekwoordelijke deurmat valt, is het nieuwe seizoen al in volle gang. We gingen het jaar swingend van start met SUUS de Band tijdens de gezellig drukke kick-off

party. Zo'n 150 zwart-wit geklede gasten haalden al borrelend vakantieherinneringen op, maakten kennis met nieuwe leden en leefden zich uit op de dansvloer. Het was een bijzonder gezellig 'welkom terug' in Oman voor ons allemaal.

Voor het vijfde jaar organiseerden we het progressive dinner, waarbij we ons allemaal culinair mogen uitleven. Het bijzondere aan dit evenement vind ik dat je bij en met andere gasten aan tafel zit die je misschien niet dagelijks spreekt en in het verleden zijn hier goede vriendschappen uit ontstaan.

Zoals jullie kunnen lezen, bezoekt ook de goedheiligman Oman weer met zijn pieten. Op 24 november verwachten we hem op het PDO-strand.

Op 12 januari verwacht ik jullie ook allemaal op het PDO-strand om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar, 2012. Er zullen wederom oliebollen en erwtensoep zijn, evenals champagne en warme chocomel.

Ook kijken we uit naar het Kinderfeest, dit jaar met als thema Candyland, een zeer aansprekend en origineel thema. Er zijn ook dit jaar weer veel vrijwilligers nodig voor het opbouwen van de attracties en het leiden van de diverse spelletjes. Dus als je interesse hebt, laat dat dan even weten.

Graag wil ik iedereen die de moeite en de tijd heeft genomen onze enquête van vorig seizoen in te vullen hartelijk bedanken. We zijn heel blij met de uitkomsten en reacties op de enquête. Het helpt ons het activiteitenprogramma zo veel mogelijk op ieders wensen af te stemmen. Ik wil hier graag een tweetal reacties geven op de resultaten van de enquête.



اللجنة الهولندية - عمان
Holland Comité Oman

Uit de enquête kwam naar voren dat het belangrijk is nieuwe mensen te betrekken bij de activiteiten. Ik ben heel blij dat we dit jaar heel veel nieuwe mensen beschikbaar hebben gevonden voor de verschillende comités. Het is een diverse groep van nieuwelingen en oudgedienden, en van mensen met verschillende achtergronden en interesses.

Voor sommige activiteiten kiezen we voor de PDO-club als locatie. De reden hiervoor is dat we dan de ruimte tegen een hele kleine vergoeding kunnen gebruiken. Helaas moeten in dat geval mensen die niet lid zijn van de PDO-club 2 rial extra betalen. Uit de enquête bleek kritiek hierop. Voor ons voelt het ook niet eerlijk om onderscheid te maken. De afweging om voor de PDORC te kiezen is telkens lastig, maar als we voor die activiteiten een andere locatie zouden kiezen zou het voor iedereen vele malen duurder worden. Daarnaast is de PDORC een zeer praktische locatie voor bijvoorbeeld de aankomst van Sinterklaas en het Kinderfeest.

We gaan dit jaar, met ieders hulp, weer een leuk jaar proberen neer te zetten en ik hoop van harte dat iedereen straks op een geslaagd seizoen terugkijkt.

Kees Nieuwenkamp

Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Techniek & opbouw

Kees Nieuwenkamp
Kariénke Boeyinga-Querner
Hendrik Moorees
Johnny de Leeuw,
Klaas Hartsema
Impressariaat
Ans Goossens, Oddy Kapoh,
Yvonne van den Wildenberg,
Fokje van der Sluis,
Heleen Elzenga

Raskrabbel liaison
Ambassade liaison
Oranjebal
Kinderfeest
Zwemvierdaagse
Avondvierdaagse
Sinterklaas
Vrijmarkt

Angela Mazairac
Marc Mazairac
David Boeijenga
Bert-Rik de Zwart
Judith Visser
Annemarie Quadvlieg
Corine Selders
Willemine Ridderhof

Salalah voor Expats

door Hedwig Fovers

Tweënhalf jaar geleden kreeg mijn man een aanbod om voor Port of Salalah te gaan werken. Van collega's kregen we te horen dat het er maar een saaie bedoening was en dat er niets te beleven viel. Tevergeefs probeerde ik meer informatie te vinden over Salalah maar afgezien van een filmpje over Salalah tijdens de Khareef en een korte entry in de Lonely Planet gids vond ik weinig. Salalah leek gehuld in een wolk van geheimzinnigheid.

Hoewel dat mij wel aansprak, kan ik mij voorstellen dat dat niet voor iedereen zo is. Op dit moment woont er maar een handje vol Nederlanders in Salalah. Maar, aangezien er hier veel gebouwd wordt, en er steeds meer projecten worden geïnitieerd, is de kans groot dat er in de toekomst meer landgenoten deze kant op komen. Om je wat meer inzicht te geven in het Expat leven in Salalah heb ik wat zaken voor je op een rijtje gezet. Er staan ook tips in die wellicht interessant zijn als je op vakantie naar Salalah komt.

Bloggers

Bloggers zijn toch wel een van de belangrijkste bronnen van informatie. Ze schrijven over alledaagse dingen in deze zich razend snel ontwikkelende regio. De belangrijkste heb ik hieronder voor je op een rijtje gezet. <http://dhofarigucci.blogspot.com>. Geschreven

door een jonge Omaanse vrouw die een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond. Dit is mijn favoriete blogger omdat ze vaak met veel lef & humor schrijft over netelige onderwerpen. <http://susanalshahri.blogspot.com>.

Deze blogster heeft tegenwoordig haar eigen blog maar is beter bekend van haar columns in de

Muscat Daily.

<http://www.secretsalalah.com>. Een 'slapende' blog die goede informatie geeft over de 'geheimen' van Salalah.

Scholen

In Salalah is de keuze wat scholing betreft niet groot.

Eigenlijk is er maar 1 school die voldoet aan de Europese standaarden en dat is de British School (<http://www.britishschoolsallah.com>).

Het is een kleine school met 45 leerlingen. De school volgt het British Curriculum. De klassen zijn klein en de persoonlijke aandacht is groot. Onze kinderen leerden hier binnen no-time Engels. Er is ook een International School maar eigenlijk is dit een Omaanse privé school in een internationaal jasje. Voor de kleintjes vanaf 2 1/2 jaar is er de Salalah Play School die gebaseerd is op het Montessori principe.



British School Salalah

Shopper

Sinds kort is Salalah een supermarkt rijker en wel een "show-case" Lulu Hypermarket. Hier kun je zowat alles krijgen wat ook in Muscat te koop is. Er is alleen geen "pork room". Het is een soort mini-mall met kleine winkeltjes zoals electronica zaken, een apotheek, een bowlingbaan, fastfood outlets en een grote binnenspeeltuin voor kinderen.

Ben je op zoek naar een heerlijk vers (stok)broodje dan kun je terecht bij Reema Perfect (een mini-Spinneys). Dankzij het gematigde klimaat is Salalah 'groen'. Dat zie je onder andere terug in de grote hoeveelheden bananen-, suikerriet-, papaya- en



Dhofari Gucci



Farm Stall

kokosplantages. Bij de farm stalls kun je verse seizoensproducten van de omliggende (biologische) boerderijen kopen zoals sla, aubergines, uien, tomaten & eieren. Alles is er spotgoedkoop en komt rechtstreeks van het land.

Sinds wij hier wonen wordt er gebouwd aan Salah World. Een mega complex waarvan de opleverdatum stelselmatig met een half jaar wordt opgeschoven. Ooit zal het af zijn en dan hebben we hier een enorme mall met een Carrefour waarna Salah nooit meer dezelfde zal zijn. Ooit....

Wonen

De meeste huurhuizen in Salah lijken op paleizen en zijn goed betaalbaar. Voor een huis met 5 kamers betaal je tussen de OMR450 en OMR550 per maand. Het is niet moeilijk om een huis te vinden maar wel om er een te vinden die voldoet aan onze westerse normen en smaak. Je kunt er voor kiezen om in een compound met zwembad te wonen. Die huizen zijn naar verhouding kleiner maar dan woon je wel dicht bij andere expats. De twee belangrijkste gebieden om te wonen zijn Dahariz/ Saada (dicht bij scholen) of Auqad (dicht bij de haven). De meeste mensen met kinderen wonen dicht bij de school.

Medische zorg

De medische zorg baart veel expats in Salah nogal wat zorgen. Zelfs de Omani lijken liever in Muscat naar het ziekenhuis te gaan. Er is een groot ziekenhuis, Sultan Qaboos Hospital, maar als expat kun je daar alleen in noodgevallen naartoe. Wij zijn aangewezen op privéklinieken zoals bijvoorbeeld Badr Al Samaa, waar ze soms nog geen pleister op voorraad hebben of waar ze je bij het minste of geringste een zak medicijnen

voorschrijven.

Qua tandartsen is het bar en boos. Ik ken geen enkele expat die het hier nog aandurft om zelfs maar een gaatje te laten vullen. De meesten gaan in Muscat naar de tandarts of als ze op home-leave zijn.



Huizen als paleizen

Restaurants & Watering holes

The Oasis club is dé plek waar expats elkaar treffen. De club ligt op een heuvel bij de haven met uitzicht op een pittoreske baai omzoomd door hoge kliffen. Er is ook een bowlingbaan en een speelgelegenheid voor kinderen. Het drukst bezocht is de woensdagavond. Dan komen expats hier, onder het genot van een hapje en een drankje, het weekend inluiden. Qua eten wordt het in de volksmond 'pub food' genoemd maar dat niveau zijn ze zeker ontstegen. Er wordt naast frites met biefstuk, heerlijk Indiaas eten en vis geserveerd en je kunt er in het seizoen ook bijvoorbeeld kreeft eten. Behalve in de Oasis valt er ook goed te eten in het Sushi@Hilton restaurant en in het Sheba's steakhouse, ook in het Hilton gelegen. Dat laatste restaurant is wat mij betreft, het enige echte steakhouse in Salah (misschien wel in heel Oman?) en serveert perfect gebakken steaks in een Europese setting. Tot slot is het Libanese restaurant Baalbek een begrip in Salah. Vaak wordt hier eten gehaald voor de picknick op een van de mooie strandjes.

Op dit moment is er maar één koffietent in de stad waar expats regelmatig naar toe gaan en dat is Browniz. Je kunt er behalve koffie ook gebak en hartige snacks eten. Het wachten is op een Costa.....

Natuurlijk hebben we hier ook de standaard KFC, Pizza Hut & Subway.

Sporten

Op zich is er niet bijster veel op het gebied van georganiseerd sporten. De meeste expats zijn lid van oftewel een sportschool bij het Hilton of bij het Crowne. Persoonlijk vind ik die van het Hilton het prettigst omdat die kleiner, schoner & gezelliger is. De meest bezochte georganiseerde sporten lijken Rugby en Karate te zijn. De Dhofar Nomads (Rugby) trainen twee keer per week aan de havenzijde van Salalah. Voor de kids is er in het centrum van Salalah karateles. Twee maal per week wordt er door een grote groep kinderen van allerlei nationaliteiten hard geoefend op het perfectioneren van hun karate stoten.



Fietsen

De lievelingssport van mijn man Arjan is fietsen. Hoewel er jaarlijkse kleine (internationale) wielerevenementen zijn, is het de laatste tijd te druk op de weg om veilig met je racefiets een rondje te kunnen rijden. Wat nog wel steeds prima kan is een tochtje op de mountainbike. Dat kan hier in de heuvels rondom Salalah maar ook op andere prachtige plekken zoals Eftalkot, wat tussen Salalah en de Mugsail blow-holes ligt.

Verder kun je hier golfen, tenissen & squashen bij verschillende hotels.

Spreeken

Veel Omani vrouwen in Salalah spreken geen woord over de grens. Om met ze te kunnen communiceren is het dus handig om Arabisch te leren. Er is eigenlijk

maar een plek om dat te leren en dat is bij het Dhofar Institute of Technology. Je kunt daar zowel privé als klassikaal lessen volgen. Website: <http://www.dit.edu.om/ditweb/>

Vrije Tijd

Zon, zee & strand

De stranden zijn hier werkelijk geweldig en kunnen zich meten met de mooiste stranden in Azië en de Caribbean. Met dat verschil dat je ze helemaal voor jezelf alleen hebt. Wij gaan regelmatig naar de baaitjes ten oosten van Mirbat zoals English Beach, maar het meest indrukwekkende strand is toch wel die bij Fasaia dat op ongeveer een uur rijden van Salalah richting de grens met Jemen ligt. Locatie: net na de "Furious road" - een indrukwekkende weg met veel haarspeld bochten. De setting van het strand is adembenemend. De steile bergwand zorgt voor een imposante achtergrond voor de pittoreske baaitjes. Neem wel je picknick en/of BBQ en wat schaduw mee want afgezien van een flesje kamelenmelk kun je hier niets kopen.



verlaten stranden

Zeilen, diepzee vissen, noem maar op. Buiten de Khareef kan het hier allemaal. Er is geen zeilschool maar veel mensen hebben een bootje. Duiken kan via de hotels bijvoorbeeld via Sub Aqua (<http://www.subaqua-divecenter.com/>). Er liggen hier voor de kust op niet al te grote diepte een aantal overwoekerde scheepswrakken die de moeite waard schijnen te zijn. Of je doet net als ik je masker, snorkel en vinnen aan en stapt vanaf een strandje het water in om de kleurrijke scholen vissen te bewonderen.



de Khareef

Bergen & woestijn

De Jebel Dhofar bergketen strekt zich uit over de hele lengte van deze regio. Zelf ben ik niet zo'n wandelaar. Dat komt voornamelijk omdat mijn tweeling van 5 jaar het wandelen meestal na een uurtje wel gezien heeft en 23 kg toch best zwaar is om op je rug te nemen als je aan het klimmen bent.

Vrienden van ons wandelen hier regelmatig en de uitzichten zijn adembenemend mooi. Een relatief makkelijke wandeling, die ook met grotere kinderen te doen is, is die bij Wadi Darbat waar je vanaf het 'toeristische' deel een heel stuk de wadi in kunt lopen. Het enige geluid dat je hoort is de 'roep' van de kuddes kamelen die hier door de wadi lopen, op zoek naar sappig groen gras.

Als je niet wilt wandelen maar wel wilt genieten van het spectaculaire uitzicht dan kun je naar Jebel Samhan, het hoogste punt van de Dhofar bergketen, rijden. Vanaf daar kijk je richting de Mirbat en de zee waar je de zon onder kunt zien gaan. Adembenemend.

De woestijn, en de gezonken stad Shisr/Ubar, liggen hier op ongeveer anderhalf uur rijden vandaan in de richting van Thumrait. Er is wel een klein kampement maar de meeste mensen zoeken gewoon een mooi plekje op om hun tent op te zetten. Kampvuurtje erbij en genieten maar.

Archeologie & architectuur & cultuur

Archeologisch gezien staat deze regio goed op de kaart. De havens van Al Baleed (Salalah) en Sumharam (Taqa) speelden, aan het begin van onze jaartelling, een belangrijke rol in de wierook handel. In de afgelopen

eeuw zijn er belangrijke archeologische vondsten gedaan die een goed beeld geven van de historie van deze regio. De goedgeconserveerde overblijfselen geven een impressie van hoe het leven er toen uitgezien moet hebben. Sumharma/Khor rouri is ook een belangrijke magische plaats met een 'portaal' naar een andere wereld. Naar verluidt komen heksen uit de hele wereld hier tijdens volle maan bijeen. De bevolking van Dhofar is sowieso bijzonder bijgelovig en lijkt veel waarde te hechten aan mystiek & rituelen.

Mirbat & Sadah hebben mooie voorbeelden van eigentijdse (zeemans) architectuur.

Zoals je ziet is het goed toeven in Salalah en hoef je je helemaal niet te vervelen. Integendeel. De regio is zich in rap tempo aan het ontwikkelen en elke maand valt er wel weer iets nieuws te beleven. Mocht je dus een aanbod krijgen om hier te komen werken dan kan ik je dat dus ten volste aanbevelen!

Hedwig Rovers



indrukwekkende gebouwen



Het was warm, het was vochtig, de margarita's verfristen en "SUUS

de Band" speelde rustige "jazzy" muziek op de achtergrond.

Wie 's middags al in het zwembad of de boat club was geweest, had een voorproefje gehoord van de geweldige uithalen van Suus (Suzanne Bruning). De verwachtingen waren hooggespannen. Nadat de band zich een uurtje rustig hadden gehouden en iedereen uitgebreid kon bijkletsen na de lange zomervakantie, ging ze vloeiend over op verzoeknummertjes om vervolgens de dansvloer stampvol te krijgen met "party music". En een geweldig feest werd het! Onvermoeibaar speelden ze vijf uur lang. De dag erna stonden Suus en haar mannen weer paraat voor een interactief optreden waarbij dit maal de kinderen centraal stonden. Kinderen kregen de kans mee te zingen en te dansen. "Dat was eigenlijk nog leuker dan het optreden de avond ervoor," aldus Suus, die met haar fantastische stem en charme het langzaam 'ontbrakende' publiek weer voor zich wist te winnen. De band genoot zichtbaar van het optreden. "Veel relaxter wordt het niet, muziek maken in je zwembroek met zicht op zee en palmen," zoals Meindert het breed lachend verwoordde. SUUS de band is een jonge band die werd opgericht door een groep studenten in Delft. In 2003 werd Joas Boeyinga (de jongere broer van David, red.) gevraagd een piano night te verzorgen voor een lustrumfeest van een studentenvereniging. Hij stelde een gelegenheidsformatie samen en speelde met twee piano's verzoeknummers. Dat het een succes werd, bleek toen ze een week later voor een tweede optreden werden gevraagd. Al snel kwam het verzoek om een zangeres.

Al bij de tweede gelegenheid zong Suus mee. Voor het derde optreden leerde Joas Bart kennen, die op zijn beurt de drummer Daniel meenam. De basis voor de band was gelegd. Ze noemden zich toen nog "Nulvijftien", het netnummer van de stad Delft. Ze traden vol enthousiasme en energie op bij studentenfeesten en -gala's, bruiloften, bedrijfsfeesten etc.. Ze waren inmiddels van alle markten thuis. In de huidige formatie is SUUS de band pas ongeveer een jaar geleden ontstaan toen Meindert op gitaar erbij kwam. De zogenaamde "BPhorns", de blazers Bas en Peter, kunnen er op verzoek bij worden geboekt. Dat Joas een muzikaal talent is blijkt uit het feit dat hij pas in februari een basgitaar heeft aangeschaft en zichzelf het instrument heeft eigen gemaakt. De optredens in Oman waren voor hem de eerste op basgitaar.

Het studentencircuit heeft SUUS de Band inmiddels achter de rug. Geen wilde studentenfeesten op doordeweekse dagen meer. Dat valt niet langer te combineren met hun werkende leven. Ook professioneel wil de band groeien en misschien zelfs een paar eigen nummers gaan schrijven. Gekscherend roepen ze dat "optreden bij elk Holland Comité in de wereld" hun ambitie is.

SUUS de Band heeft ontzettend genoten van het verblijf in Oman "Alle verwachtingen zijn overtroffen." "We waanden ons in het sprookje van 1001 nacht!" " Dit was het beste bandweekend ooit". "We komen graag nog een keer terug!"



NIEUWJAARSDUIK 2012

***12 JANUARI, 16.30 UUR @ PDO STRAND**

NIEUWJAARSTOAST NIEUWJAARSDUIK* THEMA ORANJEBAL*
ERWTENSOEP OLIBOLLEN* CHAMPAGNE* SHOARMA*
CHOCOLADEMELK ALLES OP 'T PDO STRAND*

LEDEN 5 RO, NIET-LEDEN 7 RO, KINDEREN GRATIS

KAARTVERKOOP VANAF 3 JANUARI @ FRONTOFFICE, RAHRC
GEORGANISEERD DOOR HET HOLLAND COMITE
VRAGEN? BEL HELEEN 92870110 OF YVONNE 95319493



Een tochtje naar

Sri Lanka



Onlangs werden we uitgenodigd op een bruiloft in Sri Lanka en natuurlijk grepen we de gelegenheid aan om er een paar dagen extra door te brengen.

Recentelijk had Sri Lanka nog wat negatieve connotaties, er woedde immers een bijna 30-jarige burgeroorlog tussen de Tamil Tigers en de rest van de bevolking die pas in 2009 beslecht werd en het land leed onder de tsunami van 2004 die met golven tot twaalf meter hoog de oost-en zuidkust teisterde en meer dan dertigduizend slachtoffers maakte.

Desalniettemin kennen we de Srilankezen als een vrolijke en vriendelijke bevolking middels de vele gastarbeiders in Oman, en gelukkig blijkt dit een karaktertrek die het gros van de Srilankezen deelt.

Het begon al vrolijk met een scherp geprijsde directe vlucht Muscat-Colombo van Air Sri-Lanka in een fraai toestel en waar de alcohol rijkelijk vloeit. Iets minder vrolijk is de aankomsttijd van deze (en de vele andere internationale vluchten) naar

Sri Lanka, namelijk tussen 4 en 5 uur 's ochtends op de fraaie luchthaven aldaar.

Om de verwachte gebroken nachtrust in te halen hadden we een zeer vroege check-in besproken, die helaas niet klaar bleek te zijn. Maar het hotel waivde heel billijk de vroege check-in kosten en bood een upgrade aan naar hun luxe suite. WOW! Na wat online zoeken bleek de keuze van 'Casa Colombo' en de fraaie suites een superidee: koloniaal, culinair en uniek met je 24-uur butler, een must do in Colombo (doch minder geschikt voor kleine kinderen).

Het bleek een goed gesitueerde plek om snel alles in Colombo te bereiken met de makkelijke tuk-tuks. Het aanbod van winkels varieert van de simpele ruwi-achtige taferelen tot de verfijnde winkels met textiel, kunst en cultuur aanbod uit Sri Lanka. Rondrijdend zie je nog wel de naweeën van de oorlog met veel politie en militairen op checkposten. Maar iedereen gaat er gelukkig wel relaxed mee om. Het is duidelijk een hoofdstuk dat iedereen wil afsluiten. Het hele land is weer toegankelijk voor toerisme. (Let wel: er gelden nog waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken: http://www1.minbuza.nl/nl/Reizen_en_Landen/Reisadviezen/Reisadviezen_alfabetisch/S/Sri_Lanka).

Sri Lanka is zo'n anderhalf keer groter dan Nederland met circa 23 miljoen inwoners en heeft weinig wegen. Deze hebben bovendien wat investering moeten ontberen de afgelopen decennia waardoor ze veelal overvol zijn en de gemiddelde snelheid zo'n 25-30 km/hr bedraagt, zelfs over grote afstanden. Wil je dus iets gaan bekijken buiten Colombo dan is een meerdaagse tour aan te raden.

Colombo zelf is niet buitengewoon bijzonder en van het koloniale verleden met bezettingen door Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn maar incidentele fragmenten bewaard gebleven. Gezien onze gelimiteerde tijd in Sri Lanka besloten wij toch een dagtrip te wagen en naar Sigiriya te gaan, een monolithische rots die uit de jungle verrijst met een herontdekte cultuurgeschiedenis van rondom het begin van onze jaartelling, het achtste wereldwonder zo claimt men.



Ondanks de ons toebedeelde gids/chauffeur die zo een gooi had kunnen doen naar de Formule-1 stratencircuittitel werd het een vijftien uur durende tocht waarvan we er zo'n twaalf in de auto doorbrengen en een heropvoeding doorgaan met betrekking tot wat allemaal wel niet mogelijk is met een auto op de weg. Herhaaldelijk



schiet, en 2) dat er dus naast nog meer 'Class-A' drivers nogal wat 'Class-B, C etc. drivers op de weg zullen zitten...

Onderweg komen we een aantal verse bewijzen tegen dat Class-A, B or C niet onsterfelijk zijn, zelfs niet met lage gemiddelde snelheden. We zoeken onderweg wat 'devine intervention' en kopen er tevens een fraaie grote Bhudda die op z'n lotusbedje naar ons onderweg is terwijl ik dit schrijf. De vele religies gaan makkelijk met elkaar om en zo als dat schikt, viert iedereen ieders religieus feest mee met vrije dagen. Zoals u weet leidt dit automatisch tot meer tolerantie en vrolijkheid.

Ook bezoeken we een van de meer originele tempels, waar ook Bhudda zelf blijkt te zijn geweest. De fraaie en rijkelijk beschilderde tempel verhaalt zowel zijn landing vanuit India als een eerdere grote tsunami gebeurtenis uit Sri Lanka's geschiedenis.

Ons bezoek blijkt al snel te kort gepland. We konden Kandy niet zien met de fraaie tempels en theeplantages, de olifanten, het grote wildpark, de zuidelijke stranden, de jungle, Galle met de overblijfselen van die andere groep Nederlandse expats (de VOC), etc.

Maar gelukkig is er dus genoeg reden voor nog een bezoek! Het land deed me ietwat aan Bali denken, misschien iets

minder verfijnd maar qua klimaat, vriendelijkheid, nijverheid, hun vele religies en het equivalent van de bekende 'Bali-belly' heeft het er toch wel wat van weg.

Let wel op, Sri Lanka is 'blessed' met twee monsoons; je moet dus wel even goed prikken in de agenda. Wij zaten in september tussen twee monsoons in en ondanks de verontrustende plaatjes op de weersvoorspellingsites hebben we nauwelijks regendruppels gezien.

We kunnen na deze korte verkenning dit land ten zeerste aanraden als een aangename reisbestemming die voor ieder wel wat te bieden heeft, en dat op een paar uren vliegen van Muscat!

Er is geen speciaal visum nodig voor bezoek maar er zijn plannen om vanaf 1 januari 2012 iedereen een toeristenvisum te laten kopen a raison de \$50 pp.

Maarten van den Wildenberg





Restaurant Review

Vorig jaar hoorde we al veel enthousiaste verhalen over dit nieuwe strandtentje op A' Sifah beach (zo'n 45 km hier vandaan). Het leek ons het perfecte adresje voor de restaurant review voor het nieuwe winterseizoen. Al Samak Restaurant is een nieuw eettentje op het strand en het maakt onderdeel uit van het nieuwe Jebel Sifah Resort dat daar nu is gebouwd.

Na een klein uurtje rijden zijn de kids bijgeslapen, wij bijgekletst en hebben wij zin in een lekkere hap. Een klein uurtje is niet zo ver, maar toch voor enkel een lunch misschien wat overdreven. Het is leuker om het te combineren met een dagje strand.

Al Samak ligt letterlijk aan het strand met uitzicht op zee en er is een leuke speeltuin waar de kids zich kunnen vermaken. Je kan kiezen voor een tafel op het overdekte terras onder de fan, of lekker met je voetjes in het zand. Het is een simpel maar stijlvol aangekleed Omaans visrestaurant. Het eten is ook eenvoudig maar lekker. Verwacht geen 5 sterren, maar wel een gezellig sfeertje en een smaakvolle maaltijd waar je makkelijk je kinderen mee naartoe kan nemen.



De menukaart is ook niet uitgebreid en bestaat uit een keuze van vijf samengestelde menu's. Je begint standaard met een bord mezzeh (hummus, baba ganoush, fattoush en brood) als voorgerecht en kiest dan uit een assortiment van vis met rijst of friet en saus als hoofdgerecht. De simpelste keuze is een stukje Hammour of Catch of the Day. Ga je voor de meest uitgebreide variant dan krijg je daarnaast ook nog Omani lobster en jumbo prawns. De prijzen variëren van 9 en 16 rials. Daarnaast serveren ze de standaard side dishes en een kleine keuze aan desserts. Op het kindermenu staan fish fingers, frietjes en een ijsje. Er wordt helaas geen wijntje bij de vis geschonken, dus je hoeft niet van te voren af te spreken wie er weer naar huis toe rijdt.

Met 37 graden was het toch nog wat vroeg in het seizoen om uitgebreid buiten te eten op het heetst van de dag, maar ondanks de hitte hebben we er heerlijk gezeten en hebben de kinderen zich goed vermaakt met een schepje en een emmertje in het zand. Hou het in gedachte deze komende maanden, want met een lekker zeebriesje voel je je net echt op vakantie.

door Karin van der Have
en Steph Bloemarts





Kinderfeest 2012

- 9 Feb - Muscat

Thursday 9 February

1 pm until 5 pm

Entrance closing 4 pm

Age 3 - 12 years

PDORC Ras Al Hamra

members only

entrance fee 2 Rial

Don't forget your

swimming gear!

Jaarlijks Progressive Dinner

Ben je nieuw in Muscat en wil je op een snelle manier veel Nederlanders leren kennen? Dan is Progressive Dinner, een soort van speed daten, het ideale evenement om in een avond snel mensen te leren kennen. Het hele idee is door Ans Goossens geïntroduceerd toen zij in Muscat arriveerde. Zij had het idee meegenomen van voorgaande plaatsingen. Was het in andere landen internationaal georganiseerd, hier is het alleen met Nederlanders.

Dit jaar hadden 67 mensen zich aangemeld voor het diner, van wie 25 nieuwe gezichten.

De aftrap vond plaats met een drankje op drie locaties. Daar lagen de enveloppen klaar waaruit de deelnemers hun volgende locaties moesten trekken. Het voorgerecht en daaropvolgend het hoofdgerecht vonden plaats bij acht families thuis.

Vanwege de reistijden worden alle voor- en hoofdgerechten op het PDO Camp genuttigd. Degene die buiten het kamp wonen zorgen voor de taarten, bonbons en wijn voor het nagerecht, dat wordt afgesloten in de tuin bij de initiatiefneemster van dit event, Ans.

Het diner is geen culinair event. De nadruk ligt voornamelijk op het ontmoeten van nieuwe mensen onder het genot van een hapje en een drankje.

Als je het hele circus vanuit de lucht zou kunnen bekijken zou je op bepaalde momenten van de avond op verschillende plekken, groepjes mensen uit een huis zien komen, in auto's zien stappen en kriskas door het kamp zien rijden om vervolgens weer bij een ander huis te parkeren en het huis in zien gaan.



Uitgelicht: Hoofdgerecht progressive dinner

Paella Valencia alla Casa Kapoh
4 personen

Vlees:

4x kip drum sticks, marineer alleen met citroensap of verse citroen en bewaar in de koelkast voor minimaal 1 uur. (Tip: citroenzuur zorgt ervoor dat de kip 'afgesloten' wordt, bij het bakken geen vocht verliest en het vlees blijft mals).
1x chorizo worst (optioneel)

Vis/schelp:

Garnalen (medium size 1-1.5 ons) - schoongespoeld
Inktvis schoongemaakt en in vinger dikke ringen gesneden (hoeft niet)
Witvis (Hamour, king fish of white fish)
Mossels (koop bij Carrefour zonder schelp bevroren) – NZ mossels
Als je verse clams kunt krijgen mooi, maar niet noodzakelijk (de import NZ clams zijn duur, dus laat die maar zitten)

Vorbereiding:

Bouillon: 2 liter kipbouillon (of 1 liter visbouillon en 1 liter kipbouillon)
0.3-0.5 liter witte wijn (niet noodzakelijk) en anders drink je erbij op tijdens het koken!

Groenten:

1 zakje 500g Bomba paella of Arborio rijst
1 of 2 tenen knoflook
Verse citroen
Bevroren doperwten
1/2x rode paprika (hoeft niet) gehakt
1x wortel in dunne plakken
1x ui fijngehakt

Kruiden:

Als je paella kruiden hebt is dat makkelijk en anders gebruik je saffraanpoeder (AL Fair) of saffraan draden of als dat er niet is gebruik je Kurkuma om de gele kleur te krijgen.
Bouillon - dit is het geheim van elke Paella!! Een verse zelfgemaakte bouillon geeft de beste smaak.
Peper en zout
Chili peper (niet nodig als je het niet scherp wilt)

Bereiding:

- Gebruik een grote wok of paella pan.
 - Begin met 2 eetlepels olie en neem 1 platgedrukte verse knoflook en laat dat in de olie trekken voor ongeveer 1 minuut op laag vuur. Niet laten aanbakken. Haal de teen knoflook eruit.
 - Dan braad je de kip drumsticks tot ze bruin/goudkleurig zijn op hoog vuur. Eruit halen.
 - Bak de inktvis in dezelfde olie op hoog vuur tot beginnend bruin ziet. Blus af met witte wijn en kook in. Giet evt. teveel vocht af. Haal de inktvis eruit en zet apart.
 - Neem nu wel nieuwe olie en bak vervolgens met een knoflook. Haal de knoflook eruit.
 - Bak de uien, paprika en wortel in de olie op medium vuur tot de uien glazig worden. Schep er weer uit en zet apart.
 - Bak nu de chorizoworst 1 minuut op medium/hoog vuur. Chorizo eruit en apart zetten.
 - Bij het restant olie giet je nu de rijst in de pan (100g p.p. is een goede maatstaf). Roeren tot alle rijst goed in de olie is geweest.
 - Giet vervolgens de bouillon erbij en mix de paellakruiden of saffraan/Kurkuma. Zorg dat je de rijst niet laat aanbakken, dus roeren met zoveel vocht dat de rijst onderstaat.
 - Mix uien/wortel/paprika/doperwten samen in de rijst. Giet bouillon erbij tot de boel weer onder staat.
 - Voeg nu de chorizo en kip drumsticks toe en wacht tot het geheel weer begint te koken en zorg dat in ieder geval alles in de bouillon staat.
 - Na 3 minuten kun je de inktvis, schelpen en garnalen toevoegen.
 - Voeg zout en peper toe en roer de boel goed om en blijf roeren op medium vuur. Voeg nu weer bouillon bij tot alles onder staat en blijf roeren totdat je alles goed hebt omgeroerd. Blijf kijken en roer om (het is de kunst om het niet te laten aanbranden!).
 - Na 7-8 minuten zet je de pan op een laag pitje met de deksel gesloten.
 - Nu voeg je de mosselen en witvis toe en als je grote garnalen hebt, kun je die er nu bovenop in een mooi kringetje garneren.
 - Als het vocht verdampt is/ingekookt, giet dan bouillon bij tot het 1cm onder staat.
 - Wacht tot de boel kookt, zet dan het vuur laag met gesloten deksel en laat de boel in 10- 15 minuten verder garen. Proef de rijst af en toe om te kijken of het gaar is.
- Lekker met een vers warm stokbrood en aioli (google maar hoe je dat moet maken).
Dit gerecht is goed te combineren met verse groene salade/appel.
- Tip:
Bouillon (vis en/of kip)
Maak een bouillon, getrokken van zowel kip als vis. Handig is om veel bouillon te maken en wat over is als ijsblokjes te bewaren in de vriezer.
Als je geen tijd hebt, neem je 2 bouillon blokjes op 2 liter water, maar werkelijk je gaat het verschil proeven.

KindertPagina

de zomervakantie van DP7/8

Eva Goedemoed

Ik ben op vakantie geweest in Nederland, het was daar heel leuk. We hadden een huisje gehuurd op de camping voor 1 week, daarna ging ik op zeilkamp met Martijn, Nikki en Cara in Friesland. De laatste dag van het kamp was de leukste met B.B.Q en bonte avond. Heel veel kinderen lieten toneelstukjes en dansjes zien. Ik ben ook met Emma (mijn nicht) naar Slagharen geweest. Elke avond gingen we naar de bingo, jammer genoeg niks gewonnen.

Dit was een stuk van mijn zomervakantie in Nederland!!



Jade Meijssen

Ik ging op vakantie naar Dubai en logeerde in een appartement hotel. Op de eerste dag gingen we zwemmen voor een uur. Toen mijn moeder ging winkelen, gingen mijn zusje, broertje en ik met mijn moeders vriendin en haar collega naar een restaurant. Het eten was daar superlekker en als toetje kregen we een super groot ijsje! De volgende dag wilden we naar Atlantis gaan, maar we waren de weg kwijt! Dus gingen we naar Dubai Mall. Daar gingen we schaatsen en lunchen. De volgende dag reden we terug naar Oman!



Levy Mulder

Ik ben op vakantie geweest naar Florida in Amerika. We zijn naar Disneyland, Universal Studios, Aquatica en Busch Gardens geweest. Toen we weer in Nederland waren heb ik een afscheidsfeestje gehouden, omdat ik naar Oman ging verhuizen. We zijn nog 1 week in Nederland gebleven en toen gingen we naar Oman. Ik heb hier mijn verjaardag gehouden in het Shang-Ri-La en zijn toen op dolfijnenjacht geweest en toen hadden we heel veel dolfijnen gezien. Nu zit ik hier op PDO school en ik heb heel veel vriendinnen gemaakt!



Bart Hartsema

In mijn vakantie ben ik naar Nederland geweest. Daar zagen we in de krant dat we in het bos dichtbij leuke dingen konden doen. Dus we besloten om met mijn zus, en opa een hut op de heide te maken. We kregen een zaag en hebben bomen omgezaagd en begonnen we de hut te maken. Na nog een paar boompjes zagen was de hut eigenlijk al klaar. De volgende dag kwamen mijn moeder, vader en mijn oma om naar de hut te kijken. Veder heb ik een hele grappige, leuke en gezellige zomervakantie gehad.



Kiki Michels

In mijn vakantie ben ik naar Frankrijk en Spanje geweest. Onderweg zijn we gestopt in Parijs. Daar gingen we in de mooie stad wandelen en hebben we de Eiffeltoren gezien. Toen we in Parijs waren geweest, zijn we doorgereden naar mijn oom en tante. Met mijn oom en tante hebben we heel veel gewandeld in de bergen. Toen we boven op de bergen waren, gingen we eten en genieten van ons mooie uitzicht. Een paar dagen later zijn we doorgereden naar Barcelona. En tot slot gingen we naar ons huis in Assen rijden.



Lisa Hedes

In mijn vakantie ben ik naar Disneyland (Parijs) geweest voor 3 dagen en dat was superleuk!

Ik ging naar een achtbaan met mijn vader en broertje toen we omstreek gingen verschenen allemaal kleine rode, blauwe, en groene lichtjes. Het was echt super cool!! Verder ben ik nog naar Italië, Denemarken en naar België, mijn geboorteland geweest. In Italië hadden we een enorme villa met zwembad gehuurd met andere mensen die we kenden. En in Denemarken ben ik met mijn (echte) vader en zijn verloofde en ha ouders en mijn broertje naar een pretpark geweest.



Maxim Keuper

In mijn vakantie ben ik naar Nederland geweest. De dag daarna ging ik met mijn oude vriend in Nederland spelen en gingen we naar het zwembad en zag ik nog meer kinderen uit mijn oude klas. Ik ben met mijn vrienden in een tent gaan slapen en gaan logeren bij vrienden uit Oman en ook bij mijn oom. De dag daarna gingen we naar een museum en naar een hele grote bioscoop in Den Haag. Ik heb mijn verjaardag gevierd met een groot deel van mijn familie en andere mensen die ik ken. Mijn vakantie was dus geweldig.



Nikki Nieuwenkamp

We zijn deze vakantie in Parijs geweest. We zijn naar het wereldberoemde museum du Louvre geweest. Ze hebben daar bijvoorbeeld de echte Mona Lisa. Het is een verschrikkelijk groot museum. Want het duurt ongeveer 3 dagen voordat je het museum helemaal hebt gezien. We zijn ook naar de Eiffeltoren geweest en hebben we de Notre Dame bezocht. Het is een enorme kerk met een boel monniken die bidden. Mensen zeggen dat Parijs de stad van de liefde is. Dat is niet zo. Kussen in het openbaar is daar streng verboden. Dus niet doen!



Ping Mazairac

In Nederland heb ik in Wassenaar in een appartement geslapen. We zijn daar ook gaan zwemmen in het Sterrebad. Daar heb je ook een glijbaan en die is super leuk. Elke vrijdag ging ik bij de Westkust Ruiters paardrijden. Dat vond ik eigenlijk nog leuker. Ik heb twee keer op Gompy en een keer op Alex gereden. Toen we in het huis van mijn oom en tante logeerden gingen we elke dag fietsen. Ook gingen we naar mijn andere tante om daar op haar paarden te rijden. Ze heeft twee IJslanders en die zijn heel erg lief.



Sacha Sibeijs

Ik ben op vakantie geweest in Nederland. Ik ben op een kamp geweest voor Nederlanders in het buitenland. We gingen bosspellen doen, naar de Efteling en de braderie. Ook had ik een afspraak gemaakt met een vriendinnetje uit Drenthe die eerst in Oman woonde maar nu niet meer. Het was daar heel leuk, ik bleef er 3 nachttjes. Toen ik weer in Den Haag was, speelde ik met mijn beste vriendinnen en heb ik naar scholen gekeken. Nu weet ik waar ik na de basisschool naartoe ga. Ik vond het een super vakantie!!



Thom van Gisbergen

In mijn vakantie ben ik naar Nederland geweest. Toen ik aankwam ging ik eerst naar mijn oma en daarna naar ons eigen huis. De rest van de week ging ik bij een vriend logeren. Dat was heel leuk want we hadden veel plezier. De week daarop ging ik bij een andere vriend logeren. Daar gingen we naar de dierentuin in Emmen en naar de bioscoop. Verder speelde ik in de straat met vrienden en kwamen neefjes en nichtjes langs. We gingen naar de stad, verjaardagen en andere vrienden. Ik zal je zeggen, mijn vakantie was leuk!!!!



Paul Gmelig Meyling

In mijn vakantie ben ik naar Kreta gegaan. Daar was het heel warm en ging ik elke dag naar het zwembad. Het park was groot met veel huisjes en een hele mooie zee. Op Kreta waren veel stranden en ook boten te huur. Er waren hoge en mooie bergen en op die bergen stonden veel kloosters. Ook ben ik naar een paar opgravingen van de oude Grieken gegaan, een was van een kerk waar de volgelingen van Jezus offers brachten aan de goden. We moesten uiteindelijk heel lang op het vliegveld wachten en vlogen we naar Oman.



Mijn baan in Oman

Juri Gijselman bij The Royal Opera House

door Angela Mazairac

Op woensdag 12 oktober was de officiële opening van de Opera House Muscat. Iedereen keek rijkhalzend uit naar het 'moment suprême' dat de deuren dan eindelijk zouden worden geopend. Maar wat niet veel mensen weten, is dat voor meer dan drie jaar de Nederlander Yuri Gijselman heeft meegewerkt aan dit pretentieuze project van de Sultan.



Het hele project heeft meer dan vier jaar geduurd als je rekent vanaf de eerste opdracht tot de opening. Het zijn voornamelijk Europeanen geweest die zich met de ontwikkeling van dit grote project hebben beziggehouden. En dan niet te vergeten, Yuri Gijselman, die Bouwkunde studeerde aan de HTS in Groningen, heeft zelf bijna drie en een half jaar meegewerkt aan het ontwerp van het gebouw.

Voorheen werkte ik bij Tebodin & Partners op de Civiele Afdeling, aan de Sohar Aluminium Smelterij Project. 'Per toeval kwam ik rond april 2008 via een kennis in aanraking met de Constructors (COWI) van dit grote project', vertelt Yuri. En via COWI kwam hij

weer in contact met het project team van de Royal Opera House. Hij werd als assistent ontwerper op projectbasis aangenomen bij WATG (dat staat voor Wimberly Allison Tong & Goo), een zeer gerenomeerd architectenbureau die ontwerpen maakt voor opdrachtgevers wereldwijd. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van Spa's, hotels en resorts. Het project team heeft ook aan gebouwen als The Grand Mosque en het gastpaleis van de Sultan hier in Oman gewerkt.

In de zaal van het Royal Opera House kunnen bij een voorstelling ongeveer duizend bezoekers aanwezig zijn. Eenmaal in de zaal krijg je het gevoel dat je er maar hooguit met de helft er zit. Zo hebben de bedenkers een intieme sfeer van een klein theater weten te creëren.

Voorafgaand aan het ontwerp hadden de adviseurs van de Royal Court Affairs (die hebben zo hun eigen specificaties en voorschriften van gebouwen die moeten voldoen aan het 'Paleis keurmerk van de Sultan) de stijl van het gebouw aangegeven. In 2007 lag het eerste ontwerp op de tekentafel in London klaar. De buitenkant van het gebouw is op wat punten aangepast, maar in grote lijnen hetzelfde gebleven. 'De eerste twee jaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de buitenkant van het gebouw.

Dat hield voornamelijk in dat ik mij bezighield met het detailleren en uitwerken van de ontwerpen van de bogen, dak opstanden, collanades, entrees en alle gerelateerde specificaties.

De tweede helft van het project hield ik mij bezig met de binnenkant van het concertgebouw', zegt Gijselman. Hier zijn meer veranderingen aangebracht. In het concept was het ontwerp van het interieur wat strakker, eigentijdser en moderner. De opdrachtgever had meer handgeschilderde of gesjabloneerde decoratieve beschilderingen (geometrische of florale

motieven) ook wel Zuwaq genoemd, in gedachte en dat is verder doorgevoerd, waardoor het een meer Arabische uitstraling heeft gekregen.



Het gebouw heeft twee publieke ingangen, namelijk een aan de kant waar de Royal Opera Mall nog wordt gebouwd waar ook de garages zijn ondergebracht (Maidan Porte Cochere) en een aan de weg/voorzijde (South Porte Cochere). Aan de andere zijde van de Opera House is op de begane grond het entree voor hoogwaardigheidsbekleders en de VIP's. De opgang naar het bordes en de foyer op de eerste etage wordt uitsluitend door His Majesty Sultan Quaboos Bin Said in gebruik genomen.

Alles is op schaal nagemaakt. Sommige delen van het gebouw werd op schaal 1:100 gebouwd, andere onderdelen 1:10 en enkele stukken (met name de loge van His Majesty Sultan Quaboos Bin Said en de VIP loges) zijn zelfs op 1:1 opgebouwd. 'Op die manier konden we alle elementen die van belang waren op een zo'n goed mogelijke manier laten zien. Aan de hand daarvan kon de rechterhand van HM van Architectuur Sjeikh Mohsin de loges bekijken en waar nodig aanpassingen doorgeven', zegt Yuri Gijselman.

Het auditorium is uniek in de wereld. De orgel/concertbak is verrijdbaar, afhankelijk van het type voorstelling (Opera, Theater, Concert, Film, prijs/diploma uitreikingen etc.) dat gegeven wordt. Tevens is de orgelbak qua akoestiek te veranderen door het verlagen van de akoestische reflectoren en het veranderen van de grootte van het 'Proscenium'. Dit concept is ontworpen en door Theater Projects,

een Engels bedrijf dat is gespecialiseerd in akoestiek en het ontwerpen van de inrichting van theaters wereldwijd. SBS (Duitse uitvoerders gespecialiseerd in staalbouw) hebben het 'skelet' draagconstructie van het beweegbare concert/orkest bak gebouwd.

Yuri legt uit dat om het auditorium van het concertgebouw een klankkast is gebouwd, dat er voor zorgt dat de vibraties van het geluid op een perfecte manier door de zaal weerklinken. In juli was Carillion Awali (CALLC, de hoofduitvoerder) klaar met de bouw van het auditorium, maar sindsdien heeft Acoustic Dimension, het bedrijf die de audio apparatuur installeerde, testen afgenomen naar de kwaliteit van het geluid en zonodig aanpassingen doorgevoerd.

Het concertgebouw beschikt ook, door een klein Duits bedrijf, Klais Orgelbau geheten, ontworpen en gebouwd, orgel van 15 meter hoog. 'Om bij alle buizen te kunnen komen is er achter de coulisse een constructie gebouwd van drie etages', vertelt Gijselman.

Yuri is inmiddels al weer aan een nieuw project begonnen bij COWI, een Deens Architectenbureau, met de bouw van het National Museum van Oman. De constructie staat net en de planning is dat in 2013 de deuren daarvan officieel zullen openen.

Bij de vraag wat Yuri zelf van het eindresultaat vindt van het Royal Opera House antwoordt hij bedeesd en niet zonder trots: 'Heel imponerend en zeer overweldigend, zeker met al de rijkelijke versieringen van marmer, bladgoud en kristal, maar persoonlijk gezien niet echt mijn smaak..'

Van de Royal Opera Muscat is er, net als de Grand Mosque, een boek verschenen met foto's van zowel de binnen- als de buitenkant van het gebouw



Black & White

Kick off party



& White Party 2011



EEN HEUSE JUNGLE VAKANTIE



Volgens de legende nam God geen rustdag; op de zevende dag verveelde hij zich en bedacht hij een grapje: "Wat zou er gebeuren als ik een eiland zou bedekken of volgooien met een ondoordringbare jungle, een ark vol dieren en de temperatuur zou laten oplaaien tot 40 graden!" Het resultaat was een tropisch land van eden met een mega flora en fauna: Borneo, het oudste regenwoud ter wereld; meer dan 300 miljoen jaar!

Borneo betekent 'Land below the wind' want alle tyfoons en stormen raken het eiland Borneo niet. Borneo is een fantastische bestemming voor reizigers: duiken, uitdagende wandelingen, boottochten over slapende rivieren, orang-oetans, markten en een berg die bepalend is voor de regio: Mount Kinabalu. Borneo lijkt ontzettend wild, maar is tegelijkertijd een ongelooflijk makkelijk bereikbaar en toegankelijk eiland. Waarom ga je naar de jungle in Borneo? Nou, als je gewoon eens iets anders wilt! Of als je man persé zijn voorouders wilt zien! Alleen is het niet zo makkelijk om tot in de jungle te komen. Wij, Brad, Kyle (13) en Nicole vlogen met drie grote, maar lichte rugzakken en drie dagrugzakjes voor de kleinere tochten, met Emirates Airlines van Muscat via Dubai naar Kuala Lumpur. Daar overnachten we voor een nacht en gingen 's morgens verder met Airasia naar Sandakan aan de oostkust van Borneo.

Sandakan/Sepilok

Daar aangekomen namen we een lokale taxi naar Sepilok. Sepilok staat bekend om zijn Orang-Oetan Opvangcentrum. Het was een educatieve ervaring en een echte must om je wild life tour mee te beginnen: educatief en nog niet te toeristisch. Alles met mate. Het opvangcentrum ligt vast aan de jungle zonder afbakening, zodat de Orang-Oetans vrij in en uit kunnen lopen. De medewerkers voeren de dieren 2 keer per dag op een soort voerplek waarbij men nooit kan garanderen wie en hoeveel er komen. Ook vertellen ze dan veel over deze dieren en dat we geen eten mee mogen nemen. Het is van belang dat we rustig en stil blijven als ze in de buurt komen want ze kunnen agressief reageren en ze zijn ontzettend sterk. Onze bewaker Warang liet ons zijn littekens zien. Nou, dat loog er niet om! Deze aan mensen verwante beesten waren imposant om te zien, zoals ze door de bomen slingeren of als ze in een rustige, vreemde yogahouding aan verschillende ledematen hingen terwijl ze onderwijl aan het eten waren. Als ze je dan met hun slimme bruine, ronde ogen aankijken, vraag ik me af wie hier nu aan het aapjes kijken is? Mens ziet aap of aap ziet mens..

Nog een beter bezoek was aan het Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary wat nog minder toeristisch en echt geweldig is. De Chinese eigenaar heeft palmolie plantages en als je daar een half uur doorheen rijdt kom je terecht bij een soort 'houten' platform met

door Nicole Becx

grote open stukken weiland en lage jungle met planten. Hier kun je heel veel van deze rare neuzenapen zien. Alles is wijd en groot en het stelt je in de gelegenheid om deze beesten met hun pikorde te bekijken. Ons drie daags verblijf in Sepilok, waar we onze anti-bloedzuiger sokken hadden ingeslagen, bestond onder meer uit spannende nightwalks, de eerste smerige bloedende bloedzuiger beten en rivier tochten (onder meer over de Sungai Kinabatangan, een brede modderige rivier). We hebben onze eigen 'bootsman geregeld waardoor we alle toeristische boten vermeden. Langs de oevers staan wat houten huizen en hoge palmbomen en zie je Zwarte neushoornvogels rondvliegen, alleen of in paren, en ook vind je witte reigers langs de oevers. In de bomen is het een drukte van gewelste met onder meer neusapen, bendes ondeugende



makak apen en ook nog drie Orang-Oetans, die ons nieuwsgierig vanuit de hoge bomen aanstaarden. En ineens zie je stilletjes een enorme monotor lizzard op een boom liggen, dat je je afvraagt of het geen 'fake' is.

Gomantong Caves

Onze volgende stop is het Tabin Wild Life reserve. Maar eerst nog snel de Gomantong Caves bezoeken die op weg (nou ja, een klein uurtje omrijden) liggen. De grotten, die zo'n honderd meter hoog zijn, staan bekend vanwege de beroemde vogelnestjes voor in de soep. Als je bij de ingang van de grot staat ruik je een sterke amoniakgeur. Als je dan verder gaat .. pff, nou dan weet je wel waarom! Niet alleen zijn er zwaluwen, maar ook vleermuizen die woest om je hoofd fladderen. Binnen moet je op houten vlonders lopen, wat je maar al te graag doet als je ziet wat er onder je ligt te krioelen. Duizenden kakkerlakken die leven van de vleermuizen- en vogelpoep. Echt heel smerig! Neus dicht en doorlopen ... Twee maal per jaar worden de vogelnestjes (wit en zwart) verzameld en verkocht. De witte zijn het duurst en gaan voor een ruige twaalfduizend dollar per kilo de markt op!!

Tabin Wild Life Reserve

Dan gaan we weer, verder in onze four wheel drive. Twee uur lang rijden we over



modderige wegen door, alweer, palmolie plantages. Als je dan weet dat dit stukje land 10 jaar geleden nog puur regenwoud was maar omgetoverd is tot plantages vanwege de inkomsten, is het goed om te weten dat er momenteel een stop is op het ontginnen van het regenwoud.

In Tabin Wild Life aangekomen hebben we een chalet aan de rivier. Het is allemaal 'all-in', wat betekent dat je ook aan alle dawn, dusk, night walks en ook drives in safari jeeps mag deelnemen. Het restaurant is zeer beperkt, aangezien er enkel eens in de twee weken inkopen wordt gedaan. Met slecht weer nog minder. Het menu is dan noodles met rijst of rijst met noodles. Het is heerlijk om op je veranda te zitten en te genieten van alle geluiden. En als de nacht valt, lijkt de jungle een zwarte muur. Totdat de vuurvliegjes tot leven komen en het oogt alsof er een reusachtige kerstboom met wel duizenden flikkerende lichtjes opdoemt. Als je dacht dat het nu rustig wordt dan kom je bedrogen uit, een drukte van jewelste ...het lijkt wel een festival!

En wat een geweldige flora en fauna wat elke dag resulteerde in nog meer foto's.

Tijdens onze jungle treks merk je dat overdag de grond trilt van de zinderende hitte, modderige rivieren, massieve woudreuzen die gewurgd worden door klimplanten. Ons doel was om de beroemde pygmeë (dwergolifanten) te zien.

Na 5 dagen zoeken besluit onze slimme gids een van de plantage jongens een kleine vergoeding te geven in ruil voor informatie over de dwergolifanten. Twee dagen later verklapt hij de plek.

Wild water raften op de PADAS

We moeten weer vroeg op, want je moet er wat voor over hebben om voor een uur de adrenaline door je lijf te voelen jagen. Om zes uur stappen we in een overvol busje, waarbij wij net op tijd de trein van tien uur halen. Dit is de enige trein op heel Borneo en rijdt tussen Tenom en Beaufort. De ramen hebben geen glas, waarom ook? Toen kwam ik op het idee om de twee machinisten te vragen of we voorin de locomotief mochten. En dat mocht! Kyle vond het maar wat gaaf om bij ieder dorpje aan het signaal te trekken. Deze oude Engelse uit 1946 gedateerde trein bracht ons al puffend in twee uur tijd op de bestemming.

Na een korte training, mogen we het water op. Mensen lachen, schreeuwen en aangemoedigd door de adrenaline die door je bloed stroomt slingeren we wild door het dampende oerwoud. Ik ben zo geconcentreerd, totdat we omslaan! In het donkere modderige water kom ik eindelijk boven. Tjee, wat een verademing! Na een korte lunch (inderdaad, noodles!) keren we met dezelfde trein weer terug. Lekker met de grote wagondeuren open en een frisse wind!

Kota Kinabalu

Een dag later vliegen we van Sandakan terug naar Kota Kinabalu, de hoofstad van Borneo. Heerlijk markteten met Aziatische lekkernijen, lachende gezichten en vriendelijke mensen. Nog even gauw Levis copes galore en Campong Adidas scoren! Om te zonnen, snorkelen en duiken moet je met de boot naar een van de eilanden. Daar wonen duizenden illegalen in dorpen op palen.

Advies: Plan grofweg je reis vanwege weinig accommodatiemogelijkheden. Hoe verder je de jungle ingaat hoe moeilijker de organisatie van je reis wordt. Stel je creatief en flexibel

op en hou alle mogelijkheden open. In het oerwoud is er geen internet en je hebt weinig bereik. Efficiency en logistiek is ver te zoeken maar dat is net het uitdagende en leuke eraan. Oftewel een echte aanrader voor als je iets uitdagends zoekt!



Doe je mee?

We zoeken nog enthousiaste mensen, die willen helpen bij verschillende attracties. Een uurtje schminken, poffertjes bakken of bij de klimmuur?...Alle beetjes helpen. Geef je op via kinderfeest2012@gmail.com

Sohar Music Festival



door Marie-Christine Veltkamp

Hé, wat een bekende titel?! Ja, ja, net als het verslag in Raskrabbel februari 2011. Maar het zal de opletende en wakkere lezer niet ontgaan zijn dat het jaartal is veranderd. Na de Omaanse Lente is het weer tijd voor feest en positieve dingen, en het Sohar Music Festival is er één van. We gaan er voor!

Het gaat door! En wel in maart 2012. Dan gaat het 6^e Sohar Music Festival van start en dat beloven vier prachtige avonden te worden. De laatste jaren is het Sohar Music Festival, mede dankzij onze sponsors, uitgegroeid tot een niet te missen evenement van hoog kwaliteitsniveau. Het is het levende bewijs dat muzikanten landen en culturen verbindt en dat maakt het nog eens extra leuk om zo'n festival in de smeltkroes van het Omaanse expatleven te organiseren. Maar de doelgroep van het Sohar Music Festival beperkt zich zeker niet tot de expat-gemeenschap. Er komt dit keer ook een grootse Omaanse avond, waarvoor populaire artiesten uit ons gastland worden aangetrokken. Gooi die heupen maar los! Verder verheugen we ons nog op een heerlijke avond met salsa en wereldmuziek, waar overigens natuurlijk ook ruimte zou zijn voor een DCB (staat voor DeCiBel of Dutch Camel Band bijvoorbeeld, ik geef maar een voorzet...). Toch te gek dat die nog niet bestaat? Wellicht is het Sohar Music Festival een leuke aanleiding

voor de talentvolle lieden onder ons. Maak ons gek en mail!

De overige twee avonden beloven ook bij deze editie van het Sohar Music Festival weer spetterend spektakel met bekende (jazz-) artiesten vanuit alle hoeken van de wereld. In het verleden traden o.a. Jan Dumée en Magda Mendes Brazilian Quartet, Double Espresso, Wikie Gracia, Peter Getz en Saskia Laroo op, bepaald geen kinderachtige namen. Voor maart 2012 is dit natuurlijk het minimumniveau, dus maak de borst maar nat!

Stel je bij al deze gelegenheden ook nog even voor dat ze plaatsvinden bij een lekker temperatuurtje, onder de Omaanse sterrenhemel in het park, aan zee bij Sohar Beach of in de prachtige tuinen van Crowne Plaza. Lekker hapje en drankje erbij, goed gezelschap, en dan dat moment dat je beseft dat het leven toch eigenlijk perfect is!

De website www.soharmusicfestival.com nog niet bekeken? Snel doen dan om alvast in de stemming te komen, en binnenkort tref je er alle details over Sohar Music Festival maart 2012. Voor vragen over sponsoring of andere leuke ideeën: neem a.u.b. contact op met Peter de Timmerman (pdetimmerman@hotmail.com), of Marie-Christine Veltkamp (macdennis@gmail.com).

Zwem vierdaagse 2011

Ook dit jaar was de zwem4daagse, die van 22 tot en met 26 oktober werd gehouden, een groot succes! Er hadden zich in totaal 78 kinderen opgegeven en de hele kleintjes die met hun vader of moeder zwommen, gingen om half vijf van start. De jongste van alle deelnemers dit jaar was Ilse van Helden.

Tussen half vijf en vijf uur verzamelden de rest van de kinderen zich bij de startvlag en popelden om om vijf uur in het water te springen. Een paar kinderen wilden dit jaar hun persoonlijk record van vorig jaar verbeteren en dat spande er af en toe flink om!

De kinderen, die voor de eerste keer meezwommen, ontvingen op woensdag een bronzen medaille; kinderen die voor het tweede jaar mee zwommen een zilveren; en de kinderen die voor de derde keer of vaker mee zwommen ontvingen een gouden medaille. Dit jaar mochten we maar liefst 28 gouden medailles uitdelen. Thom van Gisbergen zwom voor de zesde keer mee en ontving Goud6. Eva Goedemoed, Bart Hartsema, Maxim Keuper en Sacha Sibejn ontvingen Goud5; Julian Abrahams, Annabel Keuper, Siri Mueller, Nikki Nieuwenkamp, Cara Nieuwenkamp en Victor Smit ontvingen Goud4.

De meeste meters werden dit jaar door Nienke van Helden en Maxim Keuper gezwommen, beiden behaalden maar liefst twaalf en een halve kilometer (500 baantjes)! Wij willen jullie allemaal heel hartelijk feliciteren met jullie prestaties.

De warme chocolademelk en speculaas vonden ook dit jaar weer gretig aftrek.

Tevens willen wij alle ouders die hebben geholpen tijdens de zwem4daagse heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hulp is het organiseren van dit evenement gewoonweg niet mogelijk. Nogmaals onze hartelijke dank!

Heel waarschijnlijk zullen Judith en Helga volgend jaar niet meer in Oman zijn, dus mochten er zich onder jullie enthousiaste ouders bevinden die volgend jaar met Renate de zwem4daagse willen organiseren, wij horen graag van jullie!

Namens het comité,

Judith Visser, Renate Buijsman & Helga Hartsema



Hollandse (on)hebbelijkheden

door Renate Buijsman -Derks

Afgelopen zomer op vakantie in Nederland (nou ja vakantie, een run langs familieleden en vrienden afgewisseld met bezoeken aan Chimpie Champ/dierentuin en Efteling en doodmoe maar dan ook doodmoe weer terug!) vroeg iemand mij : "Oh, je woont in het buitenland? Is zeker wel aanpassen?" Ik antwoordde:

"Nou...., dat valt wel mee hoor". We woonden eerst in de Emiraten en nu verhuizen we naar Muscat, Oman!"

Op de terugweg begint het al, ik stop mijn koffer vol met de spullen die ik deze "vakantie" in Nederland heb vergaard, niet alleen etenswaren (zoals gehaktkruiden en schuddebuikjes) maar ook twee Sinterklaasverkleedpakken, een Hollands jurkje voor dochter met bijpassend Volendams mutsje, een boerenkiel en boerenzakdoek voor zoon, oranjespullen, cocktailprikkers met Nederlandse vlaggetjes, Nederlandse vlag (want we staan zeker in de finale van het Europees kampioenschap voetbal in 2012!) alsmede andere "oranjespullen" om "onze jongens" aan te moedigen of Koninginnedag te vieren. Pfff, waar je allemaal al niet mee bezig kunt zijn!

Als ik samen met de kids aankom (met slechts vijf kilo overgewicht, hoe doen ze dat toch met zo'n waslijst als hierboven?) in Dubai, staat mijn man ons op te wachten op de airport en samen rijden we naar onze nieuwe bestemming: Muscat!

Maar niet voor we een tussenstop hebben gemaakt bij IKEA, want dat is toch de enige winkel waar ze fatsoenlijke lampen, beddengoed, plastic bekers voor de kids en andere spullen hebben (die je eigenlijk niet nodig had maar toch weer in die kar beland zijn). Onderweg naar Muscat (overigens vanaf Dubai een hele uitdaging want je gaat zo'n 6???? keer de grens over) luister ik naar de laatste cd van Guusje en de kids kijken een dvd van Pluk. Eenmaal aangekomen, rijden we nog ff langs de Al Fair voor de "hoognodige" boodschappen! He lekker, ze hebben hier vruchtenhagel, ontbijtkoek, speculaas, Douwe Egberts koffie, schenkstroop en zelfs Bastognekoeken! Het gaat allemaal mee naar huis! De volgende dag ga ik met het gezin op verkenning en loop al binnen vijf minuten de eerste medelanders tegen het lijf (want die herken je zo hè, waar dan ook ter wereld!) en dat geeft toch een fijn gevoel....

En dat gevoel wordt helemaal goed als ik de dag erna de kids voor het eerst naar school breng..... Het lijkt wel een oer-Hollandse dorpschool! Compleet met Nederlandse juf en kindjes!

Dus, aanpassen? Natuurlijk! Maar wel met een Hollands tintje en onze eigen Hollandse (on)hebbelijkheden!

Prikbord

Babyspullen te koop!

We hebben er drie en een vierde komt er niet! Te koop: duo kinderwagen, ledikantje, 2 campingbedjes, maxi cosi autostoel tot 18kg en een buggy.

Bel Willemine: 96726705

GEZOCHT: HUIS IN MUSCAT VOOR DE KERSTVAKANTIE

WIJ ZIJN FAMILIE BOER, EEN NEDERLANDSE FAMILIE DIE BIJ SHELL WERKZAAM IS. GEDURENDE DE PERIODE 28 DECEMBER T/M 6 JANUARI ZOUDE WIJ HEEL GRAAG OP HET PDO CAMP OF DAARBUITEN IN EEN HUIS WILLEN VERBLIJVEN ALS WIJ NAAR OMAN KOMEN.

FAMILIE BOER KOMT MET 4 KINDEREN IN DE LEEFTIJD CATEGORIE VAN 16 T/M 19 JAAR. ALS JE OVERWEEGT OM JE HUIS AAN ONS BESCHIKBAAR TE STELLEN, NEEM DAN CONTACT OP MET

MONIQUE BOER ONDER TELEFOONNUMMER:
0031 252 505888.

ALVAST BEDANKT! FAMILIE BOER

GEZOCHT:

uitbreiding van het redactieteam!

De redactie is dringend op zoek naar mensen die het leuk vinden om te schrijven. Als deel van de vaste redactie lever je voor elk nummer dat uitkomt 1 a 2 stukken aan. Dat kan een interview zijn, maar ook een column of informatief verhaal.

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een hoofdredacteur. Als hoofdredacteur stel je, met het redactieteam, de inhoud van het blad samen. Je zet de verhalen uit, houdt de deadline in de gaten en je redigeert de teksten.

Ben je geïnteresseerd geraakt? Stuur een email naar raskrabbel@hotmail.com.

Oude handdoeken en lakens over?

Gooi ze niet weg, maar breng ze bij Al Qurum Veterinary Clinic. Zij kunnen ze heel goed gebruiken voor het maken van huisjes en bedjes voor de katten die daar zitten. Als je daar toch bent, misschien zie je wel een katje dat je graag mee naar huis wilt nemen!

Je kunt de kliniek vinden achter Seih Al Maleh Street, way 1822.

Alvast bedankt en namens de katten: miauw!!

Ping & Wei

Ceciel's Boekenpagina

Tranen over Kashmir door George Mastras

De avontuurlijke Amerikaanse ex-advocaat Nick Sunder belandt ongewild in een menselijk drama in de regio Kashmir. Hij wordt in Pakistan verdacht van moord op zijn vriendin en vlucht met twee smokkelaars de grens over naar Kashmir. Kashmir is in handen van India en er woedt een godsdienstige en etnische strijd tussen moslims en hindoes. Fundamentalisten werven actief rekruten voor de Heilige Oorlog. Na een moeizame vlucht door de bergen maakt Nick kennis met de vrouwelijke dokter Aisha. Zij helpt zowel hindoes als moslims in haar kleine ziekenhuis, gevestigd in een paradijselijke vallei. Aisha heeft al vroeg moeten kiezen tussen haar roeping en haar verloofde. Kazim volgt de moslimstrijders, ook al moet hij de liefde voor Aisha daarvoor opgeven. De schrijver – een voormalig adviseur van een jeugdgevangenis en advocaat - weet dit wat Amerikaans getinte, avontuurlijke liefdesverhaal vakkundig te verweven met informatie over Kashmir. Ook weet hij zich goed in te leven in de moeilijke keuzes die de Kashmiri moeten maken.



Vaslav door Arthur Japin

Een wervelende historische roman over passie, roem, oorlog en nietsontziende liefde. Op het hoogtepunt van zijn roem richt de wereldberoemde balletdanser Vaslav Nijinski zich midden in een optreden tot zijn publiek. 'Nu is het kleine paardje moe,' zegt hij en loopt het toneel af. De rest van zijn leven, nog 31 jaren, brengt hij door zonder te spreken en zonder ooit nog te dansen. In het mondaine skioord Sankt Moritz reconstrueren drie ooggetuigen de gebeurtenissen rond deze noodlottige dag, 19 januari 1919, ieder vanuit zijn of haar eigen optiek: zijn echtgenote Romola, die als een tijgerin heeft gevochten om deze 'God van de dans' te veroveren, zijn afgewezen minnaar, de legendarische Sergej Diaghilev, oprichter van de Ballets Russes, die alles in het werk heeft gesteld om hem te vernietigen, en zijn bediende, die uit de dramatische beslissing van zijn meester moed put om ook zijn eigen leven radicaal om te gooien. Te midden van de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog hoopte Nijinski de mensheid te kunnen bekeren tot de liefde. Als hij merkt dat hij niet gehoord wordt, zelfs niet door hen die van hem houden, sluit hij zich voorgoed van de wereld af. Is dat een daad van waanzin of van wijsheid?



Vloed door Susan Smit

Als Adriana van Konijnenburg in 1899 op haar 24e haar eerste huwelijksaanzoek krijgt, weigert ze omdat ze de man niet ziet zitten. Als dochter van een succesvolle hotelier en reder die Noordwijk tot badplaats ontwikkelt, doet ze liefdadigheidswerk en leert zo visser Jacob (30) kennen. Ze worden verliefd, maar vanwege het grote standsverschil trouwt hij een ander. Na haar vaders dood zoekt een kelner uit een van zijn hotels toenadering. Als Hendrik haar ten huwelijk vraagt, weigert haar moeder toestemming, ook als Adriana zwanger raakt. Ze moet vertrekken, wordt ontferd en vestigt zich met Hendrik in Meppel, waar ze drie kinderen krijgt en ongelukkig is. Teruggekeerd naar Noordwijk hervindt ze zichzelf. Het boeiende verhaal, om-en-om verteld door Adriana en Jacob, beschrijft erg goed de sociale kant van hun leven in een levendig tijdsbeeld.



A. BERICHTEN VAN DE AMBASSADE

In de zomer hebben wij afscheid genomen van Els Barbat die 6 jaar lang als hoofd Consulaire en Administratieve Zaken in Oman werkzaam was. Els verruilde Muscat voor Moskou en is opgevolgd door Rolf von Seydlitz. Rolf is al een goede bekende op de ambassade omdat hij begin 2011 was ingevlogen om te helpen met de voorbereiding van het staatsbezoek (dat later moest worden uitgesteld). Rolf was al eerder geplaatst in de regio, namelijk Bagdad en Teheran. Vrijwel zijn hele loopbaan bracht hij door in den vreemde. Rolf diende in Oslo, London, Lima, Buenos Aires en Burkino Faso. We zijn heel blij met zijn komst, hij brengt veel ervaring mee op het gebied van consulaire en administratieve zaken.

B. Op de hoogte blijven

De ambassade houdt u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Om dat nog beter te kunnen doen zullen wij in de loop van 2012 een nieuw registratiesysteem introduceren. Het nieuwe programma maakt het mogelijk voor Nederlanders in Oman zelf hun registratiegegevens via een website op te voeren en bij te houden. Het systeem stuurt automatisch herinneringen om te zorgen dat het bestand courant blijft. We hopen op deze manier zaken voor U te vergemakkelijken terwijl we tegelijkertijd Nederlanders in Oman beter kunnen voorzien van informatie.

C. Veiligheid

Het reisadvies van de ambassade voor Nederlanders in Oman wordt voortdurend tegen het licht gehouden en zo nodig gewijzigd indien nieuwe omstandigheden zich voordoen. Begin oktober is het reisadvies gewijzigd. Er wordt gewezen op mogelijke dreiging van piraten in de Arabische Zee en niet noodzakelijke vaart wordt ontraden. Er hebben zich aan de kust bij Salalah helaas enkele incidenten voorgedaan waar toeristen op het water werden bedreigd. Er waren geen Nederlanders bij betrokken, wel zijn Franse watertoeristen bedreigd waarvan er één om het leven is gekomen. De Omaanse overheid heeft na de incidenten de bewaking op zee aangescherpt.

Het volledige reisadvies kunt u lezen op de volgende internetbladzijde:

<http://www.minbuza.nl/reizen-en-landen/reisadviezen/o/oman.html>

De ambassade organiseert periodiek bijeenkomsten voor de zogenaamde blokhoofden. Blokhoofden zijn Nederlanders die als contactpunt optreden in het geval dat er sprake zou zijn van een noodtoestand of calamiteit. We zijn verheugd dat we alle blokhoofden hebben kunnen voorzien van een satelliet telefoon. Met de aanschaf van deze apparatuur kan de ambassade onder alle omstandigheden blijven communiceren met de blokhoofden die o.a. gevestigd zijn in Muscat, Sur, Sohar en Salalah.

D. CONSULAIR

Het is druk op de consulaire afdeling. Op 23 oktober is er zelfs een nieuw record behaald! Er werden voor het eerst 2000 visa afgegeven binnen één jaar. De aanvraag van visa naar Nederland is in drie jaar tijd bijna verdubbeld. De ambassade wilt natuurlijk hetzelfde niveau van dienstverlening handhaven. Wij willen echter uw begrip vragen als u door drukte iets langer zou moeten wachten op een dienst of de beantwoording van een vraag. Per 1 december zal de consulaire afdeling van de ambassade nieuwe openingstijden invoeren. U kunt terecht op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van 1 tot en met 3 uur.

Enkele websites met nuttige informatie:

www.paspoorten.nl voor alle weetjes over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van paspoorten;

www.rdw.nl / www.rijbewijs.nl voor alle vragen over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van een Nederlands rijbewijs;

www.ind.nl voor alle vragen over inburgering, nationaliteitskwesties en verblijfsregelgeving in Nederland;

www.denhaag.nl voor informatie over het registreren van buitenlandse akten;

www.mfa.nl/mus/consulairzaken voor algemene informatie over wat de consulaire afdeling van de ambassade te Muscat voor u kan betekenen.

++Muscat, oktober 2011



عيادة القرم البيطرية Al Qurum Veterinary Clinic

Dr. Elke Heitz MRCVS - Dr. Natali Kranjec DVM - Dr. Petar Bogunovic DVM - Dr. Hetty Penninkhof Drs.

- Consultations - Vaccinations - Operations
- Fully Equiped Hospital
- Horse Treatment and Medications
- House Calls By Appointment
- 24 Hr Emergency Service - Please Call 92703273
- Full Import and Export Service
- IATA Approved Travel Kennels
- Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- Beaphar - XtraVital - Patent Pets - Snooza Pet Products



Opening Hours: Sat - Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00, Thursdays 09.00 - 13.00 Consulting Hours: Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

Location: Way 1822, Building 1467, Qurum Sultanate of Oman - Postal Address: P.O. Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman

Tel.: +968 24562263 - Fax: +968 24562804 - E-mail: info@muscatvets.com - Website: www.muscatvets.com

Financiële perikelen

door Henk Vriesman



Geachte expat,

Deze keer wil ik een aantal zaken rondom het belastingplan 2012 voor het voetlicht brengen en een paar andere fiscale zaken verduidelijken.

We beginnen met de heffing in box 3 voor buitenlands belastingplichtigen en in relatie daarmee **de 30% regeling**.

In box 3 vindt in Nederland de vermogensrendementsheffing plaats van 1,2% over het vermogen per 1 januari. Alle bezittingen (beleggingen, spaargeld, tweede huizen etc. worden bij elkaar opgeteld en na aftrek van ruim € 20.000 per persoon betaalt u over het saldo 1,2% per jaar. Voor buitenlandsbelastingplichtigen (bijna alle expats) geldt dit grotendeels niet.

Zij worden alleen aangeslagen over de waarde van onroerend goed en rechten die daarop betrekking hebben (erfpacht, vruchtgebruik etc.) en daarnaast over rechten in aandelen in de winst van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd. Er geldt dan geen vrijstelling van € 20.000.

Spaargeld en beleggingen worden dus niet in Nederland belast zolang u er niet woont. Hierover bestaan vaak misverstanden.

Als u later in euro's gaat uitgeven en daarnaast in aanmerking neemt dat het deposito garantiestelsel u garandeert dat u € 100.000 per persoon en per bank nooit zult kwijtraken dan is het vanzelfsprekend dat u overtollig geld altijd in Nederland stalt. En dus niet (in dollars) in Oman. Bijkomend voordeel is dat door de kredietcrisis er nu weer wat aantrekkelijke deposito's zijn. Rond de 3,25 voor 1 jaar vast tot 4,6% voor 10 jaar vast en ik denk dat u dat nu in Oman niet krijgt.

Dan nu **de 30% regeling**, die ik hieronder beknopt zal uitleggen.

In het belastingplan 2012 is aangekondigd dat de 30%

regeling ingrijpend wordt gewijzigd.

De 30% regeling faciliteert het aantrekken van een werknemer uit het buitenland.

Wanneer deze regeling van toepassing is, wordt het salaris van de werknemer voor 30% vrijgesteld van inkomsten en loonbelasting. Bovendien wordt de werknemer behandeld als buitenlands belastingplichtige en wordt dus niet aangeslagen voor spaargeld en beleggingen (zie boven). De werknemer moet beschikken over specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland en minimaal 2,5 jaar ervaring hebben. De regeling geldt voor maximaal 10 jaar en heeft na 5 jaar een toetsmoment.

Het mooie was dat als u 10 of 15 jaar was weg geweest, u er ook voor in aanmerking kon komen. Jammer voor mensen die werkzaam zijn bij Shell: Shell houdt het voordeel in de inkomstenbelasting, maar u heeft dan in ieder geval 10 jaar lang geen 1,2% vermogensrendementsheffing per jaar om de oren. De 30% regeling wordt nu gewijzigd en de termijn die u in het buitenland moet hebben doorgebracht wordt nu 20 jaar. Daar staat tegenover dat iedereen die meer dan € 50.000 verdient er gebruik van kan maken. In de praktijk betekent dit dat (bijna) geen enkele Nederlander nog voor deze regeling in aanmerking komt.

Het belastingplan 2012 bevat verder dat de **spaarloonregeling** en de **levensloopregeling** worden afgeschaft en er wordt een nieuwe regeling opgetuigd, de **vitaliteitsregeling**.

Deze regeling is bedoeld om te sparen voor zorg voor kinderen of anderszins en om bijvoorbeeld een *sabbatical* te financieren of een periode dat men geen salaris heeft. Vroegpensioen wordt ontmoedigd en overhevelen tot na pensioendatum kan niet meer. Mocht u nog een oude spaarloonregeling hebben lopen, dan kunt u deze na 1 januari opheffen zonder belastingheffing. Doen dus, want deze rekeningen geven meestal een zeer lage rente. Heeft u een levensloopregeling (onwaarschijnlijk) dan geldt er

overgangsrecht als uw saldo meer dan € 3.000 bedraagt. Als u in dit kader ook nog oude Nederlandse beleggingspolissen of lijfrentepolissen hebt, dan zou u daar ook eens naar moeten laten kijken want ook bij deze polissen is er de laatste jaren veel veranderd.

Tot slot nog een andere fiscale situatie namelijk de overdracht van de **ouderlijke woning** aan de **kinderen**. Zoals u misschien weet is de overdrachtsbelasting op woningen sinds 15 juni 2011 verlaagd van 6% tot 2%. Deze maatregel duurt tot 30 juni 2012. Deze maatregel is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren en dat lukt maar zeer matig op dit moment. De kredietcrisis en de aangescherpte verstrekkingeisen die sinds 1 augustus gelden, zorgen ervoor dat de woningmarkt geheel op slot zit.

De verlaagde overdrachtsbelasting biedt echter wel de mogelijkheid om een oud probleem de wereld uit te helpen, namelijk het repareren van het vruchtgebruik/bloot eigendom situaties. Wat is namelijk het geval. Voor 2001 werd veel geadviseerd om de woning aan de kinderen te verkopen waarbij de ouders het recht van bewoning hielden. De kinderen kregen het bloot eigendom en de ouders het vruchtgebruik. Dit bloot eigendom werd dan vaak geschonken in een aantal jaren met gebruik van de schenkingsvrijstellingen. Deze constructie diende om erfbelasting te besparen. Dit is echter sinds 2001 niet meer aantrekkelijk, omdat de hypotheekrente in zo'n geval niet meer aftrekbaar is en bovendien wordt het bloot eigendom belast in box 3 met (weer) die 1,2% per jaar. Men had echter nog wel het voordeel dat bij overlijden de waarde van het huis van destijds telde voor de erfbelasting. Sinds 1 januari 2010 is dit echter de veel hogere waarde van het moment van overlijden geworden. De constructie is nu dus niet meer efficiënt en kost jaarlijks (veel) geld. De verlaging van de overdrachtsbelasting kan nu worden benut om de situatie weer uit elkaar te trekken. Er zijn twee mogelijkheden namelijk: de ouders kopen terug of de kinderen kopen het vruchtgebruik. Er is dan in principe overdrachtsbelasting verschuldigd.

Wat het gunstigste uitpakt, hangt van persoonlijke omstandigheden af.

Suggesties over onderwerpen voor een volgende column zijn van harte welkom.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of willen reageren dan kunt u mailen naar Henk@PlanningMasters.nl

Uw Raskrabbelaar

Henk Vriesman MFP CFP®

DSI Beleggingsadviseur



Planning Masters

masters in financial planning

Financiële planning voor Expats
Beleggen, verzekeren, pensioenen en fiscale zaken

Trackers4You, het eigen beleggersplatform van PlanningMasters, is uitermate geschikt om pensioen of vermogen op te bouwen. Trackers of Exchange Traded Funds (ETF) zijn indexvolgende beleggingsfondsen met een veel lagere kostenstructuur dan een gewoon beleggingsfonds. Uw geld staat veilig in Nederland en wordt tegen geringe kosten belegd in een optimaal gespreide portefeuille van aandelen, obligaties en vastgoed. Uw beleggingen worden gekoppeld aan uw doelstellingen en jaarlijks wordt de haalbaarheid gemeten. Door 4 keer per jaar balanceren houden we uw portefeuille gezond. U betaalt in Nederland geen belastingen en er zijn geen transactiekosten en bewaarloon.

Trackers4You, het alternatief voor Expats!

Henk Vriesman CFP MFP www.planningmasters.nl
Mail: info@PlanningMasters.nl
Tel: 0031-72-5816015

INSPECTOR GADGET

Misschien moet ik mijzelf eerst even voorstellen. Ik ben Dennis Mulder en in augustus gestart bij PDO. Ik heb gewerkt voor Shell Finance in Iran, Kuwait en Brunei. Brunei was een exciting job en een prachtige family-posting. We hebben veel gereisd, haringen voor Dutch Night laten invliegen en Sinterklaas-intochten georganiseerd. Ik kan me het eerste feestje (aan de rand van een zwembad) als startende expat nog goed herinneren. De rode draad door alle gesprekken was 'Toys': Zwembaden ('watermanagers'), Apple, golf, auto's, off-road trips, vakanties, etc. In welke wereld ben ik gestapt? Ik dacht indertijd dat al mijn mede-expats "Arthur" heetten (leuke film trouwens).

De baan in Iran was een unieke ervaring en een prachtig land, zolang je geen kranten leest en/of CNN kijkt. Onvoorstelbaar hoeveel Apple stores er zijn. Elke donderdag toch even naar Mirdamad Boulevard en ValiAsr om te kijken of de nieuwe iPhone 3S er al was. Eindelijk! Via China geïmporteerd en direct gekocht natuurlijk. Mijn gezin heeft indertijd anderhalf jaar in Nederland gewoond.

Inmiddels zijn zij ook in Oman en bestaat uit mijn vrouw Miriam en 5 kinderen. Je begrijpt dat dit enige behendigheid vergt in settlen en aandacht. We hebben ook gemerkt dat de minimal requirements voor expat kids zijn aangepast aan deze tijd. Toys for little boys/girls: Internet aansluiting en laptop (min. Windows 7, i7 Intel processor en 640GB geheugen). De Sony Vaio biedt hier een uitstekende uitkomst. Na twee en een halve maand Home-Centres, Volvo dealers, Carrefours en Team-Allied dozen, waren we eindelijk toe aan een feestje.

Leuk om kennis te maken met andere Nederlanders in Oman. Iedereen dank voor het warme welkom! Het progressive diner was geweldig en leuk om te horen dat het Oranjebal een groots evenement is. We kijken er naar uit en hopen ook een bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse gemeenschap de komende jaren. Gedurende de avond is het goed te horen dat ook hier auto's, vakanties, Apple en off-road trips de nodige aandacht krijgen.

Zouden ze niet weten dat ik nog geen 40 ben?..... Nog niet in een mid-life crisis zit?..... Of dat ik 5 kinderen heb? Of ik een stukje wilde schrijven over 'Toys for the Boys'. Ik was blij dat mijn gezin weer bij elkaar was, fantastische job, geen stress, sociaal druk. Waarom zou ik me druk maken over speelgoed? De vraag hield me heel de avond bezig en dacht dat ik iemand was die nadacht over de belangrijke dingen in het leven.

Opeens kreeg ik een text message via mijn iPhone 3S van mijn vrouw: 'gaan we?' Ook Miriam heeft een iPhone 3S en we denken over de nieuwe 4S. Helaas blijft de lancering van de iPhone 5 uit. Een iPhone is echt een must. Ideaal tijdens het reizen en volgeladen



met iTunes, films en Apps. Ook gezien het aantal kinderen tijdens het reizen....

Tuis aangekomen was ik nog steeds stil. Eerst even de iPhone aansluiten met de iMac. Helaas, daar ligt al een iPad op te laden. Dat is een geweldig ding. Je moet je niet afvragen waarom je de iPad hebt, just do it! Dan maar synchroniseren met onze iBook. Ideaal zo'n iMac. Alle foto's en films staan erop. Dit herinnert mij aan het feit dat we nog op zoek moeten naar een Apple TV. Dat heb ik altijd graag willen hebben.

Enkele dagen later, eindelijk tijd om iets op papier te zetten. Mijn eigenwaarde is weer iets gestegen. Gelukkig komt er een mail binnen of ik een weekendje mee ga golfen in Singapore. Lekker eten bij Otto Restaurant (Red dot building) en Champagne brunch by Fullerton. De Callaway golfset staat nog te blinken op zolder. Heb je hier ervaring mee? Via de Callaway website kun je je eigen clubs samenstellen; graphite, steel, flex, etc. Vervolgens laten overkomen uit de US. Hier hebben we heel wat borrels over gediscussieerd in Brunei.

Lastig, lastig, want dat weekend is ook de Wahiba Challenge. Dat gaat die Volvo niet trekken. Natuurlijk was het een goede keuze. Vooral de 'R-design' uitvoering. Je moet gewoon een goede car hebben en snel weg zijn bij het (oranje) stoplicht. Die Nissan Patrol uit Brunei was ook sterk, maar het gaat vooral om de 2e auto. Natuurlijk was ik er al achter gekomen dat mijn BMW cabriolet 3M een must was in Brunei.

Altijd leuk, die auto's vanuit de veiling van de Sultan. Enorme adrenaline kick. Vervolgens blijkt dat het met zo'n soft-top niet uit te houden is met 40 graden. Toch maar kijken voor een Jeep Wrangler de komende periode. Gelukkig komt er nog een men-only weekend, begreep ik. Ik heb daar al tijdens verschillende borrels over gehoord....

We moeten dus wel rekening houden met onze vakanties om deze leuke uitspattingen niet te missen. Ik begreep dat ik contact moet opzoeken met de KLM agent om te weten wanneer er aanbiedingen zijn. Waarschijnlijk zijn de komende periode de aanbiedingen al weg. Er was niemand gedurende Eid in Oman! We hebben inmiddels vele tips gehad over trips binnen en buiten Oman. We gaan ze allemaal afwerken, want wat moeten we toch met de vele public holidays. Helaas was Dubai al geboekt voor de Eid vakantie en zit China in de pijpleiding voor de zomer. We moesten nog één probleem oplossen: De kinderen vertellen dat we

met de auto naar Dubai gingen niet met het vliegtuig. Ik zit nu naar buiten te staren (naar mijn zwembad, erg belangrijk!) en kom erachter dat ik waarschijnlijk net zoveel 'toys' heb gehad (en heb) als iedereen die dit leest. Opschepper? Nee, natuurlijk niet. Gewoon de standaard gespreks-onderwerpen op iedere expat borrel, maar nu op papier. Noem mij nog maar eens drie andere onderwerpen tijdens een afscheidsfeestje, progressive dinner of Dutch Night? Ik reken de gesprekken die over werk of kids gaan niet mee....

Wat zou een new arrival denken als hij voor het eerst zo'n borrel meemaakt? Dat is nu het goede van deze rubriek. Ik komt er achter dat ik eigenlijk al jaren in een mid-life crisis zit en alle toys al een keer voorbij heb zien komen (behalve een andere vrouw, maar ik heb voorbeelden voor je..). Ik ben er zo een. Heerlijk eigenlijk. Wat nou belangrijke doelen in je leven.

Dennis Mulder

Nieuwe Nederlanders in Oman



- Rolf en Anneke von Seydlitz, Muscat
- Jaap en Marja Marijt, Muscat
- Martijn en Noortje Hulshof met dochter Rosa (2011), Muscat
- Dennis en Miriam Mulder met hun kinderen Noah (1998), Levy (2000), Indy (2002), Zinzy (2005) en Zioyn (2008), Muscat
- Renate en Geert Buijsman met hun kinderen Jules (2006) en Danmarice (2007), Muscat
- Evert en Rosemary Moes met hun kinderen Martijn (1997) en Mandy (1998), Muscat
- Axel-Frans en Helga Hartman met hun kinderen Iris (2002), Tara (2004) en Marieke (2006), Muscat
- Patrick en Wendy de Plaa met hun kindern Robin (2004), Flor (2006) en Sylke (2009), Muscat
- Gerard en Yolanda Bodewitz-Smit, Muscat
- Paul en Tamara van Mook, met hun kinderen Maarten (1999), Matthijs (2002) en Alexander (2009), Muscat
- Michael en Griet Proot, met hun kinderen Anna (2007) en Charlotte (2009)
- Paul en Caroline van Kooten Niekerk met kids Vera (2006), Isis (2008) en Oscar (2011), Sohar
- Bart van Turnhout en Haydée Meursing, Sohar
- Tabe en Victoria de Jager, Sohar

Autohuur **all-in** tarieven  vanaf € 23,- per dag

laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

www.bb&lcarrental.nl

+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

BB&L
CAR RENTAL

'On the Move' uit Libië

door Amanda Reijmer

W*ij zijn Chris, Amanda, Chloe (6), Joaquin (5) & Rowan (1) Reijmer en wonen sinds een half jaar in Oman. Na drie prachtige jaren in Tripoli, Libië waar we vele leuke, warme en spontane mensen leerden kennen, vonden we het jammer dat het tijd was om te vertrekken. Aan de andere kant waren we wel weer erg enthousiast over ons nieuwe avontuur in Oman.*

Het is wel een raar moment om dit te schrijven vanwege het grote nieuws dat Khadaffi is gepakt. Hier is het verhaal van ons leven in Tripoli.

Libië werd pas in 2005 toegankelijk voor de meeste buitenlandse bedrijven. Het gebied ten westen van Tripoli heet Janzour/Seraj. Dat is voornamelijk agrarisch maar deze "boeren" zagen al snel dat het lucratiever was om huizen te bouwen voor expats dan olijfbomen.. Dus het werd het populaire expat gebied, maar de meeste huizen werden in eerste instantie niet verder gebouwd tot de muren en het dak klaar waren. De landlords wachtten eerst tot een huurcontract was getekend (uit financieel oogpunt) voordat ze de huizen afbouwden.

Dus bij het selecteren van een huis moet je je voorstellingsvermogen goed gebruiken en daarbij kunnen inschatten hoe snel dit af kan zijn (normaal 4-6 weken). Het voordeel van dit systeem is dat je nog veel dingen naar je eigen smaak kunt laten aanpassen. We kennen mensen die de landlord een compleet zwembad lieten verplaatsen of een guardhouse lieten veranderen in een prachtig poolhouse! Grote huizen met tuinen, eigen zwembad

en een guard was de norm. We vonden een relatief klein huis (groot vergeleken met de PDO huizen hier) maar met een prachtige tuin van 2000m2, een eigen zwembad met een buitenkeuken en geen burens. Perfect om van het goede Middellandse zeeklimaat te genieten en daarom waren we ook vaak buiten.

In Tripoli zijn maar drie engelstalige internationale scholen. We kozen voor de British School Tripoli (BST). Het is de kleinste, met maar 130 leerlingen toen onze kinderen arriveerden, en de oudste school (sinds 1968, dus van voor de revolutie). In tegenstelling tot de meeste internationale scholen, die hun eigen voetbalveld, zwembad etc. hebben, was het gebouw van de BST oud en eigenlijk te klein en waren er zo goed als geen faciliteiten. Tevens lag de BST het verst van ons vandaan (20-30 minuten rijden), terwijl de andere twee scholen om de hoek lagen. Dus waarom deze school? De sfeer was perfect, de school werd goed geleid en met de beste leraren/leraressen die zorgden dat de kinderen zelfverzekerd werden en met veel plezier naar school gingen om nieuwe dingen te leren.

Elke ochtend om 8 uur was er een line-up met een kort praatje van de directeur en dan vertrokken alle kids naar



hun klas. Vanwege het kleine aantal leerlingen was er ook een hechte gemeenschap. Het feit dat er goede cappuccino geschonken werd, hielp ook mee en vele vaders brachten 's ochtends hun kinderen om eventjes een praatje te maken voordat ze naar hun werk gingen. Moeders kwamen vaak 's middags wat vroeger naar school om dezelfde reden!

Bij aankomst in Tripoli was er nog geen Nederlandse school, alle Nederlandse kanalen waren wel via de satelliet te ontvangen maar dit was niet voldoende om de taal te onderhouden. Dus besloot Chris samen met twee vriendinnen een Nederlandse School op te zetten (Nederlandse Taal & Cultuur, net als het Rijnland Lyceum bij de BSM maar voor de leeftijd 4-12). Het was niet gemakkelijk, maar in januari 2010 begonnen eindelijk de lessen met een lerares, een assistent en negen enthousiaste leerlingen. Het Duitse bedrijf Wintershall bood hun clubhuis aan voor de lessen en Shell sponsorde het geheel financieel. In september 2010 was dit aantal al gegroeid tot achttien leerlingen! Twee middagen in de week werd er voor tweeënehalf uur les gegeven (in twee groepen verdeeld), en spelenderwijs werd het Nederlands goed onderhouden. Onze kinderen hebben het nu nog steeds over de leuke lessen.

Libië is hardship omdat het een droog land is... en er is geen alcohol verkrijgbaar. Uiteraard is er de zwarte markt. Je moest dan bijvoorbeeld naar een kleine sigarettenwinkel en daar zei je dan dat je dorst had. Of ze keken je raar aan of je kreeg een instructie voor de transactie.. Belachelijke prijzen van 120 euro voor een doos Tunesische Heineken was vrij normaal! Ook gin ging gemakkelijk voor 60 euro per fles van de hand. Uiteraard zijn mensen creatief dus werd er massaal zelf bier en wijn gemaakt. Vele wedstrijden werden er gehouden wie het



beste biertje of wijntje kon maken (weer een excuus om te drinken!). Ons eerste bezoek aan de bulkstore in PDO was daarom erg speciaal!

Libië is hardship omdat er geen grote supermarkten zijn, zoals de Carrefour of de Sultan Center. Boodschappen doen betekende drie of vier kleine supermarktjes bezoeken en daarnaast nog apart naar de slager, de bakker en de groente- en fruitkraam. Uiteraard waren veel producten niet verkrijgbaar, dus als je iets aparts zag als Calve pindakaas of broccoli dan kocht je ook massaal in. Bij mijn eerste bezoek aan Carrefour was ik m'n karretje aan het volladen met broccoli toen m'n man me eraan herinnerde dat we niet meer in Tripoli waren.

Libië is hardship omdat niet alle medische voorzieningen er zijn. Voor een bevalling wordt het aangeraden om dit vooral buiten Libië te doen (ook voor Libiërs die het zich kunnen veroorloven). Er is geen bloedbank aanwezig in het land en zo gauw iets serieus is wordt je al snel buiten Libië doorverwezen. Gelukkig was Malta maar veertig minuten vliegen en de rest van Europa minder dan drie uur met goedkope tickets! Het was dan ook makkelijk naar Nederland te vliegen voor een dokter- of tandartsbezoek. Ik hoefde ook geen feestjes of bruiloften te missen. Toen ik zwanger was van mijn derde kind ben ik naar Nederland gegaan voor mijn echo's van 12 en 20 weken en voor de bevalling.

Libië is hardship vanwege het verkeer. Complete chaos! Het aantal verkeersdoden is het een na



hoogste ter wereld (twee keer zo veel als Oman en tien keer zo veel als Nederland). Het is een verademing om in het goed georganiseerd en gedisciplineerde Muscat te rijden!

Libië is hardship vanwege het onvoorspelbare regime en hun internationale betrekkingen. Zo gauw er weer een diplomatieke rel was werden er weer vergaande maatregelen genomen. Dan moesten alle Zwitsers het land uit en konden de Canadezen het land niet meer in of begin 2010 werd de toegang geweigerd voor alle Schengen paspoorthouders. We kwamen terug van vakantie en na acht uur wachten mocht ik (vijf maanden zwanger en met twee kids) het land in nadat we werden opgehaald door de ambassadeur. Na tien uur vastzitten op de luchthaven werd Chris terug naar Nederland gestuurd via Qatar. Al met al was hij tweeëneenhalve dag onderweg van Nederland naar Nederland. Na vier weken ben ik met de kids ook terug naar Nederland gegaan. Twee weken later was alles weer genormaliseerd en konden we met z'n allen terug naar Tripoli.

Het mooiste van Tripoli is de expatgemeenschap. Het is een kleine, open, gemixte en internationale gemeenschap. Door de hardship blijven mensen ook niet zo lang en vanwege de relatief kleine gemeenschap is het meer open naar elkaar en naar nieuwkomers. Ook het feit dat er bijna geen entertainment is (geen bar, bioscoop en leisure clubs (als PDO Club) en weinig restaurants, wordt de meeste entertainment verzorgd bij mensen thuis of via een van de drie internationale scholen. Er was altijd wel wat te doen, wat uiteraard pas last minute werd geregeld. Babygroups of playdates met meer dan twintig kinderen in je tuin was niet ongewoon aangezien de meeste mensen toch wel een tuin met zwembad hadden. Het Sinterklaasfeest werd gewoon bij iemand in de tuin gevierd. We hebben zelfs feestjes georganiseerd met een live band in de tuin!

Wat mensen zich ook niet realiseren zijn de prachtige witte stranden met de lichtblauwe zee in Libië. Je moest wel de juiste stranden opzoeken, waar de lokalen niet kwamen, anders zat je tussen het zwerfvuil. Regelmatig kamperen op het strand was ook fantastisch of een feestje

met een grote groep op het strand. Ook liggen de best bewaarde Romeinse en Griekse ruïnes in Libië. Vooral Sabratha en Leptis Magna zijn adembenemend en het feit dat er bijna geen toeristen zijn maakt het zelfs nog mooier. In het amphitheater van Sabratha werden regelmatig opera en voorstellingen gehouden die je kosteloos kon bijwonen.

We zijn eens meer dan zeshonderd kilometer naar het zuidwesten gereden naar Ghadames, een prachtige oasestad in de woestijn, precies gelegen op het drie landenpunt met Tunesië en Algerije. Met een uur vliegen zit je in Sebha, vandaar zijn we vijf dagen door de woestijn gereden naar onder meer de Ubari meren en de Jebel Acacus. Chris en de jongens hebben ook een rit van drieduizend kilometer, eenderde daarvan off road, gemaakt naar het hart van Libië, Waw an Namus, een prachtige vulkaan in het midden van de woestijn met een oase erin, waarin je meren vindt met verschillende kleuren. En dan rijd je soms voor dagen waarbij je niemand tegenkomt, een land wat nog niet toeristisch is, authentiek en totaal 'nog' niet commercieel.

Het weekend dat we in Muscat aankwamen, mid februari, begon het te rommelen in Libië. We zaten aan de buis gekluisterd, kijkend naar de BBC, Al-Jazeera, CNN en vooral op facebook om er zeker van te zijn dat al onze vrienden veilig het land verlaten hadden. Het doet pijn in ons hart dat ons vorige thuis een oorlogsgebied is geworden en dat het leven in Tripoli en de expat gemeenschap, zoals wij die kenden, nooit meer hetzelfde zal zijn.

Wij zijn blij met ons nieuwe thuis in Oman en genieten van ons leven hier. Maar Tripoli zal altijd speciaal voor ons blijven.



SINTERKLAAS KOMT WEER NAAR OMAN

Aankomst 24 november op het PDO strand
10.00 uur

Huisbezoeken op vrijdag 2 december



Voor meer informatie neem contact op met
- Corine Selders 95521804
- Marieke Richters 98559345