

**Enjoy up to 85% discount  
when roaming in the GCC!**



UAE



BAHRAIN



SAUDI ARABIA



QATAR



KUWAIT

## Enjoy incredible rates while roaming in the GCC!

Nawras SmartRoamer makes international roaming accessible, easy and cost-effective. With Nawras SmartRoamer, all Nawras customers, both Mousbak prepaid and Ajel postpaid, enjoy reduced rates on roaming calls, SMS and data usage in SmartRoamer partner countries. Nawras SmartRoamer comes without any subscription fee and is automatically activated for all Nawras customers. Another first from the Sultanate's customer-friendly communications provider.



Available with:

**Etisalat in UAE | Batelco in Bahrain | Mobily and Al Jawal / STC in Saudi Arabia | Qtel in Qatar | Wataniya in Kuwait**

Join Nawras today, keep your existing mobile number and get more out of life.

For more information, simply SMS the keyword Smart to 1500, visit [www.nawras.om](http://www.nawras.om), your nearest Nawras store or call our Customer Service at 9501 1500.

### SmartRoamer Rates

	Local calls (per min)	Calls to Oman (per min)	Data / MB	SMS
<b>Rates</b>	99 Bz	199 Bz	RO 1.199	79 Bz



النوراس  
nawras

Get closer

# Ras Kraabi'el

NOVEMBER 2009



SCHOLEN IN MUSCAT



EID TRIP



KICK-OFF PARTY



SALALAH SHUFFLE



Voor Nederlandstaligen in Oman



Gesine Kampman



Anneke van Gisbergen



Sandra Kapoh



Steph Bloemarts



Heleen Elzenga

W e kwamen laat op gang dit jaar. Een aantal mensen werd genoodzaakt na terugkeer in Oman een paar dagen binnenshuis door te brengen vanwege H1N1 die helaas ook in Oman slachtoffers gemaakt heeft. Scholen begonnen later dan gepland. De Ramadan eindigde halverwege de maand september waarna een heerlijke Eid volgde. Dat deze onverwacht pijnlijk kan eindigen, kunt u lezen in een van de verslagen verderop in de Raskrabbel. De eerste Raskrabbel van dit jaar ligt voor u en we zijn opgetogen dat ons team er weer in is geslaagd om met de hulp van alle bijdragen en inzendingen iets moois samen te stellen en te creëren.

Na het vertrek van maar liefst drie redactieleden (onder wie het lay-out team), zijn we met een klein gezelschap verder gegaan. Dat was spannend en zeker een uitdaging: hoe zal het blad er straks uitzien en wie gaat ons daarbij helpen? Met deze vragen gingen we het zomerverlof in. Anneke had aangegeven zich wel te willen verdiepen in het opmaakprogramma en na onze oproep in de vorige Raskrabbel bood Stephanie Bloemarts zich aan. Samen hebben zij deze editie vormgegeven en we hopen dat zij dit in elk geval dit jaar zullen blijven doen!

Wat vindt u in deze uitgave? Een kleine – willekeurige – selectie: allereerst kunt u beginnen met plannen te maken wanneer u de uiteenlopende reisverslagen in dit blad leest; we ontvingen een mooi restaurant review dat je het water uit de mond doet lopen; u treft een zeer informatief en bruikbaar overzicht aan van een aantal middelbare scholen in Muscat; een kinderpagina; een foto-reportage van de zeer goedbezochte Kick-off Party en de – helaas – laatste column van Shellina. Shellina heeft met veel gevoel voor zelfspot en relativering ons blad gevuld met haar expat-bespiegelingen. Dit was haar laatste bijdrage: Shellina gaat haar geluk elders beproeven. Shellina, meid, het was ENIG om jouw stukken te lezen. We vonden ze kostelijk en hebben er altijd enorrmm van genoten! Veel dank hiervoor en het ga je goed!

Wij danken iedereen voor zijn/haar bijdrage en we blijven uw stukken met belangstelling tegemoet zien. Heeft u iets beleefd wat u graag wilt delen? Bent u ergens geweest waar we absoluut naar toe moeten? Schrijf en stuur het op naar de redactie: raskrabbel@hotmail.com

Anneke van Gisbergen  
Gesine Kampman



De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt 4 maal per jaar. Het redactieteam wordt gevormd door:

**HOOFDREDACTIE**  
Anneke van Gisbergen  
Gesine Kampman

**LAY OUT**  
Anneke van Gisbergen  
Steph Bloemarts

**VASTE SCHRIJVERS**  
Sandra Kapoh

**CORRECTIES**  
Gesine Kampman

**DISTRIBUTIE**  
Heleen Elzenga

**Financieel Beheer/Advertenties**  
Frank Wolters

**Druk**  
Modern Colour Printers L.L.C.

**Website**  
www.raskrabbel.nl

**Abonnementen**  
Kostenloos aan te vragen in Oman via:  
Heleen Elzenga  
p/a PDO UWB/52  
P.O. Box 81  
Muscat, 100  
e-mail: raskrabbel@hotmail.com

**Adverteerders**

KLM  
Nawras  
BB&L  
Al Qurum dierenarts  
La Vacanza

**Uitgave mede mogelijk gemaakt door**



اللجنة الهولندية - عمان  
Holland Comité Oman  
Jaargang 25, nummer 1

# Inhoudsopgave



## VASTE RUBRIEKEN

- 3. Voorwoord
- 4. Inhoudsopgave en vaste info
- 5. Holland Comité
- 14. Weblog Oman
- 18. Ceciel's boekenpagina
- 19. Anna Casa Nova
- 28. Restaurant review
- 32. On the Move
- 34. Toys for Boys
- 36. Nieuws van de Ambassade
- 38. Mijn baan in Oman

## REPORTAGES EN FOTO'S

- 6. Interview Angela Mazairac
- 8. Eid Trip naar Salalah
- 10. Drie en een halve School
- 16. Salalah Shuffle
- 20. Eid Mubarak
- 22. Foto pagina Kick-Off
- 24. Kinder pagina
- 30. Fotografie in Oman
- 31. Lara & Sophie
- 40. Eid in Qatar
- 43. Kalender

## AANKONDIGINGEN

- 6. Nieuwe Nederlands-taligen
- 15. Nieuwjaarsduik
- 27. Kinderfeest
- 35. Sint Aankomst
- 35. Hollandse Brievenbus

Deadline 15 januari 2010

**M**OTHER EN BABY  
SUPPORT GROUP  
Voor advies en informatie met betrekking tot zwangerschap en kraamtijd voor moeder en baby.  
Eli Busby: 24678318/ 99592431  
eabusby@omantel.net.om Inger Boom 99144210

## De Karavaan

De Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Isabelle Stevens. Voor meer informatie, neem contact op met Hilde van der Sterren. Tel: 24675341. GSM: 92723675.

# Vaste Info

**Check it out:**  
de nieuwe look van onze website  
[www.raskrabbel.nl](http://www.raskrabbel.nl)

Heb je ook iets leuks om in te sturen???

Super! Lever dan je tekst aan in een Word document. Het lettertype dat we gebruiken is Verdana, 11 pt. We houden ongeveer 450 woorden per pagina aan, dan heb je nog wat ruimte voor foto's. Je afbeeldingen graag apart aanleveren (hoge resolutie jpg svp). Als je het anders wilt aanleveren (bijv. PDF of Photoshop), overleg dan eerst even met de redactie (geen Powerpoint!)

*Het* is november. In Nederland vallen de blaadjes van de bomen en luidt de maand november de winter in. Mensen trekken naar binnen, doen de kachel aan en verstoppen zich onder dikke jassen, sjaals en regenpakken. Stranden zijn verlaten, op een eenzame wandelaar met zijn hond na. De donkere dagen zijn begonnen en pas over een maand of vijf zal men weer kunnen genieten van de eerste bleke zonnestralen.

Hier in Oman is het ook winter. Maar anders. Het gedrag van de mensen hier is precies andersom. Iedereen is opgelucht dat de hitte eindelijk voorbij is. Dat we weer kunnen genieten van het prachtige kleurenspeel van de zon, de lucht en de bergen. Kampeerspullen worden weer uit de kast gehaald. Extra spullen worden aangeschaft en plannen worden gesmeed om het land van 1001 nacht verder te ontdekken. Velen van u gaan even weg uit Muscat waar de hectiek van de dag te veel wordt en het gedrag van vele toeristen ons tegenstaat. Op zoek naar de ware schoonheid en rust van Oman. Nu weten we weer waarom het hier zo zalig is en waarom velen van ons proberen om nog dat ene jaartje extra te blijven.

Gaat dat ook zo bij het Holland Comité ? Meestal wel. Gebleken is dat als je eenmaal actief bent geweest in een commissie je dat vaak blijft doen, of een ander evenement gaat organiseren.

Maar de eerste stap zetten is voor velen het moeilijkst.



اللجنة الهولندية - عمان  
Holland Comité Oman

Hoeveel tijd gaat het kosten? Kan ik dat wel doen naast mijn drukke baan? Durf ik de verantwoordelijkheid als voorzitter wel aan? Kan ik wel schrijven of sponsors zoeken? Dat heb ik nog nooit gedaan, dat lukt me vast niet..Allemaal angsten. Herkent u dit bij zichzelf? En vraagt u zich dan wel eens af waarom deze angsten vaak de overhand hebben als u voor een dergelijke beslissing staat?

Is het niet zo dat u op uw werk en in uw privéleven vaak veel grotere bergen over moe(s)t? Dan zijn er natuurlijk ook twijfels, maar die worden overwonnen, omdat u weet dat u het kan!

... En als u achteraf terugkijkt, leek het dan vaak niet zwaarder dan het uiteindelijk was?

Wat let u om met een leuke club mensen een Oranjebal te organiseren? Of een Family Desert Rally?

Geen tijd, geen zin, te druk met kinderen, familie, zeilen

of anderszins? Werkelijk?

Deze vraag wil ik in uw hoofd planten en ik hoop dat het u tot nadenken aanzet. Zonder actieve vrijwilligers kunnen de evenementen hier niet georganiseerd worden.

Dat weet u ook!

Gelukkig worden er meestal wel genoeg enthousiaste mensen gevonden.

Maar het lijkt minder te worden....en het leuren naar mensen is - als je jezelf al inzet voor de gemeenschap niet erg enthousiasmerend. En dat terwijl het aantal Nederlanders in Oman stijgt! De opkomst op de Kick-Off Party was fantastisch. U en wij hebben genoten en dat willen wij zo houden. Er zijn duizend excuses om nee te zeggen...

U hoeft er slechts één te vinden om "Ja" te zeggen!

**Nathalie Reumer**  
**Voorzitster**  
**Holland Comité**

**Voorzitter**  
**Secretariaat**  
**Penningmeester**  
**Techniek & opbouw**

Nathalie Reumer  
Annemarie Nieuwenhuis  
Frank Wolters  
Johnny de Leeuw, Michiel van Rije

**Impressariaat**

Ans Goossens, Paola Hoek, Hilde van Lieshout, Eddy Sibeijs

**Raskrabbel liaison**

Gesine Kampman, Anneke van Gisbergen

**Ambassade liaison**  
**Oranjebal**  
**Kinderfeest**

Marc Mazairac  
vacature

**Zwemvierdaagse**  
**Avondvierdaagse**  
**Sinterklaas**  
**Vrijmarkt**

Laas Elzinga  
Heleen Klinkenberg  
Annemarie Quadvlieg  
Martine Berk  
Willemine Ridderhof

# Interview met **Angela Mazairac**



**S**pouses zijn doorgaans niet de personen naar wie wordt gevraagd als het het leven en werken van gezin en partner in het buitenland betreft. Echter vormen ze de ruggegraat van het gezin en ze verdienen wat ons betreft meer aandacht.

Toen de familie Mazairac zich in augustus in Muscat vestigde, besloten we dan ook om Angela te vragen voor een interview. Samen met haar man Marc – die voor de Nederlandse ambassade de functie van Sander Janssen overnam – en hun drie kinderen zal ze vier jaar in Muscat blijven.

## **Waar kom je vandaan?**

We zaten anderhalf jaar in Islamabad (Pakistan) aan de voet van Himalaya. Het was er prachtig: veel groen, apen en rondvliegende honden die met honderden in de bomen hangen en 's avonds en masse over je huis vlogen. Marc was economisch attache en reisde in die hoedanigheid regelmatig door het land. Hij heeft veel gezien en was zwaar onder de indruk van de schoonheid van dit land. De kinderen en ik zagen minder; het politieke klimaat liet dit niet toe. Halverwege 2008 werden er verschillende aanslagen gepleegd waaronder een op de Deense ambassade die pal naast de Nederlandse residentie stond. Als gevolg van de onrust werden alle families naar Nederland gestuurd en ging de ambassade met een kernstaf door. Marc bleef nog een jaar en ik heb halsoverkop de kinderen ingeschreven bij scholen in Wassenaar waar we een huis hebben. Daar heb ik ruim een jaar alleen gezeten met de kinderen. Marc werkte zes weken op en twee weken af.

## **Hebben jullie eerdere postings gehad?**

Onze eerste buitenlandse posting was Sana'a in Jemen. Hier woonden wij van 2004 tot eind 2006. Dit was een heel bijzondere en spannende ervaring. Een groot contrast uiteraard met de westerse wereld. De expatgemeenschap was dan ook erg hecht. Er woonden destijds ongeveer 100 Nederlanders werkzaam voor ambassade, olie-industrie, Wereldbank, IMF en Verenigde Naties, gezondheid, onderwijs, water en economie. Jemen was echt een posting voor gezinnen met kleine kinderen. Daar vond je er veel van en die kwam je tegen in de toddlerclubjes. Dat was leuk, want de samenstelling was divers: zowel westerse als Arabische vrouwen uit onder andere Syrie, Lybie en Jordanie sloten zich hierbij aan.

Verder kon ik mezelf verdienstelijk maken door borduurles te geven aan kansarme Jeminitische vrouwen. Het NGO (non-governmental organization) startte een school voor deze vrouwen. Zij kregen les in Engels en naaien. Ik heb de opleiding Mode en Kleding gedaan en kon ze borduurles geven. De opzet was om placements te maken met Jeminitische afbeeldingen zodat ze verkocht konden

worden. Vonden de vrouwen niet leuk, want die zagen ze al zo veel. Toen hebben we besloten om bloemen te borduren op abaya's.

### ***Jullie tijd in Jemen was 2,5 jaar. Zijn postings normaal niet langer?***

Marc kreeg een aanbod om voor de ambassade in Pakistan te werken. Met enige overmoed namen we het aanbod aan, denkend als we Jemen aan kunnen zal Pakistan ook best kunnen. De recreatieve mogelijkheden waren aanvankelijk best wel groot hetgeen het een aantrekkelijke plaatsing maakte. Er waren clubs met restaurants, zwembad en tennisbaan waarvan je lid kon worden. Bovendien was de expat- gemeenschap veel groter dan in Jemen.

### ***Hoe is het onderwijsaanbod voor de kinderen?***

De kinderen gingen naar een Amerikaanse school, omdat het Britse basisonderwijs maar 7 jaar duurt en kinderen daarna naar een boarding school moeten. Er werd geen Nederlands onderwijs gegeven hebben, daarom hebben we samen met andere ouders een Nederlands schooltje opgericht. Marc heeft ooit PABO gedaan en dat geeft hem de mogelijkheid directeur te worden van zo'n school. Er

werd een bestuur samengesteld en een leerplan geschreven. Na goedkeuring van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (SNOB), kwamersubsidie voor personeel, leerlingen en lesmateriaal. Samen met bevoegde leerkrachten uit de Nederlandse gemeenschap werd er aan de groepen 1 tot en met 6 vier middagen per week aanvullend onderwijs Nederlandse taal en cultuur gegeven.

### ***Wat is je indruk van Oman?***

De enorme vrijheid die je hier hebt vind ik geweldig! We kunnen weer gaan en staan waar we willen, zonder ons door een chauffeur te laten rondrijden. De school waar de kinderen naar toe gingen was met gewapend personeel beveiligd. Verder is het aanbod aan producten enorm groot. Praktisch alles is hier verkrijgbaar. In Jemen bijvoorbeeld was er geen verse groente en fruit en slikten we veel vitaminepillen. Kijk naar het aanbod in een willekeurige supermarkt hier!

We zijn nu net uit het Intercon verhuisd, het is heerlijk om weer tussen m'n eigen spullen te zitten na twee jaar.

**Anneke van Gisbergen  
en Gesine Kampman**

## **NIEUWE NEDERLANDSTALIGEN**

- **Karin en Tonny van der Have**
- **Joeri Gijselman**
- **Marike en Gideon Lopes Cardozo**
- **Frank en Marieke Richters** met hun kinderen **Lars** (1997), **Sten & Bente** (1999) en **Mette** (2008)
- **Cedric en Katja Vansteenkiste** met **Vincent** (2006), **Emelina en Julian** (2009)
- **Erik Havekes, Marleen Braun** met hun kinderen **Izaak** (1998) en **Judith** (2002).
- **Marc en Angela Mazairac** met hun kinderen **Ping** (2001), **Wei** (2003) en **Gabriel** (2005)
- **Ard en Deborah Louis** met hun kinderen **Zoe** (2003), **Gioia** (2003) en **Nic** (2007)
- **Maya en Jeroen Mooldijk** met hun kinderen **Raymond** (2000) en **Victoria** (2004)
- **Hanneke Hollak**

### **GEBOREN:**

*Op 4 augustus 2009*

**Fay Andrea Dalessi, dochter van Martijn en Miranda Dalessi, zusje van Manon en Rosa.**

# Salalah in vijf dagen

Rondrijdend in Muscat en omgeving kom je de borden regelmatig tegen: Salalah 990 kilometer. Door de verhalen over de trip van anderen begint het toch te kriebelen. De aankomende Eid zou een uitgelezen mogelijkheid zijn om deze langere trip te maken. Salalah in vijf dagen! Is het mogelijk? Is het niet te lang voor de kinderen? Is het niet te warm? En hoe regel je dat met de benzine als er een FJ cruiser mee gaat?



Het kampeerderbloed stroomt waar het niet gaan kan en daardoor zitten we de volgende week bij elkaar om een plan voor de reis in elkaar te draaien. Met de Garmins, de laptop en wat kaarten op tafels zijn we het al snel eens over de route. Nu alleen nog een plan voor het eten en ook niet onbelangrijk de benzine! Aan het einde van de avond is het plan rond.

De eerste dag proberen we zoveel mogelijk kilometers te maken via Bidbid en Ar Rawdah over de ons bekende weg 27. Toch blijven de bergen altijd weer intrigeren. We vinden een plek om te stoppen ver genoeg van het dorp verwijderd, zodat we ongezien

wat kunnen eten.

De schaduw van een van de weinige bomen op de vlakte, delen we met een kameel die daar langer ligt dan goed voor hem is. We vragen ons af hoelang zijn resten hier al liggen en hoelang het nu duurt voordat zo iets helemaal verdwenen is. We vertrekken en laten vele kilometers asfalt achter ons.

In Al Mudaybi moeten van richting veranderen. In het dorp is het druk. Waarschijnlijk drukker dan andere dagen, want er is politie die probeert de verkeersdrukte in goede banen te leiden. De drukte wordt veroorzaakt door een geitenmarkt waar ook veel dromedarissen worden verhandeld. De jongens vinden het fantastisch om de kamelen in de pick-up trucks van dichtbij te bekijken. De kleding van de vrouwen is veel kleuriger dan in de omgeving van Muscat. Enkele mannen willen de blonde haren van de jongens aanraken. Iets waar de jongens gewend aan zijn geraakt. Ze willen weten waar we vandaan komen.

Na wat vriendelijk groeten rijden we stapvoets het dorp uit. En vervolgen de reis langs weg 32 richting Sanaw.



Bij Ad Duqm hebben we het vermoeden te ver te zijn gereden. Na een klein stukje terug rijden vinden we de afslag naar het strand met het scheepswrak. We rijden langs een lagune waar vogels voedsel zoeken. Een mooie plek om te kamperen, maar we zoeken nog even verder naar het wrak. De zeewind is koel we genieten van de aangename temperatuur.

We rijden het strand op waar we nu het wrak boven de golven uit zien steken. Een van ons komt vast te zitten. Iedereen kan de lol er wel van inzien. We proberen de auto los te krijgen. Helaas hebben we het zwaardere materiaal nodig. Met een flinke ruk komt de auto weer los. We besluiten op deze bijzondere plek kamp op te zetten naast de lagune. Na het opzetten van de tenten vinden de jongens en mannen tijdens het strandjutten een gestrande dolfijn met en gebroken neus.

De schemer valt in als we voldoende hout hebben gevonden voor een vuur later op de avond. Tijd voor het avondeten. De macaroni en salade smaken ons goed na deze vlot verlopen dag.

We vervolgen onze weg naar Al Juwayrah. De weg blijkt oor het grootste gedeelte hardtop te zijn. Ook het tweede gedeelte van de dag kunnen we flink doorrijden over de dirt road waar de nieuwe weg naast ligt. Over een half jaar kun je Salalah waarschijnlijk helemaal over asfalt bereiken.

We gaan terug naar de kust en rijden door het dorp Quysad de wadi in. De overhangende tuinen blijken zo goed als uitgedroogd. Toch is de omgeving adembenemend mooi en we rijden verder door de rivierbedding op zoek naar een kampeerplaats. We vinden een mooie plek op de kruising van twee wegen. Niet het geplande waypoint, maar wel erg mooi.

Na een tocht langs schitterende kust, zandvlakten en gebergten naderen we Salalah. De verhalen blijken waar te zijn. Op het ene moment denk je iets meer groen te zien en als je de bergtop overkomt, rijd je ineens in een groen heuvellandschap. Een bijzondere belevenis na al dat zand. We stoppen om foto's te nemen en vinden onze weg door het groen naar het hotel. Na een aangename douche nemen de

jongens in duik in het zwembad. Vandaag doen we verder rustig aan, zodat we morgen lekker fit zijn om Salalah te bekijken.

Na een goed ontbijt gaan we op zoek naar de *blowholes*. In de zee zwemt een groep dolfijnen. Eerst vinden de jongens het blazen van de zee in het gat wat spannend, maar dat verandert snel wanneer er een jongen, die te lang op het gat blijft staan, verrast wordt door een enorme douche. Hilariteit al om onder de overige bezoekers.



Op weg naar het graf van Job moeten we met de auto's door een gigantische kudde dromedarissen heen worstelen die net door de dromedarisdrijvers de berg opgestuurd zijn. Met wat getoeter en flink wat gegiechel weten we de dieren zonder kleerscheuren te passeren. Onderweg stoppen we geregeld om van de bijzondere uitzichten vast te leggen. De jongens waren erg onder de indruk van de omvang van vermeende voetafdruk van Job. Verder sprak deze plek wat minder tot de verbeelding.

De laatste avond genieten we van een Iftar maaltijd aan het strand om de volgende dag in een keer terug te rijden naar Muscat. Effe doorbijten maar wel te doen!

## **Erica & Rick Zevenbergen**



# Drie-en-een-halve school

*Muscat heeft een aantal scholen waar onze kinderen terecht kunnen. Onze trots is natuurlijk de dependance van een rasechte Nederlandse Middelbare School die, onze (tijdelijk) terugkerende expatscholier(e), aansluiting in het Nederlands onderwijs biedt. Verder zijn er drie uitstekende internationale scholen, met alle drie hun eigen, verschillende uitgangspunten, visie en benadering van zowel kind als leerstof. Dat is pure luxe en de kans is groot dat één ervan uw kind als gegoten zit. U vindt hieronder een beknopt overzicht van deze scholen met een aantal voor- en nadelen dat Adriaan en mij belangrijk lijkt. Let wel, dat is onze mening. Tegen de tijd dat uw kind eraan toe is hopen we echter dat dit een aanzetje geeft om zelf op onderzoek uit te gaan.*

## Rijnlands Lyceum Muscat

Allereerst zal ik beginnen met me aan u voor te stellen. Mijn naam is Adriaan Veenenbos en ik ben de locatielider van het Rijnlands Lyceum in Muscat (RLM). Mijn 3<sup>e</sup> schooljaar ben ik hier alweer gestart en de tijd vliegt voorbij, mede omdat het leven in Muscat mij, en mijn vrouw Monique, erg goed bevalt. Ik ben sinds 1995 werkzaam in het onderwijs en mijn laatste baan in Nederland was als afdelingsleider havo/vwo van een school in Dronten. Ik werk dus eigenlijk mijn hele werkende leven al in het onderwijs en ik doe dit nog steeds met veel plezier.

Het Rijnlands Lyceum is sinds 1994 actief in Oman. Volgens onze visie is het volgen van onderwijs in de moedertaal van essentieel belang om de moedertaal van een leerling

volledig te laten ontwikkelen. Het spreken en schrijven van de taal is overigens niet genoeg. Om (opnieuw) te kunnen aarden in Nederland is het ook belangrijk dat de leerling aansluiting vindt en houdt met de Nederlandse cultuur. Omdat u allen Nederlanders 'in den vreemde' bent, is het ook goed mogelijk dat u toch niet (direct) terugkeert naar Nederland. Het is voor onze leerlingen dus belangrijk om meerdere opties open te houden. Daarom werken wij nauw samen met de British School om een doorstroom in het internationaal onderwijs open te houden. Onze leerlingen volgen ongeveer de helft van hun lessen op het RLM (in het Nederlands) en de andere helft van hun lessen op de British School (in het Engels). Ik ben van mening dat we op deze manier "the best of both worlds" voor onze leerlingen weten te bieden.

### Voordelen van het RLM

Onze lessen worden door bevoegde docenten gegeven volgens het Nederlands curriculum en binnen de hedendaagse Nederlandse didactische en pedagogische opvattingen. Daardoor zijn onze leerlingen niet alleen qua stof maar ook op het gebied van aanpak en studiehouding gewend aan de manier van werken in het Nederlands onderwijs. Tot en met onze 3<sup>e</sup> klas is het voor een leerling goed mogelijk om zonder grote problemen in te stromen in het Nederlands voortgezet onderwijs. Vanaf de 4<sup>e</sup> klas is er meer maatwerk nodig en is het voor ons van belang te weten naar welke school uw kind vertrekt. Voor de door ons aangeboden vakken nemen onze leerlingen ook aan het GCSE examen van de British School deel.

### Nadelen aan het RLM

Als ik eerlijk ben zie ik geen

echte nadelen. Wel zijn er een aantal zaken om goed op te letten. In met name klas 4 is het van belang te weten welk profiel de leerling gaat volgen in Nederland. Door onze positie in het buitenland en de kleinschaligheid van onze school kan het zijn dat een vak misschien minder goed aansluit bij een leerling. Dit is sterk afhankelijk van de persoonlijke omstandigheid en de wensen van de leerling. Voor de bovenbouw ben ik van mening dat een Brits A-level diploma (met het vak Nederlands) een solide basis is voor de toekomst van een leerling. Toch is het niet zo dat iedere leerling zonder problemen wordt aangenomen voor een vervolgopleiding. Binnen de hbo's en universiteiten zijn er veel, en vaak verschillende, instroomeisen. Er moet hier dus echt maatwerk geleverd worden en vooraf (bij het samenstellen van het vakkenpakket) moet er zorgvuldig gekeken worden naar wat een leerling wil gaan doen. Uiteraard is het RLM u daarbij behulpzaam.

Als u besluit terug te keren naar Nederland is het van belang om in een vroeg stadium (zeker een half jaar van tevoren) in Nederland scholen te gaan bezoeken. Zaken om op te letten zijn:

- Wat is de visie van de nieuwe school op onderwijs en past deze bij mijn kind?
- Hoe is het onderwijs ingericht? Welke vakken worden in welke jaren aangeboden, welke methodes worden gebruikt en hoe is de begeleiding van leerlingen geregeld?
- Hoe is de sfeer in de school? Past mijn kind in deze school?

Om antwoord te krijgen op de laatste vraag adviseer ik uw kind 1 of 2 dagen mee te laten lopen op een school die is uitgezocht. Meelopen heeft

veel voordelen. Uw kind kan kijken of het zich prettig voelt op school en daarnaast is het voor een kind goed om te weten waar het naartoe gaat. De nieuwe docenten hebben 'een gezicht gekregen', de klas waar uw kind in komt, blijkt ook leuke kinderen te hebben en de 'sfeer is geproefd'. Daarnaast is het nog mogelijk om te wisselen van school, mocht het meelopen tegenvallen. Het wisselen van school, als u al in Nederland teruggekeerd bent, is veel lastiger. Dit zou betekenen dat uw kind is 'vastgelopen' op nieuwe school (wat een erg negatieve ervaring is voor een leerling) en dat het tijdens het schooljaar nogmaals opnieuw moet starten op een andere school (nieuwe boeken, achterstanden, andere aanpak, andere dagelijkse routine en nieuwe gezichten). Ondanks dat ik gezien heb dat u vaak erg druk bent met de voorbereidingen van de verhuizing is het uitzoeken van een (nieuwe) school niet iets waar u over een nacht ijs moet gaan. Scholen hebben trouwens over het algemeen geen enkele moeite met meelopen of proefdraaien voordat uw kind ingeschreven wordt.

Voor het kiezen van een school hier in Muscat gelden bovenstaande punten natuurlijk ook. Daar komt bij dat het onderwijs u waarschijnlijk niet bekend is, dus reden te meer om er eens goed in te duiken. Hieronder alvast de belangrijkste kenmerken.

### Het Britse Onderwijs

Bij het Britse onderwijs wordt er gewerkt volgens het 'National Curriculum' dat bepaalt hoe, wanneer en wat onderwezen dient te worden. Er de laatste jaren in de UK veel te doen geweest over de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en de financiering ervan.

### De BSM

British School of Muscat

De BSM heeft 4 'Key Stages', De verschillende Key Stages

worden afgerond met SAT's, ofwel Standard Assessment Tests. Daartussen worden de vorderingen van de leerling bijgehouden door aan het eind van ieder jaar een (grote) toets over de leerstof van het afgelopen jaar te geven. De uitslag hiervan bepaalt 80% van het eindrapport uitgedrukt in letters A (hoog) tot E (laag). Aan het eind van Key Stage 4 volgt het landelijk examen voor het *General Certificate of Secondary Education* (GCSE). Dit diploma wordt ook wel 'Ordinary Level' of 'O-level' genoemd. Dit diploma wordt in Nederland gelijk gesteld met het niveau van havo, mits er zes vakken op 'higher level' zijn gehaald en de leerling een score C of hoger heeft. In theorie kan een leerling met dit diploma toegelaten worden tot een Nederlandse hbo-opleiding. De Britse manier van lesgeven is echter heel anders dan de Nederlandse en het kind is nog erg jong na vier jaar middelbaar onderwijs, waardoor de stap vaak (te) groot is. Het diploma sluit wel goed aan op een Nederlandse Mbo-opleiding. Na het behaalde *O-level* kunnen leerlingen eventueel nog twee jaar een beperkt aantal vakken op 'A(Advanced) Level' volgen. Let wel: een leerling moet wel voldoen aan de instroomeisen! Het eerste jaar sluit af met een A-s(standaard)-examen en het tweede jaar met een A2-examen. Het niveau van deze vakken is te vergelijkbaar met vwo-niveau en indien het de juiste vakken zijn, is toelating op een universiteit mogelijk. Als dat in Nederland is, moeten studenten ook aan Nederlands taaleisen voldoen. Zoals met allerlei buitenlandse diploma's, kunnen scholen zelf bepalen om een leerling wel of niet toe te laten. Het A2-level Dutch met een score C of hoger of IB met Nederlands als moedertaal zouden voldoende moeten zijn voor toelating op hbo of universiteit, maar soms wordt het NT2-certificaat (Nederlands als tweede taal) geëist en moet er gelobbyd en uitgelegd worden.

In het Engelse onderwijs is (nog steeds): hoe hoger de cijfers van de (uitstromende) leerlingen, hoe hoger de financiële bijdrage vanuit het Rijk. Daardoor is het onderwijs meer leerstof-/prestatiegericht dan kindgericht. Hoewel ik niet weet of de BSM ook vanuit de UK wordt gesubsidieerd, zie je dit hier ook. De BSM profileert zich daarbij heel duidelijk als een Britse school die bij de top tien van alle Britse scholen wil horen (gemeten dus aan de uitstroomresultaten van de leerlingen). En heeft in zijn 'mission' de woorden 'outstanding' en 'beyond outstanding' hoog in het vaandel.

### Sterke punten van de BSM

- Het GCSE diploma en de A-level diploma's zijn internationaal officieel erkend (en bekend) en geven over het algemeen geen problemen bij toelating tot het tertiair onderwijs. Zo ook in Nederland.
- Er wordt veel belang gehecht aan het imago van de school. Je kunt ervan uitgaan dat er hard gewerkt wordt om de leerling hoge cijfers te laten halen.
- Doordat Britse scholen werken volgens het National Curriculum geeft een overstap van de ene naar de andere school meestal weinig problemen.

### Nadelen van de BSM

- Er wordt een 'pakket' aangeboden en het kind moet zich daaraan conformeren. Is hij of zij een goede (lees: bovengemiddelde), 'probleemloze' leerling dan zal dat weinig problemen opleveren. De leerlingbegeleiding is navenant en heeft dus niet uit principe het individuele belang van de leerling voor ogen.
- Net als in Nederland moeten de kinderen al vrij jong een richting kiezen en niet alle gewenste vakken zijn altijd mogelijk.

- Niet alle vakken kunnen op A-level gevolgd worden.
- Contact tussen ouders en leerkrachten is niet vanzelfsprekend in de BSM. Het is een redelijk 'gesloten' instelling.
- Zoals ik al zei is het imago van de BSM een missie, wat betekent dat er strikt gelet wordt op etiquette en het naleven van regels die in onze Nederlandse ogen tuttig kunnen overkomen of die we zelfs onzin vinden.

### Het Amerikaanse onderwijs

Het onderwijs in Amerika is niet centraal geregeld, zoals in Nederland, maar per district. Elk schooldistrict heeft een *Central Board of Education* en daaronder vele lokale besturen. Deze besturen hebben veel invloed op het beleid en het curriculum van de scholen. De openbare scholen zijn afhankelijk van de lokale belastinggelden. Er zijn dus 'armere' en 'rijkere' scholen, dat kan per wijk verschillen. De kwaliteit van het onderwijs kan dientengevolge van school tot school enorm verschillen. De particuliere scholen hebben het financiële probleem meestal niet (er zijn zeer dure elitescholen bij) en kunnen minder goed of beter bekend staan door de manier waarop het bestuur invulling geeft aan het onderwijs. Zo zijn er in Amerika scholen die gegarandeerd toegang geven tot chique *Colleges of Universities*.

### TAISM

#### The American International School of Muscat

Taism heeft ondanks z'n korte levensduur (13 jaar) al een goede bekendheid bij prestigieuze Amerikaanse universiteiten, zoals 'Brown'. De kwaliteit van het onderwijs bij Taism is hoog. The American Highschool wordt niet afgesloten met een landelijk eindexamen. De beoordeling vindt gedurende het hele jaar plaats. Leerlingen worden beoordeeld op een

schaal van A (excellent) tot F (fail) of op een schaal van 1 tot 100%. De eindcijfers van de leerlingen worden niet alleen berekend aan de hand van cijfers voor toetsen, maar ook de deelname in de klas, huiswerk, werkstukken, presentaties en projecten tellen mee. Ik noem het een 'holistische' manier van beoordelen. Leerlingen krijgen vier keer per jaar een rapport. De school houdt een dossier of transcript bij met alle vakken, cijfers en andere belangrijke informatie. Als ze *grade 12* goed afronden krijgen ze een High School diploma. Een diploma van een (goede) High School is vergelijkbaar met het niveau van een Nederlandse Havo.

Het Advanced Placement (AP) Program biedt leerlingen de mogelijkheid om vakken te volgen op het niveau van het eerste jaar van de (Amerikaanse) universiteit. Met voldoende AP vakken en voldoende resultaten is het mogelijk in te stromen in het tweede jaar van de universiteit. Het niveau is te vergelijken met vwo of IB (higher). Buiten Amerika zijn er ook Colleges en Universiteiten die leerlingen met een High School achtergrond toelaten. Een en ander is afhankelijk van de keuze- en het aantal AP vakken. De beste manier om er achter te komen hoe een diploma wordt gewaardeerd, is om contact op te nemen met de betreffende onderwijsinstelling. Veel scholen hebben een eigen bureau voor diplomawaardering. In de laatste twee jaar van High School moet de leerling de *Scholastic Assessment Test* (SAT) doen (niet te verwarren met de Engelse SAT). Dit is een algemene vaardigheidstest die door een onafhankelijke organisatie ontwikkeld is. De test wordt een aantal keren per jaar afgenomen en leerlingen kunnen zelf kiezen wanneer ze de test willen doen. De test is met name bedoeld om academische vaardigheden te testen.

### Sterke punten van Taism

(High School): Naast de verplichte vakken zijn er veel keuzevakken. Leerlingen kunnen daardoor proeven aan allerlei verschillende disciplines. Ik vind dat heel positief voor het keuzeproces betreffende de vervolgstudie. Wat ik in dit verband ook een voordeel vind, is dat kinderen niet op (te) jonge leeftijd al moeten kiezen welke vakken ze laten vallen en welke niet. Verder komt er een behoorlijk aantal vertegenwoordigers van (niet alleen Amerikaanse) Colleges en Universities op bezoek bij de Taism gedurende de laatste 2 jaar, waar ook de ouders voor uitgenodigd worden.

De individuele begeleiding van de leerling is prima. Op de Taism heerst een gemoedelijke en open sfeer. Men ziet leerkrachten en ouders als partners tijdens de educatie van het kind. De aanpak is persoonlijk: als leerling kun je niet 'onderduiken' in het systeem. Contact met de school is zeer gemakkelijk, wordt erg gewaardeerd en prompt opgepakt. Huiswerk wordt voor een deel onder begeleiding op school gemaakt. Er vinden veel activiteiten plaats ook buiten de lesuren, zoals sport en theater. Een Amerikaanse school is een 'total institution', dus een instelling die niet alleen het school-leven van het individu bepaalt. Leerlingen voelen zich daardoor verbonden met de school. Sportteams, debatclubjes, schoolbands enzovoorts en de trots op de eigen school wordt op allerlei manieren aangemoedigd. Het houden van presentaties en het schrijven van essays is een belangrijk onderdeel tijdens de lessen. Deze en andere persoonlijke- en studievaardigheden hebben een positieve invloed op de mate van succes in het (Nederlandse) tertiaire onderwijs.

### Nadelen van Taism

(High School): Omdat Taism niet groot is, is er een beperkte keuze aan AP vakken. Er wordt

echter wel gekeken of het mogelijk is dat een bepaald gewenst, maar niet aanwezig, AP vak toch gevolgd kan worden. Maatwerk is belangrijk bij Taism  
 Het High School diploma is in Nederland niet vanzelfsprekendheid erkend. Dat geldt ook voor het AP program. Daarbij: niet alle scholen zijn bekend met het 'AP Program'. Dat wil niet zeggen dat het diploma niet positief gewaardeerd kan worden, dat is echter afhankelijk van de onderwijsinstelling (en de kwaliteit van de high school). In dat verband zijn er in Nederland drie universiteiten bekend waarbij toelating met het high school (+AP) diploma van Taism mogelijk is.

### **ABA The American British Academy**

Dit is een school waar componenten van zowel het Amerikaanse als het Engelse onderwijs in terug te vinden zijn en/maar zich meer en meer baseert op het Internationale Baccalaureate Program. Dat is een 'echt' internationaal educatief programma dat nog niet zo heel oud is. Het heeft als uitgangspunt dat kinderen als "wereldburgers" opgroeien. De aanpak is 'kind centraal' en houdt rekening met de specifieke eisen die iedere fase van de ontwikkeling van het kind stelt. In de jongere groepen is het 'IB Primary Years Program' al geïmplementeerd en in de **Middle School: grade 6 – 8** (dat is 11- 14 jaar) wordt het IB Middle Years Program op het moment geïntroduceerd zover ik weet. Service naar anderen wordt binnen de ABA beschouwd als een integraal deel van het dagelijks schoolleven, dus van grade 6 – 10 doet ieder leerling 20 uur per jaar community service.

**High School: grade 9 – 12:** Studenten werken naar een ABA (Amerikaanse) *High School Certificate* toe, waarbij het mogelijk is om het eind van

grade 10 af te sluiten met een extern *International General Certificate of Secondary Education* (IGSCE) examen. Dit is een internationale variant op het Britse GCSE diploma. Aangezien de meeste studenten dit doen wordt in grade 9 en 10 het IGSCE curriculum gevolgd. Daarna kan de leerling in de laatste 2 jaar (grade 11 en 12) doorgaan voor het International Baccalaureate Diploma. Hier worden 6 (gekozen) vakken gevolgd. Dit kan op 4 verschillende niveaus: A higher en A standard en B higher en B standard. Verder geldt de eis dat de leerling 'Creative Active Service' uren moet doen, het onderdeel 'Theory of Knowledge' moet volgen en een 'Extended Essay' moet schrijven.

### **Sterke punten van de ABA**

-Dat kind- en ontwikkelingsgerichte vind ik erg goed. De begeleiding is ook goed en de sfeer is open waarbij ook hier de ouders als partners gezien worden in het leerproces van hun kind.

- Door de aard van het programma zijn kinderen goed voorbereid op het tertiair onderwijs in een internationale gemeenschap en hebben ze prima studievoordigheden.
- Het (beroeps-)keuzeprocess wordt goed begeleid en wereldwijde studieopties worden belicht.
- Het IB diploma is een diploma, waarmee je in principe overal ter wereld terecht kan, maar pas op!.... (lees verder onder nadelen)
- Het IB-programma geeft de mogelijkheid binnen het programma Nederlands als eerste taal te volgen.

### **Nadelen van de ABA**

- Het IGSCE diploma is in Nederland niet officieel erkend.
- Het IB diploma is alleen vergelijkbaar met het Nederlandse vwo (of het Engelse A2 level) als er tenminste met 3 vakken op higher en 3 vakken op

standard niveau succesvol examen is gedaan. Dan nog is het afhankelijk of je toegelaten wordt met het aantal punten dat je gehaald hebt en natuurlijk met welke vakken je examen hebt gedaan. Omdat ABA geen grote school is kan het zijn dat de gewenste vakken niet op de juiste niveaus worden aangeboden. Het IB-diploma geeft geen toelating tot de studie Medicijnen in Nederland. Het lastige is dus (ook) met een IB-diploma dat ook hier erg goed gekeken moet worden wat en waarde leerling wil gaan studeren.

- De vier niveaus in het IB-examenprogramma kunnen onduidelijkheid scheppen. Voor vakken op lager niveau of voor een onvolledig pakket kun je wel certificaten krijgen maar geven navenant beperktere of zelfs geen kansen op toelating tot een hbo of universiteit.
- Ook op de ABA moeten kinderen al pakketten kiezen als ze nog (te) jong zijn en ook dan zijn niet altijd alle opties mogelijk.

### **De conclusie**

Geen enkel (buitenlands) diploma garandeert waterdichte aansluiting op het tertiair (Nederlands) onderwijs. Daarom willen Adriaan en ik afsluiten met nogmaals te benadrukken dat het eigenlijk het belangrijkste is om een school te kiezen die bij het kind past en waar het kind zich goed voelt. Dit is misschien nog wel belangrijker dan alleen maar te kijken naar de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.

**Adriaan Veenenbos,  
Sandra Kapoh**

# Weblog Oman

*Het volgende is niet uit het (mijn) leven gegrepen. Wel uit dat van anderen.*

Nou fijn! Ik ben weer terug. En of het leuk was? Nee, het was niet leuk. Ik was er hard aan toe, had het echt he-le-maal gehad met jullie allemaal hier en had ont-zet-tende behoefte aan even gewoon Holland. HOLLAND ja, geen Nederland. Ik had behoefte aan groene weilanden, geurende bossen, terrassen vol met bier en wijn, lange zomeravonden met nog veel meer wijn. Ja, mag ik?! Nou, en dan kom je daar, gaan ze regenen!! Gewoon een hele maand lang. Alsof dat niets kost. Kijk, een beetje regen vind ik nog wel leuk, dat gedruuppel dat zo maar uit de lucht komt vallen, maar wat hier gebeurde! Gewoon niet normaal meer. En al die Hollanders zijn dan gewoon miserabele chagrijnen. En d'r is allemaal gedoe in het parlement enzo en dat winkelen daar heb ik ook

wel gehad. Maakt niet uit waar je bent: Hema, Blokker (de Blokker), het Kruidvat, Bruna en de AH. En al die AH's zijn hetzelfde ingericht anders raken de Hollanders de weg kwijt. Nou, die zijn ze toch al kwijt, met dat parlement enzo. Nee, geef me dan de winkels hier maar. Daar krijg je tenminste service..... Ik moest laatst een wasmachine kopen. Wat doet een mens dan. Dan ga je naar een wasmachine winkel waar ze wasmachines verkopen. Dus ik naar een wasmachinewinkel. Komt er zo'n meisje op me af lopen en dat vraagt of ik een wasmachine wil kopen (DÛH!!). Nou, ja dus. Bleef ze zeker een kwartier achter me aan dreutelen tot ik zo'n beetje alle deurtjes van alle wasmachines geopend had. Uiteindelijk had ik, ondanks haar, een keus gemaakt. Maar nu kwam het technische gedeelte. Ik wil dan weten of zo'n machine een beetje zuinig is, hoeveel toeren hij draait, wat zijn verbruik is. Van die

normale dingen die je je bij mannen ook afvraagt. Toch? Wat doet dat kind? Staart me stomverbaasd aan en gaat dan het gebruiksaanwijzingenboekje zitten lezen, waar ze het niet in kon vinden, dus uiteindelijk sta ik daar zelf het boekje te lezen! Technisch als ik ben, was ik er heus na een half uurtje wel uit en ik had mijn keus gemaakt, dus ik naar de kassa. Hoe ik wilde betalen. Nou, met een creditkaart, als dat mag. Ja hoor, dat mag, alleen werkt het creditkaart systeem vandaag niet, de hele dag al niet, dus of ik niet toch maar gewoon ouderwets met geld wilde betalen. Ja hoor, is best. Ik loop wel even de winkel uit, de trap op, de mall door, het parkeerterrein over, de weg langs, de volgende mall binnen naar de flappentap (een rij van zes mensen) en dan de zelfde weg weer terug om jou lekker ouderwets met geld te betalen. Geen enkel probleem. Moet ik nog wat meenemen, nu ik toch onderweg ben?

*Nee, geef me dan de winkels hier maar.  
Daar krijg je tenminste service.....*



*Shellina*



# nieuwjaarsduik 2010

donderdag 14 januari 16.30 - 19.00 uur



**“ Duik met je glas champagne in de olieballen!”**

\* nieuwjaarstoast \* nieuwjaarsduik \* thema oranjebal  
\* erwtensoep \* alles op het PDORC strand \* voor  
niet leden is de toegang RO 2 per volwassene, gaarne  
vooraf aanmelden bij een van onderstaande contacten \*  
voor deelname **olieballen/appelappen wedstrijd**, bel ans  
(9287800) of paola (99263459) \* georganiseerd door het  
holland comite oman \*



# Salalah Shuffle

Met de ene helft van mijn tweeling loop ik de trap op naar het vliegtuig. Nog even en dan laten we de hectiek van Muscat achter ons en verruilen we het voor het landelijke Salalah.

## **He he, Khareef**



Aangekomen bij onze stoelen worden we door de Jebali\*, die onze zitplaatsen hebben ingenomen, resoluut naar de voorkant van het vliegtuig gewuifd. Voor mij zie ik vrouwen opstaan en naast andere gesluierde vrouwen gaan zitten. Het cabinepersoneel doet haar best om het iedereen naar de zin te maken en er voor te zorgen dat er geen "onbekende" vrouw naast een "onbekende" man zit. Deze stoelendans is wat wij hier "The Salalah Shuffle" noemen. Gelukkig komt de andere helft van mijn tweeling net aangewandeld en gaat met een enorme snotneus naast de twee heren zitten. Ze zijn snel verdwenen want als er een ding is waar ze hier in Salalah bang voor zijn, dan is het wel de Swine Flu. Als bleekneus word je al snel verdacht zo'n griepje het land te hebben binnen gesmokkeld. Na het installeren van mijn kroost, doe ik lekker mijn ogen dicht.

Het zijn twee drukke weken geweest.

Een uurtje vliegen verandert het vlakke woestijnlandschap in de Dhofar mountains. Eerst zijn het niet meer dan wat kale rotsen, maar al snel zie ik het eerste groen verschijnen. Het is oktober en het einde van de Khareef. Na anderhalve maand dichte mist en wat motregen is een groot deel van de bergen bedekt met een frisse groene kleur. Prachtig en ook wat surrealistisch. Dit was onze eerste "Khareef" en het was een bijzondere ervaring. Na een aantal hete maanden dreef er op een dag vanuit zee een dikke wolkenmuur binnen.

Van de een op de andere dag was het gedaan met de felle zon. De temperatuur daalde tot een graadje of 30 en er waren metershoge golven op zee. Het was een zondagochtend om een uurtje of 10 toen de eerste regenspatjes zich aandienen

Ik weet het nog goed, ik zat in de auto en kwam terug van Arabische les. Plotseling staken er allemaal handen uit autoramen en hoofden van kinderen door de moon roofs.

In de bergen was het vaak zo mistig dat je de voorkant van je auto maar nauwelijks kon zien, maar dat mocht de pret niet drukken. Waar je ook keek, overal zaten mensen te picknicken en te genieten van deze welkome koele periode.

Met Salalah is het een beetje: You love it or you hate it. De meeste expats (onder wie een handjevol Nederlanders) hebben het hier prima naar hun zin. Tja, wat wil je ook met die ongerepte natuur en prachtige witte stranden. Maar, je moet wel een beetje avontuurlijk zijn ingesteld en je willen aanpassen aan de, zelfs naar Muscatse standaarden, nogal conservatieve bevolking. Omaanse vrouwen lopen hier zonder uitzondering allemaal in abaya. Velen hebben alleen hun ogen vrij en ongeveer 10% heeft zelfs het hele gezicht bedekt. Ook hebben we hier geen bioscoop, shopping mall of een uitgebreid scala aan westerse

**2, 3 of 4 vrouwen  
genieten van de  
Khareef**



producten. Salalah is een beetje "do-it-yourself". Geen stress of hectiek en op vele vlakken nog het "pure" leven. In het weekend gaan we regelmatig de bergen in of nemen we de kustweg richting Hasik op zoek naar een "privé" strandje of we gaan de andere kant op over de "Furious Road" richting de grens met Jemen. In de dorpjes die je passeert is altijd wel een klein restaurantje waar je je te goed kunt doen aan een lokale "no-frills daghap" die meestal bestaat uit een vers visje of kip met rijst en salade. Aan de andere kant van het culinaire spectrum zitten de restaurants van de twee grote hotels die Salalah rijk is. Onze favoriet is de privé "pagode" op het strand bij het Hilton, waar je onder het genot van een wijntje van heerlijke Arabische (of westerse) cuisine kunt genieten met het geluid van de branding op de achtergrond. Overigens is een van de Nederlanders die in Salalah woont F&B Manager bij het Hilton. Dat resulteerde afgelopen jaar in primeur: een heus Koninginnedagfeest compleet met Hollandse hapjes en muziek waar zelfs de niet-Nederlandse expats het nu nog over hebben.

De provincie Dhofar heeft een rijke historie maar Salalah zelf is eigenlijk niet meer dan een uit de kluiten gewassen dorp, dat vooral in de laatste jaren enorm aan 't groeien is. Er wordt overal gebouwd en tussen het bouwpuin grazen de kamelen op zoek naar een blaadje groen. 's Ochtends worden de kamelen door hun eigenaren naar het strand gedreven. Tegen de avond gaan ze weer richting de boerderij en worden de vrouwtjes gemolken. Tegenover ons huis ligt zo'n boerderij. Vorige maand gingen we even op kraamvisite om een prachtig mokkabruin kameeltje van een week

oud te bewonderen. De gastvrije kamelenboer bood ons direct een kommetje vers getapte kamelenmelk aan. Lauw warm en een beetje flauw van smaak. Niet helemaal mijn ding. Nee, doe mij dan maar kokosmelk! In plaats van dadelpalmen heeft Salalah, dankzij het microklimaat, namelijk kokosnoten, bananen, mango's en ander subtropisch fruit. Terwijl ik dit bedenk neem ik mij voor om, voordat we naar huis rijden, nog even langs "mijn" kokosnotenstalletje te rijden om samen met man en zoontjes te vieren dat we weer in Salalah zijn.

Over de intercom hoor ik: "Cabin crew, take your seats for landing". En na een paar minuten stuitert het vliegtuig, zoals gewoonlijk, Salalah binnen. In de verte zie ik het kneuterige grasgroen gekleurde luchthavengebouwtje al. Binnen een kwartiertje sta ik bij de uitgang. Ik word verwelkomd door een verkoelende bries en achter mij zie ik de contouren van de Dhofar Mountains. Fijn, ik ben weer thuis!

### ***Hedwig Rovers***

*\* Gebal: In Salalah wordt onderscheid gemaakt tussen mensen uit de stad en die van de jebels/bergen. Ze zijn te herkennen aan hun vaak donkere kleding en slordig om het hoofd gedrapeerde hoofddoek. Rijden doen ze veelal in hun oude pickups, waarvan de houdbaarheidsdatum al decennia gepasseerd is.*

### ***Omaanse versie van "Abbey Road"***





# Ceciel's Boekenpagina

## SCHELLEN EN ANDERE ZEEDIEREN

Mieke van Tilburg

ISBN13 9789060973554

Op ontdekkingsreis naar alle schelpen en zeedieren die je op het strand kunt tegenkomen...

Vind jij het ook zo leuk om schelpen te verzamelen op het strand? En zou je ook weleens willen weten hoe zo'n enge kwal in de zee leeft? Ga dan mee op ontdekkingsreis in dit boek naar alle schelpen en zeedieren die je op het strand kunt tegenkomen.

Je kunt dan precies zien hoe ze eruitzien, hoe ze heten en hoe ze leven. In dit boek staan handige tips voor het aanleggen van je eigen verzameling. Je zult merken dat het verzamelen nog leuker wordt als je meer van de schelpen en andere zeedieren

## HET NATUURBOEK VOOR KINDEREN

Bas van Lier

ISBN13 9789021610498

Bekijk de Tranen van Laurentius. Volg de dieren-sporen. Voorspel het weer. Pluis een uilenbal uit. Maak een vleermuishuis. Zoek je kompas in de nacht. Bestudeer vliegende spinnen. Kijk eens onder water.

Trek er in de nacht op uit. Help de kikkers oversteken. Bouw je eigen windmeter. Zorg dat de boom elk jaar dikker wordt. Observeer dieren in het wild. Luister naar de vogels. Bescherm de natuur

Lees dit natuurboek en...word een natuurvorser. Vanaf 11 jaar



## ANWB KINDERROUTEKAART

NEDERLAND, 7-14 JAAR.

WAT ZIE JE LANGS DE WEG?

Een leuke kaart voor kinderen. Op de achterkant van de kaart staan verschillende spelen die je in de auto samen kunt doen. Bijvoorbeeld gekke plaatsnamen van Nederland zoeken. Weet jij waar KNUTSDORP ligt?

Misschien dat een familielid, dat lid is van de ANWB, deze kaart gratis voor je kan ophalen en naar je kan opsturen. In ieder geval veel plezier er mee.

## DE GIRAFFE, DE PELI EN IK

Roald Dahl

ISBN13 9789026126604

Niet ver van waar ik woon, staat een oud houten huis. Het heet de zoete inval, want het was lang geleden een snoepwinkel. Ik heb altijd gehoopt en gehoopt dat er nog eens iemand zou komen die er weer een fantastische nieuwe snoepwinkel van zou maken.'

'Iemand?' riep de hertog. 'Wat bedoel je met iemand? Jij en ik gaan dat doen. We maken er de geweldigste snoepwinkel van de hele wereld van! En jij, mijn jongen, jij wordt de eigenaar.'

In een oude, vervallen snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel bijzonder trio: een Pelikaan, een Giraffe en een bruine Aap. De Aap zingt voor iedereen in de buurt: 'Wij staan met elkaar, dag en nacht voor u klaar. De Giraffe, de Peli en Ik.' Wat voeren zij in hun schild?



Ceciel  
van Rhee

# ANNA CASA NOVA

Bait Khabar

Op eerste dag van Eid Al Fitr is Ziyana geboren.  
Een grote bos donker haar omlijst haar hoofdje  
In haar amandelvormige ogen herken ik een gezicht.  
Haar moeders blik herhaalt zich.

Ik ontmoet Ziyana op haar eerste levensdag  
en denk aan onze kerstkindjes.  
De kraamvisite laat even op zich wachten,  
want iedereen is Kerstmis aan het vieren.

In Oman is het niet anders.  
De kraamvrouw is blij met ons bezoek.  
Heel Royal Hospital ligt te rusten.  
Bijna iedereen zit thuis in feestgewaad  
aan de shuwa\* en de halwa\*.

De kraamvrouw kijkt van achter haar gordijn  
naar wie er komen en gaan.  
Trots tilt zij haar sluimerende baby uit de wieg  
en legt haar als een veertje in mijn armen.

Ziyana is de dochter van een dichteres.  
Duizenden woorden heeft zij aaneen geregen.  
In een ketting van hoop en troost  
voor kinderen en vrouwen met kanker.

Met Eid Al Adha is zij onverwacht getrouwd.  
Zij heeft het huwelijkspad verkozen  
boven haar solitaire levensweg.  
Gearrangeerd maar met een vrijheid om te kiezen.  
Geloof, hoop en dan de liefde.  
Islamitische waarden eeuwenoud.

Iedere cultuur kent huwelijksvoorwaarden.  
Iedereen heeft een eigen trouwarrangement.  
Bruggen slaan tussen culturen en religie.  
Dijken bouwen tegen mijn eigen vooroordelen.  
Maar geen onderscheid in gevoelens van blijdschap  
bij het zien van haar pasgeboren kind.

Mijn hart is licht als ik haar verlaat.  
Voor Ziyana blijf ik zingen.  
Ik heb mijn eigen 'Eid' gevoel.  
Als je begrijpt wat ik bedoel.

In de wolken vlieg ik naar Salalah.  
Waar de Khareef\* nog even waaiert  
naar ziltige heuvels en dalen van groen.  
Vogels zingen en kinderen springen  
in een heldere rivier vol meanders.

De Omaanse lente is in zicht

Anna Casa Nova

halwa: typisch Arabische delicatessé, die tijdens Eid wordt geserveerd

shuwa: geitenvlees bereid in een zandoven

Khareef : moesson die in Dhofar waait van juni tot oktober

# Eid Mubarak

**Het was een fantastische kampeertrip. Jebel Shams, twee nachten, 27 graden, genoeg hout voor een vuurtje....**

Op de terugweg besloten we met families Van Dijk en Van der Sterren de mooie weg terug over de berg te nemen. Velen zullen de weg kennen, vanaf pakweg Nizwa naar Nakhl. De families Elzenga en Goedemoed gingen nog veel slimmer naar Al Ain. Bij de makkelijke ingang van Snake Gorge stopten we voor een lunch. Alle kinderen op een mooi plekje in de schaduw gezet en ik liep naar de auto om de cool box te pakken. Tot dat moment was er niets aan de hand. Met de cool box lopen bleek echter een probleem te zijn. Ik zette mijn voet op een rots, gleed weg en kwam met mijn voet klem te zitten. Eigenwijs genoeg om de cool box niet neer te zetten, viel ik met de cool box over mijn klemzittende voet heen en krak. Ik viel en toen ik me omdraaide zag ik dat mijn voet niet meer stond waar die hoorde te staan. De voet met 90 graden gedraaid en met vreselijke pijn riep ik (schreeuwde ik) om hulp.

Snel kwam Corine eraan die de tegenwoordigheid van geest had om mijn schoen uit te doen. Roel en Niels kwamen ook aangesneld en schrokken van het gezicht. Snel werd ik ondersteund naar de auto gehinkeld. Half in shock werd me een zware pijnstiller gegeven. De kinderen werden gauw in de auto geladen en ik werd in de Land cruiser van Niels en Linde gezet. Naast Annabel van bijna twee.

De terugtocht was erg zwaar. Mijn voet zat (naar later bleek) helemaal los en op de middenconsole lag het niet echt super comfortabel. Zeker schakelen was een

pijnlijke ervaring. Twee uur gereden over de off-road hobbelweg naar Nakhl, terwijl Annabel het spelletje 'ik gooi mijn beertje weg en dan pakt Kees hem wel' speelde. Gelukkig gaf dat wel genoeg afleiding en de adrenaline en nog meer pijnstillers deden de rest. Daarna nog een uurtje over de black top naar Muscat, waarbij we ons niet helemaal aan de maximumsnelheid hebben gehouden.

We reden naar het Khoula hospitaal, omdat dat schijnbaar het beste is voor dit soort *emergencies*. Auto voor de deur en door Roel en Niels naar binnen gedragen. Gelijk werd ik in een rolstoel gezet. Het personeel vroeg om mijn labour card en onder het roepen: 'Labour card is coming', en te pas en te onpas 'PDO PDO', werd ik direct door een dokter bekeken. Hij drukte op mijn voet 'ah yes.. fracture.. go to x-ray'. Binnen tien minuten had ik een pijnstillende injectie een x-ray (beide botten boven mijn enkel bleken doorgebroken met vrij veel splinters) en een bedje.

“ s Ochtends wordt iedereen om 5 uur gewekt: bidtijd....”.

Toen begon de *waiting game*. Het was Eid en volgens de dokter was er alleen junior staff aanwezig. Dat baarde ons zorgen. De anesthesist uit India, een pittige dame, nam onze twijfels weg. Om 22.30 uur werd ik geopereerd in een *state-of-the-art* operatiekamer. Ze zijn het Khoula hospitaal aan het renoveren en de vernieuwde afdelingen zien er prima uit.

3 uur later en een ijzerwinkel in mijn been verder werd ik naar mijn kamer gebracht. Daar lag ik met twee Pakistaanse constructiearbeiders die een zwaar auto-

ongeluk hadden gehad met drie doden en drie mensen op de Intensive Care.

's Ochtends wordt iedereen om 5 uur gewekt: bidtijd en ik kreeg mijn eerste ervaring met ziekenhuiseten. Beetje bruine bonen en cornflakes zonder melk. Bij de lunch en het avondeten werd het er niet beter op.

Mijn kamergenoten lagen 's nachts te schreeuwen en te huilen. Heel zielig was dat. De man tegenover me kreeg van zijn collega's 1 rial en was tot tranen toe geroerd door dit gebaar. Het verschil was schokkend. Ik kreeg van Corine lekker eten, had een dvd-spelertje met door een aantal mensen uitgeleende dvd-boxen.

Het was een mannenafdeling, dus eigenlijk mocht Corine er helemaal niet zijn. Gelukkig maakten ze een uitzondering. Ook kinderen onder de 12 zijn niet welkom.

“Ook de Nawras-kaarten verkoper deed gewoon het gordijntje open..”

Op gezette tijden werd ik gecheckt. Het gordijntje met verroeste haakjes ging dan dicht. Privacy is daar niet hetzelfde als wat ik gewend was. Het gordijn werd gewoon opengetrokken door welwillende Omaanse mensen die me een handje kwamen geven

of een geschild sinaasappeltje. Ook de Nawras-kaarten verkoper deed gewoon het gordijntje open toen mijn wonden werden verschoond. In de kamer was sinds twintig jaar niets veranderd. Veel oud PDO meubilair (het Khoula is het oude PDO hospitaal). Op de competentie van de doktoren en verplegend personeel was echter helemaal niets aan te merken. Na drie en halve dag wilde ik heel graag naar huis en toen de dokter kwam vertellen dat ik pas een dag later weg mocht heb ik hem gesmeekt om toch weg te mogen.

Tegen mij zeiden ze niets, maar toen Corine later ging checken was het gelukkig oké. Ongelukken zitten dus in een klein hoekje. De moraal van het verhaal is dat als je een emergency hebt het Khoula een prima optie is om erg professioneel en snel geholpen te worden. Door de jaren 70 aankleding en catering moet je heenkijken, maar ik zou het nog steeds iedereen in mijn situatie aanraden.

Nu nog vier weken met gips, daarna weer beetje lopen (met gips) en dan ben ik weer helemaal het mannetje (Inshallah). Ik wil iedereen heel erg bedanken voor dvd's, boeken, blaadjes (veel Linda's, wat zegt dat over mij?), GT's (een paar uur na mijn operatie), krukken, kopjes koffie en bovenal alle aandacht.

***Kees Nieuwenkamp***



# Kick-off Party 2009





# KINDERPAGINA

## De Kinderboekenweek



Dit jaar was het thema van de kinderboekenweek: aan tafel! Wij in Oman hebben er ook meegedaan hier begonnen we op 10 oktober en eindigde we op 14 oktober. Met de hele school hebben we een receptenboek gemaakt en elke klas (van de peuters t/m groep 8) heeft er aan mee gedaan. Elk kind moest een recept maken.

Toen werden er van elke klas twee of drie gekozen om in het boekje van de hele school te komen. Dit jaar kon je in Nederland bij elke tien euro die je besteed aan boeken een gratis boek krijgen: de wraak van het spruitje. Het gaat over leuke feiten over eten.

Bart

Dit verhaaltje is een verhaaltje dat je zelf mag af maken ....

Het Peertje

Het peertje voelde zich op een dag heel alleen En ging op pad, hij dacht ik ga vandaag veel vriendjes maken. Dus liep hij veder en verder, langer en langer en dus werd hij moe. Daarna ging hij rusten.... Hoe zal het veder gaan?

Els

De wraak van het spruitje

De wraak van het spruitje is het kinderboeken geschenk van dit jaar. Bij elke tien euro die je besteed aan boeken krijg je het kinderboeken geschenk gratis. De schrijver van het boekje is Jan Paul Schutten en de illustrator is Taufig de Water.

Het boekje gaat over koks die alles gaan proberen om het spruitje een lekker gerecht voor kinderen te maken. In het boek komen ook leuke feiten over eten in voor zoals: Als je een oester eet en je luistert naar geluiden van de zee. Dan vind je de oester een stuk lekkerder. Het licht ook aan de sfeer, want als je spaghetti in een saai restaurant eet dan vind je het al een stuk minder lekker dan als je het in een gezellig restaurant eet. Onze klas vind het een leuk, grappig en interessant boekje.

Wessel

## Moppen

1. Het is groen en het kan ontploffen?
2. Het is groen en het rijdt op een paard?
3. Het is groen en het valt van een berg?
4. Het is groen en en het is vervelend?

1. boemkool
2. spruiter
3. slawine
4. dopetertje

Wybe



Smoothie  
maar dan anders

Wat heb je nodig:  
banaan  
yoghurt  
aardbei  
sinaasappels

Recept:  
Snijd de banaan en de aardbei. Pers daarna de sinaasappel. Doe alles in de mixer. Voeg ook de yoghurt toe. Nu gaan mixen.

Als het klaar is met mixen dan kan je het lekker gaan opdrinken.

Ingeborg



### Gedicht

Eet goed  
Eet fijn  
Het is lekker om vol  
te zijn

Eet lekker  
Eet gezond  
Het is lekker  
in je mond

Eten, eten  
en nog eens  
eten  
Zorg dat je  
goed hebt  
gegeten

Lara



### Potatoes with gravy (Serves 12)

Ingredients: 20 small potatoes or 10 large taters, 6.3 litres of water  
Ingredients for gravy: 4 packets of gravy from the Maggi company, 1 litre of water, 50g butter

Equipment:  
Pan of 10 litres + Mixer (non-electric)  
+ Frying pan + Fork + Peeler + Sieve  
+ Measurement cup

How to make:  
•Fill the 10 litre pan till 2 thirds (6.3 litres) are filled.  
•Peel the potatoes  
•Cook for 12 minutes.  
•Put in the taters (potatoes)  
•Cook for 12 minutes (if still not good by piercing it with the fork if easily broken they are ready.)  
•Filter them in a sieve

How to make gravy:  
•Put the frying pan on the fire.  
•Fill the measurement cup till 1 litre is in  
•Melt the 50g of butter till brown  
•Put the gravy and the water in at the same time  
•Steer till bubbles

Bon Appétit

Tim



### Wat is gezond voor je?

Groente en fruit is gezond voor je omdat er minder calorieen in zitten. Anderen etensgroepen zijn daarom minder gezond. Calorieen zijn hoeveelheden energie die in eten zitten. Maar je zou toch zeggen dat je energie nodig hebt om te overleven. Als je dit leest moet je niet denken dat je alleen nog maar groente en fruit mag eten. Want calorieen heb je nodig om te overleven. Als je deze energie niet verbrandt slaat dat zich op en dan word je dik. Je kan ook gewoon veel calorieen eten maar dan moet je wel sporten. Dan verbrand je de energie dus dan wordt je niet dik.



Gijs

### Woordzoeker door Diederik

- kinderboekenweek
- goudenseel
- goudengriffel
- getipt
- vlag en wimpel
- spruitje
- frikandel
- kroket
- wortel
- pizza
- broccoli
- hamburger



v	t	x	v	o	p	z	o	r	b	o	k	l	o	t	n	d
l	b	r	o	c	c	o	l	i	k	o	t	f	o	p	n	d
a	k	l	o	r	s	o	e	m	o	l	d	o	i	r	r	o
g	o	k	e	u	p	e	f	r	s	o	n	t	k	o	i	l
o	k	o	l	o	p	f	r	s	o	n	t	d	o	k	l	
e	a	b	c	a	z	z	i	p	d	g	e	f	g	e	a	h
n	j	k	l	m	n	o	r	p	q	r	s	e	e	n	r	v
w	x	y	z	r	o	g	n	d	u	z	w	y	x	d	w	
w	u	n	t	n	s	r	b	q	p	d	n	o	n	m	e	l
i	j	i	h	a	g	f	e	e	d	e	c	b	a	o	l	k
m	o	r	s	m	o	r	d	l	k	n	n	k	o	r	l	s
p	u	r	v	b	x	r	u	e	o	p	m	s	t	r	o	m
e	o	l	i	u	t	o	o	j	r	e	t	l	i	l	l	i
l	r	s	t	r	o	b	g	t	n	n	k	e	s	t	r	o
k	j	o	l	g	r	r	o	i	n	s	d	t	s	l	o	k
a	a	d	j	e	l	u	i	u	a	e	a	r	r	a	j	e
a	p	o	d	r	r	l	o	r	t	e	k	o	r	k	o	l
g	o	n	r	l	o	n	o	p	l	l	l	w	o	p	z	r
k	i	o	c	r	c	d	o	s	m	o	k	l	o	n	s	j
k	d	i	e	d	e	r	i	k	o	m	a	l	d	o	n	k



- Als je een snack mocht nemen wat zou je dan kiezen?  
a. chocola                      b. een zak chips              c. een appel
- Wat krijg je allemaal mee in je schoolbakje?  
a. een boterham met hagelslag                      b. vanille toetje  
c. een banaan
- Wat is je lievelingstaart?  
a. chocoladetaart                      b. slagroomtaart              c. appeltaart
- Stel je bent in een luxe hotel en je hebt net je hoofdgerecht op. Wat neem je als toetje?  
a. chocolade mouse  
b. een lekker taartje                      c. een fruit salade
- Je zit in een vliegtuig en de stuardess komt langs om te vragen of je iets wilt drinken. Je bestelt:    a. een beker chocolademelk  
b. een cola    c. vruchtensap

Meeste antwoorden A:  
Jij houdt het meest van chocola.

Meeste antwoorden B:  
Alles is lekker vind jij, als er maar vet of suiker in zit.

Meeste antwoorden C:  
Jij houdt van gezond. Dat is goed want je wordt niet te dik. Je hebt ook wel suikers nodig, maar dan hoeft je niet per se vet te eten, want bijvoorbeeld in een appel zitten natuurlijke suikers.

**Kruiswoord** door Sanne

Horizontaal

- Een broodje met een gat erin
- Het is geel en het is een fruit
- Echt een lekker ombijtje
- Een ander woord voor niet zo lekker is

Verticaal

- Papa wat eten we vandaag? Papa zegt: .....
- Als je honger hebt moet je.....
- Geen enkel kind vind het lekker
- Het leeft in de zee .....
- Iets wat bijna iedereen lekker vind meestal word het gebruikt voor een feestje.....



**Leuk rebus!**



Rebus door Ayden





# Around the world



## Kinderfeest 2010 Muscat



Donderdag 11 februari  
13:00 - 17:00 uur  
Ingang sluit 16:00  
Leeftijd 3 - 12 jaar  
PDORC Muscat

Prijs voor de leukste klederdracht

# “VUE by Shannon Bennett”

Analytisch tafelen in een restaurant in het Al Bustan hotel



**E**nige maanden geleden waren wij aanwezig bij de opening van het VUE restaurant. Het was avond en op het terras was het goed toeven maar het uitzicht op zee was natuurlijk een zwart gat. Het uitzicht tijdens de lunch is echter adembenemend en het restaurant doet dan haar naam eer aan.

Met de zon in de rug van de kijkers ontplooit zich een schitterend panorama aan de gasten: rechts de zee, aan de linkerkant geflankeerd door de typische zwarte rotsen van Muscat en op de voorgrond de palmbomen van het Al Bustan strand. Zo nu en dan laat een polyester jacht een wit schuimspoor achter door het diepe blauw van de zee en fladderen er wat vogels door

de lucht, verder is er geen beweging. De aankleding van de tafel laat niets te wensen over, het bestek is schoon maar ik ben niet onder de indruk van de pseudostiletto handvatten. Het Menu Du Jour voor de lunch bestaat uit drie gangen, Les entrées, Les plats principaux en Le fromage ou Le dessert en kost 15,5 OMR per persoon (incl. bedieningskosten en belasting). Een twee-gangen diner kost ongeveer 12 OMR.

Voor de lekkerbekken is er het 7-gangen Menu Gourmand dat gebruik maakt van exclusieve/prijzige ingrediënten, zoals foie gras, waarvoor u wat dieper in de buidel moet tasten (+/- 47 OMR). De meeste wijnen zijn rond de 5 OMR per glas maar de collectie begint bij 2,5 OMR voor een slobberwijn en

loopt op tot 17 OMR voor een glas champagne.

Wanneer u besluit een fles wijn te bestellen dan kunt u worden geadviseerd door de sommelier, een uiterst vriendelijke en enthousiaste Nieuw-Zeelands dame. Josh, de chef, en maître d'(Dominique Lemerrier) is zijn een programma aan het ontwikkelen dat zal bestaan uit een bezoek aan de Muttrah vismarkt, alwaar zij zullen uitleggen op wat voor gronden zij hun vissoort selectie maken en hoe hun kwaliteitsbepaling werkt. Daarna brengt u een bezoek aan de groentetuin/kas van het Al Bustan die gebruikt wordt voor de mini ingrediënten (zie diner beschrijving hieronder). In de keuken wordt uitgelegd hoe de vis en andere ingrediënten worden schoongemaakt en bereid. En natuurlijk besluit men dan de ochtend met een lunch die bereid is met de vis die u eerder die dag kocht op de markt in Muttrah.

## DE LUNCH

De versgebakken broodjes uit eigen keuken werden begeleid door Échiré boter op een plankje met gebroken witte peper en zout. Als gevolg van een beroepsdeformatie kon Frank, als geoloog, het niet nalaten om het zout van dichtbij te bestuderen waarna hij tevreden vaststelde dat er vuiltrechtersvormige kristallen (hopper crystals) waren te zien, en die vormen zich alleen als zout water langzaam



indampt zoals bijvoorbeeld in zoutpannen, zodat hier geen sprake was van Jozo zout. Les entrées biedt twee mogelijkheden  
Cannellonis a la tomate – Tomaten cannelloni gevuld een parfait van Parmezaanse kaas omringd door een paar schijfjes gedroogde ham op een bedje van zwarte olijven en Parmezaans poeder. De cannelloni waren boterzacht en de ham smolt in de mond; een uitstekend begin van de maaltijd.

Maquereau mariné – Gemarineerde makreel met Griekse groenten, geblancheerde bloemkool, uiringetjes, wortel schijfjes en wat micro-spinazie uit de Al Bustan groentetuin, afgedekt met een knapperig wafeltje met maanzaad. De makreel-groentemix had een zachte beet en een rijke smaak. Naast de fles San Pelegrino mineraalwater, namen wij hierbij een glas 2006 Gewürztraminer van Huget et Fils die zich in deze fase volledig goed staande hield zonder te overheersen. Na het voorgerecht werden twee reageerbuisjes gepresenteerd met daarin een heftig bubbelende rode vloeistof waarboven een dichte damp hing. Wij werden gewaarschuwd te wachten met consumptie totdat de bubbels waren verdwenen omdat je anders het kooldioxide-ijs zou inslikken. De vloeistof zelf bestond uit hibiscus thee gemengd met Fujijama green

tea. De presentatie kreeg een 9 maar het geheel scoorde niet zo hoog omdat de smaak niet ver boven die van, de kleurgelijke, grenadine uit kwam.

**HET HOOFDGERECHT.**  
Ook weer twee mogelijkheden: Sharry du marche de Mutrah – Sharry (een lokale zeevis) in een groene curry met geroosterd zaad van de ganzenvoet plant (Chenopodium quinoa). De vis werd geflankeerd door een fijne rijst puree. De vis, gaar maar niet droog, was vermoedelijk op de huid gebakken en bedekt met een venkel schaafsel. De curry met een zweempje mint had een voor mij volledig nieuwe smaak en was een groot succes.

Confit de cuisse de canard – een geconfijtte eendepoot op rode wijn linzen met gecaramelliseerde uitjes die qua smaak volledig voldeed maar naar onze smaak minder droog had mogen zijn. Na het hoofdgerecht kregen wij een lolly gemaakt van een bevroren kiwi schijfje gedoopt in een citroen gelei.

**HET NAGERECHT**  
Opgefrist door de kiwi gingen wij verder met het nagerecht bestaande uit pizzabrood kussentjes, gevuld met een brie cream cheese beslag, op een ondergrond van geschaafde walnoten en pindas. Hiertussen lagen enkele in Gewürztraminer

gewelde rozijnen. Het is aan te raden om tijdens het binnenbrengen van de pizzakussens niet heftig door de mond in te ademen, omdat anders het walnootschaafsel een gierende hoestbui veroorzaakt. De organoleptische sensatie (mondgevoel) van openspringende pizzakussens veroorzaakte een flits naar Koot's vieze man in de bonbonnière, maar dit werd snel naar de achtergrond gedrukt door de smaak van romige brie. Als liefhebber van scherpe blauwe kazen had ik graag minder room en meer kaas in dit gerecht gezien.

De koffie was van Illy en werd gepresenteerd met een sesammaanzaad biscuit en een royale keuze aan petitfours.

Al met al was deze lunch een heerlijke ervaring. De bediening was fantastisch en altijd ter wille.

Volgende week gaan we weer!

**Jolanda en Frank  
Oprinsen**

# FOTOGRAFIE IN OMAN



Oman is een prachtig land om te fotograferen – niet alleen qua omgeving maar vooral vanwege het bijzondere licht! Dat dachten wij ook een paar jaar geleden toen wij ons hier verder gingen verdiepen in de Kunst van Fotografie. De interesse in fotografie bestond al lang maar tja, wanneer heb je nu eens tijd om je echt te verdiepen in je hobby? Als je verhuist naar Oman dus.....;-)



*Zack Arias, een van de hot-shots uit de US tijdens de GPP*

Maar waar begin je? Dat is een vraag die we ook vaak te horen krijgen van andere mensen die iets meer met fotografie willen doen en hun camera iets beter willen leren kennen dan hem maar iedere keer op de Auto of P-stand te zetten. Het beste advies: 1) door het lezen van de gebruiksaanwijzing van je camera (echt waar!) en 2) door veel te oefenen in combinatie met een (on-line) cursus. Het lezen van de gebruiksaanwijzing van je camera klinkt een beetje suf, en is heel eerlijk ook niet altijd even spannend, maar geeft je wel veel inzicht in hoe je camera werkt, welke instellingen dienen voor wat. Iedere (goede) cursus zal je hier op wijzen, en....je kan dan eindelijk je camera van de Auto stand halen. Er zijn nu eenmaal veel situaties waarbij jouw camera de omgeving op een verkeerde manier inschat en jij toch echt voor die camera zal moeten denken....zelfs als je een camera hebt van het duurste kaliber. En dan cursussen, niet echt in overvloed hier in Oman. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet waar na goed zoeken best wat aanbod is. Probeer bijvoorbeeld eens [www.betterphoto.com](http://www.betterphoto.com), een aanbieder die voor ieder wat wils heeft, van beginners tot ver gevorderden, van portret- tot landschapsfotografie of photoshop cursussen.

Zo hebben wij ons in de loop der jaren verder en verder verdiept in de Fotografie en onze eigen inspiratie- en leerbronnen gevonden. Graag willen wij hier in de Raskrabbel het een en ander met jullie gaan delen. Dus, mocht je onderwerpen over fotografie hebben waar je wel eens meer vanaf zou willen weten, mail het ons en dan proberen we daar in de komende Raskrabbels meer aandacht aan te geven.



*Hilke en Hilde op de GPP in Dubai*

En o ja, ons hoogtepunt als je het hebt over cursussen was toch wel de Gulf Photo Plus Expo in Dubai. Deze wordt ieder jaar georganiseerd in het voorjaar (1-6 Maart 2010 is de volgende) en heeft een reuze interessant programma – [www.gulfphotoplus.com](http://www.gulfphotoplus.com). En bedenk dat, als je partner werkzaam is bij Shell, je gebruik kan maken van de Spouse Vocation Allowance, dat je financieel ondersteunt in het ontwikkelen van je kennis.

Vergeet ons niet te mailen met onderwerpen en/of vragen voor de volgende Raskrabbel. Tot de volgende keer!



**hilke van lieshout photography**

e-mail | [hilkevanlieshout@gmail.com](mailto:hilkevanlieshout@gmail.com)

[www.hilkevanlieshout.com](http://www.hilkevanlieshout.com)

T 95633625



**Hilde van der Sterren photography**

email | [hilde@vandersterren.net](mailto:hilde@vandersterren.net)

[www.hildevandersterren.net](http://www.hildevandersterren.net)

gsm | 92723675

Hallo iedereen, wij zijn Lara en Sophie

Bij de Vrijmarkt hebben wij aardig wat geld verdiend: **RO 59**. Driekwart daarvan is naar de dierenarts gegaan: **RO 37**.

Wij hebben daarvoor twee weken lang al het voer en medicijnen voor twee honden kunnen betalen. Ze heten Minky en Lollipop. Ook hebben wij voor een kat betaald, voor de behandelingen en voor het voer van een maand. Die kat heet Little Cowie.

Minky is een hele lieve hond en houdt van gezelschap. Hij heeft een huidprobleem en daarom vallen de haren eruit en hij ziet er een beetje naakt uit. Lollipop is naar de dierenarts gebracht toen ze twee maanden oud was. Ze was een straat hond en nu hebben ze haar al drie maanden. Ze is heel erg vriendelijk en ze houdt heel erg van spelen, knuffelen en liefde. Nu zijn we bij het katje Little Cowie aan gekomen.

Little Cowie is een hele lieve poes. Hij is nog heel jong, hij is nog maar een baby poesje. Hij was aan komen lopen bij de dierenarts.

We hopen dat Minky, Lollipop en Little Cowie heel snel een huis vinden waar ze kunnen blijven wonen. Er zijn nog veel meer vierpotige vrienden te ontmoeten. Bij de dierenarts. Dus ga snel naar de dierenarts want op = op (maar dat zal niet zo snel gebeuren). Donaties zijn altijd welkom, zodat ze heel veel dieren kunnen helpen.

Dit jaar gaan we weer proberen om hot dogs te verkopen en om nog meer geld te verdienen, zodat wij nog meer dieren kunnen helpen. Dus kom bij de vrijmarkt hot dogs eten!!!

Heb je interesse gekregen in een nieuwe vierpotige vriend? Bel dan elke de dierenarts of je kunt faxen of e-mailen.

Tel: +968 24562263

Email: [info@muscatvets.com](mailto:info@muscatvets.com)

Fax: + 968 24562804

Made by: Lara Fossen en Sophie Boersma



# On the Move

***In mei 2008 kregen wij te horen dat we naar Dubai zouden gaan verhuizen, nou.. dat was een hele grote slik.. Wij hebben altijd geschreeuwd dat we nooit in Dubai zouden willen wonen. Veel te groot, veel te veel zand, veel te onpersoonlijk, veel te grote scholen en zo kunnen we nog wel even door gaan...***

Alles vonden wij te veel in Dubai. Natuurlijk gingen ook wij wel eens weekenden naar Dubai, maar dan ga je voor het shoppen, want shoppen kun je hier erg goed, eigenlijk te goed (je weet vaak niet waar je moet beginnen). In augustus 2008 werden al onze spullen ingepakt. Wij bleven maar slikken en er vloeiden veel tranen. Want onze lieve Oman en onze lieve vrienden moesten we gaan verlaten, ook al bleven we maar zeggen.. joh, het is zo dichtbij.. tja en toch ook zover weg.

We vonden een huis in de wijk Mirdif. Dit huis werd gelukkig al snel ons thuis, ook onze dochters Sophie en Annabel vonden hun weg op school. Wij zijn in Mirdif gaan wonen, omdat de huur van de huizen ontzettend hoog waren en in Dubai zelf alle scholen overvol zaten.... We woonden met veel plezier een jaar in Mirdif waar we veel lieve mensen leerden

kennen. Toch werd het ons duidelijk dat

voor Sophie Mirdif niet de beste plek was: er waren weinig of geen vriendinnen voor haar en de school was niet wat we hadden gehoopt.

Deze zomer hebben we de beslissing genomen om in Dubai te gaan wonen in de hoop dat Sophie en Annabel meer vriendinnen zouden vinden. Nou dit is gelukt, Sophie en Annabel

gaan nu naar de DIA (Dubai International Academy) en

wij wonen tegen Knowledge Village aan in een heerlijke bungalow, weliswaar veel kleiner dan in Mirdif maar nu wel met een tuin en een open compound, waar onze meiden heerlijk buiten kunnen spelen en al veel vriendinnen hebben gevonden.

Sophie gaat zelfs al

alleen naar de *Mall of the Emirates* met een vriendin en voelt zich hier helemaal thuis. Ook op school gaat het met onze meiden prima, wel moet Annabel nog steeds 's morgens even diep ademhalen, maar dit is meer van het vroege opstaan. We hebben het hier erg naar ons zin. Ik werk bij De Haan Relocation en Siewert hoeft nu maar tien minuten te rijden om bij zijn werk te komen. Het leven is toch anders dan in Dubai, we missen Oman nog steeds. Oman is veel gemoedelijker, in Dubai gaat alles sneller en alles is groter.

Er is genoeg te doen in Dubai, maar dit is wel allemaal heel veel op het shoppen en



# naar Dubai

entertainen gericht, want zeg nu zelf als je in Oman gekampeerd hebt, ga je dan nog kamperen in Dubai?? Wel moet ik zeggen dat ik de Jumeirah Walk – niet te verwarren met de Marina Walk - ontzettend leuk vind, vooral nu het weer koeler begint te worden. Ook kun je hier zo het strand op, je auto kun je goed parkeren en met een koelbox mee zit je hier helemaal goed op een spierwit strand en een blauwe zee.

Maar dan kijk je over je schouders en zie je die enorme hoogbouw. In het begin vond ik dit verschrikkelijk, hoezo mooi strand in Dubai?! Ik vond het helemaal niks, maar nu begin ik hier aan te wennen en ik vind het toch ook wel wat hebben. Er zijn natuurlijk *shopping malls* volop. Alles kun je hier krijgen (behalve Venco drop en bastogne koeken, die ze in Oman wel hebben, maar dit terzijde). Mijn persoonlijke favoriet blijft toch *The Mall of the Emirates*, dat immens groot is maar nog wel overzichtelijk. *Dubai Mall* is natuurlijk prachtig, maar tjonge wat een winkels en ik vind het erg onoverzichtelijk. Ik ben daar ook al regelmatig m'n auto kwijt geraakt... Er nu iets op gevonden: zo staat er bij elke ingang vanuit de parkeergarage een automaat waar je een bonnetje uit kunt trekken waar op staat waar je geparkeerd hebt, super dus.

*Festival City* blijft mijn favoriet. Het is natuurlijk een luxe om zo even Ikea binnen te stappen en ook hier zijn prachtige winkels te vinden. *Burj Dubai* is bijna klaar, tenminste dit wordt gezegd en *Souq al Mazil* in Old Town (zo oud is het niet, het is een moderne souq), vooral met de prachtige waterfonteinen op Arabische muziek. Je hebt hier leuke restaurants en het is zeker een bezoek waard.

We beginnen ook steeds meer onze weg te vinden in Dubai. In het begin was het echt zoeken en 100x verkeerd rijden, maar ach, zo leer je de stad wel kennen. En neem je eens de verkeerde afslag... probeer dan maar weer je neus de goede kant op te krijgen... Vind het ook erg onlogisch. Voor mij ligt het noorden aan de zeekant en het zuiden de woestijn, fout gedacht zegt Siewert, nou dat blijkt ook wel!! Het noorden is Sharjah en het zuiden is Abu Dhabi.

Na een jaar en twee maanden kunnen wij nu wel zeggen dat we aardig gewend zijn in Dubai en onze weg hier weten te vinden. We wonen hier met veel plezier hier wonen, maar Oman missen we nog steeds: de kneuterigheid en de mensen. We vinden dan ook supergezellig dat nog steeds vrienden uit Oman ons komen verrassen met een bezoekje, en we hopen dat ze dat vooral blijven doen, ook al is het maar voor een kopje koffie of een borrel: we vinden het heerlijk om iedereen weer te zien.

## Jeanette Dob



**...zo staat er bij elke ingang vanuit de parkeergarage een automaat waar je een bonnetje uit kunt trekken waar op staat waar je geparkeerd hebt**



# Toys for boys

Ja, doe maar!



Yoooo, dit is gaaf. Lekker borrelen op het water met deze (ook nog in oranje) borrelboot. Hiermee ben je meteen een allemansvriend en ben je het thema bij elke borrelpraat. Je moet wel een trailer

meenemen en de ramp bij PDO gebruiken om het gevaarte te water laten, maar dan heb je ook wat. Je kunt negen vrienden meenemen in deze waterbar. Het heeft een eigen muziekinstallatie van 500 watt en je kunt er een heleboel biertjes koud houden. Dit geintje kost maar liefst \$ 23.000 - misschien alleen weggelegd voor de iets te rijke Omanis.

Kijk nou toch weer eens, echte Vibram FiveFingers KSO Classic Running Shoes. Met deze plastic Gorilla voeten kun je voor de dag komen. Na een paar minuten met je tenen heen en weer wiggelen en om erin te komen, krijg je het



Spidermangevoel: alsof je alle gebouwen zo op kunt lopen. Het moet een heel apart gevoel zijn als je deze voethandschoenen aan hebt. Het is net

of je op blote voeten loopt. Ze hebben enorm veel grip en zijn van oersterk materiaal gemaakt. Ik denk alleen dat men het lachen niet kan inhouden als je met dit schoeisel voor de dag komt. Ze zijn niet eens zo duur, maar \$75.

Iedereen houdt wel van een lekker wijntje, maar hier in Oman wordt de witte wijn wel erg snel warm en is dan niet meer te zuipen. Er is voor alles een oplossing. Deze digitale wijnkoeler kun je instellen op de gewenste temperatuur en vertelt je door middel van een countdown teller ook nog wanneer de wijn op temperatuur is. Het bevat een lijst met de meest gerenommeerde wijntjes (40) die je kunt selecteren om de perfecte temperatuur in te stellen. Gemak dient de mens, nietwaar? Het principe is berust op de wel bekende Peltier thermoelectrische technologie (WTFIT). Hij kost maar \$100, een koopje dus. Nou, dat is cool!



Een survival tool uit Zweden voor de echte kampeer diehards. Dit is een verrekt handig dingetje dat vonkt, licht geeft en geen last heeft van vocht en het altijd doet. Dit Zweedse product wordt ook in het leger gebruikt, dus je kunt er zeker van zijn dat het ook goed en degelijk is. Je hebt nooit meer een aansteker of lucifers nodig want met deze moderne vuursteen (spark steel) zet je alles zo in brand. Wel oppassen hoor, want de temperatuur van de vonk is wel 3000°C. Als ik het goed heb, kost dit dingetje maar \$15 en dus ook weer een must have.



**Laas Elzenga**

# Aankomst Sinterklaas 2009

Thursday  
19 Nov.  
10:00 am



**PDORC  
Beach**



## De Hollandse Brievenbus

Traditioneel bestaat in de Nederlandse gemeenschap in Oman een 'Hollandse Brievenbus', voor Nederlanders en door Nederlanders.

### Het werkt als volgt:

- Iedereen die naar Nederland gaat voor verlof of zaken, of bezoek heeft dat terug gaat, en bereid is om enige brieven mee te nemen, meldt dit aan bij een van de onderstaande contactpersonen.
- Degene die van het transport gebruik wil maken, belt naar een contactpersoon om te horen of er iemand naar Nederland gaat op korte termijn en zo ja, wie.

### Spelregels:

- Voor wat hoort wat: als je post meegeeft, moet je ook bereid zijn post mee te nemen.
- Degene die naar Nederland gaat, hangt op de dag van vertrek een zak aan de deur voor de post (dan hoeft er niet steeds gebeld te worden).
- Alleen brieven, bank- en girozaken. Geen pakjes en kerstkaarten.

- Brieven moeten met Nederlandse postzegels voldoende gefrankeerd zijn.

### (Tarieven: [www.tpgpost.nl](http://www.tpgpost.nl))

- Alle post moet voorzien zijn van een afzender.

Samen kunnen we er voor zorgen dat de Hollandse Brievenbus in Oman een succes blijft.  
Laat u het even weten als u naar Nederland gaat?

Margot Sickler  
sickler@omantel.net.om  
Tel: 24677519

Pascale Coymans  
vanrijen@omantel.net.om  
Tel: 24675416

Anja van Neck  
vanneck@omantel.net.om  
Tel: 24678505



### Berichten van de **AMBASSADE**

Net aangekomen op hun nieuwe plaatsing, mochten Marc, Angela, Ping, Wei en Gabriel genieten van de zo gastvrije Omaanse Ramadan weken. Niet van hun stuk te krijgen, is het het gezin nu al gelukt om aardig "ingeburgerd" te raken. Ze hebben in ieder geval hun woning al kunnen betrekken. De laatste standplaats van Marc was Islamabad, waar hij gelet op de interne situatie tijdelijk zonder gezin gestationeerd was. Verder heeft hij gewerkt in Sana'a en Den Haag.



### Nieuws van de **CONSULARIE AFDELING**:

#### A. AANVRAGEN PASPOORTEN / Invoering BIOMETRIE

Sinds 21 september 2009 wordt vingerafdrukken afgenomen bij de aanvraag van een paspoort.

Op de website van deze ambassade ([www.mfa.nl/mus](http://www.mfa.nl/mus)) en het ministerie van Buitenlandse Zaken ([www.minbuza.nl](http://www.minbuza.nl)) staat meer informatie over deze verandering in het paspoort en over de ruim 180 locaties wereldwijd, waar u uw paspoort kunt aanvragen. Niet-ingezetenen Nederlanders kunnen overigens voor een paspoortaanvraag eventueel ook terecht bij de gemeenten Den Haag en Enschede ([www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl) en [www.enschede.nl](http://www.enschede.nl)).



NB: met het oog op de aanstaande kerstvakantie wijst de ambassade er graag op dat de geldigheid van een paspoort voor bezoekers aan Oman minimaal 6 maanden na verwachte terugreis moet zijn.

#### B. OPENINGSTIJDEN CONSULAIRE AFDELING

Om de aantallen visumaanvragers beter te stroomlijnen, heeft de ambassade per 15 oktober jl. een afsprakensysteem ingevoerd. Het systeem is voornamelijk bedoeld voor visumaanvragers, maar geeft als prettige bijkomstigheid dat ruimte is ontstaan om de diensten (nog) beter te organiseren. Voorlopig zijn navolgende tijdstippen vastgesteld voor de specifieke diensten:

Visumaanvragen (op afspraak): werkdagen van 09.00 – 12.00 uur nadat via de website een afspraak is gemaakt;

Legalisatieaanvragen: werkdagen van 12.00 – 13.00 uur en maandag tussen 08.00 – 09.00 uur.

Diensten voor Nederlanders:

werkdagen van 08.00 – 09.00 uur en 13.00 – 15.00 uur.

Indien genoemde tijdstippen voor u niet mogelijk zijn, kunt u te allen tijde telefonisch

## Nieuws van de Nederlandse Ambassade in Oman



(24603706) of per e-mail ([mus-ca@minbuza.nl](mailto:mus-ca@minbuza.nl)) een afspraak op een ander tijdstip maken.

Enkele websites met nuttige informatie:

- [www.paspoortinformatie.nl](http://www.paspoortinformatie.nl) voor alle weetjes over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van paspoorten;
- [www.rdw.nl](http://www.rdw.nl) / [www.rijbewijs.nl](http://www.rijbewijs.nl) voor alle vragen over het aanvragen, verlengen of vernieuwen van een Nederlands rijbewijs;
- [www.ind.nl](http://www.ind.nl) voor alle vragen over inburgering, nationaliteitskwesties en verblijfsregelgeving in Nederland;
- [www.denhaag.nl](http://www.denhaag.nl) voor informatie over het registreren van buitenlandse akten;
- [www.minbuza.nl/reizenlanden/nederlanders\\_in\\_het\\_buitenland](http://www.minbuza.nl/reizenlanden/nederlanders_in_het_buitenland) voor diverse informatie voor Nederlanders in het buitenland.
- [www.mfa.nl/mus/consulairezaken](http://www.mfa.nl/mus/consulairezaken) voor algemene informatie over wat de consulaire afdeling van de ambassade te Muscat voor u kan betekenen.



## عيادة القرم البيطرية Al Qurum Veterinary Clinic

Dr. Elke Heitz MRCVS - Dr. Natali Kranjec DVM - Dr. Petar Bogunovic DVM - Dr. Hetty Penninkhof Drs.

- Consultations - Vaccinations - Operations
- Fully Equipped Hospital
- Horse Treatment and Medications
- House Calls By Appointment
- 24 Hr Emergency Service - Please Call 92703273
- Full Import and Export Service
- IATA Approved Travel Kennels
- Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- Beaphar - XtraVital - Patent Pets - Snooza Pet Products



**Opening Hours:** Sat - Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00, **Thursdays** 09.00 - 13.00 **Consulting Hours:** Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

**Location:** Way 1822, Building 1467, Qurum Sultanate of Oman - **Postal Address:** P.O. Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman

**Tel.:** +968 24562263 - **Fax:** +968 24562804 - **E-mail:** [info@muscatvets.com](mailto:info@muscatvets.com) - **Website:** [www.muscatvets.com](http://www.muscatvets.com)

Voordeligste **all-in** tarieven



vanaf € 22,- per dag

Snelste Schiphol service • 24 uur per dag • Geen extra verzekeringen bij aankomst • Laagste eigen risico

[www.bbcarrental.nl](http://www.bbcarrental.nl)

**BB&L**  
CAR RENTAL

# MIJN BAAN IN OMAN

*Via een "Royal Decree" besloot Sultan Qaboos dat hij in Muscat een Botanische Tuin wilde. Heerlijk zo'n land waar een beslissing gewoon genomen wordt, zonder dat er drie verschillende commissies opgericht hoeven te worden.*

Bezoekers zullen uiteindelijk langs waterpartijen worden geleid en kunnen genieten van de verschillende Omanitische habitats die zowel buiten als binnen

zijn aangelegd in enorme koepels met flora en fauna, adembenemende uitzichten en leerzame tentoonstellingen. In een nagebouwd dorp gelegen tegen de heuvelrug, met souk en falaj, wordt het heuvelachtig gebied achter Al Khoud een ware wereldwijde toeristenattractie. In de pas gebouwde kassen wordt met groene vingers hard gewerkt aan de 750.000 plantjes die de komende jaren de tuinen moeten vullen. Kom alsjeblieft niet direct kijken, want de rest van het 430 hectare terrein is een 'bouwput' en zeker tot eind volgend jaar nog niet open voor het publiek.

Voor een civiel ingenieur een heerlijk project, dat na drie jaar recht toe recht aan betonnen hoogbouw in Dubai een enorme verademing is. Vooral het interactieve contact met een geïnteresseerde klant maakt het vak erg leuk. Vraag me niet naar de details van plantjes, bloemetjes en groeipatronen. Mijn dag bestaat voornamelijk uit het houden van meetings

en het opvolgen van acties tussen ons team, de klant, de consultant (ingenieur/architecten), de aannemer en de cost consultant (de boekhouders), de botanisten en hoveniers en natuurlijk alle partijen van de overheid. Ik werk inmiddels vijf jaar voor Bovis Lend Lease, waarvan vier in het Midden-Oosten. Bovis is van oudsher een Engelse aannemer, die in het Midden-Oosten voornamelijk in het project management zit. Als vertegenwoordiger van de klant sturen wij in eerste instantie het masterplan aan, dan het ontwerp en later ook de bouw, waar wij er voor zorgen dat de wensen van de klant behartigd worden en dat het project binnen tijd en budget gerealiseerd wordt. Dit is een hele klus als je bedenkt dat de oorspronkelijke opdrachtbeschrijving was 'de Sultan wil een tuin'. Deze week hebben we bijvoorbeeld een aanbeveling geschreven voor de aanbesteding van de infrastructuur van het project, het



# Joost Bloemarts bij Oman Botanic Gardens



sluitstuk van twaalf weken onderhandelen. De gekozen aannemer moet straks zijn werk verrichten zonder het omliggende terrein te vernielen om uiteindelijk te vertrekken zonder een spoor buiten het daadwerkelijk werk te hebben verzet. De woorden natuurbescherming, duurzaamheid en veiligheid hebben hier een heel andere betekenis. Kortom, de hele dag lullen en regelen....heerlijk.

Steph en ik reisden van Dubai vaak naar Oman en genieten nu op en top van de diversiteit die Oman op de stoep heeft liggen. Nils werd in februari van dit jaar geboren hier in het Royal Hospital en die sjorren we inmiddels overal mee naar toe. Hij is duidelijk ook tevreden dat het weer winter is. In november is het altijd een goede tijd om te vragen hoe lang we nog willen blijven. Forever!

**Joost Bloemarts**

Advertentie

with KLM you've got  
a ticket to the world



The Reliable Airline   
Royal Dutch Airlines

We've got the whole world covered for you. With our Skyteam partners we fly to nearly 800 destinations. With KLM you get great deals and fast connections to more places than you've got time to go to.

# Eid in Qatar

***Altijd handig om vrienden in een naburig gelegen land te hebben. Je bent verzekerd van een slaapplek, gezellige entourage waarin je kunt verblijven en charmant gezelschap om de dagen mee te vullen.***

Hanneke en ik besluiten om een ticket te kopen, wel een waarmee je overdag kunt vliegen, zodat we niet als zombies aankomen in Qatar. De vlucht duurt een uurtje en bij aankomst kun je een visum kopen, wel moet je je creditcard meenemen. Christa staat ons al op te wachten en wat schertst onze verbazing, Eid is begonnen en we kunnen meteen een koffieshop induiken voor een gezellig oerhollands bakkie. Doen we dus meteen. Zet drie vrouwen bij elkaar, dan hoef je je niet af te vragen wat er gebeurt! We maken een plan om de komende dagen met allerlei leuke dingen te gaan vullen. De soukh staat hoog op ons lijstje. Meteen dan



november 2009 RASKRABEL 40

maar. De koffers brengen we later wel naar huis. De meeste winkeltjes in de soukh zijn al open. In de hoofdstraat zitten een heleboel gezellige restaurantjes, waar je lekker buiten kunt zitten en heerlijk aan een non-alcoholisch drankje kunt nippen. De cultuur van zien en gezien worden geldt daar nog steeds. Arabische mannen die zich druk maken over hun hoofddoek. Bij elke ruit/spiegel wordt wel even stilgestaan om te kijken of hun hoofddoek nog wel goed zit. De Arabische vrouwen hebben hun mooiste habaya's aan en lopen op hun hoge hakken elegant door de hoofdstraat te paraderen. Steelse blikken worden uitgewisseld. Veel nationaliteiten zie je verenigd en voldaan de winkeltjes inspecteren, onderhandelen, kopen en foto's nemen.

De laatste jaren is de oude "nieuwe" soukh nieuw leven in geblazen. Het is groter geworden en het aanbod van verschillende winkels en restaurants is uitgebreid. Voor de cultuurliefhebbers is het Waqif Art Center zeker de moeite waard. Restaurants voor ieder wat wils. Marokkaans; buiten en met dakterrassen, Iraans; binnen in een prachtig versierde spiegelende entourage, Libanees en zelfs Westerse koffietentjes doen hun intrede, denk aan Dunkin Donuts en Coffee Beanery. De soukh is autovrij en dat is erg plezierig. Buiten de soukh kun je je auto veilig parkeren. Naast de soukh zijn er verschillende shopping malls elk met hun eigen charme. Er zijn echter ook een aantal low budget lokaties, die zeker als je een knutselaar bent, de moeite van een bezoekje waard zijn. We verklappen hierbij om welke winkel het gaat. Ranak of Ranac!! De juiste spelling is ons ontgaan.

Een must is het Nationale Museum van de Islamitische Kunst. Het gebouw is ontworpen door I.M. Pei, onder anderen bekend door het ontwerp van de glazen pyramide bij het Louvre in Parijs. Het gebouw en de lokatie alleen zijn al een bezoek waard. De kunst is op een aantrekkelijke manier overzichtelijk uitgestald. De voorwerpen zijn afkomstig uit verschillende regio's in en rondom het Midden Oosten en zijn stuk voor stuk onze bewondering waard.

Mocht je de stad willen ontvluchten, dan is er nog wel een aantal tripjes te maken.



Bijvoorbeeld naar een fort in het noorden of dune bashing. Natuurlijk kun je ook lekker genieten van een dagje aan het strand bij een van de grote hotels. Wij hebben ons heerlijk laten verwennen bij het oudste hotel van West Bay. Met een uitstekend uitzicht en een heerlijk ligbed was het wel erg hard werken om te blijven genieten.

Natuurlijk hebben we ook de nodige eetgelegenheden, bijvoorbeeld Le Notre, in de stad uitgeprobeerd. Wat denk je van een grote gelegenheid die van top tot teen snoepgoed, taartjes en chocolade heeft uitgesteld. Dit vind je in het hotel Cigale.

Om de stad nog aantrekkelijker te maken wordt er druk gebouwd. De Pearl is daar een goed voorbeeld van. Helaas was het nog niet helemaal in gebruik tijdens ons bezoek maar het zag er veelbelovend uit. Dus....we gaan zeker nog een keer terug om van al dit moois te genieten!



**Ceciel van Rhee en Hanneke Hollak**



Van Comomeer tot Sicilië.  
Luxe villa's, boerderijen,  
appartementen te huur.  
Tel: 0031(0)528 235055  
[www.lavacanza.nl](http://www.lavacanza.nl)  
[www.villaferia.nl](http://www.villaferia.nl)





# Drikkbord

## Gezocht:

Loopband, als  
iemand er een  
kwijt wil, bel aub  
95464701

Op zoek naar een huis  
(voor een periode tussen  
14 december en 5 januari).

Van 1993 tot 1999 hebben wij in Oman gewoond (Sayyala Terrace no. 13). Julieke en Christiaan waren 11 en 9 jaar, toen we terug naar Nederland (NAM) gingen en ijlen er al jaren van om Oman weer te zien.

Nu hebben we dan geboekt voor drie weken rond de kerstvakantie. We hopen, dat we een deel van deze periode een huis kunnen gebruiken van een familie, die dan met verlof is.

We zijn met vijf personen (de vriend van Julieke is ook heel benieuwd naar Oman geworden), inmiddels allemaal volwassenen.

Mocht je overwegen om je huis aan ons ter beschikking te stellen, zou je dan contact met ons willen maken?

ghoetz@home.nl  
00 31 592 301 957

Alvast hartelijk bedankt.

Guido en Petra Hoetz  
Herodotuslaan 13  
9404 ES Assen

## 'Aangeboden:

babysit /  
kinderfeestjeshulp,  
Lonneke Delpout,  
95464702.  
Doordeweeks  
'smiddags en 'savonds  
en het hele weekend  
beschikbaar. RO 2.500  
per uur"

"Aangeboden:  
bijles Nederlands,  
Frans en Engels.  
Lonneke Delpout,  
95464702 RO 8.000  
per uur."

Wil je in de volgende  
Raskrabbel ook een  
advertentie zetten stuur  
dan een email naar  
raskrabbel@hotmail.com



# Fares melt before the temperature falls

Cologne	OMR	<b>79</b>
Hamburg	OMR	<b>79</b>
Paris	OMR	<b>79</b>
Rome	OMR	<b>79</b>
Venice	OMR	<b>79</b>
Barcelona	OMR	<b>100</b>
Birmingham	OMR	<b>100</b>
Copenhagen	OMR	<b>100</b>
Glasgow	OMR	<b>100</b>
London	OMR	<b>100</b>
Madrid	OMR	<b>100</b>
Manchester	OMR	<b>100</b>
Boston	OMR	<b>150</b>
New York	OMR	<b>150</b>
Toronto	OMR	<b>150</b>
Houston	OMR	<b>220</b>
Los Angeles	OMR	<b>240</b>

Book now and benefit from our special fares to various destinations in Europe and North America. Log on to [www.klm.com](http://www.klm.com), call KLM on 24 566 737 or contact your travel agent. Buy your ticket now until 31st October, 2009 and travel until 15th December, 2009.



Journeys of Inspiration

More offers on [KLM.com](http://KLM.com)

\*Terms & conditions apply, taxes & surcharges not included.



## Holland Comité Oman 2009 - 2010



### Augustus 2009

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

■ Ramadhan

### September 2009

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

■ Ramadhan  
■ Eid al Fitr

### Oktober 2009

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

■ Kick off Party  
■ Progressive dinner

### November 2009

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

■ Annual fireworks  
■ Wahiba Challenge  
■ Zwem4daagse  
■ National Day\*  
■ Aankomst Sint  
■ National Day PDO school  
■ End of year fishing Party  
■ Eid Al Adha\*

### December 2009

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

**Kerstvakantie:**  
BSM 19/12 - 3/1  
PDO 17/12 - 8/1  
ABA 19/12 - 8/1  
Taism 16/12 - 8/1

■ Huisbezoeken Sint  
■ Bezoek Sint aan PDO school  
■ International Fair\*  
■ Islamitisch NY (1431)  
■ PDORC NY Party

### Januari 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

■ Nieuwjaarsborrel

### Februari 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

**Midterm:**  
BSM 20/2 - 24/2  
PDO 23/2 - 24/2  
ABA 23/2 - 24/2  
Taism

■ Kinderfeest  
■ Prophet Birthday  
■ Avond4daagse

### Maart 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

■ Avond4daagse  
■ Canadian Stampede  
■ Annual Regatta  
■ Oranjeblat

### April 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

**Paasvakantie:**  
BSM 3/4 - 16/4  
PDO 3/4 - 16/4  
ABA 3/4 - 7/4  
Taism 27/3 - 4/4

■ Koninginnedag receptie  
■ Vrijmarkt

### Mei 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

■ Island Swim  
■ Nederlandse Filmweek

**Midterm:**  
PDO 29/5 - 31/5  
(onder voorbehoud)

### Juni 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

**Zomervakantie:**  
Taism 9/6

### Juli 2010

Za	Zo	Ma	Di	Wo	Do	Vr
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**Zomervakantie:**  
BSM 1/7  
PDO 1/7  
ABA 17/7

De volgende data zijn nog niet bekend: Triathlon, Family Desert Rally en Cabaret.

Met een \* gemarkeerde data zijn onder voorbehoud