

# Ras Kraalbel

NOVEMBER 2008



MIJN BAAN IN OMAN



ONZE NIEUWE AMBASSADEUR



KICK-OFF PARTY



TERUG NAAR NEDERLAND



Voor Nederlandstalige mensen in Oman

save money. book online



[klm.com](http://klm.com)

The Reliable Airline **KLM**    
Royal Dutch Airlines

One click to [klm.com](http://klm.com) for the best ticket prices, flight details, frequent flyer Miles and beyond.

# Redactie



Gesine Kampman

*Als nieuwe hoofdredactie stellen wij ons graag aan u voor: Gesine Kampman en Anneke van Gisbergen.*



Anneke van Gisbergen

Wij nemen het stokje over van Hilde van der Sterren. Bij de overdracht overhandigde zij ons een doos met alle jaargangen van de Raskrabbel, vanaf 1995. Na wat geblader bleek dat de Raskrabbel sindsdien al vele metamorfoses heeft ondergaan zowel wat vormgeving als inhoud betreft. Ook Hilde heeft haar eigen stempel erop gedrukt: zij heeft met veel creativiteit de Raskrabbel zelfs een bijna 'professionele' uitstraling gegeven. Graag bedanken we haar voor alle tijd en creatieve inbreng die ze aan de 'Ras' heeft gegeven het afgelopen jaar.



Liesbeth de Leeuw

Diverse andere redactieleden hebben het team verlaten. Graag bedanken we Anne Marie Nieuwenhuijs - die niet meer als vaste schrijver terugkeert - voor haar tomeloze inzet en haar prachtige -soms bijna poëtische- bijdragen de afgelopen jaren. Ook Hilke van Lieshout (vormgeving) en Aukje Greasby (correctie, verlaat redactie na deze uitgave), Cees Nieuwenkamp (Toys for boys) veel dank voor jullie creativiteit, kennis en tijd die jullie aan de Raskrabbel gegeven hebben.



Anita van den Bos

Ook een woordje van waardering voor Jan Schreurs, die werk 'achter de schermen' doet, namelijk het beheer van de website. Hij meldt dat de Raskrabbel niet alleen in Muscat en omgeving goed wordt gelezen, maar dat de website maandelijks 3000 a 4000 hits krijgt. Ter info: de papieren oplage is 400.



Heleen Elzenga

Drie teamleden Iwan de Lugt, Sandra Kapoh en Heleen Elzenga gaan door in de Raskrabbelredactie. Nieuw zijn - buiten de 2 ondergetekenden - Liesbeth de Leeuw en Anita van den Bos, die samen de opmaak voor hun rekening nemen. Een tijdrovende klus en soms ook stressvol, zeker als de deadline nadert.



Sandra Kapoh

Onze ambitie voor het komend jaar is om u te trakteren op vier goed gevulde Raskrabbels vol met leuke, informatieve verhalen. U zult zien dat we een aantal nieuwe vaste rubrieken hebben, waarin personen van binnen en buiten uit de gemeenschap aan het woord komen. Nieuwe vaste columnist zijn Shellina, die de rubriek 'Weblog Oman' voor haar rekening neemt, Janine de Koningh, die het leven na Oman in Nederland voor ons optekent en Anna Casa Nova met beschouwingen over het leven in Oman. Laas Elzenga is de nieuwe vaste columnist voor 'Toys for Boys'. Maar.....de Raskrabbel kan en wil niet alleen bestaan van artikelen gemaakt door het vaste team en zijn we altijd op zoek naar goede, leuke, ludieke input voor het blad. Dus, als u iets speciaals heeft meegemaakt, gezien of gehoord, dat interessant kan zijn voor de lezers van de Raskrabbel, aarzelt u dan niet een stukje te schrijven en te sturen naar Raskrabbel@hotmail.com. (schrijversacademie is geen eis) Of..... als u zich wilt aanmelden als vaste schrijver voor het blad, stuur dan svp een e-mailtje naar dit adres.



Iwan de Lugt

We wensen u veel leesplezier met dit nummer van de Raskrabbel.  
*Gesine Kampman en Anneke van Gisbergen*



Aukje Greasby

De Raskrabbel is een tijdschrift voor alle Nederlandstaligen in Oman en verschijnt 4 maal per jaar.

Het redactieteam wordt gevormd door:

#### HOOFDREDACTIE

Anneke van Gisbergen  
Gesine Kampman

#### LAY OUT

Anita van den Bos  
Liesbeth de Leeuw

#### VASTE SCHRIJVERS

Sandra Kapoh  
Iwan de Lugt

#### CORRECTIES

Aukje Greasby  
Gesine Kampman

#### DISTRIBUTIE

Heleen Elzenga

#### Financieel Beheer/Advertenties

Hans van Tuyl

#### Druk

Modern Colour Printers L.L.C.

#### Abonnementen

Kostenloos aan te vragen in Oman via:

Heleen Elzenga  
p/a PDO UWB/52  
P.O. Box 81  
Muscat, 100

e-mail:

raskrabbel@hotmail.com

#### Website

www.raskrabbel.nl

#### Adverteerders

KLM  
Nawras  
La Vacanza  
BB&L  
Al Qurum dierenarts  
Rijnlands Lyceum

Uitgave mede mogelijk gemaakt door



اللجنة الهولندية - عمان  
Holland Comité Oman

Jaargang 24, nummer 1

17



32

10



19

#### VASTE RUBRIEKEN

- Voorwoord **1**
- Inhoud **2**
- Vaste Info **3**
- Mijn baan in Oman **11**
- Restaurant review **15**
- Kinderpagina **16**
- Weblog Oman **18**
- Toys for Boys **25**
- Nieuws van de Ambassade **26**
- Ceciel's Boekenpagina **30**
- Anna Casa Nova **31**
- Henk Vriesman **32**
- www.tjes **36**
- Holland Comité Oman **39**
- Prikbord **40**



7

#### REPORTAGES EN FOTO'S

- 4** Interview met de nieuwe Ambassadeur
- 8** On the move
- 10** Dessert Gossip
- 12** Abu Dhabi
- 19** Star Boulevard
- 20** Kick Off Party
- 22** Geotopia Oman
- 28** Al Wafa Centre
- 34** Al Masirah

#### AANKONDIGINGEN

- 6** Oranjebal
- 7** Sinterklaas
- 14** Zwemvierdaagse
- 27** Expositie
- 37** Kinderfeest
- 41** Vacature Rijnlands Lyceum

# Vaste Info



## Nederlandstaligen in Muscat

**Stan Schoofs en Wil Schoofs-Ouwehands** met hun kinderen **Adam** (geb. 01-09-2006) en **Reinout** (16-10-2008). In Muscat sinds 17 maart 2008.

**Steve en Marijke Sol** met hun kinderen **Léon, Jamie, Ischa en David** (geb. 20-07-2008). Ze zijn in Sohar sinds 21 mei 2008.

**Raoul Quadvlieg en Annemarie van Gelder** met **Lieve** (geb. 07-08-2003), **Veerle** (geb. 17-02-2005) en **Nele** (geb. 30-08-2006). In Muscat sinds juni 2008.

**Richard en Ellen Jagerman** met hun kinderen **Jacqueline** (geb. 05-11-1991) en **Claudia** (geb. 11-10-1994). In Muscat sinds 1 juli 2008.

**Bert-Rik de Zwart en Mieke de Zwart-Ruis** en hun dochter **Nienke** (geb. 05-04-2008). In Muscat sinds 21 juli 2008.

**Kemal en Hester Gözel** met hun kinderen **Aydin** (geb. 07-06-1998) en **Diniz** (geb. 27-08-2001). In Muscat sinds 1 september 2008.

**Martijn en Leone van de Linde** met hun kinderen **Jet** (geb. 23-11-2001) en **Wies** (geb. 20-01-2005). In Muscat sinds 14 september.

**Martijn en Barbara Andrea** met hun kinderen **Johan en Karina** (beiden geb. op 15-09-2004). In Muscat sinds 29 september 2008.

**Aat Bos en Marianne Mink** met **Thomas** (geb. 29-04-1996), **Tim** (geb. 21-02-1998) en **Daan** (geb. 13-12-1999). In Muscat sinds 1 september.



## MOTHER EN BABY SUPPORT GROUP

Voor advies en informatie met betrekking tot zwangerschap en kraamtijd voor moeder en baby. Eli Busby: 24678318/99592431 eabusby@omantel.net.om Inger Boom 99144210



## De Karavaan

De Peuterspeelzaal voor peuters van twee tot drie jaar, onder leiding van Isabelle Stevens. Voor meer informatie, neem contact op met Hilde van der Sterren. Tel: 24675341. GSM: 92723675.



## Geboren

**David Sol** (20-07-2008) zoon van Steve en Marijke Sol en broertje van Léon, Jamie en Ischa.  
**Reinout Safouane Schoofs** (16-10-2008), zoon van Stan en Wil Schoofs en broertje van Adam.

## De Hollandse Brievenbus

Traditioneel bestaat in de Nederlandse gemeenschap in Oman een 'Hollandse Brievenbus', voor Nederlanders en door Nederlanders.

### Het werkt als volgt:

- Iedereen die naar Nederland gaat voor verlof of zaken, of bezoek heeft dat terug gaat, en bereid is om enige brieven mee te nemen, meldt dit aan bij een van de onderstaande contactpersonen.
- Degene die van het transport gebruik wil maken, belt naar een contactpersoon om te horen of er iemand naar Nederland gaat op korte termijn en zo ja, wie.

### Spelregels:

- Voor wat hoort wat: als je post meegeeft, moet je ook bereid zijn post mee te nemen.
- Degene die naar Nederland gaat, hangt op de dag van vertrek een zak aan de deur voor de post (dan hoeft er niet steeds gebeld te worden).
- Alleen brieven, bank- en girozaken. Geen pakjes en kerstkaarten.
- Brieven moeten met Nederlandse postzegels voldoende gefrankeerd zijn.

### (Tarieven: [www.tpgpost.nl](http://www.tpgpost.nl))

- Alle post moet voorzien zijn van een afzender.

Samen kunnen we er voor zorgen dat de Hollandse Brievenbus in Oman een succes blijft. Laat u het even weten als u naar Nederland gaat?

Margot Sickler

sickler@omantel.net.om

Tel: 24677519

Pascale Cooymans

vanrijen@omantel.net.om

Tel: 24675416

Anja van Neck

vanneck@omantel.net.om

Tel: 24678505

# Van loopjongen



*tot ambassadeur*

---

# *Oman is een boeiend land dat bewust de balans zoekt tussen historie en het moderne leven*

---

## *Anneke van Gisbergen en Gesine Kampman in gesprek met Stefan van Wersch*

Op woensdagmorgen 18 september jl. reden we naar de Nederlandse ambassade voor een interview met de nieuwe Nederlandse ambassadeur voor Oman, Stefan van Wersch. De vragenlijst zat in de tas; we waren er klaar voor.

De keuze voor een gesprek in de vorm van een interview lijkt voor de hand te liggen als je in korte tijd veel informatie wilt krijgen over iemand. Echter, dan moet zo'n gesprek zich daar wel voor lenen. Wanneer je zoals Stefan van Wersch communicatief bent en onderhoudend, dan verdwijnt de lijst met vragen gaandeweg in de tas en wordt er veel, heel veel geschreven.

Onze insteek was om een beeld te krijgen van de nieuwe ambassadeur: wie is hij; waar komt hij vandaan; hoe zag zijn loopbaan er tot nu toe uit; hoe word je diplomaat; wat doet een ambassadeur nu precies; waarom Oman; wat verwacht hij van deze posting; wat kunnen wij – Nederlanders – van Van Wersch verwachten en ten slotte zijn wij nieuwsgierig naar zijn privéleven.

De ontvangst is allerhartelijkst en zeer ontspannen. En zoals het Nederlanders betaamt mogen we tutoyeren. Dat brengt het gesprek op de Nederlandse cultuur en de ondernemende geest van de Nederlanders. Van Wersch is verrast over het grote aantal Nederlanders dat werkzaam is in diverse (Oman-

itische) bedrijven. Nederlanders karakteriseert hij als ondernemend, vol zelfvertrouwen en welbespraakt. Daarbij passen zij zich in het algemeen snel aan een vreemde cultuur aan, is zijn conclusie.

De ambassadeur komt uit Maastricht en studeerde (godsdiens) geschiedenis en klassieke talen. Deze studies zouden later goed van pas komen in z'n carrière als diplomaat al had hij zo'n loopbaan in zijn studietijd overigens nooit overwogen.

### **Na zijn studie start hij als leraar, maar een vriend wijst hem op het diplomatenklasje.**

Omdat Van Wersch geen carrière ambieert in het onderwijs, meldt hij zich toch maar aan voor de eerste selectieronde. Hij doorloopt alle rondes probleemloos en zo belandt hij in het 'klasje'. Hij vertelt dat deze negen maanden durende opleiding het gewenningsproces aan een diplomatieke carrière vormden. En vult aan dat –erop terugkijkend– hij zich geen betere werkgever dan BZ (Buitenlandse Zaken, red.) kan voorstellen alleen al vanwege de enorme diversiteit aan banen. Van Wersch is net begonnen aan de zevende! Van Wersch' carrière begint in Nederland als secretaris van staatssecretaris Van der Linden

van 1987 – 1990. Daarop volgt de eerste buitenlandse posting in Cairo - waar hij zijn toekomstige vrouw Lilian Fawzi zou ontmoeten.

In Cairo is Van Wersch verantwoordelijk voor de handelsbevordering en de rapportage over fundamentalisten aan BZ. Hij vertelt dat hij destijds 3e secretaris was van de ambassade en dat dit feitelijk inhield dat je een soort deurloopjongen was. Toch bewaart hij goede herinneringen aan deze posting. Het sociaal-maatschappelijke aspect sprak hem aan: iets kunnen betekenen voor anderen.

Diplomaten gaan na een buitenlandse posting in de regel een paar jaar terug naar Nederland (en werken dan op BZ of voor de Europese Unie, red.) om weer feeling te krijgen met de Nederlandse samenleving en de ontwikkelingen en dat is goed, vindt Van Wersch, zeker wanneer er een ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt – zoals bijv. de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh – die de samenleving behoorlijk ontwrichten, dan voel je de impact uiteraard veel beter wanneer je in het land zelf verblijft. Bovendien zou je je objectiviteit kunnen verliezen en steeds meer gaan neigen naar het buitenland waar je dan verblijft (het zg. Charles Groenhuijsen –effect).

Van Wersch' tweede buitenlandse posting is Washington (1996

- 2001). In zijn portefeuille zaten onder meer het 'Midden-Oosten vanuit Amerikaanse setting' en hij vertelt dat de spanning toen voelbaar was, met name ten aanzien van Irak, maar dat deze onvoldoende werd onderkend. Hij maakte er de ineensstorting van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen mee. Dat vervolgens de regering Bush de eerste jaren het Midden-Oosten conflict niet op de agenda zette, betreurt hij. Deze brandhaard werd - geheel ten onrechte - verwaarloosd en droeg zo bij aan de frustratie in het Midden-Oosten. Van Wersch vertelt dat hij heel kort voor 9/11 Amerika verliet omdat zijn posting erop zat.

Op de vraag wat zijn meest bijzondere ervaring tot nu toe is, verhaalt Van Wersch over de menselijke hulp die hij kon bieden aan Nederlanders tijdens zijn posting in Cairo.

Hij krijgt daar te maken met o.a. een kinderontvoering en landgenoten die in de gevangenis zitten. Daarnaast was ook bijzonder voor hem zijn voorzit-

terschap van de werkgroep EU buitenlands beleid in Brussel, toen Nederland voorzitter van de EU was in 2004. Hij heeft er veel verantwoordelijkheid en leert daar om beslissingen te kunnen nemen, te sturen en problemen op te lossen. Soms om 180 graden te draaien om een oplossing te forceren.

De keuze ten slotte voor Oman is niet vreemd: Van Wersch kent de Arabische wereld vrij goed en spreekt de taal redelijk, zegt hij.

**Hij krijgt daar te maken met o.a. een kinderontvoering en landgenoten die in de gevangenis zitten.**

Bovendien kent Oman een religieuze tolerantie en legt men anderen weinig op. Voor Nederland is Oman een economisch interessant land waar Nederland, zoals hij het noemt 'goed ingeplugd is'. Alle trends zijn gelegd: onderwijs, energie, transport, duurzaamheid, zeevaart. De bijdrage die de ambassade kan leveren is o.a. op het gebied van energie en

water. Er zijn veel kansen voor Nederland, vindt Van Wersch. In oktober en januari komen resp. een Nederlandse onderwijs- en een handelsmissie naar Oman. Omaniëten willen, volgens de ambassadeur, know-how. Dit uit zich ook in een toename in aantal studenten dat in Nederland gaat studeren. Ze hebben het geld en willen het in een keer goed doen en kijken daarom veel naar ons. Momenteel exporteert Nederland voor zo'n 200 miljoen euro naar Oman. Dit is absoluut gezien niet zo'n groot getal, maar het is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor en derhalve een snelle groei. Stefan van Wersch kwam naar Oman met zijn vrouw Lilian en 3 kinderen van 15, 13 en 11 jaar. Zij gaan allen naar de ABA (American-British Academy, red.) en hoewel de oudste zich even afvroeg wat er voor hem in Oman te doen was, lijken ze alle drie zich het leven in het Midden-Oosten eigen te maken. Het gegeven dat hun moeder uit de buurt komt, maakt de inburgering wat gemakkelijker, besluit Van Wersch.

## Oranjebal 2009

Zoek de 4 hints verborgen in 't plaatje en win 2 entreekaarten naar 't leukste feest van het jaar!



Oplossing voor 1 Dec. naar [mywilden@gmail.com](mailto:mywilden@gmail.com)  
Niels, Raoul, Simone, Heleen, Johannes, Maarten & Yvonne



# 2008 Intocht Sinterklaas



Vrijdag 14 november  
10:00 uur  
op het PDORC strand

# On the Move

## De eerste 3 maanden!

Nog een week en dan zit de eerste periode Nederland-Buiten-De-Zomervakantie erop. Tijd voor reflectie. Hoe is het om weer terug te zijn in het Hollandse?

Ik kan eigenlijk heel kort zijn: het is prima wonen in Nederland!

Wat we veel hoorden in verband met terugkeer naar Nederland is dat Nederland te vol zou zijn: overvolle wegen, het propvolle Westen, weinig persoonlijke leefruimte. En mede door de hoeveelheid mensen per vierkante meter, zeker in het Westen, gedrag dat neigt naar intolerantie en agressie.

Ik heb hier - nog maar - weinig van gemerkt. Ja, de wegen zijn druk en indien niet noodzakelijk kun je je hier in het Westen op bepaalde tijden maar beter niet op de snelweg wagen. Maar over het algemeen red ik het wel ergens op tijd aan te komen zonder al te veel geschuifel over het asfalt.

Van agressie op de weg tot nu toe geen last. Wellicht dat een paar jaar in de Golf je grenzen wat verlegt. Het geluid van een auto toeter is

een zeldzaamheid hier! Wat ik wel bijna vergeten was, is het geknetter van brommers en scooters. Wat mij betreft mag er een wet worden aangenomen



die het gezonde jongeren en te dikke mensen verbiedt zo'n ding aan te schaffen.

Mensen om ons heen zijn over

het algemeen vriendelijk, behulpzaam en niet te beroerd je een eindje tegemoet te komen. En hoewel er erg veel mensen om ons heen zijn, kan ik wandelen op het strand

of in de duinen toch wel zo plannen dat ik er vrijwel alleen loop (en dat ik die vrijheid heb, heerlijk). Voor de unieke ervaring moet je alleen niet op een zonnige zondagmiddag om zeg 2 uur van het natuurschoon willen gaan genieten. Maar dat geldt voor bijvoorbeeld Bar Al Hikman rond kerst ook!

En waar ik erg van geniet, maar waar De Nederlanders over klagen, is de service van bedrijven en zelfs de ambtenarij. Mensen zijn goed te bereiken, staan je vriendelijk te woord, lossen over het algemeen het probleem ter plekke op en Belen Terug als ze dat beloven. Bijna vier jaar Oman is blijkbaar

lang genoeg om de dienstverlening in Nederland weer op waarde te kunnen schatten!

***Wat mij betreft mag er een wet worden aangenomen die het gezonde jongeren en te dikke mensen verbiedt zo'n ding aan te schaffen.***

# Haring met wijjes

Kortom, het bevalt ons goed hier! Dat staat los van gevoelens van heimwee en gemis, die er natuurlijk ook zijn. Zeker bij de jongens. Die hebben het wel gezien en hoewel de school best leuk is hoor, mam, zouden ze nu liever weer terug gaan naar PDO-school en hun vriendjes. En dat dit niet zal gebeuren, is moeilijk te verkroppen. Dat heeft tijd nodig. De dochter is daarentegen van een wat stille, in zichzelf gekeerde meid veranderd in een luidruchtige, kletsende en blijde dame (we worden er bijna moe van). Die zit duidelijk op de goede plek en dat doet goed (naast het Grote Verdriet van de jongens). Het werk van De Man bevalt prima. Hij fietst vrijwel elke dag heen en weer, bus, trein en auto een tweede minder geliefde optie. Die wordt reuze fit zonder na het werk nog eens aan de slag te moeten, handig en tijdbesparend!

En ik geniet van veel, zoals het weer, een echte herfst, duinen en strand (de hond vindt het fantastisch hier), fietsen!!, leuke schooltrips (concerten, verkeerslessen, volley-borrel-avond voor ouders), familie, Hollandse kost (met zuurkool als dieptepunt aldus de kinderen) en een ongelimiteerde toegang tot drop. Ik heb Nederland als woonland

eigenlijk nooit gemist, maar merk dat ik geniet van kleine dingen die hier zo gewoon zijn, maar al dan niet opgemerkt niet aanwezig in andere landen. Wat ik natuurlijk wel mis, is iemand die het huis voor me doet, want daar gaat het merendeel van De Kinderloze Uren in zitten en daar word ik niet altijd vrolijk van. Gelukkig speelt AH af en toe voor maid door groenten alvast voor te snijden, zodat bij haast of geen zin het eten toch nog snel klaar is. En hoewel het lunchen van de jongens thuis onverwacht gezellig is, breekt het de dag dusdanig dat ik soms niet weet wat nu nog te doen voor het alweer tijd is. En natuurlijk lekker naar het strand gaan en de zon op je lijf

voelen, al keuvelend en/of borrelend met lotgenoten. Hoewel hier ook goed te borrelen valt, en dat zonder limiet!

Ik laat het hierbij, u hoort nog van ons over zeg een half jaar. Kijken hoe de zaken tegen die tijd staan en of we dan al zo vernederlandst zijn, dat we voornamelijk klagen over dingen hier! Veel plezier in het Omaanse, geniet van zon en maids en Starbucks en Indiaas eten,

Hartelijke groeten uit een prachtig – maar koud - herfstig Nederland

Janine de Koningh



# DESSERT GOSSIP DESSERT GOSSIP DESSERT GOSSIP



BY DAGMAR & GHALIF

**Eten**, je hebt er zin in. Je wordt te **eten gevraagd** , wat blijkt???

Jij werd **gegeten!**

Eens in de zoveel jaar beleef je een dag met de hoogste vochtigheidsgraad ooit. Dat viel dit jaar op 18 september terwijl er 100 man buiten stonden te genieten van hun pre-drink voorafgaand aan het "progressive diner".

Denk je er leuk uit te zien, is daar na 5 minuten niets meer van over, make-up gleed langs bilspleten en druppelde over kuiten op het terras. Er waren er zelfs die naast hun schoenen gingen lopen. De "Hosts" van Heineken waren 't slimst van het stel en besloten hun gasten het hoofd koel te laten houden. (wordt er ook niet zoveel gedronken)

Om half 9 begaven diezelfde 100 mensen zich in colonne door het kamp op weg naar de starter. Hoogstandjes zoals Tom Yam soep, Schotse zalm met een Deens tintje, Spaanse tapas, artisjok en gazpachio vonden hun weg naar de hongerige maag. Dit alles ruim voorzien van overheerlijke wijnen.

Daarna was het haasten om weer optijd bij het hoofdgerecht te zijn. Daar werd iedereen verwelkomd door zinneprikkende geuren.

Rekeninghoudend met voor elk wat wils hadden twee koks zich extra uitgesloofd en boden de gasten een keuze van vis, vlees of vegetarisch. Gastheer O.K. was op de Spaanse toer gegaan en zette heerlijke Paella voor.

Bij C.N. & K.N. was het maar de vraag wie, wie te dineren had. De gasten werden ongenadig overgeleverd aan een leger van muggen. (wie zou er meer gesmuld hebben?)

Van horen zeggen hadden A.G.&P.G. Diezelfde middag nog aan onderwater aerobics gedaan. Volgens ons hadden ze hun tijd echter gestoken in het opleuken van de tuin, het terras en zichzelf. Complimenten hierover, het zag er weer fantastisch uit.

A.G. had haar geliefde "Queen" dit keer thuis gelaten en zich gestoken in een eenvoudig doch smaakvolle "little black dress". P.G. was the host of the night en stond te schitteren in zijn "wet"suit. Het was maar goed dat er geen dress code was gegeven, nu viel bijna niemand uit de toon.

Een overdaad aan tiramisu lachte ons toe vanaf de desert tafel. We vroegen ons af of dit een special verzoek was of gewoon een gemakkelijk toetje. Op de koffietafel vonden we de meest heerlijke likeuren waaronder een erg oude maar goed gerijpte fles

Tia Maria uit Syrië (vast uit die ene vergeten doos die diezelfde middag tijdens de aerobics nog boven water kwam) Zo ook een "Wilde" braincell killing, thuis gestookte Ramadan cointrau. De meer verlegen mensen trokken zich bescheiden terug voor een intieme stoelendans op het "Terrace with view".

De avond werd op een charmante manier afgesloten met woordje van dank door onze voorzitter N.R. die gehuld in een leuk zwart gevalletje, ons quasi nonchalant toesprak vanaf een muurtje.



*our lips are sealed*

# Mijn Baan in Oman

In 2004 kreeg mijn man, Graham Degens, voor het eerst een baan in het buitenland. En nog wel bij de PDO in Oman. Ik werkte als ambulante begeleider/logopediste op een school voor slechthorende kinderen en kinderen met taal- en spraakproblemen in Hoensbroek en mijn kinderen zaten in groep 4 van de basisschool. Geen gemakkelijke beslissing, want ik had het erg naar mijn zin in deze baan. Maar we zagen het wel als een uitdaging. En dus..... op naar Oman!! Gelukkig ging Graham al enkele maanden eerder naar

Oman en kon hij alvast veel zaken regelen, zoals een



prachtig huis in Sarooj, dichtbij het strand. Ook heeft

hij geïnformeerd of er eventueel ook werk voor mij was. Bij Outpost hadden ze al een vraag voor een logopediste binnengekregen, dus er werd al op mij gewacht!!

Op 13 oktober 2004 arriveerden we in Oman. Het was net alsof we in een vakantiefolder terecht kwamen. Palmbomen, het strand, wonen naast het Hyatt, waar we gelijk een membership namen, zodat we daar veel konden gaan zwemmen. Want we moesten natuurlijk wel erg wennen aan de temperatuur.

De kinderen gingen naar DP4 bij meester Mathieu en kregen daar een warm welkom. Ik werd verwelkomd in een koffietoestel door de moeders van DP4. Hierna heb ik me beziggehouden met het op orde maken van het huis en met het leggen van contacten. Van Chris Vis kreeg ik toestemming om als logopediste op de PDO-school te gaan werken, niet in dienst van PDO, maar als eigen baas in een logopedische praktijk. De school stelde me een kamer beschikbaar, zodat ik mijn werk als

logopediste daar kon doen. Dat was natuurlijk geweldig!!! In de maanden die volgden kwamen er enkele aanmeldingen binnen. In de kerstvakantie ging ik op huisbezoek en begin 2005 ging ik aan de slag. Ik ging twee dagen werken onder schooltijd. In overleg met de leerkrachten sprak ik tijden af, wanneer ik de kinderen het beste kon halen. Zo kon ik geregeld overleggen met de leerkracht. Ook ging ik wel eens observeren in de klas om te kijken hoe de communicatie was.

Momenteel werk ik nog steeds twee dagen. Op zaterdag en

maandag ben ik op school, waar ik werk aan de spraak of aan de taal van enkele kinderen. Op woensdag bereid ik al mijn lessen voor. Soms werk ik al met kinderen van twee jaar als de taal nog bijna helemaal niet op gang is gekomen. Soms zijn er oudere kinderen, die bijvoorbeeld naast dyslexie ook nog een taalprobleem hebben. Ook werk ik met kinderen met spraakproblemen. Soms alleen aan een "R" die nog niet lukt. Maar

soms ook aan meerdere klanken, waardoor het kind minder goed te verstaan is. Eén keer per jaar screen ik de kinderen op taal, spraak, stem en gehoor in DP2 in opdracht van de school. Meestal gebeurt dit in oktober.

Als advies kan ik geven: lees zo vaak mogelijk elke avond een verhaaltje voor. Dit is heel goed voor de taalontwikkeling van uw kind. En hou goed in de gaten of uw kind goed hoort. Veel taal- en spraakproblemen vinden hun oorzaak in (een tijdje) niet goed horen. Voor vragen over de spraak of taal van uw kind mag u altijd contact met me opnemen. Ik kan dan vrijblijvend gaan observeren in de klas in overleg met de juf of meester.

Dit is mijn baan in Oman. Inge Streekstra, logopediste, 95185724 email degens@omantel.net.om

De HBO-opleiding voor logopediste duurt vier jaar. Je wordt geschoold om kinderen en volwassenen te behandelen die problemen hebben met het gehoor, de spraak, de mondmotoriek, de taal, de stem of met stotteren. Ik heb voor kinderen gekozen, ook omdat ik vroeger kleuterleidster was. Als een kind langzaam is met praten of onverstaaanbaar, wordt het kind vaak doorverwezen naar een logopediste. Onderzoek maakt deel uit van de behandeling. Valt het kind binnen de normale variaties van taal en spraak? Of is het ernstiger? Hoe is het gehoor? Pas na een gedegen onderzoek kan de behandeling beginnen.

De afgelopen vier jaar heb ik 35 kinderen voor onderzoek of behandeling gehad. De grootste groep is kinderen met spraakproblemen, zeven-tien in totaal. Moeilijke klanken zijn de 'r', soms de 'l', of de 'k' en 'g'. Ook heb ik een kindje gehad die erg nasaal sprak.

Hierna komen vijftien kinderen met taalproblemen. De één heeft alleen problemen met het maken van correcte zinnen, of heeft moeite om op woorden te komen. De ander heeft problemen met taalbegrip, woordenschat én zinsbouw. Vaak zie je bij de laatste groep ook bijkomende spraakproblemen.

Zes kinderen heb ik alleen logopedisch onderzocht, maar verder niet behandeld. Vier kinderen hadden afwijkende mondgewoonten, zoals verkeerd slikken of open mond.

Ja! Goed uitgerekend! Sommige kinderen hadden dus meer dan één probleem.

# ABU DHABI

Abu Dhabi doet als stad erg haar best hip en modern te worden. Een inhaalslag op Dubai? Zou kunnen, wij hebben ons tijdens de Eid in ieder geval prima vermaakt in de stad van Sheikh Khalifa. Er is veel te doen en te genieten en ik zou zo niet kunnen bedenken wat Dubai 'meer' heeft dan Abu Dhabi.

Sheikh Makhtoum (van Dubai) krijgt nu vast een rolberoerte! Hoe kan ik dat nou zeggen? Je kunt bijna zo hoog, zo groot, zo veel, zo duur, zo gek niet bedenken of juist dan is het in Dubai (of zit in de planning). Ik weet het, maar Dubai heeft in z'n onstuitbare groei ook z'n nadelen gegener-

eerd. Denk bijvoorbeeld aan het verkeer en (maar dat is puur persoonlijk en zal wel uit m'n nuchtere Nederlandse opvoeding komen) vind ik het meer en meer naar gebakken lucht rieken. Als je hoort wat Abu Dhabi allemaal van plan is, lijkt het daar ook die kant op te gaan. Een voorbeeldje: voor 500 miljoen dollar zijn de rechten gekocht om de naam "Louvre" te mogen voeren voor een nieuw (nog te bouwen) museum. Een zelfde bedrag is nogmaals neergelegd om de komende 30 jaar te mogen lenen uit de kunstcollectie van het Lou-

vre (in Parijs). Tja, je zult maar te veel geld hebben; zoiets werkt bij mij wel op m'n lachspieren. Die 'grote stad ambities' in combinatie met een vooralsnog

**grote stad ambities' in combinatie met een vooralsnog redelijk relaxte en eigen sfeer**

redelijk relaxte en eigen sfeer heeft



ons uitstapje naar Abu Dhabi tot een waar genoeg gemaakt. Natuurlijk zijn we eerst serieus gaan winkelen, hoewel serieus.... Het is er allemaal op modegebied, inclusief de grote merken. De locals dragen traditionele kleding, ook dat is er van merken als Armani of Pierre Cardin. Lachen toch.

De Iraanse Souq in het havenge-

bied heeft heel andere glitter en glamour. Ook leuk en net zo gezellig. We kwamen daar precies de juiste wadi/opbergboxen (made in Japan) tegen die we al tijden zoeken. Ondanks veel in elkaar gepas en gemeet, met assistentie van de Iraniërs (die wel uit Iran kwamen) en veel hilariteit bleven ze helaas te omvangrijk om mee te nemen in het vliegtuig. Jammer, dus toen hebben we maar een prachtige kitsch (made in Germany)

Iraanse koffiekan gekocht. Ik ben er helemaal blij mee! Al lopende belandden we bij de Iraanse tapijten, daarna de potten en planten en vervolgens de Fish Souq. Die is

schoon! Alles in dik ijs en iedereen met van die haarnetjes op. Het zag er prima uit en we kregen ontzettende trek in een vis-lunch. Geen probleem want de Souq grenst aan een soort eetzaaltje met meerdere 'keukens' eromheen waar de verse vis bereid wordt op verschillende

manieren. Erg lekker!

Wat ook erg leuk is: de International Hunting and Equestrian Exhibition (Adihex). Het is een soort beurs waar je, zoals de naam al aangeeft, van alles kunt zien met betrekking tot de jacht en de paardensport. Hoewel de

naam niet helemaal de lading dekt: het jaarlijkse 4 daagse evenement is ook bedoeld om de inwoners hun traditionele erfgoed niet te laten vergeten. Het was de vierde keer dat Adihex plaatsvond. Ongeveer begin oktober omdat vroeger het jachtseizoen vanaf de eerste vollemaansdag in oktober van start ging. Nu wordt er nauwelijks nog gejaagd en is het meer een sociaal gebeuren. De grootste lol is het met elkaar rondhangen met een Falcon op je arm of een Salouki-hond aan de riem. We konden beide soorten bewonderen tijdens de exhibition en het moet gezegd: de eigenaren (mannen natuurlijk, vrouwen houden zich daar niet mee bezig) zijn apetrots op hun dieren; ze worden met veel egards behandeld. Er was dit jaar een auction waar je een Valk kon kopen: ret-eduur zijn die beesten! Bij het jachtgebeuren hoort een hele hal met schiettuig en heftig uitzierende messen. Dit jaar wel een stuk beter beveiligd dan de eerste keer dat we op de exhibition waren. Toen kon je zo wegglopen met een eng wapen. Daar heb ik me destijds ongelooflijk over verbaasd. Dit keer moest je tenminste door poortjes zoals bij het vliegveld, compleet met X-ray apparaat waar je tas(sen) door heen moeten.

Er was nog veel meer te zien. Het kampioenschap mooiste Arabische paard bijvoorbeeld en de veiling van (race)kamelen. Er waren demonstraties bij vele stands (waarvan in totaal 526 uit 37 landen) die allemaal hun meest recente producten, uitrusting en apparatuur showden. Ik vond de sandbuggies gaaf: ware monstermachines, speciaal voor mij gemaakt? Er was mooie kunst te bewonderen (ook lelijke trouwens) en de show van lokale kampeeruitrusting is dikke pret. Men gaat letterlijk 'in stijl' kamperen. Het is allemaal 'ietsje' lux-

er en groter dan wat wij meenemen op wadi. Niks geen klein gaspitje, maar wel een soort laag fornuis en een (desgewenst manshoge) koelkast met een aansluiting voor de sigarettenaansteker. Ja echt, de ochtendgymnastiek



voor het aanduwen van de auto is inbegrepen. Dan die leuke picknickmanden met Arabische inhoud (o.a. een eetschaal en een koperen koffiepot met porseleinen minikopjes) of gewoon pick-up truckjes omgebouwd tot kampeerwagen, maar dan natuurlijk wel gestoffeerd met traditionele tapijtjes. En om de oude tijd levendig in de herinnering te houden was er de "Heritage Village", met 'bewoners' die allerlei oude ambachten zaten te beoefenen. Het schoot z'n doel niet voorbij zo te zien, getuige de talrijke lokale bezoekers die er rondliepen zoals wij in het openluchtmuseum in Arnhem.

De Grote Man kwam ook een kijkje nemen op de exhibi-

tion. Door alle commotie die hij veroorzaakt, weet je al minuten van tevoren dat hij er aankomt. Bosjes fotografen en reporters zwermen voor hem uit op zoek naar een plekje voor een goed shot. Iedereen springt gelijk in 'de houding'; ontzag alom. Ik moet een blonde uitdrukking hebben gehad, want er werd mij toegefluiserd dat Sheikh Hamdan langs ging komen. Bodyguards kwamen de weg vrijmaken en Od werd naar de 'overkant' geduwd. "Maak een foto," gebaarde hij naar me. Tuurlijk, leuk, maar mijn minidigitaalje werd absoluut niet serieus genomen door de enorme toeter van een locale tv-zender die mij van m'n (blijkbaar goede) plaatsje stond te verdringen. Een van de Sheiks' Klerekasten die dat zag, greep de man bij z'n arm en plantte hem verderop op een, gezien zijn gezichtsuitdrukking, 'fout plekje'. Oeps, nu voelde ik me net een paparazzi met een veel te klein cameraatje. Het wachten op De Grote Man, tussen de geagiteerde Pers, maakte echter dat ik er ook fanatiek op los knipte, toen hij langskwam. Hij liep omringd door een hele groep vrienden en familie(?). "Ik heb 'm" riep ik naar Od toen iedereen voorbij was. Niet dus. Volgens een behulpzame 'Local' had ik iedereen behalve de Sheikh vastgelegd. Ter mijne verdediging: ik had ook geen idee hoe de beste man er uit ziet. Afijn, we waren ondertussen behoorlijk melig; we hadden een dag vol leuke dingen meegeemaakt en vonden dat het tijd werd voor de gratis champagne in de lounge van ons hotel.





Op weg naar de uitgang kwamen we een klein opstootje tegen. Nadere inspectie leerde dat Antonio Banderas en Melanie Griffith op bezoek waren bij een van de stands van een racestal (vandaar die rode loper, of was die voor de Sheikh?). Sceptisch namen we een kijkje en jawel, ze waren het echt! Bij de Sheikh kwam je niet in de buurt, dus we dachten dat dit ook wel het geval zou zijn bij deze twee. Oddy pakte razendsnel de camera van me af, omdat

ik hoogstwaarschijnlijk de 'verkeerden' zou gaan fotograferen (alsof ik niet weet wie Antonio is). Niet erg, want ik kreeg de schone taak te zorgen dat ik met de twee beroemdheden op de foto kwam. Een beetje springen en het lukte! Helemaal niet nodig bleek al gauw; bij Hollywoodacteurs mag het publiek best dichtbij. Die zijn natuurlijk een stuk minder belangrijk dan één van de vele Abu Dhabi Sheikh's. Binnen de kortste keren stond Od 'een babbeltje' te maken met Melanie. Blijkt dat ze er waren in verband met het 'Abu Dhabi Middle East International Film Festival'. Wie nu nog denkt dat er niets te beleven valt in Abu Dhabi, is ... (uuuhh)... echt blond? Gelukkig haalden we onze borrel in het hotel ook nog!

Voor allerlei informatie over Abu Dhabi en een maandelijkse 'what's on agenda' kun je surfen naar [www.conciergedubai.com](http://www.conciergedubai.com). *klik op de link Abu Dhabi.*  
**Sandra Kapoh**



## **ZWEM – 4 – DAAGSE**

**15 tot 19 november 2008**

*time: 4.30 – 6.30 pm*  
in het PDORC-zwembad voor basisschoolkinderen.

### **Voor informatie**

Judith 95961076  
Lenka 92161194  
Heleen 92881770





## Marjan

# Grand Hyatt

**D**eze keer hoefden we niet lang na te denken over de volgende recensie bestemming want we werden uitgenodigd door het Marjan Restaurant in het Grand Hyatt.

Daar waren we nog nooit 's avonds geweest, dus zeker het proberen waard. Marjan wordt 's avonds flink uitgebreid: er worden tafels aan de zee kant van de keuken en op het "eiland" in het zwembad geplaatst. Hierdoor is de opzet in de avond compleet anders dan overdag. Kleine kinderen zijn niet toegestaan. Marjan is een Aziatisch restaurant met een zeer uitgebreide kaart met Indonesische, Maleisische, Singaporese en Thaise gerechten. Daarnaast is er een letterlijk en figuurlijk kleinere kaart die een ruime keus aan sushi biedt. De Aziatische kaart begint met twee 4-gangen menu's en vervolgt met een uitgebreid à la carte gedeelte. Alles lijkt ons even lekker en we hebben wat tijd nodig om een keuze te kunnen maken. Er worden prawn crackers bij het aperitief geserveerd en de bediening komt ons niet elke twee minuten vragen of we een keuze hebben kunnen maken, dus we voelen ons niet opgejaagd. De bediening is vriendelijk, snel en goed geïnformeerd. De ober hoort ons overleggen over soep en haakt direct in om te vermelden wat er wel en wat er niet is. Prettig vinden we dit want het komt wel vaker voor dat je na lang overwegen een keuze

maakt die dan "uit" blijkt te zijn. Omdat Aafje zwanger is laten we de sushikaart voor wat ze is en kiezen we als voorgerecht een krabsalade en de saté van kip en rundvlees. De krabsalade is lekker en goed in balans. Je hoeft niet of zoek naar de stukjes krab, die zitten er voldoende in. Het geheel is op smaak gebracht met een lichte dressing die niet overheerst, maar wel een paar druppels citroen of limoensap had kunnen hebben om het geheel een tikje frisser te maken. De saté is compleet: zes kleine spiesjes, drie met (helaas net iets te droge) kip en drie met rundvlees begeleid door een heerlijke satésaus. Ook de zacht uitgebakken uitjes ontbreken niet. Het geheel is niet vet, goed geportioneerd en zeer smakelijk met een speciale vermelding voor de rundvlees-spiesjes, die werkelijk geweldig waren.

**Er wordt gewacht met uithalen tot wij beiden klaar zijn met eten. Het tussendoor weghalen van borden is altijd zo storend!**

Ook wordt er gevraagd of we even willen wachten met het hoofdgerecht of dat het direct kan doorkomen. Wij besluiten even te wachten, fijn dat we deze keuze krijgen. Als hoofdgerecht hebben we gekozen voor de Beef Rendang en de Soba Noodles met eend. Bij het bestellen werd ons nog gevraagd of we wel wisten dat de Rendang

erg pittig zou zijn en we hadden zelfverzekerd gezegd dat we het wel aankonden, maar waren toch wat gaan twifelen. Als een Indiër ons al waarschuwt dat een gerecht spicy is, wat moesten we dan verwachten? Het blijkt uiteindelijk reuze mee te vallen. Pittig is het zeker, maar de smaakpapillen blijven intact en het gestoomde vlees is heerlijk. Samen met de gestoomde rijst is het een verrukkelijk maal. De noodles zijn goed gekookt en de begeleidende groenten erg smaakvol. Wij dronken hierbij een glas rode wijn, een glas rosé en water, allen te warm. Jammer! Het dessert was een verrassing van de chef, die hij zowaar zelf kwam opdienen: gebakken banaan met "Sticky Black Rice" en een saus van rode vruchten. De banaan was fantastisch, lekker krokant, niet vet en in combinatie met de vruchten en de rijst een waardige afsluiting van dit uitgebreide en heerlijke diner. Over Marjan Restaurant kunnen we niet anders dan positief zijn. Een restaurant uit een hoge prijsklasse, maar met een goede prijs-kwaliteit verhouding door de schitterende setting, de professionele bediening en het heerlijke eten. Een gegarandeerd leuke en smakelijke avond. Wij gaan in ieder geval terug na de geboorte van de baby voor de sushi en het gefrituurde vanille ijs in tempurabeslag waar we erg benieuwd naar zijn!

**Aafke en Tobias**

# KINDER pagina

Door onze Razende  
Reporters uit DP8

## WERELDRECORDS



Duurste ijsje  
bedekt met  
allemaal goud

### RAADSEL 1

Er is een jongen, een wolf, een schaap en een krop sla, allemaal moeten ze naar de overkant van een rivier. Ze vinden een roeiboot. Hoe komen ze allemaal aan de overkant? Zonder dat de wolf het schaap op eet en het schaap de krop sla. Er past maar 1 passagier in en de jongen.

### RAADSEL 2

Er liggen 7 peren op de schaal, je haalt er 4 af. Hoeveel heb je er over?

### RAADSEL 4

Wat is het toppunt van het toppunt?



Grootste  
winkelkar, aan  
de linker kant  
is een normaal  
winkelkarretje

### RAADSEL 3

Er zitten 14 kraaien op het hek. De boer komt en schiet er 1 dood. Bijna alle kraaien vliegen weg. 1 blijft zitten. Hoeveel zijn er nog?

### RAADSEL 5

Een man werkt in een gebouw van 10 verdiepingen hoog. Er ontstaat brand, de man springt uit het raam zonder dat de brandweer er nog is. Hij overleeft het. Hoe kan dat?



Kleinste  
aap

**ANTWOORDEN** Antwoord raadsel 1: De jongen brengt het schaap naar de overkant, dan brengt hij de wolf naar de overkant en neemt het schap terug, daarna neemt hij de krop sla mee en daarna het schaap. Antwoord raadsel 2: 7 Antwoord raadsel 3: 2 Antwoord raadsel 4: Een stomme zegt tegen een dove dat een blinde hem bespiedt. Antwoord raadsel 5: Hij werkte op de 1e verdieping



Enorme hond! Dit  
is een deense dog,  
de grootste hond  
van de wereld.



VINCENT

LISA

DANIEL

HANNA

YKE



aap	slang
beer	Tijger
duif	vlinder
ezel	zebra
flamingo	hond
giraffe	rups
kat	nijlpaard
leeuw	olifant
mier	paard



## moppenhoek

Een duif vliegt over een koe en zegt: "roekoe". Zegt de koe: "roe duif".

Jantje vraagt aan de meester: "Mag ik naar de wc?" "Beantwoord deze vraag eerst" zegt de meester. "Waar ligt de grote oceaan?" Jantje zegt: "onder mijn stoel meester."

Twee onderbroeken zitten in de wasmachine. Zegt de ene tegen de andere: "Zullen we op vakantie gaan?" Zegt de andere: "Nee, want ik ben al bruin genoeg."

Twee oenen lopen door een bos. Zegt de een tegen de ander: "Mooi bos he?" Zegt de ander: "Ik kan het niet zien want alle bomen staan ervoor."

"Zal ik een mop verkeerd om vertellen?" "DK" "Dan is er een probleem; je moet eerst lachen."

### EEN HOOPJE OP DE STOEP

Boudewijn is aan het fietsen kijk - wat ligt daar op de stoep? Boudewijn gaat even kijken gatsie - hondpoep!

Boudewijn denkt: "wat vervelend 'k schop dat hoopje in de heg" maar - als hij wat dichterbij komt springt het hondenhoopje weg

Boudewijn stapt op zijn fiets en hij rijdt erachteraan maar bij de vijver van de burens blijft hij vol verbazing staan

't Is geen hoopje, maar een kikker die de weg was kwijt geraakt en nu midden in de vijver weer een vrolijk liedje kwaakt!



MARYE



EZRA



MAX



ELINE



MAI



COLIN

# Weblog *Omnia*

*Het volgende is niet uit het  
(mijn) leven gegrepen.  
Wel uit dat van anderen.*

Kom je terug van vakantie, blijkt de tuin veranderd in een jungle omdat de tuinman 5 weken vergeten is te komen, staat de maid's room stijf van de schimmel (het beweegt! Ik zweer het!), staat de ovenschotel die klaar zou zijn, verbrand in de oven en moet je na een vermoeiende vlucht zelf je bedden opmaken omdat het Gediensig Personeel "pijn in de rug had", (zei het G.P. terwijl het zich bukte om een gevallen stofdoek op te rapen.....). Dat moet je dus even kwijt aan iemand. Aan het thuisfront in Nederland bijvoorbeeld dat altijd een luisterend oor heeft en ook wel begrijpt dat het leven van een expat echt niet over rozen gaat terwijl ze allemaal nog zo jaloers waren dat je weer terug mocht. "Tuinman niet geweest? Mens, ik ben al blij als mijn tuinafval twee keer per jaar -tegen forse betaling- wordt opgehaald. Dan moet ik het er wel eerst zelf uithalen en in zakken stoppen. Maid's room? MAID'S ROOM? De enige maid die hier thuis rondloopt ben ik. En denk maar niet dat ik na een dag zwoegen en sloven en strijken me kan terugtrekken in een room, laat staan in een room met een niet door mij opgemaakt bed! Mooi niet. Dan mag ik op de bank gaan zitten terwijl om mij heen de taken voor morgen alweer gecreëerd worden door manlief en kinderen. Die denken namelijk dat ze in een hotel wonen, echt wel. Die doen niet aan opruimen, laat staan schoonmaken, die doen alleen aan op d'r luie kont zitten en opeten wat ik klaargemaakt heb. En nou ga je dus bellen om die maid's room opgeknapt te krijgen? Wat is

er mis met zelfklussen? Z-E-L-F-K-L-U-S-S-E-N, weet je nog wel? Dat je zelf iets doet? En wat die ovenschotel betreft: ik wou dat ik iemand had om een ovenschotel laten verbranden. Als er hier iets verbrandt, gebeurt dat alleen omdat ik er bij betrokken ben en hetzelfde geldt voor verkeerd gewassen of gestreken kleren, kapot gegooide glazen, in verkeerde lades gelegd ondergoed, onvindbare juwelen, half leeggedronken flessen whiskey. Sorry, dat laatste heb je niet gehoord, maar ik wou maar zeggen dat ik geen maid heb om de schuld te geven, en ook geen houseboy of tuinman of chauffeur, hier ben ik dat allemaal dus ik krijg de schuld. Nu ik je trouwens toch spreek (waarom belde je eigenlijk?), we waren van plan om met Kerst gezellig langs te komen. Een week of drie, want twee weken is eigenlijk zo kort, vind je niet en bovendien heb ik dan het idee dat we tenminste waar voor ons geld krijgen. Want wij moeten het natuurlijk zelf betalen, wij werken niet belastingvrij in een buitenland waar je verder niets anders hoeft te doen dan met je benen omhoog in de zon zitten. Leuk je even gesproken te hebben, fijn dat alles in orde was toen jullie terugkwamen, je hoort van ons. Doe!" Eigenlijk jammer dat Skype het niet meer doet, dan zou je eens vaker naar huis bellen.

*Shellina*



# Star

Door Dolly Dot Patty

## boulevard



### Glamour Party doet Bekend Nederland op z'n grondvesten schudden.

Ieder die wat voorstelt in de BN-scene was natuurlijk aanwezig op het roemruchte **Celebrity Feest**. Onze eigen RasStory's verslaggevers waren er vanzelfsprekend bij en brengen u, zoals u dat van ze gewend bent, 'the Inside Story'. Een **intiem kijkje** achter de schermen van glitter en glamour: de **spraakmakende primeurs** exclusief voor u.

### Who let *that* XXX out?



**Claire liet Mevr. Flodder en passant weten dat ze niet met haar gezien wenste te worden.** , "Oke, Oke, Ik gaan al", was Nellies commentaar. "Kolere, dat mokkel heb geen cent om 'r reet te krabben". De onderkoelde Gooische wilde hier niet op reageren.

## Gooisch Leed



Het werd Sherryl Morrero even te veel. Haar man Martin werd onlangs betrap in een symbiotische pose met Georgina Verbaan. Willemijns troostende woorden: "Lieverrd, het is maar een man! Neem een wit

wijntje. *Ach doe maar gelijk een fles!* Sherryl steunde op de immer praktische Willemijn en vond meer troost bij Smul Specialist Lonny. "Kembali" was diens commentaar. Dat van Martin kunnen we vanwege onze strakke ethische richtlijnen helaas niet afdrucken.



## Verzoening

Zijn Georgina Verbaan en Jort Kelder weer bij elkaar? Na haar recentelijke slippertje heeft Georgina Jort gesmeekt haar te vergeven. "Hij vindt me een sloerie, maar wel een lekkere", was haar commentaar op de gelukkige hereniging.

### Up close and personal



Anouk was deze avond met verschillende mannen bijzonder 'close'. Half mannelijk bekend Nederland vond ze om haar vinger. Tsja, dat is Anouk... en Tom was er niet.

## HotSpot!



Kunstenares Ans Markus heeft naar eigen zeggen een 'artistieke ontboezeming' gehad toen haar oog viel op zekere ronde vormen van Dolly Dot Anita. Ans vertrouwde ons ademloos toe dat zij mateloos geïnspireerd is door deze ontmoeting. "Ik heb in Anita mijn Muze gevonden. Ik ga een nieuwe richting in. Ik noem haar mijn ro(n)de periode"



## Geld, drank en lekkere wijven

De blonde Miss Holland zei geschokt te zijn toen ze hoorde dat Andre Hazes, de man die ze aan de haak had geslagen, passé blijkt te zijn. "Hij zei dattie m'n man was, dat geloof je dan toch?" Andre zelf was voornamelijk zeer verdrietig over het feit dat ze 'daarboven' geen bier en geen hete wijven hebben.



# Kick Off P Glamo



# arty 2008

## urland



# Geotopia Oman

Door Iwan de Lugt

Voor veel Nederlanders is geologie een beetje een ver van mijn bed show. Echte bergen heb je in Nederland niet, en de heuvels in Limburg zijn bedekt met huizen, grasvelden, bomen en asfaltwegen. En als je daaronder in de aarde kijkt, dan vind je in 99% van de gevallen zand en klei. Er zijn een paar steengroeven, maar het merendeel daarvan is inmiddels gesloten, dan wel niet toegankelijk voor het publiek. De groeven die dat wel zijn, liggen vaak verscholen in het buitengebied, en dus struikel je er niet gemakkelijk over. Er zijn wel vele klei- en zandzuigerijen in Nederland, en die zijn geologisch best interessant, maar helaas wordt het materiaal daarin "onder water", in een kunstmatig meer, gewonnen, waar een ponton met een

soort grote stofzuiger de klei en het zand opbaggert. Loosig, want als je in Nederland een paar meter diep graaft dan loopt je gat vol met grondwater. Na sluiting van een dergelijke grindput komen er trouwens wel

***Voor veel Nederlanders is geologie een beetje een ver van mijn bed show***

vaak hordes dagjesmensen op af: het merendeel eindigt als recreatieplas. Maar veel geologie zie je er dan nog steeds niet van af. Nee, het is niet verwonderlijk dat veel mensen bij geologie denken aan Romeinse kastelen (archeologie), iets met aardrijkskunde (geografie), of godsdienst (theologie).

*Onbekend maakt onbemind, en dus ligt er een schone taak voor het geologisch geïnclineerde landsdeel (oftewel, de geologen), om het publiek voorlichting te geven.*

En dat treft! In Oman woon je letterlijk in de geologie. Het is dus een prachtig klaslokaal om de schoonheid van moeder aarde aan de onwetenden te laten zien. Ik wilde jullie dus er opuitsturen aan de hand van de volgende dagexcursie. Het is een stukje basis-geologie, maar uiteraard zou geologie geen geologie niet zijn als je er niet een paar mooie plekjes natuur mee vindt. En het leuke is dat je er overal binnen een half uurtje van thuis bent, dus je hoeft er niet eens een grote expeditie van te maken!







### **Stop 1: Jifnain wachttorenen**

Bijna iedereen blaast er met 120km per uur langs op weg naar Nizwa, maar bij het kleine plaatsje Jifnain is een klein heuveltje met daarop een geres-taureerde wachttorenen. Je komt er door de snelweg naar Nizwa te nemen, na een kleine tien minuten kom je vanzelf bij de afslag Jifnain. Onderaan de afslag rechtsaf, dan meteen weer

#### **Leuk voor op de schoorsteenmantel**

rechtsaf. Parkeer onderaan de heuvel. Bovengekomen heb je een prachtig uitzicht op de lichtgele kalksteen heuvels in het noorden (kennen we ook van PDO kamp) en de oceaankorst gesteenten in het zuiden, die donkerder zijn en scherpe pieken hebben. Wil je indruk maken op de familie dan vertel je ze dat die oceaankorst hier op het continent geduwd is, en dat het een oppervlakte van 150.000 vierkante kilometer bedekt! Oman is de enige plek ter wereld waar dit te vinden is, want oceaankorstgesteente is zwaar en verdwijnt normaal gesproken onder een continent als de aardplaten schuiven. De heuvels rijzen op uit de kustv-

lakte, die opgebouwd is uit afbraakproducten van de bergen. Als je toch boven bent, kijk dan ook eens naar het Oosten, waar de Jifnain dam ligt. Deze dam houdt regenwater tegen, met het idee dat dit dan wegzakt in de grond en het grondwater aanvult. Het heuveltje waarop de uitkijktoren staat bestaat uit gabbro, een zwartwit gespikkeld stollingsgesteente met mooie zwarte biotiet kristalletjes. Leuk voor op de schoorsteenmantel.

### **Stop 2: Wadi bij Oman Cement Company**

Rij vanaf Jifnain een stukje verder naar het zuiden (richting Nizwa), en neem de afslag naar Ghala. Steek onder de snelweg door en rechtsaf. Na tien minuten rijden, zie je de enorme cementfabriek annex kalksteenmijn opdoemen aan de linkerkant van de weg. Hier wordt kalksteen gewonnen om als grondstof voor cement en beton te dienen. Je steekt bij de fabriek een rotonde over. De weg maakt nou een flauwe bocht naar links en in die bocht zie je (langzaam rijden) een zandweggetje aan de linkerkant van de weg. Het leidt je naar een installatie bij een zogenaamde service road voor de pijpleiding van PDO. Sla rechtsaf die weg in, die

een heuvel over gaat. Onderaan de heuvel volg je de weg en blijf je links aanhouden. Na +-500 m zie je aan je linkerhand de droge bedding van een grote brede wadi. Parkeer en loop de bedding in. De rivierbedding maakt een bocht naar rechts, en in de buitenbocht is een flinke klif ontstaan. Zoek naar een zwartig stuk klif, je vindt het links, tegen de hoge heuvels aan. Hier direct rechts van kun je in het puin onderaan de helling mooie platen glasachtige gips vinden. Neem wel een fles water mee, want als het stoffig is, dan is het moeilijk de gips in de klei te localiseren!

### **Stop 3: Al Aqbya**

Het bestbewaarde geheim van Muscat. Dit lieflijke wadikloofje is ongeveer 500 meter diep. Wandel door de bedding (er is geen pad) naar het einde, en als je niet verder kunt klim je aan de rechterkant langs een plastic pijp waar water uitstroomd naar een doorgang in de rotsen. Je zal er een prachtig lunchplekje vinden, in de vorm van een azuurblauwe poel met visjes in een halfopen grot met een watervalletje. Helaas is het zo dicht bij het dorpje dat ik niet denk dat je er kan zwemmen, maar je zit er heerlijk in de schaduw. Onderweg in de wadi



liggen metamorfe gesteenten, met leuke plooitjes erin. Je komt in Al Aqbya door vanuit de OCC wadi de grote weg weer op te draaien, verder in de richting waar je naartoe ging (Ghala), dus linksaf. Na een kleine kilometer draai je rechtsaf de eerste blacktop weg op, die met een bocht terug draait naar de richting waaruit je kwam. Er staat een bord bij de afslag. Na een paar honderd meter word de weg een graded road die je naar het dorpje en het begin van de wadi brengt.

dorpje binnenrijdt zie je een nieuwe zeer grote villa aan de linkerkant van de weg. Ernaast is een afslag. Neem die, en je komt na een kilometer vanzelf bij de pomp uit. Je kunt ook doorrijden tot de monding van de wadi, en een kwartiertje door de wadi zelf lopen en de diverse oude falaj-systemen bewonderen. Als je een stuk af wil afsnijden, had je op de grote weg ook al een graded road afslag naar rechts hebben kunnen nemen. Die vind je vanaf Al Aqbya gezien vlak voor de tweede

heuvel aan je rechterhand, en er staat langs de weg een ommuurd stukje land bij de afslag. Het scheelt 10 minuten rijden en je komt vlak voor Al Hamam op de bovenstaande route.

### **Stop 5: Al Ansab**

Na Al Hamam rij je terug naar de hoofdweg via de asfaltweg. Ook als je via de graded road naar Hamam gereden bent, wijst de route zich vanzelf. Er is een T-splitsing waar je naar links moet, verder kan je de weg volgen. Op de hoofdweg aangekomen, volg je de hoofdweg verder in de richting van Muscat. Het volgende dorp ligt rond de weg en heet Al Ansab. In dit dorp vindt je het 'beroemde' paddestoelhuis, een pand in aanbouw dat door een overstroming tijdens Gonu verwoest werd. Het staat links van de weg en je kan het bijna niet missen. Links van het huis is een klein klifje van kalksteen waar je naar fossielen van tropische zeedieren (schelpen, slakken, zee-egeltjes, koraal) kan zoeken.

Volg de weg tot het einde, en sla linksaf. Je rijdt nu langs de grote moskee weer naar de snelweg en de weg naar huis wijst zich als het goed is vanzelf.

### **Stop 4: Al Hamam al Ali**

Bekender, maar minder mooi: uit deze hete bron wordt het water opgepompt met een dieselpomp. Wel de moeite waard omdat het water 65 graden is! Wat je ook mooi kunt zien is hoe de gesteenten van de oceaankorst bovenop de kalkstenen eronder liggen, en de kloof die in zuidelijke richting richting oprijst smeekt gewoon om een wandelingetje.

Je komt in Al Hamam door de grote weg weer een paar kilometer te volgen. Op de volgende asfalt afslag naar rechts, richting Sunub. Na 3 kilometer weer rechtsaf, Sunub staat aangegeven. Blijf de hoofdweg volgen. Als je het



# HEBBEDINGETJES

De vakantieperiode zit er weer op en we hebben natuurlijk alle magazines en computerafdrukjes doorgebladerd of er nog leuke gadgets zijn die nuttig en natuurlijk noodzakelijk zijn om goed voor de dag te komen.

Er is weer een hoop te koop dat op je Sinterklaasverlanglijstje kan/moet komen te staan. Allereerst de iPhone van Apple dat voor de tweede keer een hype is. Het mobieltje ziet er nagenoeg hetzelfde uit maar heeft er een paar andere functies bij, bijvoorbeeld GPS... Er zijn ook alternatieven die nagenoeg dezelfde functies hebben en soms beter uit de test komen. Bijvoorbeeld de HTC Touch Dymond, Pro, of de Touch HD; de Samsung Omnia, en de nieuwe Flip Blackberry (die nog moet uitkomen).



## En zo gaat het door met de ontwikkelingen .....

Als je van gamen houdt, dan is de Pyramat PC Gaming Chair iets voor je. Met de 40 watt bas-tonen en 2 x 8 watt speakers, het comfortabele design en volledig voorzien van alle draadloze gemakken maken deze stoel een perfecte toy for boys. De bas-tonen zijn zo laag dat je het door je hele lichaam voelt en je echt in het spel doet begeven. In ieder geval heb je waar voor je geld.



Hier de Western Digital My Passport 320GB 2.5" External Hard Drive die zo in je borstzak past. Het handige opslag medium kan 100.000 foto's, 80.000 mp3 muziek files, 320 uur digitale video's, 53 uur dvd's, of 13 uur HD-films opslaan. En dat voor de prijs van RO 60. DOOOOOEN.



Met wat nieuwe technologie is de eerste pocket projector/beamer gemaakt die niet de performance opboost maar het wel handig maakt om je grafieken op de muur te projecteren om je baas te imponeren. Houd hem gereed in je binnenzak en als de mogelijkheid er is dan vlam je de presentatie zo op de muur. Deze baby-beamer wordt gemaakt door 3M en is een must have natuurlijk!

En als je niet stil kunt zitten, kan je op je werk een USB Drum Pad Mouse Mat kopen waar je met kleine drumsticks op de met USB-port op je PC aangesloten de 8 bijgeleverde percussiegeluidseffecten kan laten horen door op de mouse pad te slaan. Deze kleine must have heeft nog meer voor je in petto, want het geeft ook nog een demonstratie van alle soundeffecten die je over je gewone MP3 muziek kunt spelen.



Het Sinterklaasavondje is gekomen.....

Laas Elzenga

TOYS FOR BOYS

De zomer is inmiddels voorbij, de scholen zijn begonnen, en de ambassade is verheugd te melden dat de opvolger van Annelies Boogaardt per augustus in Muscat is aangetreden. Zijn naam is Stefan van Wersch, gehuwd met Lilian Fawzi en vader van drie kinderen. In een ander deel van deze Raskrabbel kunt u meer over deze nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Oman lezen.



## PASPOORTEN EN VISA

Openingstijden per 1 oktober 2008:  
Zaterdag t/m maandag: 09.00 – 12.00 uur;  
Dinsdag/woensdag: 09.00 – 11.00 uur.

### VISA - Verenigde Arabische Emiraten

De regering van de Verenigde Arabische Emiraten heeft een besluit (ministerieel besluit 322/2008) genomen over een andere inrichting van het visumsysteem. Visa zullen voortaan geld kosten (toeristische visa) of duurder worden (verblijfsvergunningen). Het lijkt er echter op dat de implementatie van de nieuwe regels vertraging heeft opgelopen, en tot op heden worden visa gratis verstrekt. U moet er wel rekening mee houden dat men vroeger of later de nieuwe regels zal gaan uitvoeren. De tot heden genoemde kosten zouden AED 620 bedragen voor een toeristisch visum voor twee weken. Daarbij komt dat men beter zal gaan controleren of aanvragers van visa een medische of reisverzekering hebben afgesloten (en vergeet de autoverzekering niet). Daarvan dus zeker een bewijs meenemen. Zie [www.DNRD.ae](http://www.DNRD.ae) voor het laatste nieuws.

Muscat, oktober 2008



## عيادة القرم البيطرية Al Qurum Veterinary Clinic

Dr. Elke Heitz MRCVS - Dr. Natali Kranjec DVM - Dr. Petar Bogunovic DVM - Dr. Hetty Penninkhof Drs.

- Consultations - Vaccinations - Operations
- Fully Equipped Hospital
- Horse Treatment and Medications
- House Calls By Appointment
- 24 Hr Emergency Service - Please Call 92703273
- Full Import and Export Service
- IATA Approved Travel Kennels
- Pet Food - Treats - Toys - Accessories
- Eukanuba - IAMS - Royal Canin
- Beaphar - XtraVital - Patent Pets - Snooza Pet Products



Opening Hours: Sat - Wed 08.30 - 13.30 & 16.00 - 19.00, Thursdays 09.00 - 13.00 Consulting Hours: Sat - Wed 09.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

Location: Way 1822, Building 1467, Qurum Sultanate of Oman - Postal Address: P.O. Box 36, P.C. 118, Muscat, Sultanate of Oman

Tel.: +968 24562263 - Fax: +968 24562804 - E-mail: [info@muscatvets.com](mailto:info@muscatvets.com) - Website: [www.muscatvets.com](http://www.muscatvets.com)



**'Arabic Groove'**  
 Kunst Expositie door  
 Karen van Hulten  
 &  
 Miranda Dalessi

**Dinsdag 11 November 19:30**  
**Crowne Plaza Hotel, Muscat**  
 De expositie zal geopend worden door  
 de Ambassadeur van het Koninkrijk  
 der Nederlanden:  
 Stefan van Wersch

De gehele expositie is hierna nog 2 weken  
 te zien in de Al Madina Art Gallery in MQ  
 (open za-do, 08:00 - 18:00)

We hopen U van harte te verwelkomen!

**BankMuscat** بنك مسقط

Voor meer informatie, bezoek [www.mirandadalessi.com](http://www.mirandadalessi.com) of mail  
 karenvanhulten@hotmail.com of  
 mirandadalessi@hotmail.com





# Al Wafa Centre

*Sinds enkele jaren ondersteunen een aantal vrijwilligsters het Al Wafa Centre in Al Amerat. Dit centrum is een dagopvang voor geestelijk-en lichamelijk gehandicapte kinderen in de leeftijd van 4 to 18 jaar en wordt gerund door Omaanse leidsters die hiervoor een kleine vergoeding krijgen.*

Deze leidsters zijn niet officieel gekwalificeerd maar het Ministerie van Social Development begeleidt hen via het aanbieden van training. Het zijn geweldige dames, die elke dag weer met veel enthousiasme de kinderen bezig houden. We zien zeker een stijgende lijn in het omgaan en werken met deze kinderen.

Er zijn al een aantal kinderen op een gewone school geplaatst.

Wij, als vrijwilligsters, gaan elke maandagochtend van 8.00 tot 10.30 naar de dagopvang om samen met de staff de kinderen te begeleiden met handenarbeid-activiteiten. Daarnaast krijgt het centrum 1 keer per week professionele ondersteuning op het gebied van fysio- en ergotherapie. Steeds worden we enthousiast ontvangen en het geeft ons elke keer weer een goed gevoel als we met de kinderen hebben kunnen werken.



**Steeds worden we enthousiast ontvangen en het geeft ons elke keer weer een goed gevoel als we met de kinderen hebben kunnen werken.**



In de loop der jaren is het aantal kinderen tot boven de 40 gegroeid en is de huidige ruimte te klein geworden. De Saud Bahwan Group in Oman sponsort nu een prachtige school voor Al Wafa en ik hoop dat we over 2 maanden kunnen verhuizen naar het nieuwe onderkomen. De Saud Bahwan Group betekent enorm veel voor alle 22 Al Wafa Centre's in Oman als sponsor van gebouwen en van een groot gedeelte van de operationele kosten.

Ook wij worden gesteund: door PDO, de Nederlandse Ambassade, de PDO school, de opbrengsten van een bazaar en door persoonlijke initiatieven. Op dit moment zijn we bezig met een project om buitenspeelgoed te realiseren zodat ook deze kinderen naar hartelust buiten kunnen spelen. Hopelijk gaat het lukken.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om het kinderveestcomité van de afgelopen 2 jaar te bedanken voor de uitnodiging. De kinderen en begeleiders hebben enorm genoten van deze dag!

*Mocht U geïnteresseerd zijn om ons team te ondersteunen of misschien iets meer hierover willen weten dan kunt U contact opnemen met Marianne Castelijns gsm 99 262 375*

**Het vrijwilligersteam Al Wafa.**



# Ceciel's Boekenpagina



Verhalen vertellen. Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Charlotte Dematons heeft weer een prachtig boek gemaakt. SINTERKLAAS. Uitgegeven door Lemniscaat. ISBN 978 90 5637 985 8. Dit is niet zomaar een boek over Sinterklaas en zijn pieten, het is een boek met wel duizend verhalen. Als je samen met je kind dit boek bekijkt en elkaar de verhalen vertelt, zul je verbaasd zijn. Vraag ook maar eens of oma of opa dit boek samen met jou en je kind zou willen bekijken. De vertelde verhalen zijn boeiend en van grote waarde, want iedereen vertelt een verhaal vanuit zijn/ haar achtergrond. In ieder geval heel veel plezier met dit prachtige boek. Ik denk, dat dit zeker een boek is, wat graag in de schoen gelegd wil worden!! Zeker nu het ook de gouden penseel gewonnen heeft tijdens de kinderboekenweek 2008.



Door de redactie van de Raskrabbel is mij gevraagd om ook voor volwassenen te schrijven. Dat betekent dus, dat ik voor de eerste Raskrabbel van dit seizoen een keuze moet maken. Ik heb dit keer gekozen om over en voor jonge kinderen en hun ouders te schrijven. Hoe vertellen kinderen een verhaal? Aan de hand van een speciaal ontwikkeld plaatjesboek kun je kinderen van verschillende leeftijden het boek laten navertellen. Dit boek is niet meer in de handel, en wordt alleen gebruikt om duidelijk te maken hoe kinderen verhalen vertellen leren. Het verhaal gaat als volgt. Een jongen heeft een hond en een kikker. In het begin van het verhaal ontsnapt de kikker, terwijl de jongen slaapt. De volgende morgen ontdekken de jongen en de hond dat de kikker weg is en ze gaan naar hem op zoek. Tijdens het zoeken beleven ze van alles en aan het eind vinden ze de kikker terug en nemen hem weer mee naar huis. Bij 4-jarigen gaat er nog van alles mis. Ten eerste maken ze geen duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Ze beschrijven de persoon

op de plaatjes en beperken zich niet tot de zaken die voor het verhaal van belang zijn. Naarmate de kinderen ouder worden gaan de hoofdzaken geleidelijk aan de boventoon voeren in het verhaal. Een ander typisch verschijnsel in de verhalen van vierjarige kinderen is dat ze de plaatjes stuk voor stuk beschrijven, maar geen verband tussen de plaatjes aanbrengen in hun verhaal. Kleuters vermelden soms helemaal niet dat alle avonturen van het jongetje en de hond voortkomen uit het feit dat ze op zoek zijn naar de kikker. Zesjarige kinderen doen dit wel. Aan het eind van het kikkerverhaal vindt het jongetje zijn kikker terug. Zelfs kinderen van acht jaar oud verbinden het vinden van de kikker vaak nog niet duidelijk met de zoektocht. Wat ook opvalt, is de manier waarop kinderen een eind aan het verhaal maken. Een volwassene doet dat door de ontknoping te geven, met een dalende intonatie: "Hij vond de kikker en toen gingen ze allemaal weer naar huis". Bij verhalen van de vierjarigen weet je meestal helemaal niet

wanneer het precies afgelopen is. Kinderen van acht sluiten hun verhalen net zo af als volwassenen. Maar de afsluiting van zes- en zevenjarigen vallen het meest op: ze eindigen hun verhaal met een echt stopwoord. Bij het laatste plaatje zeggen ze EINDE of UIT!

Ik denk dat het de moeite waard is, om samen nu maar eens het boek van Charlotte Dematons, SINTERKLAAS, te gaan bekijken. Wellicht dat je nu met nog meer plezier dit prachtige platenboek gaat kijken.

Heel veel praatplezier.



Ceciel van Rhee



## Bait khabar

Bijna al mijn Omaanse 'expat' vriendinnen hebben er dit jaar last van.  
Het ligt dus niet alleen aan mij.  
Het ligt ook niet alleen maar aan ons.  
Maar aan ramadan, warmte en verkeer.  
Aan paspoortvrienden, housemaids en kinderen ver weg.  
Aan werk, school en 'housing'.  
Omaanse 'summer blues'.  
Het heeft een hoog 'opzij' gehalte.  
Meestal duurt dat een week.  
Dit jaar duurt het vijf weken.  
Je wordt er niet vrolijker van.

Alle dames willen verhuizen en een fulltime baan.  
Nooit meer zeurend huishoudelijk personeel.  
Geen onbezoldigde chauffeur meer zijn.  
Inspiratie krijgen, in plaats van frustratie.  
Geen vrijwilligerswerk meer doen.  
Nooit meer heimelijk huilen achter je zonnebril.  
Vrienden hebben, die tot aan hun dood in dezelfde straat blijven wonen.  
Winkels zonder verlepte groenten, smakeloos brood en bedorven melk.  
Nooit meer tijd voor enge ziekenhuisverhalen.  
Geen rode oortjes van roddels en achterklap.

Verhuizen naar een klimaat met 'Vivaldi' seizoenen.  
Appelbloesem, sleutelbloem en eendjes tussen het riet.  
Rozengeur en violier bij een open raam.  
Bladeren van bladgoud en robijn.  
Scheve schaatsen op spiegelglad ijs.

De partners kijken met lede ogen toe.  
Overwegen een enkele loopbaan 'nederland'.  
Adieu expatleven!  
Maar eerst beloven zij gouden bergen.  
En bestellen winterse waarden:  
Een verfrissende wind met blauwere luchten.  
De bestelling laat als altijd op zich wachten.  
Het wil maar niet winteren!

Eerdaags komt het allemaal weer goed.  
Dan komen de vrolijke stofjes uit de kast.  
Ik trotseer de hittegolven in mijn hoofd  
En loop tegen de klippen op.  
Naar een verlaten strandje.  
Versierd met schelpen en koraal.  
Voetsporen van krabben en vogels op mijn pad.  
De zee onder mij deinend in tinten turkoois .  
Hier is mijn wereld stil en vredig.  
Ik haal heel diep adem.  
En adem langzaam claustrofobie uit.  
Ongestoord in mijn mijmeringen.  
Ik draai een knop om.  
Eindelijk weer 'thuis' in oman.

# ANNA CASA NOVA

# Beleggen

## Moet dat NU??

Door Henk Vriesman

Geachte expat,

Na afwezigheid van een jaar ben ik weer in de gelegenheid gesteld om een paar keer per jaar het financiële licht in de Raskrabbel te laten schijnen en dat doet mij veel plezier.

De afgelopen maanden is gebleken dat de kredietcrisis langer doorwerkt dan gedacht. De daardoor opgelopen koersverliezen bij de meeste aandelen indices (bijvoorbeeld de AEX index) van tussen de 20% en de 30% zorgen bij veel beleggers voor angstgevoelens en dus de neiging om te verkopen. De logische reactie is de omgekeerde, bijkopen omdat de aandelenkoersen door de dalingen laag zijn. Als je op ijs rijdt, moet je van de rem afblijven. Aandelen zijn dus goedkoop, in ieder geval ongeveer 20% goedkoper dan aan het begin van dit jaar. Jammer dat we dat toen niet wisten.

Iedere belegger worstelt in tijden als deze met verliesangst en onzekerheid en als u belegt als hobby is dat niet zo

erg maar als u belegt om doelstellingen te bereiken is dat anders. Het lijkt me dus een goed moment om de basisprincipes van een goede beleggingsmethode nog een keer uit te leggen.

De hele commerciële beleggingwereld gaat er vanuit dat, als je maar slim genoeg bent, je de markt kan verslaan en zet daar een prijskaartje tegenover dat varieert van ruim 1% tot ongeveer 6% en soms meer. Er is heel veel onderzoek waaruit blijkt dat het verslaan van de markt, over een termijn van 10 jaar, slechts aan ongeveer 10% van de fondsbeheerders is gegund. Als u denkt dat u door aandelenresearch een portefeuille kunt bouwen die de markt

verslaat heeft u het dus mis en passief beleggen is dus, voor een niet geïnteresseerde leek, een betere optie.

Ons probleem is dat wij wel weten wie de markt in de afgelopen jaren versloeg (hij of zij is nu goeroe en verdient kapitalen betaald uit die hoge kosten) maar we weten niet wie in de volgende 10 jaar de markt gaat verslaan. Ondertussen worden we dagelijks gebombardeerd met aan- en verkoop praatjes en weer een introductie van een financieel product of beleggingsfonds dat moet dienen als melkkoe voor een bank of verzekeraar. Het advies hierover is, per definitie, gratis en onvolledig. Het laatste bankgeheim na de woekerpolissen (polis met hoge verborgen kosten) affaire is dat er in de meeste beleggingsfondsen veel meer kosten zitten dan de TER (total expense ratio) aangeeft. Professor Bauer van de Universiteit van Maastricht zegt dat er ongeveer 1,5% "zoek" is waardoor de kosten



## Hoe moet het dan wel?

Om een goed rendement te maken is het noodzakelijk de beleggingen goed te spreiden, de kosten laag te houden en voldoende beleggingshorizon te hebben als het een keer mis gaat, zoals nu. U moet stilzitten als u geschoren wordt want als u uitstapt moet u ook weer instappen. Ook deze timing werkt niet op lange termijn. Het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat u, ook in slechte tijden, trouw blijft aan uw plan. Het gaat niet om winst of verlies vandaag, maar om het aflossen van uw hypotheek of het realiseren van een goed pensioen(,) ergens ver in de toekomst.

Wat u moet (laten) doen is het bouwen van een kosteneffectieve, passieve, no nonsense portefeuille met als doel het realiseren van uw wensen. Succesvol beleggen vraagt het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een lange termijn beleggingsplan dat is gebaseerd op persoonlijke omstandigheden. Asset allocatie (verdeling van het geld over beleggingscategorieën) speelt hier bij een primaire rol en is geen opwindende beleggingsstrategie, maar als het om geld verdienen gaat kan het op lange termijn zeer winstgevend zijn.

van het gemiddelde beleggingsfonds oplopen tot rond de 2,5 à 3%. Als we er dan nog een polismantel omheen doen komen we op een kostenniveau dat het grootste deel van uw rendement in de verkeerde zakken doet vloeien. Niet beleggen is echter geen optie, omdat sparen geen vermogen opbouwt als u corrigeert voor inflatie. Bovendien hebben we dan in Nederland (en u straks dus waarschijnlijk ook) nog de vermogensrendementsheffing van 1,2%

Zoals altijd zijn suggesties over onderwerpen voor een volgend artikel van harte welkom.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of over andere vakgebieden van de financiële planning dan kunt u mailen naar [Henk@PlanningMasters.nl](mailto:Henk@PlanningMasters.nl) Website: [www.PlanningMasters.nl](http://www.PlanningMasters.nl)  
Uw financiële Raskrabbelaar,  
Henk Vriesman  
RMFP FFP

# DE BOOT GEMIST

Drie nachten kamperen op Masirah Island, dat was het plan. We hadden ons van tevoren ingelezen en laten voorlichten over 'essentiële zaken' en waren aldus (voor ons doen) goed voorbereid. We hielden zelfs rekening met de enigszins onzekere factor: veerboot, maar waren er desondanks optimistisch van overtuigd op Masirah te zullen arriveren. We hadden er zin in! Toen we op de bewuste eerste vakantiedag aankwamen bij de boot (toegegeven, 2 uur later dan gepland) was het echter behoorlijk druk daar. Het leek de rij naar

om de oprukkende dringelenders tegen te houden. Dat was geen sinecure: luid werd er over en weer gesoebat in het Arabisch en Engels, af en toe kracht bij gezet door een toeterconcert. De Nederlanders volhardden vriendelijk ("My friend, please wait in line like we did! Eid Mubarak!"), doch pertinent in het behoud van hun verworven plaats. Op een gegeven moment werd er echter zo geduwd door een Omaans bumpertje in de knieholtes van een van onze landgenoten dat deze bijna z'n geduld verloor. De situatie werd er niet aangenamer op toen er

delijk sloegen Locals en Expats elkaar weer op de schouders, "my brother" en "my friend" uitwisselend, al was het niet geheel van harte. Ondertussen ging het gerucht dat de volgende boot pas véél later zou arriveren (met laag tij?). Ons gezelschap kon daar al sowieso niet op en de Nederlanders vooraan kregen ook hun bedenkingen. Drie auto's helemaal vooraan wilden blijkbaar niet langer wachten en met veel gepas, gemeet en commentaar werd ruimte voor hen gemaakt om te vertrekken. Er waren verschillende berichten over het aantal varende veer-



Texel in de zomer wel, alleen niet zo georganiseerd: het was een gedrang van jewelste. Wij parkeerden onze auto's netjes achteraan en gingen te voet een kijkje nemen in de voorhoede. Daar stonden drie Nederlandse families, die al een tijdje in de rij stonden en bijna vooraan onderhand. Zij moesten hun positie echter met hand en tand verdedigen. De uitrijstrook, voor de auto's die van het eiland komen, werd voortdurend belegerd door autochtonen. Een Nederlander houdt niet van onrechtmatig voordringen, dus hadden ze een 'sta-in' georganiseerd met elkaar

nog een truckje in z'n achteruit aan kwam scheuren, zich met geweld in een gaatje wilde persen en daarbij de kleine kinderen van de families in gevaar bracht. Dat was de druppel en er ontstond een heus incident! Van alle kanten kwamen meer Omaanse mannen aangeschoten: er werd krachtige taal uitgewisseld, terwijl de moeders de geschrokken kinderen troostten, zelf ook enigszins aangeslagen. Een Omaanse vrouw bemoeide zich er ook mee en wijzend naar de kinderen droeg zij haar steentje bij, bij het kalmeren van een paar mannen. Uitein-

boten. Er zouden er acht pendelen volgens sommigen, maar we zagen aan de hele einder nog steeds niets verschijnen. Volgens de krant zou de grote, nieuwe veerboot dit Eid-Weekend worden ingezet, maar die lag werkeloos mooi te zijn een eindje verderop. Een flexibele instelling is een mooi gegeven in Oman, dus op dat moment hebben wij afscheid genomen van de Nederlandse groep vooraan, hen veel sterkte toewensend in hun poging op Masirah Island te komen. Ons zorgvuldig voorbereide reisschema werd herzien; het nieuwe plan was snel beslo-

UITEINDELIJK SLOEGEN LOCALS EN EXPATS ELKAAR WEER OP DE SCHOUDERS, "MY BROTHER" EN "MY FRIEND" UITWISSELEND

ten: 'stukkie terug naar Bar Al Hikman'. Eventjes hebben we nog besproken of we de volgende dag opnieuw een poging zouden wagen om naar Masirah te varen, we hadden er eigenlijk zo'n zin in! Nogmaals kijkend naar de chaos op de kade en bedenkend dat je dit waarschijnlijk op de terugweg weer zou gaan krijgen als iedereen weer naar huis zou willen, hebben we dat idee gauw laten vallen. Masirah blijft dus voorlopig op ons verlanglijstje staan, maar niet tijdens een Eid-vakantie!

Ondanks deze kleine tegenvaller werden het toch vier prima dagen. Bar Al Hikman was (weer) een waar genoegen. De eerste jaren van ons verblijf in Oman dachten we dat het van de gekke was om 5 uur te rijden naar een strand. Maar niets is minder waar! Ze-

komt lopen. Af en toe wist onze hond er eentje te benaderen op het strand, maar met opgeheven pootjes en de scharen in de aanslag werd het blaffende, zwarte monster doeltreffend op een afstandje gehouden. Een van de krabbetjes hield (ook) van golfen en ging er met het balletje boven z'n hoofd, vastgeklemd in z'n scharen, van door. Erg grappig. Onze hond moet daar een gedeelte passie in hebben gezien, aangezien zij afgelopen winter wel eens hetzelfde deed met de balletjes van de PDO-golfers naast ons huis (nu niet meer hoor!) en heeft de krabben daarna respectvol met rust gelaten. Verder zagen we dolfijnen, strandlopertjes, (nog niet eerder geziene) vissen bij de koraalbankjes en vele afdrukken van vossenpootjes. De mannen houden vol dat ze een haai hebben gezien: "zooooo

stuk verderop aan het kamperen waren. Zij schonken ons negen spartelverse makrelen en wat ijs om ze koel te houden. De begaerde vismaaltijd werd dus toch genuttigd en was overheerlijk!

Terug in Muscat hoorden we dat de drie Nederlandse families uiteindelijk ook niet op Masirah zijn aangeland. Ongeveer een half uur na ons vertrek ontstond er opnieuw een chaotische toestand met veel getoeter en gepiep van banden, gevolgd door het onvermijdelijke gescheur, dit keer naar de nieuwe 'terminal' verderop. Het gerucht ging dat die misschien, Inshallah, open zou gaan. Of dat ooit gebeurd is konden onze landgenoten me niet vertellen, want op dat moment hielden zij het wachten op de boot definitief voor gezien. Zij hebben hun auto's gekeerd en zijn ook naar

ker nu Jitty Beach, Al Sifah en Tiwi Beach drukker en drukker worden, is het nog steeds een redelijk onontdekt paradijsje. Wij verwachtten echter in deze hoogseizoen Eiddagen minstens nog 300 Expatkampeerders tegen te komen op Bar A Hikman. Ook al niet waar. We hadden het enorme strand aan de oostkant met de prachtige sneeuwwitte zandduintjes helemaal voor ons zelf! De enige andere levende wezens die we gezien hebben, waren de pionierskrabbetjes die zich vernuftig in de branding begraven, zodra je er aan

groot" (jaja). Ondanks dat stond Oddy met z'n hengel, soms tot z'n schouders en af en toe bijgestaan door zijn 'jager'-zonen, uren in de zee om vis te vangen voor het ontbijt, de lunch, het diner, maakte niet uit. Gelukkig hadden wij vrouwen 'voor de zekerheid' (lees: uit ervaring) genoeg proviand mee, want helaas lukten het ze, ondanks hun niet aflatende inzet, niet meer dan een paar aasvisjes te vangen. Soelaas boden een paar erg aardige Omaanse jongemannen. Bleek dat ze een

Bar Al Hikman getogen alwaar ze een gezellig weekend hebben doorgebracht op de verste zuidoost punt. Een prachtig plekje waar de vis wél wilde bijten.

**Sandra Kapoh**



# www.spelletjes

Drink je een glaasje Cola Light, biedt iemand je een mentosje aan. *Doen?*

<http://www.youtube.com/watch?v=hKoB0MHVBvM>.

Wel een meesterlijke choreografie.

Iemand jarig in Nederland?

Op <http://www.kaartje2go.nl/>

kan je zelf de mooiste postkaarten maken en wereldwijd rondsturen.

Handig, want vandaag gemaakt is morgen bij de jarige in huis.

*En van echt papier.*

Er zijn miljoenen humor websites op het internet ([www.theonion.com](http://www.theonion.com))

maar het leukste is als je de lichtere kant van serieuze websites weet te vinden:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Thagomizer>

en

[http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_problems\\_solved\\_by\\_MacGyver](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_problems_solved_by_MacGyver)

Voor de dyslectici onder ons vond ik het volgende internetadres: succes met overtypen!

<http://www.alsjedenktdatje-hetweetweetjenietmeerhoejedachtathetwas.nl/>

Mocht je je kroost trouwens van achter de pc weg willen sleuren, zet ze dan eens aan een kleurplaat

(<http://www.kleurplaten.nl>). Blijven ze tenminste niet uren gamen op

<http://www.spelletjes.nl/>

altijd al eens een camelrace willen bezoeken? grijp dan nu je kans en kijk op onderstaand schema van de Camel Race Federation voor datum en plaats.

29/10/08 Hima (tussen Muscat en Salalah) Al WUsta  
28/11/08 Adam  
4/12/08 Badina Sharqiya  
01/01/09 Tharim Salalah  
22/01/09 Al Suwaiq 30 min. Al Batinah  
12/02/09 Ibri  
11-12-13/03/09 Sohar



## **KINDERFEEST 2009**

*Donderdag 19 februari*

*13:00 - 17:00 uur*

*(Ingang sluit om 16:00)*

*Leeftijd 3 - 12 jaar*

**PDORC Muscat**



change planes not terminals  
at Amsterdam Airport Schiphol



[www.klm.com](http://www.klm.com)

The Reliable Airline   
Royal Dutch Airlines

Amsterdam Airport Schiphol is designed to help you make your connections with ease, speed and comfort. Fly this winter with KLM on one of the 3 daily flights from Dubai or Abu Dhabi and connect to the world.



**Van Comomeer tot Sicilië.  
Luxe villa's, boerderijen,  
appartementen te huur.  
Tel: 0031(0)528 235055  
[www.lavacanza.nl](http://www.lavacanza.nl)  
[www.villaferia.nl](http://www.villaferia.nl)**

Voordeligste **all-in** tarieven



vanaf € 22,- per dag

Snelste Schiphol service • 24 uur per dag • Voordeligste all-in tarieven • Laagste eigen risico

[www.bbcarrental.nl](http://www.bbcarrental.nl)

**BB&L**  
CAR RENTAL





# اللجنة الهولندية - عمان Holland Comité Oman

Het seizoen 2008-2009 is alweer in volle gang als u deze Raskrabbel in uw handen houdt.

In de afgelopen drie maanden hebben leden van diverse commissies niet stilgezeten.

Er zijn zelfs alweer enkele activiteiten georganiseerd!

Tijdens de Ramadan werd onder de bezielende leiding van Ans Goossens voor de tweede keer het 'Progressive Dinner' gehouden. Met 100 mensen (...en helaas nog velen op de wachtlijst) was het wederom een geweldig succes. Culinaire hoogstandjes van gevulde soesjes, rijsttafels, kalfsfilet, paella en zalm tot de meest prachtige desserts...

Alle participanten hebben zich enorm uitgesloofd om er een "zalige" avond van te maken.

Al snel was er de Eid vakantie. Velen van u genoten van een snelverdiende vakantie in exotische oorden en hebben zich terdege kunnen voorbereiden op hun rol als bekende Nederlander in den vreemde.

Dat was wel te zien tijdens de 'Kick Off Party', waarin bekende sterren onder de Omanse hemel schitterden. Het was een groot succes met optredens van de Dolly Dots, Andre Hazes en niet te vergeten een sublieme muziekverzorging van DJ Fiesto.

Het gezelschap was zeer variërend. Onder de sterren bevonden zich de Gooische vrouwen, Geert Wilders, Katja Schuurman, maar ook Daphne Deckers, diverse nederlandse voetballers, en drievoudig olympisch kampioene dressuur Anky van Grunsven. Op de midden pagina kunt u de door de Pappa & Razzi genomen foto's bekijken. Er schijnt zelfs een film gemaakt te zijn...

Ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontvangst van de Goed Heiligman. Op 14 November zal hij aankomen op het strand van de

PDO....

Lydia Venema gaat er samen met vele andere vrijwilligers voor zorgen, dat Sint en zijn Pieten in Oman goed begeleid worden. Op 3 december zal Sinterklaas verschillende huizen in het PDO kamp bezoeken en kunnen de kinderen en u weer genieten van deze bijzondere Nederlandse traditie.

De zwemvierdaagse voor alle kinderen van de basisschool wordt dit jaar georganiseerd van 15 t/m 19 November door Heleen van der Geest, Lenka Fossen en Judith Visser. Er zal op vijf avonden gezwommen worden met een medaille als beloning.

Op 15 januari staat de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op de agenda. Wij dagen u uit om te verschijnen in uw meest originele bikini, badpak of zwembroek.

Het Kinderfeest vindt dit jaar plaats op 19 Februari. Klaas Hartsema en zijn team van vrijwilligers organiseren deze 'Fantastische' dag met veel verrassingen voor alle kinderen: een feest om niet te missen.

Van 28 februari tot 4 maart laten Anneke van Gisbergen, Hettie Boersma en Lianne Keuper de

kinderen en sommige ouders de beentjes weer bewegen tijdens de jaarlijks terugkerende Avond-4daagse.

Nog een datum om alvast in uw agenda te zetten is 12 maart.' Het Oranjebal': Een avond vol spanning en sensatie. Niels van Dijk en zijn team kijken er naar uit om u op deze avond te mogen verwelkomen.

Maar dat is nog heel ver weg..... Eerst zijn er nog tal van andere dingen te doen. Bovenstaande evenementen zijn slechts een selectie van de activiteiten die georganiseerd zullen gaan worden. Op onze nieuwe kalender -die u zó op de koelkast kunt plakken- ziet u ook nog heel veel andere activiteiten staan. We hopen dat u ook daar in grote getalen van de partij zult zijn.

Niets is zo dankbaar voor alle vrijwilligers als te zien en te horen dat u en/of uw kinderen genieten. Namens het HC wil ik een ieder die zich heeft ingezet en nog steeds inzet hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en bijdrage. Zonder jullie zou de kalender leeg zijn!

Last, but not least gaat mijn bijzondere dank uit naar Mark Koper die het Holland Comité en alles wat daar bij komt kijken de afgelopen 2 ½ jaar heeft geleid.

Nathalie Reumer

Tel. 99231981

Email: nmreumer@gmail.com om u aan te melden voor de email-lijst van het HC

**Voorzitter**  
**Secretariaat**  
**Penningmeester**  
**Techniek & opbouw**

**Impressariaat**

**School liaison**  
**Raskrabbel liaison**  
**Ambassade liaison**  
**Oranjebal**  
**Kinderfeest**  
**Zwemvierdaagse**  
**Avondvierdaagse**  
**Sinterklaas**  
**Vrijmarkt**

Nathalie Reumer  
Aline de Krijger  
Hans van Tuyll  
Johnny de Leeuw  
Michiel van Rijen  
Ans Goossens  
Eddy Sibeijn  
Jolanda Oprinsen  
Paola Hoek  
Ans Goossens  
Anneke van Gisbergen  
Sander Janssen  
Niels van Dijk  
Klaas Hartsema  
Heleen van der Geest  
Anneke van Gisbergen  
Lydia Venema  
Liesbeth de Leeuw

# Prikbord

Heeft u iets ludieks, grappigs of interessants, gezien, gehoord of meegemaakt en wilt u dat delen met de lezers van de Raskrabbel? Schrijf het op en mail het naar [raskrabbel@hotmail.com](mailto:raskrabbel@hotmail.com)



Het **dierenasiel** van de dierenkliniek zit weer vol met huisdieren (katten i.h.b.) die een plek zoeken. Elk geadopteerd huisdier ontvangt medische verzorging (incl. sterilisatie/castratie) gratis. Telefoonnummer: 24562263. E-mail: [info@muscat-vet.com](mailto:info@muscat-vet.com)



## Klaverjassen

Graag willen we kijken of er voldoende belangstelling is voor het organiseren van een Klaverjas- en een Rikavond. De bedoeling is om 1 a 2x per maand een gezellige kaartavond door te brengen bij iemand thuis.

Aanmelden bij;  
Wendy Portanger  
Tel: 24678711, GSM: 99265079,  
[kenenwen@omantel.net.om](mailto:kenenwen@omantel.net.om)  
Annelies van Maanen  
Tel: 24678742, GSM: 95416985,  
[fam\\_van\\_maanen@hotmail.com](mailto:fam_van_maanen@hotmail.com)



Wilt u iets organiseren, te koop aanbieden, verkopen, lenen, etc.? Plaats dan een oproepje op het prikbord. Mail naar [raskrabbel@hotmail.com](mailto:raskrabbel@hotmail.com)

Wie wil een workshop

'Gebruik **iMAC**' verzorgen voor dummies? Een dagdeel of deel van dagdeel. Reacties s.v.p. naar: [raskrabbel@hotmail.com](mailto:raskrabbel@hotmail.com).



Het **Kinderfeest** comité zoekt coördinatoren voor de diverse onderdelen. Aanmelden bij: Judith Visser, GSM: 95961076



De PDORC **bibliotheek** is in de zomervakantie verhuisd naar het voormalig 'gymgebouw', naast het volleybalcourt. Bovendien zijn er recent veel nieuwe Nederlandse boeken en tijdschriften binnengekomen. De bibliotheek nodigt u uit een kijkje te nemen. Openingstijden van de bibliotheek zijn:

**NIEUW!**

Za: 15.30 - 16.30 u  
Zo: 08.15 - 11.15 u en 19.00 - 20.30 u  
Ma: 19.00 - 20.30 u  
Di: 19.00 - 20.30 u  
Wo: 10.15 - 11.15 u



Gezocht: medespelers voor

**Kolonisten van Catan**

Vind je het ook leuk om dit spel af en toe te spelen, neem dan contact op met Johannes Boersma (tel. 92844677)



## STICHTING BACKERSHAGEN

### Docenten gezocht

Het Rijnlands Lyceum Muscat is een school voor Nederlandstalig onderwijs in Muscat en is een onderdeel van de Stichting Backershagen. Het Rijnlands Lyceum Muscat geeft voortgezet onderwijs aan leerlingen met een Nederlandstalige achtergrond met als doel een zo goed mogelijke aansluiting te behouden op het Nederlandse onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de British School Muscat. Daarnaast verzorgen wij ook lessen Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) voor leerlingen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar.

Het Rijnlands Lyceum Muscat heeft met ingang van 1 januari 2009 de volgende vacatures:

#### Docent (m/v) Frans 1e of 2e graads (voortgezet onderwijs, 12 lesuren)

#### Docent (m/v) Nederlandse Taal en Cultuur (basisonderwijs, 4½ lesuur)

#### Functie eisen:

- Bevoegdheid voor het vak
- Ervaring in het Nederlandse en/of het internationale onderwijs
- Nederlandstalige achtergrond (de lessen worden in het Nederlands gegeven)

Aanstelling geschiedt op basis van een **lokaal** contract. Sterke voorkeur gaat uit naar 'local expats'. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden worden volgens de lokaal geldende schalen en regelingen bepaald (op basis van de schalen van onze partnerschool, de British School Muscat).

Van de kandidaat wordt een actieve bijdrage aan de verdere vormgeving van het onderwijs gevraagd. De werktijden worden in onderling overleg ingevuld, maar richten zich naar het rooster van de British School Muscat.

Naast bovenstaande vacatures zijn wij ook geïnteresseerd in kandidaten die een 1<sup>e</sup> of 2<sup>e</sup> graads lesbevoegdheid hebben voor de vakken Engels en Nederlands.

Om te solliciteren naar een (of een combinatie) van deze functies of om meer informatie over deze vacatures te krijgen kan u contact opnemen met de heer drs. A. Veenenbos, locatieleider van het Rijnlands Lyceum Muscat.

Email: [Rijnlands.Lyceum@britishschoolmuscat.com](mailto:Rijnlands.Lyceum@britishschoolmuscat.com) of GSM: +968 99368177

Rijnlands Lyceum Muscat  
PO Box 1907  
Ruwi 112

Muscat, Sultanate of Oman

[www.rlschoolsabroad.nl](http://www.rlschoolsabroad.nl)

[Rijnlands.Lyceum@britishschoolmuscat.com](mailto:Rijnlands.Lyceum@britishschoolmuscat.com)

Stichting Backershagen biedt Nederlands onderwijs in Cobham, Aberdeen, Muscat, Dubai en Davos. Zij werkt nauw samen met de Stichting Het Rijnlands Lyceum die Nederlands, tweetalig en internationaal onderwijs verzorgt in Nederland.

The Backershagen Foundation offers Dutch education in Cobham, Aberdeen, Muscat, Dubai and Davos. It works closely with the Rijnlands Lyceum Foundation that provides Dutch, bilingual and international education in the Netherlands.



## Enjoy up to **25%** lifetime discount on mobile usage.



Now all OPAL member company employees and their families can benefit from an exclusive offer from Nawras, the winner of CommsMEA Middle East Mobile Operator of the Year award. Get closer to your families with video calling from your mobile handset, enjoy broadband internet surfing with your mobile handset, laptop or your home PC, keep a close watch on your valuables with video monitoring and much more at the lowest cost made available to you only through this unique offer.

### Get Closer to Nawras and enjoy the following rewards:

- ◆ Free Nawras Ajel (postpaid) Welcome pack.
- ◆ The offer applies to 5 members of the employee's immediate family.
- ◆ No fees for transferring your existing mobile number to Nawras.
- ◆ No fees for activation.
- ◆ Discounts applicable on all national & international calls, SMS, MMS and data (excl. international roaming).
- ◆ 25% discount applied on 2 levels. 15% discount on the bill and an additional 10% credit on the next bill after on-time bill payment.
- ◆ Offer applicable exclusively for valid OPAL member company employees and their immediate families.

Join Nawras,  
keep your  
existing mobile  
number and  
get more out  
of life



OMAN SOCIETY FOR PETROLEUM SERVICES