

Ras

*Krabbel*

november 2007



PROGRESSIVE DINNER

WORLDPRESS 2007

GEHEIMEN IN DE  
KINDERBOEKENWEEK



Nieuwenhuijs RA  
DSC/82  
Coastal Area

voor Nederlandstaligen in Oman



**O**p een dag belde Miranda. Ze heeft bij mij gekraamd na de geboorte van Niels. Na wat over baby's, voedingen en zwangerschappen gesproken te hebben, kwam de vraag; 'Wil jij de nieuwe hoofdredacteur van de Raskrabbel worden?'. Eh, wat, ik? Na eerst allerlei beren op de weg te zien, kwamen de mogelijkheden en uitdagingen om de hoek kijken. Miranda blijft in het team dus altijd bereikbaar voor informatie. En de anderen van het team blijven ook dus de kennis is er. Er komt zelfs meer kennis bij want Hilke van Tuyll komt ons team versterken. Miranda bedankt voor deze nieuwe uitdaging en dank je wel voor je inzet en al je mooie Raskrabbels tot nu toe.

Bij een nieuwe jaargang hoort een nieuwe cover en nieuwe rubrieken. Ceciel van Rhee, juf op de PDO school van DN en DP1, gaat een vaste column verzorgen over kinderboeken. Kees Nieuwenkamp gaat de 'Toys for Boys' pagina vullen. Hierin komen allerlei gadgets aan de orde. En Aafje en Tobias Hootsen gaan voor elk nummer een restaurantrecensie schrijven. Dat niet alle begin even makkelijk is, blijkt wel uit het verhaal van een Nederlands gezin dat voor het eerst in het expatleven stapt.

Het gevoel dat de kinderboekenweek oproept is spanning. Het thema gaat dit jaar over geheimen en mysteries. Wat is er lekkerder dan je te verliezen in een spannend boek? Ook hier in Oman op de PDO school wordt aandacht aan de kinderboekenweek geschonken. De meeste boeken van de kinderboekenweek zijn straks te leen in de schoolbibliotheek.

Twee andere dames die wel wat kriebels in hun buik zullen hebben gehad, zijn Ans Goossens en Nathalie Reumer. Zij hebben hun eerste Omaanse Progressive Dinner georganiseerd. Iets koken en je daarna laten verrassen door onbekende gasten was een bijzonder fenomeen. De avond was een groot succes. Een verslag van dit gezellige en smakelijke initiatief kun je lezen op pagina 4.

En voor onze allerkleinsten breekt straks een spannende tijd aan als Sinterklaas met zijn zwarte Pieten weer aankomen in Oman.

Hilde van der Sterren, hoofdredacteur

raskrabbel@hotmail.com  
sterren@vandersterren.net  
tel: 92723675



# Vaste Info

## Mother en baby support group

voor advies en informatie met betrekking tot zwangerschap en kraamtijd voor moeder en baby.  
Eli Busby: 24678318/ 99592431  
eabusby@omantel.net.om  
Miranda Dalessi: 24567549/  
99327987 dalessi@omantel.net.  
om

## De Karavaan

De peuterspeelzaal voor alle nederlandstalige peuters van twee tot drie jaar. Voor meer informatie neem contact op met Corine Selders tel: 24571682 of 95521804

## Nieuwe Nederlandstaligen in Oman

Willem de Vries en Henriette de Vries-Friso met hun kinderen Ingeborg (geb. 29-03-98), Maarten (geb. 14-07-00) en Niels (geb.30-04-04). Ze zijn in Muscat sinds 1 augustus.

Edwin en Manon Reek met hun zonen Thomas (geb. 13-03-98) en Jarno (geb. 26-06-01). Ze zijn in Muscat sinds 16 augustus.

Stephane Devos en Katrien Devos-Hinneman met hun kinderen Julie (geb. 07-03-02) en Thomas (geb. 08-04-00). Ze zijn in Muscat sinds 25 augustus.

Rick en Erica Zevenbergen met hun zonen Freek (geb. 25-08-03) en Jelle (geb. 24-04-06). Ze zijn in Muscat sinds 28 augustus.

Johannes en Lydia Boersma met hun zonen Lars (geb. 13-06-02) en Ivar (geb. 24-10-04). Ze zijn in Muscat sinds 12 september.

Laas en Heleen Elzenga met hun kinderen Stijn (geb.26-06-03), Koen (geb. 05-12-04) en Floor (geb. 20-03-06). Zij zijn in Muscat sinds 30 september.

Rene en Yvonne Roeterink met hun dochter Renate (geb. 15-09-96). Ze zijn in Muscat sinds 21 oktober.

Robert Gmelig Meijling en Inger Boom met hun kinderen Merel (geb. 08-05-96), Marije (geb. 28-04-98) en Paul (geb. 06-09-00). Robert is in Muscat sinds 17 september en de rest van het gezin is gevolgd op 22 oktober.

## Hollandse brievenbus

Er bestaat een manier om vanuit Muscat je post snel in Nederland te krijgen. Het Hollandse brievenbusteam is op de hoogte wanneer bezoek weer terug naar Nederland gaat. En welk bezoek bereidt is om post mee te nemen en in Nederland op de bus te doen. Frankeer je post met Nederlandse postzegels (vierenveertig eurocent) en breng het naar degene wiens bezoek vertrekt.

Het postteam bestaat uit: Pascale Coymans tel.: 24675416, Margot Sickler tel. 24677519 en Anja van Neck tel. 24678505. Laat hen dus weten wanneer je bezoek vertrekt, want alleen dan werkt de Hollandse brievenbus.

Deadline februari nummer:  
woensdag 2 januari 2008

# Progressive Dinner

**Op donderdag 4 oktober werd er onder auspiciën van het Holland Comité een zogeheten "Progressive Dinner" georganiseerd waaraan 84 (voornamelijk) Nederlanders deelnamen.**

Allereerst een korte uitleg over dit fenomeen: **in principe is een Progressive Dinner een 4-gangen diner waarbij de verschillende gangen op verschillende locaties plaatsvinden en alle deelnemers verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van de maaltijd.**

De belangrijkste ingrediënten voor het welslagen hiervan zijn:

- 1** een omgeving waar mensen dicht bij elkaar wonen
- 2** bereid zijn om (eventueel) onbekenden over de vloer te krijgen en er ook nog voor te koken, en
- 3** zich houden aan een strak tijdschema.

## **Nigeria en Syrie**

Precies 25 jaar geleden deed ik voor het eerst mee aan een progressive dinner in Nigeria. Ik vond het concept zo fantastisch dat ik aanbod om het jaar daarop te helpen met de organisatie en uiteindelijk heb ik het daar drie maal

georganiseerd. Jaren later, toen we in Syrië woonden, waren alle ingrediënten wederom aanwezig om een progressive dinner te organiseren zodat het ook daar drie keer gehouden werd. Het HC in Oman zag dit ook als een uitstekende activiteit om het contact tussen de in de omgeving van Muscat wonende Nederlanders te bevorderen zodat mij gevraagd werd het ook hier eens te organiseren. Achter de schermen moest er heel wat gepuzzeld en geschoven worden, voornamelijk om het juiste aantal vrijwilligers te krijgen dat een voor- of hoofdgerecht wil maken. Het is meestal minder moeilijk om mensen te krijgen voor een borrel vooraf of nagerecht met koffie en likeur.

## **Briefjes**

Om een beetje een indruk te krijgen hoeveel tijd er mee gemoeid is: Nathalie, Paola en ondergetekende zijn alleen al met het maken van de indeling zo een vijf uur bezig geweest en dan praten we nog niet eens over alle telefoontjes, e-mails en administratie vooraf en alle brieven, plattegronden, briefjes met namen en adressen etc. die daarna nog klaargemaakt en gedistribueerd moesten worden. Al met al een hele klus en dan maar hopen dat iedereen op de bewuste avond op tijd komt opdagen, zich strak aan het schema houdt en nergens het spoor bijster raakt. Gelukkig is het ook ditmaal niet in de soep gelopen en waren alle 84 deelnemers die zich aan het einde van de avond bij ons op het terras verzamelden laaiend enthousiast, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat er nog wel eens een reprise plaats zal vinden.

## **Ans Goossens**

**Anita van den Bos was een van de vele deelnemers aan het Progressive Diner. Dit is zoals zij de avond beleefde.**

Na de nodige twijfel of het wel iets voor ons zou zijn, mede door de afkeer voor vis en kaas van manlief, ons toch opgegeven voor een avondje "alternatief" samen zijn. Aangezien je vaak dezelfde mensen tegenkomt leek het ons een leuke manier om ook eens wat andere mensen te ontmoeten.

## **De gangen**

Om half acht was de aftrap met een borrel bij John en Alie. Onder het genot van een glaasje champagne al meteen de eerste nieuwe mensen van die avond ontmoet. Het ijs was snel gebroken mede dankzij een mini wijnproeverij, drie rode wijnen raden met uiteindelijk twee winnaars. Bij vertrek trok ieder stel een briefje met de namen en adressen voor het voor- en hoofdgerecht. Voor



*De organiseren de dames krijgen een bloemetje van de voorzitter.*

*V.l.n.r.: Ans Goossens, Nathalie Reumer, Marc Koper.*

het voorgerecht bleven wij in dezelfde straat bij Irene en Arjan waar we, gelukkig voor Maarten, konden kiezen tussen vis en champignons. Het eten was heerlijk en we zaten aan tafel met allemaal goede bekenden dus supergezellig.

Om kwart voor tien werden we verwacht bij Harry en Anja die ook al zo hun best hadden gedaan om het hun gasten naar de zin te maken. Een mooi gedekte tafel buiten en een heerlijke Indische rijsttafel. Lekker wijntje erbij en allemaal mensen die we wel van gezicht kenden maar waarmee het eigenlijk nooit tot een gesprek was gekomen.

#### **Verzamelen bij Ans voor de toet**

Het was dan ook zo elf uur en tijd om met de tiramisu en fles likeur onder de arm bij Ans en Peter thuis het diner af te sluiten met toetje en



*Arabisch of Nederlands?*

koffie. De desserttafel was door de mensen die buiten het kamp wonen gevuld met allerlei heerlijkheden en er was weer flink op los gebakken. Na de koffie en likeur bleef menig een hangen om pas in de late uurtjes afscheid te nemen van oude en nieuwe bekenden. Mede door de vlekkeloze organisatie van Ans en Nathalie is het een onvergetelijke avond geworden en mochten de namen hier genoemd u niet bekend in de oren klinken dan zou ik de volgende keer zeker mee doen, net als wij! ■

#### **Anita en Maarten van den Bos**



*V.l.n.r.: Anneke van Gisbergen, Gera Vos, Anita van den Bos.*

# KINDERBOEKENWEEK SUB ROSA

## GEHEIMEN

Sinds 1954 is de kinderboekenweek een terugkerende week van 10 dagen ter promotie van het (Nederlandse) kinderboek. In Nederland vond deze week plaats van 3 oktober tot en met 13 oktober.

Het motto van dit jaar is *Sub Rosa – Boeken vol geheimen* in het teken van geheimen, mysteries en verborgen zaken in kinderboeken. De Latijnse uitdrukking 'sub rosa' dateert uit de 16e eeuw en staat voor geheimhouding. Het symbool van deze uitdrukking is een vijfbladige roos. Sub rosa betekent letterlijk *onder de roos*. Rijke Romeinse families hadden in een bepaald vertrek in hun huis een plafond, waarop een roos geschilderd was. Als je iemand iets in vertrouwen wilde vertellen, dan nam je hem (of haar) dus mee onder de roos.



In Oman op de PDO school wordt er van zaterdag 10 tot en met woensdag 14 november aandacht aan de kinderboekenweek besteed, zowel in de Nederlandse als in de internationale stroom.

In de schoolbibliotheek zijn de meeste speciale kinderweekboeken te vinden.

Na deze periode zijn deze boeken te leen. Maar ook in de klas zal er aandacht aan mysterieuze avonturen en geheimzinnige opdrachten worden besteed. Deze dagen zullen in het teken staan van alles wat maar geheim is. Het kan gaan om verhalen over speurneuzen die geheimen oplossen, over verborgen



schatten uit het verleden maar ook over het hebben van persoonlijke geheimen.

Een jury van volwassenen heeft de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar bekroond met een griffel.

In de vijf categorieën (tot 6 jaar, van 6 jaar en ouder, van 9 jaar en ouder, informatieve boeken en poëzie) hebben de volgende boeken een Zilveren Griffel gekregen:

- Robin is verliefd van Sjoerd Kuyper (tot 6 jaar)
- Heb je mijn zusje gezien? van Joke van Leeuwen (tot 6 jaar)
- De wonderbaarlijke reis van Edward Tulane van Kate Di Camillo (vanaf 6 jaar)
- Lola en de leasekat van Ceseli Josephus Jitta (vanaf 6 jaar)
- Bezoek van Mister P. van Veronica Hazelhoff (vanaf 9 jaar)
- Bibi's bijzondere beestenboek van Bibi Dumon Tak (informatief)
- Vogelontdekgid van Nico de Haan (informatief)
- Hou van die hond van Sharon Creech (poëzie)



Uit al die categorieën is bovendien een Gouden Griffel toegekend. De Gouden Griffel 2007 is voor het boek 'Een kleine kans' van Marjolein Hof. Het gouden penseel is dit jaar gewonnen door Joke van Leeuwen voor haar illustraties in het boek

# KINDERBOEKENWEEK SUB ROSA

'Heb je mijn zusje gezien?' Ook is er dit jaar door duizenden kinderen gestemd op hun favoriete boek van het afgelopen jaar.

Kinderen van 6 t/m 9 jaar kozen 'Weerwolvenfeest' van Paul van Loon als het beste kinderboek van vorig jaar. Ze vinden het boek minder spannend en eng dan eerdere boeken over Dolfje Weerwolfje, maar misschien komt dat omdat ze hem al zo goed kennen. "Vaak hoor, zie en lees je heel veel nare dingen en dan is het fijn om een boek te lezen waarom je kan lachen. Zulke boeken mogen er meer komen, ook van Paul van Loon". Aldus het juryrapport.

Bij de kinderen van 10 t/m 12 jaar wint Francine Oomen met 'Hoe overleef ik (zonder) liefde?' De meiden herkennen zich in het boek en leven mee. Voor de jongens is het vooral een handig boek om te leren, over meiden. Zij zien zelfs graag een Hoe-overleef-ik boek voor jongens verschijnen. Een titel hebben ze al: Hoe overleef ik meisjes?



De schrijver van het kinderboekenweekgeschenk is Lydia Rood met haar boek 'Kaloeha Dzong'. Dit boek gaat over Corijn Winters. Het is een hele gewone jongen, zoals duizenden andere jongens. Niets bijzonders. Corijn lijkt pas echt tot leven te komen achter zijn computer. Want in de internetwereld van Morgana (een soort van Second Life) is hij Kaloeha Dzong, een held. Hij schiet het schepsel van Morgana te hulp op zijn gevleugelde paard. Steeds vaker vlucht hij weg met behulp van de computer, want Corijn heeft geen vrienden die hem kunnen helpen in zijn

echte leven. De illustraties van het boek zijn van Kees de Boer.



Een kleine kans van Marjolein Hof (winaar van de Gouden Griffel). Het boek gaat over Kiek. Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken.

Hilde van der Sterren



Bron: kinderboekenweek.nl, praxibulletin 25/1



Onder de Nederlandse expats zijn veel creatievelingen. In deze nieuwe rubriek in de Raskrabbel worden amateur kunstenaars gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen en foto's van hun werk met ons te delen.



# De kunst van.....





## De kunst van:

Miranda Dalessi

## Wat maak je?

Schilderijen in acryl- en olieverf.

*Omaanse mannen op muur in Nizwa, acrylverf op doek, 100 x 100 cm*



## Hoe lang doe je het al?

Ik ben begonnen tijdens mijn eerste posting in Rusland, nu 6.5 jaar geleden.

## Heb je les gehad, zo ja waar?

In Rusland had ik les van de Russische schilder Victor Michaelovitch, hij was o.a. leraar op de kunstacademie. Ik begon blanco en heb alles van hem geleerd, de ouderwetse manier van schilderen: een bosje bloemen op een krukje en dan van het echt schilderen. Met olieverf op karton. Met 2 of 3 studenten en de leraar over je schouder vrijwel constant aanwijzingen gevend. Streng maar heel leerzaam. Hij had heel veel praktische tips, en alles moest snel snel, 'quickly en boldly', dat witte

doek (of bruine karton) moest zo snel mogelijk onzichtbaar zijn. Thuis probeerde ik het alleen maar ik liep steeds vast. Binnen 5 minuten waren alle kleuren door elkaar gesmeerd en wist ik niet meer hoe ik verder moest. Mijn irritatiegrens was al snel bereikt en dan stopte ik. Bij de lessen stond ik rustig 2 uur te schilderen, in een soort trance, de tijd vloog voorbij.

Op die manier is schilderen heerlijk ontspannend. Ik miste nog wel wat (Nederlandse) uitleg over perspectief en het gebruik van verschillende materialen, dus ik heb



toen nog een cursus tot illustrator gedaan.

Hier in Oman schilder ik bij Jan van Daat art. Hij laat je wat meer vrij om zelf te experimenteren. Bij hem ben ik bekend geraakt met de hype van de popart portretten. In Rusland hadden we een naakte-figuren-hype, iedereen schilderde op een gegeven moment een naakte vrouw. Hier heeft iedereen wel een keer zo'n



popart portret gemaakt. Met behulp van de computer een foto bewerken zodat je die in een paar kleurvlakken op doek zet. Geweldig resultaat en je kan lekker met de kleuren werken die je leuk vindt. Het gave vind ik dat het uiteindelijk maar een paar vlekken zijn maar je hersenen maken hier toch een beeld van en je kunt een persoon makkelijk herkennen in die vlekken.

## Hoe zou je je stijl omschrijven?

Moeilijk te zeggen want ik ben nog verschillende dingen aan het uitproberen. 'Nog zoekende naar mijn eigen stijl', zoals ze dat zeggen. Ik schilder nog van

popart tot landschap en van klassiek portret tot Omaanse 'straatbeelden' en steeds weer op een andere manier en met kleuren waar ik op dat moment zin in heb. Ik maak het wel meestal realistisch.

## Heeft je werk veranderingen doorgemaakt?

Dat echte realistische kon ik in het begin nog niet. Door veel schilderen en studeren lukt me dat nu aardig. In het begin schilderde ik vooral andere schilderijen na die mij aanspraken. Nu schilder ik vaker van (een combinatie van) foto's.

## Waar haal je je ideeën vandaan?

Ik heb een map vol ideeën, verzameld door de jaren heen, maar als ik aan het begin sta van een nieuw schilderij heb ik toch weer geen zin in die map en ga ik op zoek naar iets nieuws. Als ik twee portretten heb gedaan heb ik weer zin in een paard. Als ik daar klaar mee ben wil ik wel

weer eens een regenachtig landschapje. Dan wil ik weer eens iets met felle kleuren en verstand op nul zoals die popart portretten. Wel kom ik nu toch steeds vaker uit op Omaanse portretten. Dan ben ik in Nizwa geweest en heb een berg foto's gemaakt, dat zijn allemaal ideeën voor schilderijen.

### Hoe ga je te werk, hoe begin je?

Foto's dus, mijn eigen of andermans. Dan ligt het eraan in wat voor kleuren ik zin heb, die ook nog een beetje bij het onderwerp passen, en dan begin ik.

### Wat en wie inspireert je?

Als ik door een kunsttijdschrift blader of een boek lees over kunst, krijg ik altijd gelijk zin om te schilderen. Onlangs heb ik een paar schilderijen van Rembrandt in het echt gezien, ik heb met open mond heel lang staan kijken van dichtbij. Als je toch zo kan schilderen! In sommige van zijn schilderijen heeft hij tot 60 verflagen gebruikt. Die schilderijen pakken je gewoon, de mensen in zijn schilderijen zijn griezelig echt aanwezig.



Omaans jongetje, geïnspireerd door een foto van Jaap Croese, olieverf.

### Hoelang doe je over een werk?

Dat verschilt heel erg per schilderij maar gemiddeld zo'n 7 uur.

### Kun je al je materialen hier in Oman krijgen?

Nu net die nieuwe artwinkel in MQ is geopend wel (tussen de Subway en de boekenwinkel). De Kodak-shop in Qurum heeft ook een redelijke selectie materialen.

### Wat is je droom?

Succesvol exposeren. Dat velen mijn werk bewonderen, dat lijkt me geweldig. ■



Kudde, olieverf.



Meisje uit Quriat, olieverf.



Op het PDO strand, acrylverf.



Popart Martijn in kleuren van z'n auto in acrylverf. Het zijn maar een paar vlekken maar je hersenen maken er een portret van.

# Het Nederlandse Dames Hockey elftal in Oman

**Binnenkort verwacht:**  
**het Nederlandse Dames Hockey elftal.**

**Locatie:**  
**Sohar en Muscat.**

**Datum:**  
**januari 2008**  
**(exacte datum is nog niet bekend).**



Fatima op een hockeyclinic in Emmen

Nadat het Nederlandse Heren Hockey elftal Oman in december 2006 vereerd had met een zeer succesvol trainingsbezoek, kon het damesteam natuurlijk niet achterblijven. Oman blijkt een goede tussenstop te zijn voor toernooien in Pakistan en omstreken. Het Nederlandse Dames Hockey elftal wordt ergens in januari 2008 verwacht in Oman. Zoals het programma nu lijkt zullen ze trainen en spelen in Sohar, om vervolgens naar Muscat af te reizen. In Muscat zullen ze een interlandwedstrijd spelen in het Bausher Sultan Qaboos Sportcomplex. Er wordt gesproken over wedstrijden tegen Australië, Duitsland of Japan. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud.

## **Goud**

In Nederland is op 4 oktober 2007 de film Goud in première gegaan. Deze documentaire van Niek Koppen gaat over het Nederlandse Dames Hockey elftal van 2006. De hockeydames en begeleiders werden gevolgd op weg naar en tijdens het WK van oktober 2006. Daar hebben zij de titel Wereldkampioen behaald. De film trok

de eerste 2 weken al meer dan 10.000 bioscoopbezoekers. "Goud" heeft ook al een prijs in de wacht gesleept, namelijk de prijs van "de Kristallen Film".

Dat de hockeysport ook in Oman zo populair is, kan men wekelijks in de kranten lezen. Of er ook een wedstrijd tussen het Nationale Omaanse Heren Hockeyteam en "onze" dames zit, zullen

we moeten afwachten. Misschien iets voor de toekomst? Ook bij de kinderen speelt hockey een belangrijke rol, o.a. bij de PDO school. Bij de naschoolse activiteit hockey zijn er meer dan 40 kinderen van 6 - 12 jaar die op een echt grasveld vol enthousiasme spelen.'s Avonds is het de beurt aan een aantal ouders en veteranen om jeugdherinneringen op te halen tijdens een wedstrijdje mixed hockey.

## **Clinic?**

Zodra er meer bekend is over het bezoek van het dames elftal en de planning van de trainingen en wedstrijden, zal dat openbaar gemaakt worden. Dus hou oren en ogen open want we hebben weer een zeer goede reden om in het oranje langs de lijn te staan juichen! En wie weet zit er weer een clinic in, nee vaders niet voor jullie, maar voor de hockeykinderen. ■

Ter info; [www.knhb.nl](http://www.knhb.nl)

**Marie-Bernadette Koper**



# Restaurant Review



LEFT BANK  
Lounge, Bar, Dining,  
Muscat  
Tel: +968 24893699

306 Marice1

Tbl 206/1 Chk 7750 Gst 2  
20Oct'07 20:11

#### Dine In

1 Caipirinha	3.500
3 BTL Heineken	6.000
1 Large Still	1.400
1 Good, Bad Boy	6.500
1 Fish & Chips	6.500
1 Fish Cakes	8.000
1 Loaf of Lamb	9.000
1 GLS LBChardonnay	2.800
1 Lemon Ch Cake	3.500
1 Choc & Hazle	2.500

21:59 Total 49.700

## Leftbank

### **Left Bank, een ware aanwinst voor Muscat!**

Onder het alom bekende restaurant Mumtaz Mahal is sinds juli j.l. Left Bank gevestigd, een concept uit Dubai: modern, hip, design en lounge. De inrichting is modern maar uitnodigend en goed op elkaar afgestemd. De lounge-muziek staat niet te hard zodat je iedereen aan tafel kan verstaan. Er is een private diningroom voor kleine gezelschappen tot 10 personen. Left Bank is een restaurant; een drankje drinken aan de bar is mogelijk maar moet vergezeld worden van op z'n minst één van de zogeheten "sharers", verschillende snacks geserveerd op een groot bord.

### **Beste uitzicht van Muscat**

Zaterdagavond, buiten op het terras van Left Bank, is het rustig maar er zijn net genoeg tafeltjes bezet om een gezellige ambiance te genereren. In het week-

end is reserveren aan te raden. Het uitzicht is geweldig, dit is absoluut het terras met het beste uitzicht van Muscat! We worden snel en vriendelijk naar onze tafel geholpen en van een aperitief voorzien. Het drankenassortiment is groot en er kan tevens gekozen worden uit diverse cocktails. Die smaken erg goed, zijn voorzien van genoeg ijs en de verhoudingen kloppen. Ook de alcoholvrije cocktails met vers fruit worden professioneel gemixt. De bediening is vriendelijk en kundig maar lijkt soms wat haast te willen maken.

### **Lekkerste béarnaise saus**

Left Bank wordt bezocht door een zeer gemêleerd publiek en deze mengeling van culturen komt ook terug in de menukaart. De Schotse chef kok heeft een toegankelijke kaart samengesteld met voor ieder wat wils. Klassieke gerechten zoals gegrilde rib-eye met huisge-

maakte béarnaise saus (nergens zo lekker als hier!) worden door middel van de presentatie en de garnituur op een moderne manier geserveerd.

Wij kiezen voor één van de "sharers" als voorgerecht. Het bestaat uit gefrituurde ui, gekruide kip en 2 soorten balletjes met komkommer- en tomaten-dips. Heerlijk om mee te beginnen. Als hoofdgerecht kiezen we voor:

- De specialiteit van het huis: Fish & Chips. De vis is heerlijk zacht en graatloos met een krokant korstje. Helaas kan dat niet gezegd worden van de bijgaande chips, die zijn slapjes.

- De Fishcakes. De smaak van de fishcakes is goed en fris maar ze zijn niet echt krokant. De bijgaande lemon crème fraîche is smakelijk maar op de fishcakes erg overheersend.

- De lambloin. Goed gekruid en medium gebakken zoals gevraagd. Het garnituur van haricot verts en een aardappeltaartje is in de juiste

hoeveelheid en goed van smaak.

De keuze in desserts is klein, maar we kiezen voor de chocoladetaart en de cheesecake. De chocoladetaart is onweerstaanbaar, niet te droog, niet te nat, een vleugje hazelnoot en veel chocola: hmmm! De cheesecake is precies fris genoeg, een combinatie van gember en citroen, met een goede bodem en niet te zwaar. Naast koffie en thee kan je ook gaan voor de koffie met likeur. Helaas is de Irish Coffee koud maar de tweede versie die arriveert is goed, met een mooie lobbige laag room erop en genoeg drank erin.

### **Onze conclusie is unaniem**

We komen hier graag terug. Het uitzicht, het interieur, de muziek, de vriendelijke en hulpvaardige bediening en het eten maken Left Bank een ware aanwinst voor Muscat!

**AAFJE & TOBIAS HOOTSEN**

# 2007 Intocht Sinterklaas



Thursday 29 November 10:00 am  
on PDORC beach



# Rechtstreeks van Amsterdam naar Muscat

**Waren jullie ook niet prettig verrast dat de KLM weer rechtstreeks op Muscat gaat vliegen vanaf drie december? Ik in ieder geval wel. Ik weet nog dat dat tot 2002 ook het geval was en toen kwamen wij met ons gezin naar Oman. Gelijk afgelast die handel en dat lag echt niet aan ons hoor. Zal wel een 9/11 gevolg zijn geweest. Is die directe verbinding dan weer terug omdat het vliegverkeer weer aantrekt? Dat en nog een paar vragen deden me besluiten om bij het KLM kantoor hier in Muscat aan te kloppen.**

## **Enige KLM-er in Muscat**

Ik word te woord gestaan door de Commercial Manager van Air France, KLM en Northwest Airlines voor Oman en Yemen. Zijn naam is Venu. Een ontzettend aardige man die al sinds 1984 KLM medewerker is in Muscat. Hij komt oorspronkelijk uit Kerala, India en was al als student economie geïnteresseerd in de luchtvaartindustrie. Via een Reisagent in Sharjah waar hij van 1976 tot 1984 werkte kon hij solliciteren bij de KLM. Hij had toen al enkele trainingen bij deze maatschappij gehad en was ervan overtuigd dat dat de club was waar hij voor wilde werken. Hij is nog steeds enorm toegewijd aan z'n werkgever en dat vindt KLM blijkbaar ook getuige de vele onderscheidingen die hij heeft gekregen. Ik moet hem er wel uitdrukkelijk naar vragen (ik zie ze hangen), want Venu is veel te bescheiden om dat uit zichzelf te vertellen. Pas als ik er verder op in ga wil hij me wel uitleg geven over de vele oorkondes. Ze zijn echt indrukwekkend. Die man is meerdere keren werkgever van het jaar geweest voor het Midden Oosten en heeft ook

een heel aantal "Gulf Oscars" gekregen voor 'Beste in dit' en 'Beste in dat'. Bescheidenheid is een eigenschap die ik enorm kan waarderen in iemand, maar het is niet handig om zo iemand te interviewen. Venu wil maar aarzelend de credits op zich nemen, hoewel hij best trots is op z'n werk, schrijft hij z'n successen net zo lief toe aan de maatschappij en diens ondersteuning. Zal best zijn, maar hij is toch echt de enige in KLM dienst in Muscat en hij krijgt zoiets niet per ongeluk en zeker niet zo vaak. Mijn indruk: hij is een serieuze, keiharde werker met een hoop kennis en bovendien een bijzonder (zacht)aardige persoonlijkheid. Hij heeft dan ook een enorm sociaal netwerk. Dat helpt in een land als Oman (waar niet trouwens).

## **Nederlandse molentjes**

Er hangen mooie Oud Hollandse tegeltjes aan een andere muur en als ik daar naar wijs begint Venu te glimlachen. Hij is vele keren in Nederland geweest voor cursussen en hij vindt het een prachtig land. Hij is tijdens al die keren van Noord naar Zuid en van Oost naar West door

Nederland gekruist. Natuurlijk naar al die typisch Nederlandse toeristische plekken, z'n huis staat vol met molentjes en klompjes, maar hij heeft bijvoorbeeld ook het sluiten van de Maeslantkering gezien, je weet wel, die 2 enorme witte armen bijna net zo lang als de Eiffeltoren. Goh, heb ik niet eens! (Nou, alleen in Madurodam dan).

### Rechtstreekse vlucht

Dan vertelt hij mij dat er volgende week een vergadering is met het regio management (de Gulf, Saudi-Arabië, Iran & Pakistan) met daarbij wat 'toppers' uit Nederland. De 'grote baas', mijnheer Bernard Aubreton, zal er ook bij zijn. Dat is een Fransman, want KLM en Air France zijn sinds 5 mei 2004 gefuseerd tot een holding maatschappij onder de naam Air France - KLM. Beide

maatschappijen opereren echter onafhankelijk en het predicaat 'koninklijk' van de KLM is nog steeds van kracht. Gelukkig maar, want voor de chauvinisten onder ons: KLM (opgericht in 1919) blijft de oudste onder zijn oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij. YES! Of ik ook even kom, vraagt Venu; leuk; kun je kennismaken en zij kunnen (weer die bescheidenheid) ongetwijfeld je vragen beter beantwoorden dan ik. Dat wil ik wel want, leve het internet, heb ik ondertussen informatie over die directe Amsterdam - Muscat verbinding dat weer nieuwe vragen oproept. Bijvoorbeeld: hoe komt het dat de reis respectievelijk 8,5 uur van Amsterdam naar Muscat en 10 uur dezelfde route terug duurt? M'n boerenverstand vindt dat lang. Blijkt dat de route een (kleine) omweg maakt over Kuwait waar een stopover is van een uur.

Het verschil in tijdsduur tussen de heenweg en terugweg heeft te maken met klimaatfactoren, als 'tegenwind'. Bovendien zie ik dat Martinair tegenwoordig ook rechtstreeks van Amsterdam naar Muscat vliegt (wist ik niet eens) en na even rekenen, blijkt dat zij er respectievelijk 6,5 en 7,5 uur over doen. Dat scheelt en dat komt omdat zij (echt) rechtstreeks naar Muscat vliegen als stop-over op hun route naar Thailand. Waarom zouden we dan voor KLM kiezen en niet voor

Martinair vraag ik aan de (overigens bijzonder sympathieke) heren en dames van KLM. Toegegeven, ik voel me behoorlijk bot want zo ben ik niet opgevoed, maar ik wil het toch weten en ben benieuwd in

**Het regioteam, v.l.n.r.: Bernard Aubreton, Venu Vansudevan, Irene de Graaff, Pardis Rohani, Maarten Nibbering en Bas Gerretsen.**



welke kronkels het gezelschap zich nu gaat wringen. Nou geen dus. Men snapt ook dat de consument niet achterlijk is. Er is geen echt vergelijk; beide maatschappijen bieden op dit traject een behoorlijk verschillend pakket aan waaruit je als reiziger een keuze kunt maken afhankelijk van wat je wenst en verwacht.

### Vershil KLM en Martinair

Wil je deze reis maken met een zekere mate van luxe, dan moet je bij de KLM zijn. De zitplaatsen zijn wat ruimer en er is een entertainmentsysteem aan boord met schermjes in de rugleuningen waar je je kinderen (oh zo handig) aan vast kunt plakken. Martinair heeft dat op dit traject niet, bovendien bieden ze met hun Boeing 767 alleen 'Economy plaatsen' aan. KLM vliegt op deze verbinding met de nieuwe Airbus 330 met 30 Business Class stoelen (en de



## عيادة القرم البيطرية Al Qurum Veterinary Clinic

Dr Elke Heitz (MRCVS)

- 24 hr Emergency Service - please call 92703273
- Fully Equipped Hospital
- House Calls by Appointment
- Consultations, Vaccinations and Operations
- Full Import and Export Service
- Pet Food, Treatments and Accessories

Building 1467, Way 1822,  
Selh al Maled Street, Qurum



Opening Hours: 8.30-1.30 and 3.30-7.00 (Weekdays), 8.30-1.00 (Thurs) Consulting Hours: 9-11 and 4-7 (Weekdays), 9-1 (Thurs)

Tel: 24562263

Fax: 24562804

info@muscat-vets.com

www.muscat-vets.com

daarbijbehorende privileges natuurlijk). Daarbij komt dat KLM 5 keer per week direct gaat vliegen en Martinair 2 keer per week. Bedankt KLM team; ik snap het nu, denk ik. Als complete leek wat betreft de luchtvaartindustrie, maar als onderhand doorgewinterd vliegreiziger (bestaat dat woord eigenlijk?) zie ik het plaatje wel voor me. Voor onze zonzakanties naar Spanje en Portugal hebben we meerdere keren met Martinair gevlogen. Het is gewoon wat je wilt: goedkoper (hoewel Bas Gerressen de Commercial Director van de regio toevoegt dat KLM niet per definitie duurder is dan Martinair; de laagste prijzen zijn vergelijkbaar), sneller (in dit geval dan), 'charterconcept'. Of, wat duurder en luxer, 'lijnvluchtconcept'. Voor elk wat wils. Venu sluit de zeer prettige ontmoeting af met zijn reeds welbekende vriendelijkheid en servicegerichtheid: bij vragen gewoon bellen en hij (en z'n team) regelen het. Het tel nr. is 24571747. Of je kunt langskomen op het kantoor naast de Al Bustan Bakery op de eerste verdieping. De koffie staat klaar. ■

**Sandra Kapoh**



**Vooraf tijdens de Ramadan worden er veel dadels gegeten. Mede daardoor is Annemarie zich wat meer gaan verdiepen in de dadels en wat daar bij komt kijken.**

### **De dadelpalm**

Sinds ik in Oman woon, ben ik helemaal ingepalmd door de dadelpalm. Het silhouet is zo kenmerkend voor Oman en vormt een leidmotief voor vele van mijn innerlijke roerselen. De rijpende vruchten van de dadels doen mij in de maanden juni altijd denken aan al die 'dates' die ik in mijn agenda heb staan, terwijl ik tijdens Ramadan bedenk hoe de Iftar al eeuwenlang wordt ingeluid met het voorzichtig genieten van deze voedzame dadel. De 'oogst' van Oman is vanoudsher tot op vandaag de dag te danken aan diezelfde dadels. Oman heeft dan ook een ideaal klimaat voor dadels, die het beste gedijen in gebieden waar lange zomers zijn met een relatief laag vochtigheidsgehalte, zachte winters en weinig regen. De Omaanse dadelpalmen groeien hoofdzakelijk in bergachtige gebieden zoals Nakhal, Nizwa, Rustaq, Sumail, Izki, Fanja, Al Dhahira en Buraimi. De beste kwaliteit dadel groeit in Sharkiya, waar je in het vroege seizoen de 'madhluki' en later in het seizoen de 'bournaringa' kwaliteit tegenkomt. Dadelpalmen groeien ook in de kuststreken van Oman, zoals in Quriyat, Sur, Batinah en Musandam. De kwaliteit van sommige dadels uit Oman staat international gezien zeer hoog aangeschreven (khlās, khasab, zabad, madhluki en qash qantara).

### **Levensboom**

Volgens Omaanse folklore staat de kop van de dadelpalm in vuur en vlam, terwijl de voeten in het water rusten. De dadelpalm schijnt in Oman langs de Batinah kustvlakte dan ook heel goed te gedijen. De dadelpalm staat overigens in het Arabisch te boek als de levensboom. De palm wordt al genoemd in de verzen van de Koran. Alhoewel er verschil van mening bestaat tussen historici over de tijd dat er een begin gemaakt is aan het cultiveren van dadelpalmen, lijkt men uit de op kleitabletten geschreven





verzen (Sumarian Gangleth Epic) te kunnen opmaken, dat er 3000 jaar voor Christus in Oman (Magan) al sprake was van het cultiveren van de palmboom. Zo'n honderd jaar na Christus was er overigens een bloeiende handel tussen Oman en India, waarbij de dadelhandel voor Oman verreweg het belangrijkste was. Ook vandaag de dag zorgen de palmbomen op agrarisch gebied nog steeds voor de grootste bron van inkomsten in Oman. Ongeveer acht miljoen palmbomen staan op 20.000 hectares land. Daarvan staan er 50 tot 60 procent in het Batinah gebied. Een dadelpalm kan 270 kilo dadels dragen en aan een enkele tros kan 12 kilo vruchten hangen.

### Gezond

Er zijn meer dan 40 dadelsoorten te vinden in Oman. Ze hebben een hoge voedingswaarde. Dadels bestaan voor 8% uit vezels, 70 % uit ongeraffineerde suiker (half glucose, half fructose) en er zit geen vet in. Weinig andere fruitsoorten hebben relatief zo'n hoog gehalte aan proteïnen (2.4 %). Ook zitten er in dadels 11 mineralen en 7 vitamines. Alle dragen zij bij aan een goede gezondheid. Iedereen zou hier dadels moeten toevoegen aan zijn dagelijkse dieet.

Binnen de Omaanse samenleving heeft de dadel een grote sociale en economische betekenis. Mensen bezitten dadelpalmen en de oogst kan voor persoonlijk gebruik of voor de handel benut worden. De rechten om te oogsten kunnen doorverkocht worden. Zo kun je op de markten in de oogsttijden bedoeïenen aantreffen, die aan het onderhandelen zijn over de prijs over de door hun te oogsten bomen. Eigendomsrechten van de dadelpalmen gaan overigens van generatie op generatie en zijn gestoeld op de islamitische wetgeving. Daarbij spelen waterrechten ook een grote rol. De bevloeiing van de palmen gebeurt vaak door gemeenschappelijke falaj systemen.

### Oogst

De jaarlijkse dadeloogst begint in juni, net als de hitte in Oman toeslaat. In steden en dorpen komen de mensen bijeen om te picknicken en om samen te oogsten. De technieken die daarbij

gebruikt worden zijn eeuwenoud en er is wat dat betreft weinig of niets veranderd. Dadels rijpen in vijf stadia, die alle een eigen naam hebben. De kleinste en onrijpe vruchten heten 'ankaziz' of 'nabt'. Het harde groene fruit daarna heet 'khalal' en wordt gegeten als groente. Eind mei beginnen de vruchten te rijpen en worden de dadels oranje of rood, afhankelijk van de variëteit. Dit noemt men 'bisr'. Daarna begint het 'tabsil' seizoen, waarin andere variëteiten worden geoogst die in speciale grote koperen potten worden gekookt. Daarna worden ze vijf dagen in de zon te drogen gelegd en tot slot in palmbladerzakken verpakt. Na het 'bisr' stadium volgt het 'rutab' stadium. De dadels zijn dan inmiddels bruiner aan het worden en als ze uiteindelijk helemaal rijp zijn, staan ze te boek als 'tumur'. De beste kwaliteit zijn de dadels uit de 'rutub' fase, dus als ze net aan het bruinen zijn. Bijzonder is ook om te weten dat tijdens het oogsten van de dadels voornamelijk gebruik wordt gemaakt van materialen die afkomstig zijn van diezelfde palmboom: touwen, gereedschap, manden, transportmiddelen etc. Niet alleen bij de dadeloogst, maar ook in de visserij, landbouw en veeteelt en in de bouw worden delen van de palmboom gebruikt. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan opgelost worden door een deel van die palmboom te benutten.

### Stroop

Om wat dichterbij huis te blijven, wil ik ook wijzen op de vele mogelijkheden die de dadel in uw keuken kan gaan spelen. De Nederlandse stroop zou ik als ik u was meteen vervangen door de overal volop verkrijgbare dadelsiroop en terwijl ik nu op mijn 5e dadel kauw, bedenk ik mij, dat diezelfde dadelstroop gevoelsmatig dichtbij de appelstroop komt, maar dan heel anders. Via de redactie, kan ik u ook voorzien van zeer gevarieerde dadelrecepten. ■

### Annemarie de Jong

#### Dadeltaart voor 12 personen

##### Ingrediënten:

325 gram boter  
 1 kopje kristalsuiker  
 1 ei  
 450 gram dadels  
 250 gram mariakaakjes  
 evt. kokosrasp

Materialen: platte vorm of springvorm, pannetje, keukenmachine.

Bereiden: In de keukenmachine de dadels fijnmalen. Botersmelten met de suiker. Van het vuur halen en het ei er doorheen mengen. Mariakoekjes fijnstampen. Aan dadelbrij toevoegen. Het geheel in een platte vorm uitspreiden en eventueel bestrooien met kokosrasp. Af laten koelen in de koelkast.

# Hoe komen toch die pepernoten in mijn schoen?



allo Allemaal,

Dit jaar ben ik door juffrouw Hilde gevraagd om een stukje voor de Raskrabbel te schrijven. Moeilijk hoor! Normaal hoef ik alleen maar door schoorstenen of CV-ketels te kruipen, en dat is een stuk gemakkelijker...

Maar Sinterklaas kreeg dit jaar een paar brieven uit Oman met de vraag of hij wel weer langskomt (natuurlijk wel!) en of hij dan ook weer van die lekkere pepernoten meeneemt! En daarom willen we even uitleggen hoe jullie in Oman elk jaar weer aan die lekkere pepernoten komen!

Je zou zeggen: "Dat is simpel, Sinterklaas neemt die gewoon uit Spanje mee op de boot...Maar weet je wel hoeveel kindertjes er in Oman wonen? En heb je ook gezien hoe klein de pakjesboten zijn waar we elk jaar mee naar Oman varen? Als we alle pepernoten die we elk jaar in Muscat en Sohar en Sur rondstrooien en in schoentjes stoppen op de boot mee zouden moeten nemen dan zouden ze zinken als een baksteen! Op die boten nemen we dus



precies genoeg mee voor de aankomst (achtendertigduizendvierhonderdneuentwintig pepernoten), en geen pepernootje meer dan dat.

En dus heeft Sinterklaas al jaren lang een heel slimme manier om de pepernoten tóch in Muscat te krijgen... Daar gebruikt hij een grotere boot voor! Ja, nou hóór ik je zeggen dat dat logisch is, maar het zit ingewikkelder in elkaar dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Kijk, Sinterklaas stuurt de pepernoten namelijk per vrachtschip naar Oman. Hij heeft er hier altijd zo veel nodig dat hij dat beter kan doen dan ze per vliegtuig of kameel te verschepen. Want als onze boot het gewicht al niet aankan, dan heb je vast een van die nieuwe superAirbussen nodig, of een hele kudde kamelen, om alles hier te krijgen, en weet je wel niet hoeveel dat kost? Sinterklaas is wel goed, maar natuurlijk niet helemaal



gek. De nootjes gaan dus in een container en die gaat op een vrachtschip. Maar voordat dat allemaal geregeld is! Man oh man oman, wat een werk is dat.... Want eerst moeten de pepernootjes gebakken worden en in de pepernotenzakken gedaan worden. Dat is al het eerste probleem, want zo'n vrachtboot is l...a...n...g...z...a...a...m. Dus al ver voordat Sint zijn kleren voor de trip naar Nederland in de koffer stopt, zeuren de pepernotenpieten de pepernotenbakkerspieten al aan hun hoofd of ze "ah toe nou asjeblijft" alvast viermiljoenzeshondervierentwintigduizendzevenhonderdachtenzestig pepernootjes willen bakken... Die pepernotenbakkerspieten zijn dan nog helemaal niet met hun hoofd bij het komende Sinterklaasfeest, want dat vragen de pepernotenpieten al ergens in de zomer. Nee, die pepernotenbakkerspieten liggen dan nog in hun zwembroek op het strand van Marbella bij te bruinen, en die hebben echt helemáál geen zin om al die kleine bruine "bolletjes" in elkaar te kneden. Maar met een gezonde dosis overtuigingskracht ("He toe nou!") en de nodige dreigementen ("Ik ga het Sinterklaas zeggen hoor!") weten we de pepernotenbakkerspieten toch over te halen een extra vroeg setje pepernoten voor Oman te bakken. Maar dan... dan moeten die een boot op! Dus de pepernotenpieten gaan met een hele grote pepernoten auto naar de pepernotenfabriek, halen de pepernoten op, laden de pepernotenauto vol met pepernoten en gaan dan op zoek naar een pepernotencontainer. Dat zoeken is ook al zo'n karwei. De pepernotenpieten vragen hier eens rond, daar eens rond, want waar haal je zo gauw een container vandaan?

Gelukkig zijn er elk jaar weer mensen die naar Oman verhuizen nadat de pepernoten gebakken zijn. Deze mensen hebben vaak genoeg ruimte in hun container om alle viermiljoenzeshonderdvierentwintigduizendzevenhonderdachtenzestig pepernootjes een plekje te geven. Natuurlijk moet hun container wel op tijd in Oman aankomen om alle pepernootjes er weer uit te kunnen halen voordat Sinterklaas aankomt, en dat kan wel eens spannend zijn. Maar gelukkig zijn de pepernoten tot nog toe altijd op tijd in de haven van Muttrah! Daar komen de speciale pepernotenopvangpieten dan de pepernootjes uit de container halen. Dat kan nog een heel zoekwerk worden, en vaak moeten de pieten daarvoor even rondvragen: "In welke container zitten de pepernoten? Er staan er hier wel twintig!" Maar uiteindelijk komt ook dat weer goed... En dan moeten de pepernoten in een speciale pepernotenkelder worden bewaard totdat het tijd is voor de aankomst van Sint. Dan worden ze nog een keer geproefd door de pepernotenpieten om te controleren dat ze nog helemaal vers zijn, zodat uiteindelijk de viermiljoenzeshondervierentwintigduizendzevenhonderdeenenzestig pepernootjes helemaal klaar zijn om op te eten! En als de Sint dan eindelijk in Oman komt, dan kunnen de strooipietjes die hij meegenomen heeft die overheerlijke pepernoten volop rondstrooien en in schoentjes stoppen... En wij pepernotenpieten vinden dat prima. Zolang ze maar een handje voor ons overhouden! Want na al dat harde werk vind ik dat de pepernotenpieten ook wel een hapje verdiend hebben...

Oranje Zwarte Piet

**Verwelkom uw Familie en Kennissen**

**Per KLM vanaf Amsterdam**

**Naar Muscat of Dubai**

**RoyalTours**

The Netherlands

**Reeds meer dan 20 jaar uw specialist**

**HOOFDSTRAAT 19 2406 GD ALPHEN A/D RIJN**

**TEL. +31-172-425300 FAX +31-172-475444**

**[www.royaltours.nl](http://www.royaltours.nl)**

**email: [royalint@euronet.nl](mailto:royalint@euronet.nl)**

BLANC DE BLANC







# Rijles

door Raskrabbels eigen anonieme correspondent

## Het Omannetje

"Alhoewel een Nederlands rijbewijs garant staat voor het probleemloos bemachtigen van een Omaanse versie, ontquam ik een aantal jaren geleden toch niet aan de verplichting om, op verzoek van een van onze opdrachtgevers, een cursus "defensive driving" te volgen. "Defensive driving" is: je aan de regels houden, snelheid in acht nemen, voorrang verlenen, vaart minderen voor een groen verkeerslicht omdat het elk moment op oranje kan springen, etc. Ik was toen van mening dat er, gezien de talloze kamikaze acties en circus stunts om mij heen, eerst een paar duizend andere 'chauffeurs' die cursus vóór mij zouden moeten volgen en ben in de tussentijd niet van mening veranderd... Maar goed, ik besloot dat het mijn rijstijl, die gedurende de tien jaar daarvoor voornamelijk in Amsterdam en omgeving was gevormd, wellicht geen kwaad zou doen en dus vroeg ik mijn secretaresse om een plekje bij de eerstvolgende cursus te reserveren.

"Dinsdag, kwart over zeven, trainingsinstituut naast de moskee" stond er vervolgens op het briefje dat ik een dag later op mijn bureau vond. Ik kon er niet meer onderuit ...

Het is dinsdag en om kwart voor zeven ga ik op pad, althans, ik doe een poging om op pad te gaan want na vijf minuten rij ik me vast in een heuse file. Ik weet niet hoe een rode lap op een kameel werkt maar een file doet dat bij mij in elk geval nog een graadje erger en het feit dat ik nog geen

defensive driving cursus heb gevolgd, weerhoud me er dan ook niet van om behoorlijk geïrriteerd te raken... Stukje vluchtstrook, binnendoortje en vervolgens door al het één-richting verkeer geen kant meer op kunnen, terwijl in mijn ooghoek de snelweg die ik zojuist heb verlaten gestaag in beweging komt... Iets voor half acht parkeer ik uiteindelijk mijn auto voor het trainings-instituut en wandel de moskee binnen. Mijn vergissing toch vrij snel bemerkt, draai ik me om, doe m'n schoenen weer aan en loop naar het naast gelegen instituut dat nog potdicht blijkt te zitten. Ik raadpleeg mijn briefje dat toch echt zegt 'dinsdagochtend, kwart over zeven'. Mijn horloge zegt 'dinsdagochtend half acht'... het zal toch geen dag achter lopen...? Nee hoor, want even later arriveert Faiza, van de receptie, verbaasd dat er al iemand voor de deur staat. "O, kwart over zeven, ja, dat is voor de Omani, dan weten we zeker dat ze er om acht uur zijn..." (Tja ik was hier pas drie weken).

Om half negen wacht ik nog steeds op drie andere cursisten en vooral op de instructeur. Ongeduldig kijk ik naar Faiza die belooft dat ze even zal bellen (later hoor ik van mijn secretaresse dat ze om half negen een telefoontje kreeg van het trainings-instituut om te vragen waar Mister Omannetje bleef...) en wat blijkt: de instructeur is al drie dagen ziek, de cursus is afgelast en ik zal een andere keer

**Ongelukkig lachend en met dichtgeknepen billen, moet ik me dwingen om niet als een volleerd instructeur het stuur te grijpen.**

moeten terugkomen. Ik besluit echter dat mijn tijd te kostbaar is en dat ik me niet voor niks mentaal op deze test heb voorbereid. Ik vraag dan ook of ze iemand anders kunnen ritselen die de cursus kan geven. "Desnoods geef ik 'm aan mezelf" opper ik nog. Een minuutje of wat later is mijn redding daar: Mister Hattali. Hattali is nu weliswaar sales manager van het instituut maar

heeft in het verleden de cursus wel eens gegeven. Ik geloof er niks van maar aangezien ik er zelf om heb gevraagd, neem ik het aanbod gretig aan. Twee kopjes Nescafé (met melk) later, zijn we aan de gang; Hattali als leraar en ik als enige cursist. Hij opent met de mededeling dat hij zich eerst zal voorstellen en dat daarna iedereen om de beurt de kans krijgt om hetzelfde te doen... Als hij mijn kant op kijkt kan ik het niet laten om, al om mij heen kijkend, te vragen of ik al aan de beurt ben...

De cursus bestaat uit tien modules theorie, een examen en een rijvaardigheidstest, verdeeld over twee hele dagen. Na drie seconden in de eerste module begrijp ik dat Hattali misschien wel eens van de cursus heeft gehoord, hem hoogstens zelfs wel eens heeft verkocht, maar zeker nog nooit heeft gedoceerd. De arme man schrikt van elke nieuwe presentatie sheet, heeft vervolgens niet echt een idee

waarover hij het moet hebben en geeft met zijn gegaap aan dat het eerste gebed best een uurtje later had gemogen. Ook heb ik een beetje moeite om zijn Engels te verstaan totdat ik erachter kom dat hij al een tijdje in

het Arabisch aan de gang is. De plaatjes en de sheets spreken echter voor zich en dus pretendeer ik zijn Arabisch vloeiend te verstaan. Ik laat mij ook af en toe gelden met een ongerept maar waarschijnlijk misplaatst shukran en a'salaam aleikum en wordt even zovele keren beleefd door Hattali beantwoord.

Enfin, om een lang verhaal en een erg lange ochtend kort te maken: het lukt mij om Hattali nog voor twee uur 's middags door alle tien de modules heen te loodsen. Het tempo ligt hoog en ik vraag me af of hij het bij kan houden maar voordat hij het in de gaten heeft zijn we klaar voor het theorie-examen. Hattali stelt voor om daar morgenvroeg mee verder te gaan maar kan ook leven met mijn voorstel om het nu maar te doen. "Ik wil weg hier!", hoor ik hem denken. Even later ben ik met 13 uit 15 geslaagd en op mijn horloge kijkend probeer ik nog: "Wat denk je Hattali, zullen we de rijvaardigheidstest nog even doen? Hoef ik morgen niet terug te komen... ". Maar helaas, Hattali heeft al een langere dag gemaakt dan normaal en wil naar huis. Het duizelt hem een beetje vermoed ik en met een haastig "morgenvroeg kwart over zeven" piept hij er tussenuit.

De volgende dag arriveer ik om acht uur bij het instituut en niet veel later stap ik bij Hattali in zijn les-auto (ik heb voor de zekerheid mijn verzekering gebeld en ik ben gedekt...). Het eerste stuk zal hij rijden en het is aan mij om

goed op te letten hoe het moet. Als Hattali de parkeerplaats verlaat meen ik een paar piepende bandjes te horen maar dat moet verbeelding zijn. Als hij even later echter met een gangetje van 70 km/u door een woonwijk scheurt waar 35 de limiet is, besluit ik om maar even goed te kijken hoe het niet moet. Zonder blikken of blozen beantwoordt hij een inkomend telefoontje onderwijl de auto met zijn knie onder het stuur op de weg houdend. Het 'op de weg houden' lukt hem heel aardig al heb ik het vermoeden dat hij zijn best doet om de middenstreep zo precies mogelijk tussen de wielen te laten doorschieten. Ongelukkig lachend en met dichtgeknepen billen, want het is toch echt geen tweebaansweg, moet ik me dwingen om niet als een volleerd instructeur het stuur te grijpen. Als hij uiteindelijk zijn leesbril verwisseld voor zijn 'o-zijn-we-hier-bril' word ik iets rustiger. Ook Hattali is zichtbaar tevreden met de brillenwissel en we

## *Als hij uiteindelijk zijn leesbril verwisseld voor zijn 'o-zijn-we-hier-bril' word ik iets rustiger.*

blijven zonder problemen op de rechter weghelft. Even later wisselen we, niet in de laatste plaats op mijn verzoek, van plaats en mag ik invoegen op de snelweg om er de eerste 30 kilometer niet meer vanaf te hoeven. Op de parallel lopende kustweg mag ik dezelfde 30 kilometer weer terug rijden. We zijn net voorbij Seeb als ik een ratelend geluid in de motor meen te horen...

Voorzichtig minder ik vaart en net voordat ik tot stilstand ben gekomen ontdek ik de herkomst van het geluid: naast mij is Hattali in slaap gesukkeld en zijn gesnurk lijkt sprekend op een slecht afgestelde V-snaar. Langzaam, om hem niet wakker te maken, rij ik verder totdat ik in de buurt van het instituut een drempeltje gebruik om hem uit dromenland terug te halen. Ik vraag of hij genoeg heeft gezien. Dat heeft ie wel, maar het is nog geen tien uur en we kunnen pas om twaalf uur weer bij het instituut verschijnen; de test moet namelijk officieel drie uur duren! Ik stel dan maar voor om ergens een kopje koffie te gaan drinken en daar is Hattali het gelukkig roerend mee eens. Uiteindelijk krijg ik hem een klein uurtje later zover dat "vast niemand het in de gaten heeft als we iets eerder terug zijn" en nog voor de middag vertrek ik met mijn diploma op zak terug naar m'n werk, een boel wijzer maar geen steek geleerd. ■

### **Omannetje**



Spencer Platt

## Een foto zegt meer dan duizend woorden

In samenwerking met de Nederlandse ambassade is van 3 tot en met 8 november de World Press Photo tentoonstelling 2007 te zien in de Omani Society for Fine Arts in Muscat. Deze reizende tentoonstelling is het resultaat van de jaarlijkse wereldwijde wedstrijd persfotografie. Er werden ruim 78.000 foto's ingezonden. Een internationale jury selecteert hieruit ruim 200 foto's die in de vorm van een tentoonstelling een heel jaar de wereld rondreizen. Naast het houden van de wedstrijd is het doel van de organisatie om de fotojournalistiek te stimuleren. Het is niet de eerste keer dat de World Press Photo haar tentoonstelling in Oman laat zien. In 1997 werd deze gehouden in het Al-Harty Complex en werd geopend door de toenmalige minister van Cultuur. De tentoonstelling accepteert geen restricties ten aanzien van het beeldmateriaal. Alle beelden moeten worden getoond. Jeroen Visser van WorldPressPhoto hoopt dat de tentoonstelling een steun in de rug voor lokale fotografen zal betekenen. Hopelijk zal het ook inspireren. Voor het publiek is het ook belangrijk, misschien is het voor velen de eerste keer dat ze met dit soort internationale wereldlijke beelden in aanraking komen. Hun wereld wordt er hopelijk een stuk groter van.

## Verschillende categorieën

De wedstrijd bestaat uit tien verschillende categorieën, zoals sport, dagelijks leven maar ook portretten. Daarnaast is er een foto van het jaar. De winnaar van dit jaar is de Amerikaan Spencer Platt (zie foto hierboven). Zijn foto ademt contradictie uit en toont een groep Libanese jongeren die in een rode cabrio in een door Israël gebombardeerde wijk rijdt in het zuiden van Beirut. De tentoonstelling is historisch zeer van belang omdat het de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in beeld brengt. En een foto zegt nog altijd meer dan duizend woorden. Het zijn geen vrolijke foto's want 2006 laat veel leed zien. De selectie brengt vaak schrijnende momenten die compositorisch en esthetisch wel zeer 'mooi' ogen. Zoals de huwelijksfoto van de Amerikaanse Ty Ziegel en Renee Kline (Nina Berman; eerste prijs portretten singles). Deze bezorgt me een brok in de keel. Ziegel is het slachtoffer van een zelfmoordaanslag tijdens zijn missie in Irak. Het is een foto die je bijvoorbeeld niet zomaar in de Raskrabbel afdruckt.

Je kan de foto's zien op [www.worldpressphoto.org](http://www.worldpressphoto.org) en je kan hier ook vinden welke landen de tentoonstelling hierna nog zal bezoeken.

Hilde van der Sterren



# Uit in de regio



28 november 2007 Dubai Tennis Stadium  
(+971 4 282 412) Foreigner speelt in Dubai  
als onderdeel van hun Alive And Kickin'  
World Tour



18-22 december Crowne Plaza  
Dubai (+971 4 331 1111)  
Pinocchio. Een pantomime  
met het originele script en  
muziek geschreven door  
James Williams; gebaseerd om  
het orgininele verhaal van een  
jongens pop die tot leven komt



22 december – 4 januari  
Madinat Theatre, Dubai  
(+971 4 366 6546)  
Cinderella, een show  
voor de hele familie



30 november -1 december  
Dubai Exiles Rugby Ground  
Dubai (+971 4 333 1198)  
The Emirates Airline Dubai  
Rugby Sevens



16-17 november Dubai  
Autodrome Dubai (+971 4 367  
8700) 2007 Dubai Motorsports  
Festival



21-24 november Madinat  
theatre Dubai (+971 4 366  
6546) Encore! Richland  
Properties presenteert Encore!  
starring London's Top West End  
Musical Performers Annette Yeo  
(Mamma Mia), Jaime Farr (Mary  
Poppins), Earl Carpenter (The  
Phantom Of The Opera), David  
Shannon (Miss Saigon)



14-18 november Dubai  
International Convention and  
Exhibition Centre (+971 4  
332 1000) The middle East  
International Motor Show

# VAN CASABLANCA NAAR MUSCAT

**Aafje en Tobias Hootsen zijn verhuisd van Casablanca naar Muscat. In deze nieuwe rubriek komen verhalen te staan van mensen die van of juist naar Muscat verhuisden.**



Ondergaande zon in Casablanca

De grote droom van Tobias was wonen en werken in het buitenland. Mijne niet zo, ik had het goed naar mijn zin in Nederland. Dat het niet zo'n vaart zou lopen was een verkeerde gedachte want na 2 jaar werken bij Heineken werd hij gevraagd om naar Marokko te verhuizen.

## **Van Utrecht naar Marokko**

Wij woonden in Lombok in Utrecht en veel van onze burens waren Marokkanen. Die reageerden met verbazing: "Aafje, Casablanca is wel heel druk hoor!" En ja daar hadden ze gelijk in. Het verkeer is één grote chaos: Bussen die afgekeurd waren in Frankrijk rijden zonder enig onderhoud in Marokko verder in grote roetwolken. Elke dag kwam je wel een auto tegen die in Nederland al decennia geleden op de schroothoop was beland. Het beladen van een vrachtwagen lijkt geen grote chaos, het beladen van een vrachtwagen lijkt geen limiet te hebben en door de grote roetwolken kan je soms niet eens meer de auto zien. In eerste instantie durfde ik niet in de auto te stappen. Ineens begreep ik de expat vrouwen met een chauffeur. Toch maar gedaan en na een paar keer van de weg te zijn gedrukt het onder de knie gekregen: één hand aan het stuur en de andere hand op de toeter.

## **Werken**

In Marokko is het grote geld in handen van een klein percentage van de bevolking. De middenklasse komt nu een beetje op maar het grootste percentage is arm. Er wordt veel gebedeld op straat, bij het stoplicht en zelfs aan de deur. De werkeloosheid is enorm. Voor mij was het dan ook niet makkelijk om een baan te vinden. Gelukkig kon ik parttime aan de slag bij het Nederlands consulaat generaal. Maar er is ook verborgen werkeloosheid. Iedereen heeft een bewaker, maar echt gevaarlijk is het niet. Overal waar je wil parkeren komt er een "gardien de la voiture" je helpen met in- en uitparkeren en hij bewaakt je auto. Dit voor het luttele bedrag van €0,20! Boodschappendragers helpen je bij de supermarkt en op de markt, en bij straatverkopers kan je terecht voor een echte nep Louis Vuitton tas en Chanel zonnebrillen.

## **Wonen**

Het huis waar we in woonden was wit (verrassend) en ruim 3x zo groot al ons huis in Nederland. Heerlijk zoveel ruimte. Maar ook hier werd je weer geconfronteerd met de armoede. Elke wijk heeft wel zijn eigen krottenwijkje. Leegstaande huizen

of onbebouwde stukken land worden bezet door dakloze families. Hier in Oman is de armoede veel meer verborgen. Iedereen woont in een huis en die zien er redelijk goed uit. Het lijkt of armoede bijna niet bestaat. Boodschappen doen kostte veel tijd. Naar verschillende supermarkten om het hele lijstje af te vinken en naar de markt voor groenten en fruit. Voor een paar euro kocht ik tassen vol. Wel seizoensgebonden maar het gematigde klimaat met vele zonuren is goed voor de groenten- en fruitteelt met bijvoorbeeld mooie rode tomaten als resultaat, heel anders dan die verschrompelde, groene van hier.

Net als Oman is Marokko een islamitisch land. Door elke zin af te sluiten met "Insjallah" werd dit benadrukt. Erg frustrerend voor een praktisch ingestelde Nederlandse. Hier heb ik nu kennis gemaakt met de Indiërs en het schudden van hun hoofd. Het geen "ja" en geen "nee" knikken is weer een hele nieuwe methode om mij duidelijk te maken: misschien kom ik morgen, misschien ook niet, maar ik kan er echt niks aan doen als ik niet op kom dagen. Het straatbeeld wordt getekend door de vele moskees. Wat dan wel weer verbazend is, is dat er een grote diversiteit is aan hoe de vrouwen gekleed gaan. Van minirok met blote buik to burka. Vaak is het: hoe rijker, hoe "losser in de hoofddoek". Hier is het onderscheid van wel of geen Omani/moslim zijn wel erg duidelijk doordat iedereen zich traditioneel kleedt. Helaas is radicalisering in Marokko een probleem. Vóór ons vertrek half april j.l., waren wij nog getuige van twee zelfmoordaanslagen. Ze waren slecht georganiseerd dus hadden geen grote gevolgen maar de schrik zat er wel in. Gelukkig merk ik daar tot op heden hier niks van.

*Kasbah route Zuid Marokko*



*Hassan II moskee*

## **Reizen**

In Marokko hebben wij veel gereisd. Zeker in de beginperiode toen wij nog met z'n 2-en waren en veel bezoek kregen uit Nederland. Marokko is één van de meest gefotografeerde landen in de wereld. Als je een aantal uren in de auto rijdt verandert het landschap een paar keer. Van droge, zand/rotsachtige vlakten tot groene oasen en van een grote moderne metropool als Casablanca tot een klein dorpje bestaande uit lemen huisjes. Het hoogtepunt van onze reizen is toch wel Marrakesh. De medina met haar souks is een waar doolhof. Bij elk bezoek vind je weer nieuwe winkeltjes met het mooiste handwerk. 's Avonds bij zonsondergang wordt het drukker en drukker op Place Jamaa el Fna, het grootste plein van Marrakesh. Je kan er eten, je laten beschilderen met henna, je toekomst laten voorspellen, naar de medicijnman, tandarts of slangenbezweerder. Een waar duizend-en-1-nacht spektakel. Het nachtleven is zeer uitgebreid. Te kust en te keur aan restaurants en clubs, voor ieder wat wils, tot diep in de nacht. Dat is hier wel anders.

## **Muscat**

Na 3 jaar wilden wij iets nieuws en weer verder. Oman is de nieuwe uitdaging geworden. Nog even snel getrouwd in Nederland terwijl de container onderweg was en half mei kwamen wij hier aan. Net op tijd voor GONU. Door het huis uit te vluchten en bij

de net ontmoette familie van Tuyll te overnachten was de eerste vriendschap een feit. Zo zijn de sociale contacten aardig snel uitgegroeid tot een heus druk sociaal leven. In Marokko woonden weinig Nederlanders, was er geen Holland comité en werd er weinig georganiseerd. Onze sociale kring was erg internationaal, heel leuk, maar Nederlanders leren kennen (met een beetje hulp van de weergoden) gaat toch een stuk vlotter. Muscat ervaar ik als heel rustig en georganiseerd, eigenlijk een beetje saai maar heerlijk om de komende 2 à 3 jaar te wonen met het gezin, want het leven is hier alles behalve zwaar.



Eten op Place Jamaa El Fna

**Aafje Hootsen-Giskes**

# oranjebal 2008

donderdag 13 maart

weet jij het thema?

mail het naar [oranjebaloman@gmail.com](mailto:oranjebaloman@gmail.com) en

win.....

winnaars worden bekend gemaakt

tijdens de Nieuwjaarsduik

**douglas gera hans harald hilleke judith karen kees tobias**

sponsored by  TROS



# Kinderboeken

*Ceciel gaat een vaste column voor de Raskrabbel schrijven over kinderboeken.*



Dit is hét boek voor kinderen die in Nederland op vakantie gaan. Schrijfster Debby Smits heeft in haar boek zoveel leuke uitstapjes verzameld, dat er altijd wel iets in de buurt is. Achter in het boek zijn alle adressen per provincie opgenomen.

De grote kracht van dit boek vind ik het uitgangspunt dat je ook in Nederland heel spannende reizen kunt maken. Debby Smits kiest daarbij voor een mooi verhaal. Als vader en moeder voor zaken naar het buitenland gaan, logeren Pim en Trijntje bij opa Stef. Eerst hebben ze daar niet zo'n zin in. Ze willen ook naar het buitenland. Maar opa Stef heeft een Bolbo, een zelfgemaakte eierdop op wielen, die kan rijden, varen én vliegen. Met z'n drieën reizen ze heel Nederland rond, en ze vertellen over alles wat ze zien en meemaken. Alle provincies komen een voor een aan bod, maar in het verhaal is dat heel subtiel verwerkt. Zo is het inderdaad een spannend reisverhaal, in plaats van een aardrijkskundeboek. Onderaan elke pagina staan uitgaanstips en leuke feiten over de betreffende provincie. Maar in het verhaal erboven, staan de avonturen centraal. Elk avontuur telt zes à zeven pagina's en er zijn paginagrote kleurige tekeningen. De tekst is heel goed leesbaar en modern. 'Is Nederland echt zo plat?' is écht een levendig reisboek, waarin van alles te kijken, te lezen en te ontdekken valt.

Iedereen weet hoe Pippi haar spaghetti eet (schrijfster Rianne Buis en Astrid Lindgren). Met tomatensaus en een schaar. Dit boek is vooral leuk, omdat elk gerecht begint met een kort verhaal. De instructies zijn duidelijk en overzichtelijk. De gerechten zullen kinderen aanspreken omdat ze in het 'smaakgebied' van de kinderen vallen. Onderaan de bladzijde vind je tips om je gerecht nog meer te laten uitkomen. Een leuk boek voor kinderen onder de 12 jaar. Mocht je iemand nodig hebben om een gerecht te proeven, dan bel je me maar en kom ik graag langs!



Door kinderen voor te lezen krijgen ze al snel door dat:

- boekentaal iets heel anders is dan spreektaal en schrijftaal.
- hun woordenschat groter wordt
- ze andere woorden ter beschikking krijgen om zich uit te drukken
- hoe anderen over iets denken
- het je fantasie prikkelt

Voorlezen is niet gebonden aan een leeftijd. Hoe vaak word je zelf niet iets voorgelezen, uit de krant, een blad of boek.

Lezen is voor de meesten van ons een leuke en ontspannende bezigheid. Wie herinnert zich niet het krijgen van een boek? Het languit op de grond liggen en plaatjes kijken? Voorgelezen worden door je vader, moeder, opa, oma, juf of meester? Zelf lezen op een door jou uitgezocht plekje? De krant voor je op tafel en lezen maar?

Er zijn een aantal uitgeverij, die speciaal voor kinderen bladen uitgeven. Hieronder vindt u een aantal van die uitgeverij. Het is altijd de moeite waard om die eens te bezoeken. Veel plezier hierbij.

[www.malmberg.nl](http://www.malmberg.nl)  
[www.bigballoon.nl](http://www.bigballoon.nl)  
[www.boektoppers.nl](http://www.boektoppers.nl)  
[www.pippo.nl](http://www.pippo.nl)  
[www.pompoen.nl](http://www.pompoen.nl)  
[www.kimio.nl](http://www.kimio.nl)  
[www.averbode.nl](http://www.averbode.nl)

[www.kinderboekenpost](http://www.kinderboekenpost)

Dit blad komt 4 keer per jaar uit. Er is geen afname verplicht. Geeft veel informatie over boeken. Ongeveer 50 boeken, zowel voor jonge kinderen als de iets oudere kinderen per uitgave. De boeken kunnen verzonden worden naar expatmail. Bestellen per e-mail is mogelijk.

Ceciel van Rhee



# Trips

## Eid vakantie in Abu Dhabi en Al Ain

*Dit is een nieuwe rubriek waarin (korte) trips in de omgeving van Oman worden beschreven.*

Omdat onze vier kleine kinderen zich niet al te goed weten te gedragen tijdens vliegreizen, besloten we tijdens de Eid-vakantie dicht bij huis te blijven. We gingen een paar dagen naar Abu Dhabi en op de terugweg stopten we in Al Ain. Na consult bij de Omaanse en expat-collega's over welke grensovergang te nemen, of Buraimi (vervelende kronkelweg, kans om te verdwalen, bijzonder trage ambtenaren) of Hatta (snelle weg waar we bekend mee zijn, maar wel een stukje langer) gekozen voor de laatste. Fout, voor ons stopten drie touringcars met Indiërs en we hebben zo'n 2 uur in de rij gestaan...pffff...lang leve de Dvd-speler in de auto. De weg vanaf Dubai naar Abu Dhabi is recent aangelegd, telt zes banen en was op deze vrijdagochtend helemaal leeg. Op dat soort momenten zou Kees willen dat hij een Ferrari had, maar daar passen de kinderen en de Dvd-speler niet zo lekker in.

### Sheraton beach resort

Eenmaal in Abu Dhabi aangekomen na een reis van 7 (!) uur checkten we in in het Sheraton beach resort, dat voor de aanleg van de corniche road (wederom 6 baans) prachtig gelegen was in een baai met een idyllisch privé strand. Nu loopt

deze snelweg als een brug over de baai en heb je vanaf het "strand" geen uitzicht meer op zee. Niet getreurd het kinderzwembad was geweldig. Ondiep genoeg voor de kleintjes om lekker te kunnen spelen, verderop diep genoeg voor een fantastische waterglijbaan (zie foto). De absolute topper van het Sheraton was het seafood restaurant.

### Abu Dhabi

Even een korte indruk van de hoogtepunten van Abu Dhabi stad, zoals ervaren door ons, dus geen informatie over hippe nachtclubs en ranzige barretjes. Er schijnt een aardig heritage dorp te zijn, maar dat hebben we niet bezocht. Rotana beach hotel biedt dagpassen aan voor degene die een business hotel hebben geboekt zonder geweldig zwembad. Ikea heeft er zijn deuren geopend en uiteraard de malls, de Marina Mall en de Abu Dhabi Mall. Beide staan in de schaduw van de Emirates Mall en de Ibn Batuta Mall in Dubai, maar zeker een bezoek waard.

### Al Ain

Na drie nachten reden we door naar Al Ain, waar we overnachtten in het Mercure hotel op Jebel Hafeet. Al Ain is een kleine Arabische stad nabij de grens met



## Vacature

Oman. Het Mercure hotel heeft door zijn ligging een zeer aangename temperatuur in de zomermaanden. Het heeft drie hele coole waterglijbanen voor de kids. De kamers zijn 50 OR per nacht en er zijn vier gasten per kamer toegestaan. Wij boekten via bookings.com en we betaalden slechts 36 OR per nacht. Ik heb de ervaring dat deze site meestal lagere tarieven heeft.



Cara Nieuwenkamp op de kamelenmarkt

Al Ain heeft een dierentuin die we tot onze spijt niet hebben bezocht. Wij verwachtten arme dieren met een slechte conditie in eenzame opsluiting. Het tegendeel bleek waar volgens de familie Koper. Wijzelf hebben nog een kamelenmarkt bezocht met honderden kamelen, waar de kinderen o.a. konden kijken bij het melken. Verder hebben we de "groene berg" bekeken, een kunstmatig aangelegd meer met daarom heen met gras ingezaaide rotsen versierd met beekjes en bruggetjes. Niet helemaal onze smaak.

De terugweg naar Oman verliep evenals de heenreis niet echt soepel. Er waren geen mensen voor ons bij de grensovergang, maar we moesten een exit fee (twintig Dirham per persoon) betalen en daarna heeft de douane beambte plaats genomen achter zijn bureau met onze paspoorten en moesten we een uur wachten. Vervolgens namen we de vrachtwagen-baan en misten we de rotonde naar Buraimi. We reden vrolijk door tot aan de grensovergang richting Nizwa, draaiden om, reden weer richting Buraimi, Sohar en kwamen na in totaal vijf uur weer in Muscat aan.

Corine Selders

### 'De Karavaan' zoekt een peuterleidster

In verband met het aanstaande vertrek van 2 van onze leidsters zijn wij voor de Nederlandse stroom op zoek naar 2 nieuwe enthousiaste collega's voor 2 of 3 ochtenden in de week, vanaf januari 2008.

*De Karavaan is een peuterspeelzaal voor Nederlandse en Internationale kinderen van 2 tot 3 jaar. Onze doelstelling is om de kinderen samen te laten spelen in een veilige en stimulerende omgeving, die aansluit op het niveau en de capaciteiten van de peuters. De nederlandse stroom komt samen op zaterdag-, maandag- en woensdagochtend. We zijn gehuisvest in het Dolphin house (naast PDO school) op Ras al Hamra street.*

We bieden:

- een gezellige groep van maximaal 12 peuters
- een enthousiast, collegiaal en ervaren team van collega's
- Een goed uitgerust gebouw

We vragen:

- je bent bij voorkeur bevoegd peuterleid(st)er of leerkracht basisonderwijs (onderbouw)
- je hebt gevoel voor humor, bent creatief en Nederlandstalig
- bovendien zoeken we iemand met inzet, daadkracht en veel geduld

Als je meer informatie wil hebben neem dan contact op met Isabelle Stevens (tel. 92765978) of Karen van Hulten (tel. 92119085). Je kunt je CV, per email, sturen naar Isabelle Stevens (isabellestevens65@hotmail.com).

Graag inleveren voor woensdag 5 december.



# اللجنة الهولندية - عمان Holland Comité Oman

Het begin van het nieuwe seizoen is gemaakt en dit is de eerste Raskrabbel. Wederom een prachtig blad met leuke en interessante verhalen. Complimenten aan de Redactie en bedankt voor alle energie die er iedere keer weer ingestopt wordt.

De traditionele kick off party was dit jaar in een ander jasje gestoken. Omdat het hele comitee pas eind augustus terug was van het zomerreces zouden we maar een week hebben om alles te regelen voor de party. Dat is natuurlijk te kort voor een groot feest met band en zo. Natuurlijk zou je alles voor de zomervakantie kunnen regelen en vervolgens een week of vijf laten rusten maar iedereen die hier al wat langer zit weet dat er dan nog wel eens wat mis kan gaan. Dus dan maar een kleinere setting met "Blanc de Blanc" als thema, een subtiele verwijzing naar het gezelschap van de meeste commissieleden tijdens de vakantie. Het impressariaat had de patio van de golfclub goed in stijl aangekleed en het was erg leuk dat iedereen ook in het wit verscheen. Slechts een week na de vakantie: iedereen oprecht blij elkaar weer te zien en er was ook genoeg gespreksstof, de sfeer zat er goed in. Voor diegene die wat vroeger weg zijn gegaan is het jammer dat ze de typisch Nederlandse polonaise gemist hebben, volgend feestje wat langer blijven dus.

Nadat we bijgekomen waren van "Blanc de Blanc" was het de hoogste tijd om boodschappen te halen en in de keuken te staan om het "Progressive Dinner" te bereiden. Een nieuw initiatief op poten gezet door Ans en Nathalie. Het is altijd afwachten hoe op nieuwe initiatieven gereageerd wordt want iedereen heeft het al druk. Onze zorg bleek onterecht want 42 koppels deden mee. Er was de nodige planning voor nodig om alles in te passen om rijden buiten het PDO kamp te voorkomen en nieuwe mensen met hun servies nog in de vracht toch mee te laten doen. De avond verliep op rolletjes en het is toch wel heel apart om de tafel te dekken en dan maar af te wachten wie er

komt eten. Naast de culinaire hoogstandjes was het een erg gezellige avond die op gepaste wijze werd afgesloten op de patio van Huize Goossens. Het "Progressive Dinner" zal zeker een vaste plaats op de HC agenda krijgen.

In de subcomitees wordt hard gewerkt. Het Oranjebal begint vorm te krijgen en op de nieuwjaarsborrel zal het thema bekend worden gemaakt. Het Kinderfeest heeft het thema "Wild Wild West" dit jaar en de voorbereidingen zijn in volle gang. Op het moment is er nog wat onzekerheid over de zwemvierdaagse. De renovatie van het zwembad duurt iets langer dan gedacht. Mischien wordt er dit jaar gezwommen in de MAF pool op het Junior Staff kamp, zodra er iets definitief bekend is hoort U het.

Voor de kleine Nederlanders begint het ook spannend te worden. Op 29 November komt Sinterklaas aan in Oman. We hebben al contact gehad met de Regelpieten en ze hebben ons beloofd dat het dit jaar allemaal probleemloos zal verlopen. Alle piëten zijn al maanden op dieet en vaste klant in de Pietengym. De Navigatie Piet heeft nieuwe kaarten van de Arabische zee aan boord en Salalah is in de GPS vervangen door Muscat. Deze keer kan er dus echt niets fout gaan.

Afgelopen jaar heeft het Nederlands Herenhockeyteam zich in Muscat voorbereid op de wereldkampioenschappen. Ze hebben hun ervaring gedeeld en in januari komt het Nederlands damesteam naar Oman. Ze zullen trainen en wedstrijden spelen in Muscat en Sohar, data en tijden volgen nog

Tot slot nog het goede nieuws dat Nawras zich heeft verbonden aan het Holland Comite. De samenwerking met Nawras zorgt ervoor dat de uitgave van de Raskrabbel ook op lange termijn mogelijk blijft.

Veel leesplezier met deze Raskrabbel en we hopen iedereen te zien op de activiteiten van het Holland Comite

Mark Koper  
Tel: 246767830(h), 24673505(o)  
Email: [mgm.koper@gmail.com](mailto:mgm.koper@gmail.com) om je voor de email-lijst van het Holland Comité op te geven.

**Voorzitter**  
**Secretariaat**  
**Penningmeester**  
**Techniek & opbouw**

Mark Koper  
Aline de Krijger  
Hans van Tuyll  
Michiel van Rijen  
Johnny de Leeuw  
Job van Houwelingen  
Paola Hoek  
Nathalie Reumer  
Ans Goossens

**School Liaison**  
**Raskrabbel Liaison**  
**Ambassade Liaison**  
**Oranjebal**  
**Kinderfeest**  
**Zwemvierdaagse**  
**Avondvierdaagse**  
**Sinterklaas**  
**Vrijmarkt**

Ans Goossens  
Hilde van der Sterren  
Sander Janssen  
Kees Nieuwenkamp  
Klaas Hartsema  
Heleen van der Geest  
Anneke van Gisbergen  
Jeanette Dob  
Anja van Neck





# Holland Comité Oman

2007 □ 2008



School Vakanties

Nationale Feestdagen

Holland Comité Activiteiten

Andere Activiteiten

*Italic = Activiteit of datum niet zeker*

## September-07

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

## November-07

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## Januari-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## Maart-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## Mei-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## Juli-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

## Oktober-07

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

## December-07

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

## Februari-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

## April-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

## Juni-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
	1	2	3	4	5	6
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

## August-08

Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr
						1
2	4	5	6	7	8	9
10	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	30
31	31					

6 Sept Kick-off Party Holland Comité  
13/9-10/10 Remedhon  
13-17 Oct Mid term PDO School  
en Eid Al Fitr  
25 October Biathlon

8 Nov Vuurwerk  
24-28 November Zwomvierdaagse  
26 November Swimming gala  
29 Nov Aankomst Sinterklaas  
22 Nov Wahiba Challenge  
13 Dec. Triathlon  
5 Dec Sint op huisbezoek  
7 Dec. International Fair  
15 dec- 2 jan Kerstvakantie PDO School  
20-24December Eid Al Adha  
31 Dec. PDORC Nieuwjaarsfeest

10 Jan Nieuwjaarsborrel Holland Comité  
Nederlands Cabaret  
8 Jan Islamitisch Nieuw Jaar  
7 Februari Kinderfeest  
Februari Mid term PDO School  
Februari Muscat Open Golf

6 Maart Canadian Stampede  
1 -5 Maart Avondvierdaagse  
Maart Annual Regatta  
13 Maart Oranjebal  
April Vrijmarkt  
20 Maart verjaardag van de profeet  
30 April Koninginnedag Receptie  
19 mrt - 4 april Paasvakantie PDO School

10-15 mei Nederlandse Filmweek  
19-21 mei midterm PDO School

5 juli zomervakantie PDO School



Contact:  
Mark Koper  
Voorzitter Holland Comité Oman  
Tel. 24677830 (r) or 24673505 (o)  
E-mail: mgm.koper@gmail.com



# Alle begin is moeilijk ...

Het is september 2006 als mijn man te horen krijgt dat hij is aangenomen voor een baan in Oman! Geen moment hebben we getwijfeld. Het zou een geweldige uitdaging zijn. Zo'n aanbod krijg je maar één keer in je leven. Totdat we daadwerkelijk verhuisden, hadden we er dan ook alleen maar heel veel zin in. Mijn man vertrok eind oktober alvast naar Oman en zou de kinderen en mijzelf in december komen ophalen. Enthousiast vertelden wij het iedereen die het maar horen wilde.

Veel mensen die we spraken kenden Oman wel. Ze hadden er of zelf gewoond of kenden wel iemand die er gewoond had. Niets dan positieve verhalen kregen we te horen. "Mooi land", "vriendelijke mensen", "geweldige posting, vooral met kinderen", "een paradijsje", en ga zo maar door... Ook mijn man ervaaarde hetzelfde toen hij hier aankwam. Behalve dan dat hij de eerste week in Al Khuwair was neergezet, waar na een paar dagen de muren op hem af kwamen, kwam hij met niets dan positieve verhalen. Na een week kreeg hij een leuk appartementje met uitzicht over zee op het PDO Camp. Daar zouden wij het met z'n vieren ook wel een tijdje kunnen uithouden totdat we een "echt" huis zouden krijgen. Wij zouden het fantastisch vinden, "net een resort".

Wel kwam ons ter ore dat de huizenmarkt op het PDO Camp erg krap was. Na wat over en weer e-mailen werd ons duidelijk dat de wachttijd voor een huis zou kunnen oplopen tot 8 weken. Nou klonk dat toen al als erg lang, nu is de wachttijd bijna 8 maanden! Maar goed.... toen wij op 31 december 2006 aan onze reis naar Muscat begonnen, begon dus ook ons grote avontuur.

## De reis

Het avontuur begon op Schiphol. Mijn man mocht de Business Class Lounge niet in omdat hij als enige van ons vieren een economy ticket had. Hoog en laag springen, het mocht niet baten. Vervolgens mocht hij in het vliegtuig niet met ons zontje op schoot op diens plek in



Ze is later zelf een counseling service begonnen voor expatvrouwen in Den Haag. Dat klonk mij als muziek in de oren.

de Business Class zitten, die overigens half leeg was.... De purser "kon het echt niet maken", kregen we wel tien keer te horen! Dus zat ik daar alleen met 2 kids die natuurlijk niet gingen slapen, ook al was het midden in de nacht. Onze dochter keek wel rustig wat filmpjes, maar het kleine mannetje was zo oververmoeid dat hij de hele boel bij elkaar schreeuwde! Al met al een vervelende vlucht met nog een vervelender vervolg bij de overstap in Dubai!

Daar had het grondpersoneel van Emirates besloten dat er iets mis was met het ticket van mijn man en dat hij maar helemaal niet aan boord mocht! Volgens hen had KLM op Schiphol het verkeerde gedeelte van zijn ticket eruit gehaald en moest hij maar een nieuw ticket kopen!! Vervolgens verzochten de heren mij vriendelijk of ik me er maar even buiten wilde houden. Mijn eerste encounter met de (vermeende) vrouwonvriendelijkheid in het Midden Oosten. Volkomen afgepeigerd barstte ik in tranen uit, waarna de kids het ook niet meer



droog hielden. Drie kwartier later, nadat inmiddels alle andere passagiers al in het vliegtuig zaten, mocht mijn man toch mee. Moe, maar helaas niet voldaan, kwamen we uiteindelijk in Muscat aan. In ons tijdelijk appartement vielen we allemaal direct in een diepe slaap.

### Ziek

De maanden die volgden, waren ook niet de allermakkelijkste. De kids zijn wekenlang om en om ziek geweest. Van dubbele oorontsteking tot herpesinfectie tot longontsteking. Werd de een net een beetje beter, dan werd de ander weer ziek. Zo wisselden ze elkaar af. Inmiddels lag in Nederland mijn dierbare oom op sterven, dus had mijn moeder die in februari zou komen, heel begrijpelijk, haar reis ook maar even uitgesteld om voor haar broer te zorgen.

Bovendien hadden we naast alle hierboven opgesomde beslommeringen natuurlijk ook te maken met een compleet andere cultuur. Al met al voor mij een hele zware start van ons nieuwe leven in Oman. Gelukkig waren de kids en mijn man wel heel snel aan hun nieuwe leventjes gewend.

### Counselor

Wat mij door de opstartfase heen heeft geholpen, zijn o.a. het bijhouden van een web-log en de gesprekken met een counselor (via e-mail en telefoon) in Den Haag. In Destinations Magazine had ik namelijk een stukje gelezen van een Schotse vrouw die als expat naar Nederland was gekomen. Zij had zo enorm veel last van de z.g.n. culture shock, maar kon geen goede hulp

vinden. N.a.v. haar eigen ervaring is zij later zelf een counseling service begonnen voor expatvrouwen in Den Haag. Dat klonk mij als muziek in de oren. Bij Outpost ben ik toen gaan informeren of hier in Muscat ook zoiets bestond. Helaas was dat niet het geval, maar zij lieten het er niet bij zitten en vonden voor mij na flink wat speurwerk dus die counselor in Den Haag.

### Bevoorrecht leven

Inmiddels wonen we nu bijna 10 maanden in Muscat en rijd ook ik in een grote 4WD (waar ik me maar al te veilig in voel...), hebben we een fijn huis op het PDO Camp, een full time maid aan huis, en begint zelfs het weer een beetje mee te werken. Ik denk dat we het hier nog wel een paar jaartjes kunnen uithouden! Want ondanks de moeilijke periode die ik heb gehad, begin ik ons nieuwe leven steeds meer te waarderen. Oké, de mentaliteit is hier anders, de normen en waarden zijn anders, het landschap is anders, het klimaat is anders, men kleedt zich anders, en ga zo maar door, maar ondanks dat, kan ik nu wel concluderen dat wij hier een bevoorrecht leven leiden. We wonen op een prachtige locatie vlakbij strand en zee, er is veel te doen voor de (niet-werkende) partners, erg mooie natuur en een zeer relaxte en veilige sfeer. Een beetje aanpassen en je komt er wel. We zijn hier tenslotte maar gewoon te gast! ■

Naam bekend bij de redactie...



# Wild Wild West



## WANTED

Cowboys and  
Cowgirls to join our  
party!

PDORC Muscat  
Thursday  
7 February 2008  
13:00 - 17:00 hours

Entrance closes/  
ingang sluit 16:00  
hours

Age/leeftijd:  
3-12 years/jaar

## WANTED

Children  
should be  
accompanied  
by an adult

# Kinderfeest 2008

# Toys for Boys

## Gadgets are a girl's best friend

Het is geen nieuws natuurlijk, maar de uitdaging voor iedere man is niet zozeer de aanschaf van een gadget. Het is het verkopen van de aanschaf aan de partner. Vaker wel dan niet wordt de toegevoegde waarde ervan niet begrepen of er komt een discussie over kleren kopen.

Voor deze eerste sessie dan ook een paar vrouwvriendelijke gadgets, zodat we ons de volgende keren tenminste kunnen bezighouden met de echt relevante vragen als: waarom zou er geen televisie in de koelkast mogen zitten. Waarom een uitgave van 1000 euro voor een volautomatisch koffiezetapparaat echt de moeite waard is? Waarom er op een flatscreen van minder dan anderhalve meter echt niet behoorlijk naar TV gekeken kan worden. En bovenal natuurlijk waarom volwassen kerels een spelcomputertje kopen (voor de kinderen..) en uren naar het scherm turen terwijl ze buitenaardse wezens aan flarden schieten.

Voor deze gadgets is het wel eventjes sparen, maar je krijgt dan geen gezeur in huis. Misschien is een hogere inboedelverzekering verstandig. En het is natuurlijk prettig om te weten dat deze producten het meest verkocht worden in olierijke regio's, dus de garantie zal vast goed geregeld zijn in deze contreien.

1. De met enige afstand beste laptop van dit moment en dan ook nog uitgevoerd in goud. Scoort hoog op alle fronten.

Prestaties, fungehalte en design. Kost een paar ton maar



als je goed kijkt kun je zien dat het Apple logo bestaat uit diamantjes. De meeste mensen moeten wel even een leninkje afsluiten hiervoor, maar dan heb je ook wat. Met het gloednieuwe Operating Systeem (Leopard) laat je iedere windows computer lachend achter je. Enige wat het apparaat niet zo heel goed doet is spelletjes, maar daarvoor heb je natuurlijk andere apparatuur.



2. Je telefoontje nergens meer laten liggen als je deze hebt. Nokia's finest. 18 karaat wit gouden uitvoering, belegd met 325 diamanten. Het is de N95, met afstand de beste alles-in-een 'smart-phone' op dit moment. Met GPS handig, dan hoef je nooit meer de weg te vragen, draadloos internet (surfen tijdens het koffiedrinken in de starbucks), computer (voor emailtjes,

chatten, skypen en het huishoudbudget) en telefoon ineem. Een 'Must' voor iedereen die geen windows-mobile nodig heeft, want het werkt met het symbian operating systeem. Helaas worden er maar 10 van gemaakt.

Kees Nieuwenkamp



# PRIKBORD

Op deze plek kun je een berichtje plaatsen. Mail je verzoek, vraag of dienst naar [raskrabbel@hotmail.com](mailto:raskrabbel@hotmail.com). De redactie behoudt het recht om een oproep wel of niet te plaatsen

Wil je mee helpen om een project op te zetten om maids te leren lezen en schrijven? Mail naar [sterren@vandersterren.net](mailto:sterren@vandersterren.net)

Heb je een leuke hobby en vind je het leuk om daar iets over te vertellen. Geef je op voor De kunst van.

[raskrabbel@hotmail.com](mailto:raskrabbel@hotmail.com)

*Hier kan jouw bericht komen te staan.*

We zijn op zoek naar mensen in Sur en Sohar die een stukje willen schrijven over het leven daar. Ben je net verhuisd naar Sur of Sohar laat ons weten hoe het je daar bevalt.

Via deze website kun je grote bestanden tot 500 mb versturen. Kijk op [www.megaupload.com](http://www.megaupload.com)

Op de hoogte blijven van Nederlandse muziek? Je kan 40 radiozenders vinden op [www.nederland.fm](http://www.nederland.fm)



Ben je op zoek naar een op maat gemaakte taart? Neem dan contact op met Beyhan. Ze maakt een taart in elke gewenste vorm (zie foto hiernaast). Bel 99 23 75 13

Diënne en Coen zijn bezig een wereldreis per fiets te maken. Ze willen via Zuid-Afrika naar China. Ze zijn nu van Jemen op weg naar Oman. Je kunt hun tocht volgen op [www.wereldfietsers.waarbenjij.nu/](http://www.wereldfietsers.waarbenjij.nu/)

Bestanden converteren van alle types naar alle types doe je via [www.zamzar.com](http://www.zamzar.com)

Kijk ook eens op onze website [www.raskrabbel.nl](http://www.raskrabbel.nl)